

Zondag 27 augustus 2023 – 10.00 uur
10^e zondag van de zomer
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	ds. Evelien Plaisier
lector	Rineke Mol
organist	Hans Okkerse
ouderling	Stephan Blazis
diaken	Willemien de Mol
koster	Peter de Jong

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1. Stichting Diaconaal Aandachts-Centrum**
- 2. Jeugdwerk wijk**
- 3. Toekomst van de kerk**

☺ Nevendienst	Marianne Heeling
☺ Crèche	Eva Naaktgeboren

Bij de dienst

De ziel. Het is een woord dat allerlei associaties op kan roepen. Het kan negatief gebruikt worden, maar ook diepere lagen in het bestaan oproepen. In de evangelielozing komt vier keer het woord voor dat je met 'ziel' kunt vertalen: de ziel die je kunt verliezen, die gevonden kan worden, die schade kan lijden en die niet inwisselbaar is. Een reden om in deze dienst in liederen en overweging in die ziel 'te wroeten'. Wat bedoelen we ermee? En hoe staat het met die ziel van ons?

ds. Evelien Plasier

Collecte voor Diaconaal Aandachtscentrum

We brengen het nog maar eens onder de aandacht. Niet ver van het station van Dordrecht is een inloophuis(kamer) waar bezoekers die behoefte hebben aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek van harte welkom zijn voor een kop koffie/thee of soep. Sommige bezoekers genieten van het spellen van de kranten. Of ze krijgen de gelegenheid zaken op de computer te regelen. Ook zijn mensen aanwezig die wegwijs kunnen maken in de doolhof van de hulpverlening.

Er zijn taallessen en andere activiteiten. Een belangrijke plek in Dordrecht waar omgezien wordt naar elkaar. Diverse organisaties, particulieren en bedrijven en zeker niet te vergeten de kerken steunen het Aandachtscentrum. Doet u ook mee? Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van collecte Wilhelminakerk-Petruskapel 27 augustus 2023 *Annet de Vries, diaken*

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel J.S. Bach Partita 1 en 7 over 'O Gott, du frommer Gott'

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- *De gemeente gaat staan* –

Stil gebed

Aanvangslied Psalm 139:1, 2 en 14

Bemoediging en groet

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft.

v. De Heer is met U en met jou

g. Ook met jou is de Heer.

- *De gemeente gaat zitten* –

Kyriëgebed

Glorialied Psalm 103: 1, 3 en 9

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied “Wij gaan voor even uit elkaar”

- *De kinderen gaan naar de kindernevendienst* –

DE SCHRIFT

Gebed van de zondag

1^e Lezing Jesaja 51:1-6

Lied hierbij Lied 330 (3 keer)

2^e Lezing Matteüs 16:21-27

Lied hierbij Lied 941

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord Lied 932

- *De kinderen komen terug uit de kindernevendienst* -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, met acclamatie, na “zo bidden wij zingend”:

Lied 103^e “Bless the Lord, my soul”,

stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’

Slotlied

Lied 834

Heenzending en zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.

Orgelspel



Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een 'in memoriam' worden i.v.m. privacy op de website niet vermeld.

Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Van de pastoraal werker

Inmiddels ben ik weer terug van een geslaagde vakantie. Ik ben met plezier weer aan het werk gegaan. Er zijn veel mensen die wachten op herstel van allerlei kwalen en gebeurtenissen. Het is vaak de vraag of en in hoeverre het herstel zal zijn. Er is soms ook onzekerheid over de toekomst, of mensen kunnen blijven waar ze nu zijn. Ook hebben veel mensen zorgen over hun (klein)kinderen. Laten we de ouderen gedenken in onze gebeden.

Hoewel er genoeg te doen is, wil ik toch weer benadrukken dat het iedereen vrij staat om een bezoek te wensen. Aarzel nooit om contact op te nemen.

Ester van Dijk, pastoraal werker

De kring voor zingeving

ZINGEVING

Iedereen in elke plaats, in elke levensfase kan zich afvragen of en in hoeverre zijn/haar bestaan wel zin heeft. Anderen vragen zich af of en hoe ze nog van betekenis kunnen zijn. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die hier geen vragen over hebben. Toch is het belangrijk om dit vanuit diverse percepties te bekijken. Daarom is iedereen welkom op woensdag 30 augustus, om 14.00 uur in de Wilhelminakerk voor de kring over deze vraag.

Er zal een korte inleiding over dit thema worden gehouden en we zullen met elkaar in gesprek gaan aan de hand van diverse vragen en stellingen. Hopelijk kunnen we elkaar inspireren en samen ontdekken wat voor ieder persoonlijk het antwoord is op deze vraag. Het gaat om een serie van 4 middagen. Dit hoeft niet te betekenen dat u ze allemaal moet bijwonen, het is in alle vrijheid. Hopelijk komen er veel mensen op deze zinvolle bijeenkomsten!

Ester van Dijk, pastoraal werker

Startzondag 10 september

Op zondag 10 september is het startzondag in de Wilhelminakerk. We volgen het landelijke jaarthema "Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde". Dat thema wil ons uitdagen om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. De drempel over dus. Het bijzondere is dat we dat zelfs al binnen ons kerkgebouw een drempel over kunnen gaan en andere gelovigen kunnen ontmoeten: de gemeente New Song komt iedere zondagmiddag bij elkaar in de Wil. In de tijd tussen onze kerkdiensten komen we elkaar weleens tegen, maar nu willen we die tijd eens gebruiken om elkaar echt te ontmoeten. Op een ontspannen en ongedwongen manier. En hoe kan dat beter dan door met elkaar te eten? Aan u en jou de vraag om iets mee te nemen voor de lunch, om dat met elkaar te kunnen delen. We hopen op rijkge vulde tafels en verrijkende ontmoetingen!

Startzondag is natuurlijk òòk het begin van een nieuw seizoen met nog veel meer ontmoetingen en activiteiten. Daarom beginnen we om 10 uur met een kop koffie en de presentatie van de nieuwe activiteitengids. Die activiteiten kunnen dit seizoen niet alleen op papier, maar ook in de nieuw Wilhelminakerk-Petruskapelapp gedeeld worden. Ook daar horen we meer van. Om 10.30 uur vangt dan de kerkdienst aan, en daarna zullen we dus lunchen. Dat betekent dat u tot zeker 13.00 uur onder de pannen bent.

Het koffie drinken en lunchen doen we gewoon in de kerkzaal. De opstelling zullen we dus wat veranderen, zodat we aan tafels kunnen zitten. Het sjuouwen gaat op zaterdag 9 september gebeuren na afloop van Open Monumentendag. In het kader van "vele handen maken licht werk": meld je bij *Ron Ouwkerk* als je daar even bij kunt komen helpen.

Voor aankondiging gespreksavond 18 september

Omdat de activiteitengids pas 10 september uitkomt, kondigen we nu alvast de eerste avond aan:

Grote woorden

We hebben vaak niet meer van die grote woorden, als we over ons geloof spreken. We geloven wel, maar wat we nu eigenlijk geloven? De geloofsinhoud is minder vanzelfsprekend geworden. We willen hier graag eens over in gesprek met elkaar naar aanleiding van het boek:

Grote Woorden van Martien Brinkman, hoogleraar theologie aan de VU.

We organiseren 3 avonden om met elkaar wat hoofdstukken uit dit boek te bespreken. Welke grote woorden hebben we nog? Of kunnen we de grote woorden op een andere manier invullen?

Iedereen die het fijn vindt, om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat geloven voor ons betekent is van harte welkom! De avonden zijn gepland op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur: 18 september, 23 oktober en 20 november in de Wilhelminakerk. Het is handig, als je het boek aanschaft. Het is ook als e-book beschikbaar en tweedehands te verkrijgen. 18 september bespreken we de verantwoording en hoofdstuk 1 (p. 11-34).

Aanmelden kan via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl, maar gewoon binnen komen lopen kan ook. Wij kijken er naar uit!

Evelien Plaisier en Ieke van As



De Wilhelminakerk heeft een vleugel

en komt nog een beetje geld tekort

Wie één dezer dagen in de Wilhelminakerk komt zal het zien staan: een grote zwarte pianovleugel. We hebben dit prachtige instrument kunnen kopen dankzij een speciaal daarvoor bestemd legaat. Met de komst van de vleugel gaat een wens in vervulling om muziek in onze kerk nog beter laten klinken.



Een enthousiast team van pianodeskundigen uit onze kerk is lang en intensief op zoek geweest naar een geschikt instrument, binnen het beschikbare budget. Dat bleek nog niet zo makkelijk te zijn. Maar een paar weken geleden was het 'RAAK'. In België was een prachtig klinkende Yamaha Pianovleugel te koop. Het was in uitstekende staat en bijna binnen ons budget. Het voelde aan als een buitenkans. Om die reden is besloten om het instrument te kopen, ook al kwamen we nog ruim 3.000 euro tekort. Dat bedrag hopen we in de komende tijd via acties alsnog te verwerven bij gemeenteleden.



In de komende weken gaan er dus 2 dingen gebeuren.

1. De gemeente zal meerdere keren gaan genieten van onze nieuwe aanwinst. We verwachten dat de vleugel zowel in onze eigen diensten, maar ook bij verhuringen een grote toegevoegde waarde zal hebben.
2. We gaan een actie organiseren waarbij we de gemeente vragen om een extra bijdrage te

leveren. We gaan u vragen om een of meer toetsen te 'adopteren'. We stellen ons voor dat alle witte toetsen voor 50 euro worden geadopteerd en alle zwarte voor 25 euro.

Wanneer dat lukt hebben we de ontbrekende 3.000 zo bij elkaar.



U gaat het meemaken.

Mede namens Ronald van der Schelde, Hans Okkerse en Hans van de Weg,
Rinald van der Wal, kerkrentmeester

Verantwoording:

In mijn brievenbus ontvangen van N.N. een enveloppe met collectebonnen ter waarde van € 37,25 te bestemmen voor de wijkdiaconie van de Wilhelminakerk. Hartelijk dank hiervoor.

Anneke Gerritsen



Uit de Petruskapel

Geachte lezer,

Dank dat ik kennis mocht maken met uw gemeente.

Het enthousiasme van Dik Piket gaf me de vrijmoedigheid om uw gemeente te bedienen. Het was vast wel even wennen voor uw gemeente. We vertrouwen erop dat God volmaakt wat ik in mijn dienst tekort deed. Veel zegen op uw werk in de Petruskapel.

Met hoogachting.

Sjaloom, *Gerard Vrooland* (voorganger zondag 13 augustus II.)

