

Zondag 14 januari 2024 – 10.00 uur

Kana-zondag

liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	ds. Evelien Plaisier
lector	Rineke Mol
organist	Hans Okkerse
ouderling	Anneke Idzinga
diaken	Ron Ouwerkerk
koster	Anne Idzinga

Uw gaven worden gevraagd voor

1. Diaconale landelijke afdracht

2. Wijkkerk

3. Toekomst van de kerk

☺ Nevendienst	Janneke van der Schelde
☺ Crèche	Floortje / Pippa Jongkind
☺ Tiendienst	André Boesberg

Bij de dienst

Niet nu de kersttijd ècht achter de rug is, de kerststal weer opgeborgen is, en Blue Monday voor de deur staat, maken we in de lezingen een sprong in de tijd en lezen we dat Jezus op het toneel verschijnt. En hòe.

Op een bruiloft, een feest vol liefde. Even lijkt het te stagneren door een vervelend tekort, maar dan is er een ongekend teken van rijkelijke vloeiende, smaakvolle wijn en een overvloed aan vreugde *ds. Evelien Plaisier*

Collectedoel diaconie: Diaconale landelijke afdracht

Een helpende hand kan het verschil maken, waardoor de diaconie tot de juiste actie kan overgaan. Deze ondersteuning wordt al jaren geboden vanuit het Protestants Dienstencentrum. De diaconie kan hier terecht met vragen op allerlei gebied, er worden trainingen verzorgd en er wordt hulp en informatie gegeven voor en over de keuze van diaconale projecten. Deze collecte is bestemd om dit te kunnen blijven doen. U kunt uw bijdrage geven in de collectezakken, via de kerk app, overmaken naar NL28RABO0134939840 tnv PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 14 januari 2024 of de QR code scannen.

Willemien de Mol, diaken



ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel J. Pachelbel: Trio over 'Wie schön leuchtet der Morgenstern'.

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

Aanvangslied Psalm 66: 1, 2 en 7

Bemoediging en groet

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft.

v. De Heer is met U en met jou

g. Ook met jou is de Heer.

- De gemeente gaat zitten –

Kyriegebed

Glorialied Psalm 96a: 1, 2 en 4

Kindermoment

Kinderlied "Wij gaan voor even uit elkaar"

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst –

DE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift

1^e schriftlezing Jesaja 62:1-5

Lied hierbij: **Lied 792: 1, 3 en 4**

2^e schriftlezing Johannes 2:1-11

Lied hierbij: **Lied 793: 1 en 3**

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord Lied 518: 1, 5, 6 en 7

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Gedachtenis **Lied 961: Niemand leeft voor zichzelf ...** "

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

Slotlied Lied 791: 1, 2, 5 en 6

Heenzending en zegen met **Gezongen antwoord: 'Amen, amen, amen'**.

Orgelspel

Grote Woorden

Maandag 15 januari is er weer een gespreksavond over het boek "Grote Woorden" van Martien E. Brinkman. Deze keer bespreken we hoofdstuk 6 en 7, over plaatsvervangende opstanding. De volgende avonden staan gepland op 8 april en 13 mei. De avond duurt van 19.30 tot 21.00 en vindt plaats in de Wilhelminakerk. Van harte welkom!

ds Evelien Plaisier



Geloofsgesprekken richting Pasen

Vijf gespreksavonden in de tijd voor Pasen over niet alledaagse vragen als: Wie is God? Wat geeft je vertrouwen en waar blijf je maar naar zoeken? Welke weg ben je daarin gegaan? Hoe lees je de Bijbel? Waarom is de kerk belangrijk? Wat vier je met Pasen? Hoe sta je in deze wereld en hoe kijk je naar de toekomst? Het is mogelijk om aan deze avonden deel te nemen als voorbereiding op het afleggen van de 'openbare belijdenis', maar ook wie dat niet van plan is of al belijdenis heeft gedaan, is van harte welkom. Het gaat om maandagavond 5 februari, 12 februari, 26 februari, 4 maart en 11 maart, steeds om 20.00 uur in de Wilhelminakerk.

Aanmelden bij ds. Evelien Plaisier via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

ds Evelien Plaisier

Nieuwjaar wens

Afgelopen zondag zei een gemeentelid tegen mij dat hij een nieuwaartoespraak van de voorzitter van de kerkenraad gemist had. Ik besef dat ik een traditie doorbroken heb door dit niet te doen, maar ik heb dat bewust gedaan. Als loopbaancoach stimuleer ik mijn cliënten altijd om vooral datgene te doen waar ze zich goed bij voelen – ik volg dit advies nu ook zelf op. Ik voel me beter in individuele gesprekken dan bij het houden van speeches. Bovendien ben ik van mening dat ik u via de Zaaier goed op de hoogte houd van wat er in de kerkenraad besproken wordt en speelt, dan is het mijns inziens een beetje herhaling om daar dan in een nieuwjaarstoespraak weer zaken van naar voren te halen.

Maar dat neemt niet weg dat ik u allen een heel goed nieuw jaar wil wensen. Dat wil ik dan – zij het verlaat – alsnog doen met dit bericht. Heb een mooi 2024, met voldoende gezondheid en inspiratie om de dingen te doen die u graag wilt doen, met plezier in datgene wat u moet doen (ik verwijs naar de preek van ds. Heijting van afgelopen zondag) en vooral met mooie contacten!

Jeanette Klop, voorzitter kerkenraad

In memoriam Op 1 januari jongstleden is XX overleden. X kerkte niet in de Wilhelminakerk, maar was wel een goede bekende van een aantal mensen uit de Wilhelminakerk. Hij is namelijk jarenlang, met veel plezier, meegegaan met de Wilhelminakerk Reisesjes.

Jan, Bertie, Margriet en Luuk

bedankt!

Hartelijk dank voor alle aandacht en kaarten tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis hartelijk dank.

Zondag 14 januari hoop ik voldoende hersteld te zijn om naar de dienst in de Wilhelminakerk te komen. Een groet van **XX**

Berichten van de diaconie.

Op de vergadering van 10 januari j.l. is weer veel besproken. Er volgt nu een korte opsomming. In de komende weken leest u uitgebreider wat er staat te gebeuren.

-Pluspakketten:

We sparen tot en met 24 februari 2024 voor deze dozen met boodschappen. In de winkelwagen hangt een doosje waar u de zegels in kunt doen. Mocht u iemand weten die wel een pakket zou kunnen ontvangen, laat het één van de diakenen weten.

-Bakkers gevraagd

Het duurt nog even, maar 24 maart is er weer koek en cakeverkoop voor onze projecten in Bangladesh en Ethiopië. Opgeven bij diaken Annet de Vries. Ook als u/jij hulp wil bieden bij de verkoop.

-40-dagen tijd.

We gaan weer de paaseitjesactie voor de gevangenen organiseren.

Om te beginnen zoeken we creatievelingen die kaarten kunnen versieren. Later komen er berichten over het inzamelen van de eitjes.

-Op 22 januari 2024 is er een avond in de Wijnstok over Duurzaamheid. In de Wilhelminakerk was een reeks van 3 avonden en daar sluit deze avond mooi op aan. We hopen mensen uit de Wil te zien.

-Er wordt op 18 september een Avondmaalsviering gehouden. Ook hier geldt: nadere berichten volgen.

-We namen afscheid van diaken Fenneke van Hasselt. We danken haar voor 7 jaar inzet en dienende liefde.

-Wie wordt onze nieuwe collega?

Annet de Vries-Koppe, diaken



Koffie-Kan Donderdag 18 januari

Iedere maand is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op donderdag 18 januari 2024 tussen 14.00 en 16.00 uur.

Maaïke, Rob en Anne.

Vespers Donderdag 18 januari 16.15 uur.

Iedere maand kunnen wij als gemeenteleden op een donderdagmiddag samenkomen in een gebedsdienst: Een korte dienst met Schriftlezing, lofzang, stille momenten en voorbede voor onze gemeente en de wereld om ons heen. Ons open stellen voor God en Zijn leiding vragen in alles wat ons bezig houdt. Van harte welkom! *Maaïke, Rob en Anne*

Let op: In verband met candlelight concerten op 15, 16 en 17 februari in de Wilhelminakerk zijn de koffiekant, de vespers en Muziek onder Woorden in februari verplaatst naar donderdag 8 februari.

Eetgroep 55+ voor alleengaanden

Op vrijdag 19 januari is het de 158^e maaltijd van de eetgroep en voor 2024 de eerste van dit jaar.

De “kooksters” *Anneke van Bleek, Margreet Diemer, Maja de Haan, Dicky Peters, Anneke Gerritsen* kijken er weer naar uit om ook dit jaar u te verrassen met een lekkere maaltijd.



Voedselbank

In de maand januari is het inzamelen van gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak. Er is een groot tekort aan drogisterijproducten: tandpasta, douchegel, shampoo, deodorant.

Zondag in de Petruskapel

De kleine profeten: ze staan wat verscholen in de Bijbel, en vaak stonden ze op de grens van de tijd. Ergens op een kruispunt, waar de reizigers gingen en de zwervers, de massa en de eenzamen, misschien wel de eenzame massa.

En soms begonnen ze dan te zingen. Zo'n lied, zoals: voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos, door het leven gaan...

Of: ons huis, een herberg langs de weg, voor hen die zijn verdwaald, voor hen die zo vaak zijn geknecht....

En al zingend, waar de paden samenkwamen, en waar de paden zich scheidden, was er dan soms opeens een naam. Een Naam.

Want dat lied gaat verder: ontwaakt hier nieuw leven, wordt kracht gegeven, wij krijgen een naam.

Zoals die kleine profeet Zephanjah, die zijn lied ging zingen en na een aantal coupletten was het alsof een stem het overnam: Daarom, wacht op Mij, is de fluistering van de Eeuwige, op de dag dat Ik opsta voor immer. En Ik zal in uw midden een volk overlaten, ze zullen zich bergen in de Naam des HEEREN.

Dat is dan de vraag voor zondag: kunnen wij iets met de NAAM?

Of kan de NAAM iets met ons? Wat betekent het dat God een NAAM heeft?

Ds. Klaas D. Goverts



Kerkelijke agenda

Ma 15 jan	19.30 u	Grote Woorden (zie bericht), Wilhelminakerk
Di 16 jan	14.00 u	Dinsdagmiddagkring, Wilhelminakerk
	20.00 u	Kerkenraad, Petruskapel
Do 18 jan	14-16 u	Koffiekan, ontmoetingsmiddag, Wilhelminakerk
	16.15 u	Vespers, Wilhelminakerk
	20.00 u	Muziek onder Woorden, Wilhelminakerk
Vr 19 jan	17.00 u	Eetgroep 55+ alleengaanden, Wilhelminakerk
Za 20 jan	20.00 u	Wilcome
Zo 21 jan	10.00 u	Wilhelminakerk – ds. Gerrit van Meijeren
		Petruskapel – ds. Evelien Plaisier

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

past. werker: vacature

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com

wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel.
In de omschrijving: soort betaling + WK of PK

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vóór donderdag 19.00 uur)

Woensdag 24 januari 2024

Henri Nouwen-lezing 'Op Adem Komen' door Jos Wiene.

De 92^{ste} geboortedag van priester en schrijver Henri Nouwen (1932-1996) wordt in Dordrecht, de Wilhelminakerk Blekersdijk 41, herdacht op woensdagavond 24 januari 2024 van 20.00-22.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur.

Niemand minder dan Jos Wiene, burgemeester van Haarlem, zal de Henri Nouwen-lezing geven. Jos zal o.a. ingaan op 'Wat kunnen wij allen, van jong tot wat ouder, met het erfgoed van Henri Nouwen?'.

Jos is vooral bekend geworden als burgemeester van Haarlem. Eerder was hij burgemeester van Katwijk. Daarnaast is hij theoloog, historicus en een prominent CDA-politicus.

Het programma luidt:

19.50 – muziek

20.00 – woord van welkom

20.05 – inleidende muziek

20.15 – introductie van Jos Wiene

20.20 – DE HENRI NOUWENLEZING DOOR JOS WIENE

20.50 – muziek

21.00 – pauze met koffie/thee

21.20 – muziek

21.25 – FORUM MET JOS WIENE, LAURENT NOUWEN (BROER VAN HENRI)
en HELEN GAASBEEK (PASTOOR OUD-KATHOLIEKE KERK)

21.55 – afsluitende muziek

22.00 – afsluitend praatje en bedankjes

22.05 – napraten onder het genot van een drankje

22.45 – huiswaarts

Nadere informatie: Sybe de Lint: sybedelint@kpnmail.nl – 06 28 06 99 28.

Met vriendelijke groet, Werkgroep Henri Nouwen

