

Zondag 3 september 2023 – 10.00 uur
11^e zondag van de zomer
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhzL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	drs. Paul van Dam
lector	Ida van der Linden
organist	Hans van de Weg
ouderling	Jeanette Klop
diaken	Ron Ouwerkerk
koster	Maaïke Mol

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1. Wijkdoel jaarthema klimaat: KIA project in Bangladesh en in Ethiopië**
- 2. Wijkkas**
- 3. Toekomst van de kerk**

- | | |
|---------------|--|
| ☺ Nevendienst | Janneke van der Schelde |
| ☺ Crèche | Mirjam Soethoudt |
| ☺ Tiendienst | Bram Naaktgeboren en Fenneke van Hasselt |

Bij de dienst

Luis Rubiales, Thijs Römer, Jeffrey Epstein, The Voice, #Metoo...

Regelmatig klinken er verhalen over grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. De berichtgeving over deze #Metoo verhalen overspoelt ons mogelijk. En dan nu ook weer in de kerk. Verhalen van seksueel misbruik zijn ook in de bijbel te vinden. In de dienst sluiten we aan bij het thema dat sinds de PKN-synodevergaderingen in 2019 regelmatig op de agenda staat. In dat jaar werd het rapport "Schuilplaats in de wildernis" besproken, een rapport dat gaat over seksueel misbruik met name binnen pastorale relaties.

Tegelijk loopt er, in een samenwerkingsverband van een aantal kerkgenootschappen, het project "een veilige kerk" (www.eenveiligerkerk.nl). Want ook in de kerk moet je veilig kunnen zijn.

Seksueel misbruik en een veilige kerk zijn thema's die binnen de kerk nu niet zo gauw aan bod komen. Maar het zijn thema's die onder ons leven.

Deze zondag lezen we het verhaal van Tamar en Amnon uit 2 Samuel 13. Een verdrietig verhaal omdat Tamar door haar halfbroer Amnon wordt verkracht.

Een verhaal, zo weten we inmiddels, dat zoveel linken heeft met "vandaag de dag" omdat grensoverschrijdend gedrag overal om ons heen plaatsvindt.

In de dienst a.s. zondag aandacht voor Seksueel misbruik; een pastoraal thema dus.

Drs. Paul van Dam

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel 'Petit lied', Charles Tournemire

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

Aanvangslied **Psalm 89: 1**

Bemoediging en groet

- De gemeente gaat zitten –

Zingen **Lied 84a**

Introductie op de dienst

Kyriegebed

v: En we bidden samen:

g: Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U, Amen

Glorialied **Lied 117d**

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied "Wij gaan voor even uit elkaar"

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst –

DE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de bijbel

Eerste lezing 2 Samuel 13: 1 – 22

Lied hierbij **Lied 86: 6**

Tweede lezing Efeziërs 5: 3 – 9

Lied hierbij **Lied 1005: 1, 2, 4, en 5**

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord **Lied 221**

Na-woord

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

De diaconale collecte is voor ons nieuwe Spaarproject

KIA project: Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh.

Boerengezinnen in het laaggelegen Bangladesh kampen dagelijks met de gevolgen van klimaatverandering. De stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van water en landbouwgrond, en regen valt steeds onregelmatiger. Soms valt er geen regen als er regen nodig is en veel te veel regen op momenten dat boeren het niet verwachten. Boeren zien hun landbouwinkomsten sterk dalen en hebben moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen in de delta-regio om zich aan te passen aan klimaatverandering, zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen, en om voorbereid te zijn op cyclonen en overstromingen.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar NL28RABO0134939840 tnv PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 3 september 2023.

Namens de diakenen Willemien de Mol

Iets lekkers bij de koffie na de dienst

Zondag (vandaag) is er iets lekkers bij de koffie. De 50 cent per stuk die hiervoor wordt gevraagd is bestemd voor onze diaconale spaarprojecten in Bangladesh en Ethiopië, waarover u verderop meer kunt lezen. Ook een mooie gelegenheid om van uw collectebonnen af te komen, zodat u eerder gebruik kunt maken van de Wilheminerkerk-app. Uiteraard kunt u ook met contant geld betalen.

De diaconie

Van de pastoraal werker

Afgelopen woensdag zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen voor de kring met het thema: 'zingeving'. We hebben mede aan de hand van de Bijbel met elkaar gesproken over zingeving in ons eigen leven, maar ook om daar andere mensen bij te helpen. De vraag naar zingeving komt immers in alle fasen van het leven voor, iedereen krijgt ermee te maken. Anderzijds is het ook belangrijk dat we zelf onze grenzen in de gaten houden en op tijd rust nemen. De volgende bijeenkomst is op de laatste woensdag van september. Iedereen is vrij om alsnog aan te sluiten! Verder heb ik alweer een aantal bezoeken mogen afleggen. Veel mensen hebben te maken met zorgen voor zichzelf, voor anderen of in het algemeen. Laten we daarom niet vergeten dat in Filippenzen 4:6 staat geschreven: 'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden'. Ook gaat de Bijbelkring binnenkort weer van start, hopelijk zijn er dan ook mensen die hier alsnog bij willen komen. *Ester van Dijk*

Berichten van de diaconie

Afgelopen week is op de diaconievergadering o.a. besproken:

- de begroting voor 2024.
- hoe we het diaconale spaarproject voor het nieuwe seizoen extra aandacht kunnen geven.

- de activiteiten op en rond Dankdag: op 1 nov. een duurzame maaltijd, op 4 nov. inzameling van fruit, koffie, thee en koek etc., zodat er op 5 nov. na de kerkdienst weer zakjes en bakjes bij een aantal instellingen bezorgd kunnen worden.
- de avondmaalsvieringen op 10 sept. en de middagviering op 7 nov.
- plannen voor het houden van generatiegesprekken.

Namens de diaconie, Willemien de Mol

Open Monumentendag / Nationale Orgeldag

Zaterdag 9 september a.s. is Open Monumentendag en Nationale Orgeldag. 'Levend erfgoed' is dit jaar het landelijke thema. De Wilhelminakerk is open van 10.00 tot 17.00 uur. Dit jaar is het 125 jaar geleden dat koningin Wilhelmina werd ingehuldigd. Daarom zijn er allerlei herinneringen aan haar te zien. Met een fototentoonstelling wordt de Wilhelminakerk geplaatst in de ontwikkeling van de kerkbouw van architect Tjeerd Kuipers (1857-1942). Een doorlopende fotopresentatie op de beamer plaatst de Wilhelminakerk in het historisch perspectief van de buurt.

Voor de muziek zorgen Hans en Anne-Marie van de Weg (orgel en altblokfluit) (13.00 uur), Hans Okkerse en Diederick Koornstra (orgel vierhandig!) (15.00 uur). De dag wordt afgesloten met een vespers (16.30 uur), waarin ds. Evelien Plaisier voorgaat.

Van harte welkom!

De commissie Open Monumentendag:

Dicky Peters-de Bruijn, Anneke Gerritsen, Peter de Jong en Peter Dillingh



Startzondag 10 september

Op zondag 10 september vieren we startzondag met het thema "Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde". De uitnodiging om mee te gaan en mee te doen zal gelijk al klinken bij de presentatie van de gemeente-app en de nieuwe activiteitengids. Dat gebeurt om 10 uur, onder het genot van een kopje koffie. Rond 10.30 uur begint dan de kerkdienst, waarin we Avondmaal vieren en liederen zingen onder begeleiding van orgel en een muziekgroepje waar ook weer tieners onderdeel van zijn. Tijdens de dienst worden ook de vertrouwenspersonen Joke van den Bandt en Gerard van der Niet, en pastoraal bezoekermedewerker Jenni Stam voorgesteld. Na de kerkdienst is er, zoals al eerder gemeld, een lunch samen met gemeenteleden van New Song. Iedereen wordt gevraagd om wat te eten mee te nemen, zodat er meer dan genoeg is om te delen. Op zaterdag 9 september, rond 18.00 uur, wordt er even met tafels en stoelen gesjouwd zodat we in de kerkzaal aan tafels kunnen zitten. Wie wil helpen, kan zich melden bij *Ron Ouwerkerk*

Activiteitenkrant

'Ga mee!' is het thema van de nieuwe activiteitenkrant. In de Startdienst op 10 september wordt de krant gepresenteerd en kunt u een papieren versie inzien. Een dezer dagen zal de krant digitaal verspreid worden (beter voor het milieu). Als u de zaaier digitaal ontvangt zult u ook de activiteitenkrant digitaal ontvangen. Wilt u de activiteitenkrant hebben, maar krijgt u De Zaaier (nog) niet digitaal, meldt dit dan via het emailadres van de drukkerij (drukkerij.wk.pk@gmail.com)

De mensen die de Wil op Zondag en De Zaaier altijd thuis ontvangen, zullen een papieren versie in de bus krijgen.

Kunt u zelf niet printen en wilt u toch een papieren exemplaar, dan kunt u dit doorgeven aan Trudi Ouwerkerk. Zij zorgt er dan voor dat er voor u in de kerk een geprint exemplaar klaar ligt. Houdt u er wel rekening mee dat het printen van een krant tijd en geld kost.

De krant wordt ook op de website van de kerk gezet.

Werkgroep Vorming en Toerusting:

Trudi Ouwerkerk, Rob Landman, Willemien de Mol

Gemeenteavond over de toekomst van onze gemeente

Woensdagavond 13 september bent u allen van harte welkom vanaf 20.00 uur in de Wilhelminakerk om samen te praten over de toekomst van onze gemeente. Het gaat daarbij vooral over keuzes op de middellange en lange termijn. Zoals u weet krijgen we met een hoop gepuzzel ongeveer de begroting steeds rond, maar reserves voor o.a. het onderhoud van de gebouwen zijn er amper en dan heb ik het nog niet eens over de lopende kosten.

Maar keuzes moeten niet alleen met een financiële onderbouwing gemaakt worden, daar horen ook heel andere overwegingen en emoties bij. Daarover willen we graag met u van gedachten wisselen, misschien zijn er meerdere van dit soort bijeenkomsten nodig om tot goede besluiten te komen.

Eenzelfde soort bijeenkomst zal gehouden worden op zondag 24 september in de Petruskapel, na de dienst. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om beide bijeenkomsten te bezoeken, wie weet verlopen de gesprekken wel heel anders. Graag tot ziens bij deze bijeenkomsten!

Hartelijke groet, *Jeanette Klop*

Vooraankondiging gespreksavond 18 september

Omdat de activiteitengids pas 10 september uitkomt, kondigen we nu alvast de eerste avond aan:

Grote woorden

We hebben vaak niet meer van die grote woorden, als we over ons geloof spreken. We geloven wel, maar wat we nu eigenlijk geloven? De geloofsinhoud is minder vanzelfsprekend geworden.

We willen hier graag eens over in gesprek met elkaar naar aanleiding van het boek:

Grote Woorden van Martien Brinkman, hoogleraar theologie aan de VU.

We organiseren 3 avonden om met elkaar wat hoofdstukken uit dit boek te bespreken. Welke grote woorden hebben we nog? Of kunnen we de grote woorden op een andere manier invullen?

Iedereen die het fijn vindt, om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat geloven voor ons betekent, is van harte welkom!

De avonden zijn gepland op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur: 18 september, 23 oktober en 20 november in de Wilhelminakerk.

Het is handig, als je het boek aanschaft. Het is ook als e-book beschikbaar en tweedehands te verkrijgen. 18 september bespreken we de verantwoording en hoofdstuk 1 (p. 11-34).

Aanmelden kan via het contactformulier op de website, maar gewoon binnen komen lopen kan ook.

Wij kijken er naar uit! *Evelien Plaisier en Ieke van As*

WAT STAAT ER NU IN ONS “WILHELMINA WINKELTJE”??

Doosjes met.....nee geen chocolaatjes, maar laat die fraai gemaakte kaarten met envelop nou toch ook in die doosjes passen!

En de prijs? Net als de Wilhelmina pepermunt doosjes ook 1 euro en 50 cent. De kaarten, die voorzien zijn van een opschrift kosten 2 euro. Kom gezellig even snuffelen. U kunt erbij zitten!!

P.S. Sta ik toevallig niet in ons winkeltje, dan is het zelfbediening! Het busje voor het geld heeft Arie destijds stevig bevestigd op de kaartenmolen.

Tot ziens, *Magda*



DE PETRUSKAPEL

Bij de dienst in de Petruskapel

We vieren de start van een nieuw seizoen met het thema “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.”

Natuurlijk zingen we samen onder begeleiding van Linda Stolk, maar we zullen ook naar een aantal liederen van Leo Aalders luisteren. En Annelies Brik zal ons wat vertellen over de activiteiten van Staartlicht.

ds. Evelien Plaisier

Voedselbank

In de maand september is het inzamelen van soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees aub), vermicelli, soepstengels ...



Kerkelijke agenda

Di 5 sep	20-22 u	Moderamen kerkenraad
Zo 10 sep	10.00 u	Kerkdienst Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier
	10.00 u	Kerkdienst Petruskapel – ds. Hans van de Sterre

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

past. werker: mw. Ester van Dijk

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. E-mail: anneidzinga@gmail.com

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas PWG Petruskapel

digitale WoZ: Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier: Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vóór donderdag 19.00 uur)