

Zondag 30 juni 2024 – 10.00 uur

liturgische kleur is groen

5^e zondag na Trinitatis / 2^e van de zomer

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	ds. Theo van Leeuwen
lector	Rineke Mol
organist	Hans Okkerse
ouderling	Rineke Mol
diaken	Ron Ouwerkerk
koster	Gert van Bommel

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1. Wijkdoel Bangladesh en Ethiopië**
- 2. Wijkkerk**
- 3. Toekomst van de kerk**

☺ Nevendienst	Marianne Heeling
☺ Crèche	Eva Naaktgeboren
☺ Tiendienst	Bram Naaktgeboren / André Boesberg (oefenen jeugddienst)

Bij de dienst

Tweede zondag van de zomer.

Deze 'groene' tijd van het jaar, met om ons heen het vele en frisse groen leent zich uitstekend om, nu die grote drukte van de hoogtijdagen en feesten voorbij is, verstild en mijmerend je weg te gaan.

Stil te staan bij wat bloeit en vreugde geeft in het bestaan. Je te verwonderen over de kleine dingen die je gelukkig maken. En om tijd te hebben nog eens terug te bladeren, stil te staan bij wat nog moet worden aangezien, omdat je daar niet zomaar aan voorbij kunt. Te bladeren ook in Zijn geschiedenis, de geschiedenis van Jezus onder ons. En zo leest de kerk de evangeliën opnieuw en staan we nog eens stil bij Hem die onder ons was. Vandaag een op het oog huiselijk tafereel, koffiedrinken na de kerkdienst. Maar ach wat sneu, de moeder des huizes ligt ziek te bed. Moeten die mannen zelf voor de koffie zorgen. Maar wat scheelt haar eigenlijk precies? En wie of wat is Jezus in dit verhaal? We gaan het horen en beleven, vanochtend. **Ds. Theo van Leeuwen**

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom
Inleidende orgelspel

J.S. Bach - variatie 1 uit de partita over 'Sei gegrüßet, Jesu gütig' BWV768

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

Aanvanglied **Lied 121: 1, 3 en 4**

Bemoediging

v. onze Hulp is de Naam van de Eeuwige:

Hij die zegt: Ik zal er zijn voor jou

A **Die hemel en aarde heeft gemaakt**

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

v. Die nooit loslaat het werk en de mensenkinderen van zijn handen.

Groet

v. Genade, Gods gunst, zijn goedheid over uw leven

en vrede van Jezus christus onze Heer,

met u allen.

A **Zijn vrede ook met u**

Drempelgebed

- De gemeente gaat zitten –

Kort inleidend woord

Morgenlied **Lied 210: 1, 2 en 3**

Kyriegebed

Besloten met gezongen acclamatie Lied 368d (2x)

Glorialied

Lied 273: 1, 4 en 5

Kindermoment

Kinderlied

'Wij gaan voor even uit elkaar'

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst –

DE SCHRIFT

Gebed van de zondag

1^e schriftlezing

Psalm 31: 1 – 3, 8-11, 15-17

Lied hierbij:

Lied 31: 1 en 8

2^e schriftlezing

Markus 1: 29 – 38

Lied hierbij:

Lied 856

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord: Lied 976

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed

Voorbeden: telkens besloten met:



Spreid uw dra-gen-de vleu-gels on-der ons uit,
spreid uw war-men-de licht-glans o-ver ons uit.

stil gebed en Onze Vader

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

Slotlied

Lied 630: 1, 3 en 4

Heenzending en zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.

Toelichting diaconale collecte: Wijkdoel Bangladesh en Ethiopië

Op 30 juni is de afsluiting van het wijkdoelproject voor Bangladesh en Ethiopië. Deze twee landen hebben ongelofelijk te lijden onder klimaatverandering. Extreme droogte in het ene deel van het land, wateroverlast in het andere. Om de levensomstandigheden van de mensen in deze landen te verbeteren heeft KIA een aantal projecten opgezet. Bijvoorbeeld de introductie van een innovatief kooktoestel dat brandstofbesparend is omdat het gestookt wordt met wat hout, groenafval en organische mest. Of preventie door een weeralarm zodat mensen op tijd maatregelen kunnen nemen. Wij steunen deze initiatieven van harte. Op 30 juni is er in de Wilhelminakerk weer koekverkoop voor de wijkdoelcollecte voor Bangladesh en Ethiopië. Vergeet u niet om contant geld mee te nemen.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 30 juni 2024. Of scan de QR code en maak uw bijdrage over. U kunt ook gebruik maken van de kerk app of uw bijdrage geven in de collectezakken.

Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe



EEN BETEKENIS VOLLE BAAN?

Als pensionado volg ik nog wel eens wat vacatures via uitzendbureaus. Gewoon leuk om te kijken in welke sector mensen gezocht worden en wat er voor nodig is om zo'n baan te bemachtigen. Met regelmaat kom ik dan in de vacaturetekst tegen de woorden: het is een betekenisvolle baan. Wanneer is een baan betekenisvol en hebben wij als kerk ook betekenisvolle banen aan te bieden? Jawel zeker.

Bij het **Ouderenpastoraat van de Wilhelminakerk** is er veel werk te doen.

Wij zijn namelijk op zoek naar mensen die zelf wat willen betekenen voor anderen en dan met name voor onze oudere gemeenteleden. Wat levert het op? Uiteraard niets in middelen, maar wel heel veel dankbaarheid en een gevoel van: ik beteken wat voor mijn mede-gemeentelid, ik maak de verjaardag compleet voor hem of haar, want er is iemand van de kerk op bezoek geweest. Er wordt naar me omgezien.

Dus dat? Ja dat en daarom heeft ons bezoektteam mensen nodig die er toe doen, die kunnen luisteren. Je bezoekt oudere mensen met hun verjaardag. Brengt een paasgroet, gaat voor de kerst langs om een uitnodiging te brengen voor een kerstbijeenkomst. Je belt eens een keer als er sprake is van ziekte, je gaat eens langs als ze zich alleen voelen of ziek zijn. Ze mogen jou bellen als ze even een luisterend oor nodig hebben.

Geïnteresseerd in betekenisvol werk voor de ander en jezelf ermee verrijken?

Leeftijd is niet belangrijk, aandacht kunnen geven en een beetje vrije tijd hebben wel.

Mail ons via het contactformulier voor informatie of meld je meteen aan.

Wij nemen dan contact met je op. *Hanneke Kroonen en Mieke van der Schelde*

Nog meer rolstoelduwers gezocht!

Dinsdag 30 juli ligt de Prins Willem-Alexander weer aan de Buiten Walevest. Dit schip is onderdeel van het Vakantiebureau. Voor deze middag zijn wij op zoek naar vrijwilligers, die willen helpen om met de gasten te wandelen.

Je kan de leuke plekjes van Dordrecht laten zien of gewoon op een terrasje iets drinken met de gast. Vanaf 14.45 ben je welkom bij het schip en rond 17.15 uur ben je weer bij het schip terug.

Wie bereid en beschikbaar is om te helpen kan zich aanmelden via het contactformulier op de website. Hartelijk dank namens *het vakantiebureau*

Tienerdienst 7 juli

Vlak voordat de zomervakantie begint: een dienst door tieners voorbereid, die we graag met alle leeftijden vieren. De tieners zijn al maanden bezig met de voorbereidingen: het toneelstuk Elckerlijck is herschreven en goed geoefend, ze hebben gesproken over de liturgie en een goede invulling daarvan, er zijn mooie bijpassende liederen en teksten uitgezocht en ook die worden weer verder voorbereid. En dan is het deze zondag echt zover. We gaan het allemaal zien. En horen. En vooral: meevieren. *Evelien Plaisier*

Voedselbank

In de maand juni is het inzamelen voor de Kledingbank: nieuw ondergoed en sokken/kousen.



Koffiekan

Voor de bemensing van de Koffiekan (elke 3e donderdag van de maand) zoeken we enthousiaste **vrijwilligers**. Van 14.00-16.00 is de Wilhelminakerk open voor iedereen.

Bezoekers ontvangen met koffie, thee en iets lekkers is de belangrijkste taak. Kom donderdag 18 juli gerust eens kijken of dit iets voor je is. *De diakenen*

DE PETERSUKAPEL

Zondag in de Petruskapel

Liefde is helen

Jezus keert over het meer terug uit Gadara waar hij een bezetene heeft genezen. Aan de oever van het meer staat een enthousiaste menigte hem op te wachten. Tegenwoordig gebeurt dit ook als bekende popsterren, voetballers of hooggeplaatste personen aankomen. Mensen, die geliefd zijn bij het publiek en waaraan een zekere macht of autoriteit wordt toegekend. Jezus gaat op in de menigte en gaat op weg. Waar hij heen gaat wordt mede bepaald door twee mensen die hem om hulp vragen. Een zieke vrouw en een leider van de synagoge, de joodse kerk, die hem meeneemt naar zijn huis waar zijn kind op sterven ligt. Beiden worden door Jezus' tussenkomst genezen. Wat hebben de bezetene, de zieke vrouw en het dochtertje van Jaïrus met elkaar te maken en wat is de kern van het verhaal? Bij wie kloppen wij aan om liefdevolle aandacht, kracht en genezing? Wie nodigen wij als het er op aan komt uit in ons huis, in onze situatie? Van Wie verwachten wij onze hulp?

Wij lezen en overdenken Lukas 8 vs 40-56.

ds. Greetje Arnoldus-Veenstra



Kerkelijke agenda

zo 7 juli 10.00 uur

Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier

Petruskapel – ds. Arend Noordam

Wilhelminakerk; Blekersdijk 41, 3311LD, Dordrecht, tel. 078 6137925 Petruskapel; Plein 1940-1945, 3313CV, Dordrecht

predikant:	ds. Evelien Plaisier
past. werker:	dhr. Ramon de Bonte
scriba:	mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, tel. 078-6176387. E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com
kosterij:	E-mail: koster@dewilhelminakerk.nl tel 078-6137925
wijkkas WK/PK:	NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel In de omschrijving: soort betaling + WK of PK
digitale WoZ	Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
digitale Zaaier	Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
website:	www.dewilhelminakerk.nl
kopij:	Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vóór donderdag 19.00 uur)