

**Zondag 10 november 2024 – 10.00 uur**

liturgische kleur is groen

We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
[www.youtube.com/channel/UC\\_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg](http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg)

voorganger	ds. Evelien Plaisier
lector	Nienke Broekroelofs
organist	Hans Okkerse
ouderling	Anneke van Bleek
diaken	Annet de Vries
koster	Peter de Jong

### Uw gaven worden gevraagd voor

1. Diaconale landelijke afdracht
2. Wijkkas
3. Toekomst van de kerk

☺ Nevendienst	Marianne Heeling
☺ Crèche	Marian Wibbens
☺ Tienerdienst	Hanneke Naaktgeboren

### Bij de dienst

We staan – in navolging van dankdag – ook deze dienst stil bij de oogst, bij alles wat we zomaar gekregen hebben. En ook vandaag ontvangen we: brood en wijn, lichaam van Christus. Daarin vinden we ook onze bestemming: we zijn geliefde mensen van God. Naar die bestemming roepen de lezingen ons ook, naar de grote inzetting, het eerste gebod over de liefde. Liefde laat zich niet oppotten, maar deelt. Danken, delen en recht doen, dat gaat in één beweging door.

ds. Evelien Plaisier

### Symbolische schikking: Dankdag

Op deze zondag bedanken we God voor de oogst, het werk en de zegeningen in het leven. De schikking staat dit jaar in het teken de molen: korenaren, meel en brood .

*Margriet Besjes*

## ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel

J. S. Bach - 'Wo soll ich fliehen hin' BWV 646 uit de zgn. Schübler-koralen.

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

**Aanvangslied**

**Lied 287: 1, 2 en 4**

Bemoediging en groet

- De gemeente gaat zitten –

Kyriegebed

We luisteren naar:

“Wat hebben we gedaan?” (Schrijvers voor gerechtigheid)

<https://www.youtube.com/watch?v=6-eKQbWZFB4>

**Glorialied**

**Lied 984**

- *De kinderen gaan naar de kindernevendienst* -

DE SCHRIFT

Gebed van de Zondag

Eerste Schriftlezing

Leviticus 19: 1-2, 9-18

**Lied hierbij:**

**Psalm 146: 1, 4 en 5**

Tweede Schriftlezing:

Marcus 12:28-34

**Lied hierbij:**

**Lied 320**

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

**Lied in antwoord:**

**Lied 817**

- *De kinderen komen terug uit de kindernevendienst* -

GEBEDEN, GAVEN, MAALTIJD VAN DE HEER

Brood en wijn worden binnengebracht

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Voorbeden en stil gebed

Nodiging

**Tafelgebed**

V: De harten omhoog naar God!

**A: Als bloemen naar de zon!**

V: Dank de HEER, onze God!

**A: Wij willen God danken!**

V: U komt onze dank toe...

...En met allen die uw Naam hoog houden

in lief en leed,

in leven en sterven,

spreken wij ons voor U uit

en zingen wij U toe:

**Zingen:**

**Lied: 404e** "Heilig, heilig, heilig"

*Vervolg tafelgebed*

U komt onze dank toe...

...tot mijn gedachtenis.

**Zingen:**

**Lied 403a**

"Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij zijn dood en leven totdat Hij komt" (Alleen deze eerste twee regels)

*Vervolg tafelgebed*

**Onze Vader**

**Vredegroet:**

V: De vrede van Christus zij met u.

**G: en ook met u.**

V: Wensen we elkaar de vrede van Christus toe.

Delen van brood en wijn

Dankgebed

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

**Slotlied**

**Lied 978**

Heenzending en zegen

**Gezongen antwoord: Amen, Amen, Amen.**

---

### Collectedoel diaconie: **Diaconale landelijke afdracht**

Een helpende hand kan het verschil maken, waardoor de diaconie tot de juiste actie kan overgaan. Deze ondersteuning wordt al jaren geboden vanuit het Protestants Dienstencentrum. De diaconie kan hier terecht met vragen op allerlei gebied, er worden trainingen verzorgd en er wordt hulp en informatie gegeven voor en over de keuze van diaconale projecten. Deze collecte is bestemd om dit te kunnen blijven doen.

Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 10 nov. 2024.

U kunt natuurlijk ook uw bijdrage geven in de collectezakken



*Namens de diakenen Willemien de Mol*

## Bericht van de Wijkkassen

Onderstaand info m.b.t. de wijkkassen van de WK en de PK.

<b>Wilhelminakerk</b>		<b>jan - sept</b>
Giften	1)	€ 1.423,68
Collecte stortingen		€ 251,69
Collecte via kerkkantoor		€ 1.498,06
		<u>€ 3.173,43</u>
<b>Petruskapel</b>		<b>jan - sept</b>
Giften	2)	€ 704,00
Collecte stortingen		€ -
Collecte via kerkkantoor		€ 502,70
		<u>€ 1.206,70</u>

In de maanden januari t/m september 2024 hebben wij t.g.v. de wijkkassen onderstaande bedragen mogen ontvangen :

1) Is inclusief € 500,- t.g.v. de stookkosten.

2) Is inclusief € 123,- t.g.v. de kosten van het 65-jarig bestaan van de PK.

Giften en Collecte stortingen zijn rechtstreekse stortingen op de bankrekening van de wijkkassen door gemeenteleden t.g.v de wijkkas /jeugdwerk.

Collecte via het kerkkantoor: De periodieke wijkcascollecte via de zondagse ‘zakken’ en de opbrengst van de collectes t.g.v. de wijkkas via de Wilhelminakerk-app worden door het kerkkantoor op de bankrekening van de wijkkassen gestort.

**Alle gevers : Hartelijk Dank !**

Heeft u vragen over de Wijkkas ? Stuur een mail via het contactformulier op de website.

Bankrekening Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel  
NL77 RABO 0373 7028 09

In de omschrijving vermelden: soort betaling + WK of PK

Namens de Wijkkassen, **Martin de Mol**

## Lezing Leven van genoeg

Op woensdag 13 november om 20.00 uur is er in de Wilhelminakerk een interactieve lezing met als thema ‘Leven van genoeg’. We kunnen leven binnen de draagkracht van één aardbol. Dat is het uitgangspunt van ‘Leven van Genoeg’, een beweging die mensen wil helpen om eerlijker en duurzamer te leven. Tijdens een bevlogen lezing legt Johan Harms de vinger op de zere plek: onze huidige levensstijl put aarde en mens uit. Maar hij zal ook laten zien dat het anders kan, hoe je dat praktisch doet en hoe we als gemeenschap daar samen stappen in kunnen zetten.

Laat je inspireren tot een leven van genoeg!

De toegang is vrij, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

**Leonie van Staveren en Erika Blom**

## Sokkenverkoop

Op 17 november zal ik zelfgebreide echte wollen sokken verkopen. Ze zijn er in verschillende maten. Lekker warm voor op de bank of leuk om cadeau te doen met de feestdagen. Ze kosten €10 per paar en de opbrengst gaat naar het jaardoel van de diaconie. Ik brei nog even lekker door en dan zie ik u graag de 17e bij mijn kraam!

**Ida van der Linden**



## Collecte en koekverkoop op 17 november

Het begint een traditie te worden. Als de collecte voor het wijkdoel is – dit seizoen voor kwetsbare mensen in Moldavië – dan is er na de dienst een tafel met koek, cake en taart. Op 17 november voorzichtig aangevuld met andere (niet eetbare) producten. Om de tafel met lekkers te laten doorbuigen vragen we weer of bakkers zich willen aanmelden. Vanaf 3 november ligt er een intekenlijst in de hal van de Wilhelminakerk. Ook kunt u zich aanmelden via het contactformulier op de website. We zijn benieuwd welke heerlijkheden nu weer gebakken worden.

*Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe*

## Beste gemeenteleden van en geïnteresseerden in de Wilhelminakerk/Petruskapel,

Elke 4 à 5 jaar stelt de kerkenraad een nieuw beleidsplan op om richting te geven aan bestuurlijke beslissingen voor die periode. Het is hoog tijd dat ook wij weer een nieuw plan schrijven, maar dat doen we graag met input vanuit de gemeente. Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd, wat invloed heeft op het nieuwe beleidsplan. Ik noem enkele belangrijke zaken:

- Na de coronaperiode is langzaamaan het aantal bezoekers van de zondagse diensten weer gestegen, de komst van Evelien als eigen predikant heeft daar zeker aan bijgedragen. Maar er is ook een grote groep die niet meer (met regelmaat) de diensten bezoekt. Het gemiddeld aantal bezoekers per zondag is beduidend lager dan enkele jaren geleden.
- De groep vrijwilligers die actief is binnen onze gemeente is nog altijd groot, maar dunt wel uit. Sommigen hebben wel erg veel taken.
- Vergrijzing gaat onverminderd hard door, ook in onze gemeente.
- Er zijn nu nauwelijks kinderen meer in de basisschoolleeftijd. Aanwas “van onderaf” blijft daardoor uit. Het aantal gezinnen met kinderen is sowieso heel klein.
- En heel praktisch: de lopende personeelskosten groeien, het onderhoud van het gebouw kost veel geld – zelfs als je vernieuwingen uitstelt – en de inkomsten via VVB en collectes dalen.
- Er zijn ook nieuwe initiatieven, zoals de regenboogvieringen en onlangs de activiteiten rondom de vredesweek.

Dit alles vraagt om een herijking van onze plannen op middellange termijn.

Belangrijke vragen voor deze bijeenkomst zijn: welke keuzes willen we maken voor de zondagse diensten, de activiteiten door-de-week en eventueel voor het enthousiasmeren van mensen buiten de “harde kern”?

Op 17 november 2024 bent u van harte welkom in de Wilhelminakerk van 11.30-13.00 uur om hierover met ons mee te denken. We hopen op een grote opkomst en veel input. Het gaat immers over vorm geven aan ons geloof in onze gemeente, waar u deel van uitmaakt.

Hartelijke groet, Namens de kerkenraad

*Jeanette Klop, voorzitter*



## Taizé Viering zondag 17 november 2024

Als je geïnteresseerd bent in de liederen en gebeden van de Taizé vieringen willen wij je van harte uitnodigen voor een Taizé viering op zondag avond 17 november 2024 in de Wilhelminakerk.

Het thema van deze viering is: 'Leven in het licht van Gods koninkrijk'.

We zingen liederen uit de Taizé traditie. Elk lied zullen we meerdere keren herhalen. We lezen twee stukken uit de bijbel: een psalm lezing om God de lof toe te zingen en een paar verzen uit Openbaring, waarin het visioen van het nieuwe koninkrijk omschreven wordt. Er is ook een moment van stilte en er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Bij het zingen van de liederen worden we begeleid door gitaar en fluit. We hopen jullie te zien op zondag 17 november 2024, vanaf 18.30 uur in de Wilhelminakerk, Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht Inloop vanaf 18.30, stilte vanaf 18.45, begin van de dienst om 19.00 uur.

Met vriendelijke groet, voorbereidingsgroep Taizé Vieringen Wilhelminakerk

*Hanneke, Annet, Ab, Theo, Boukje en Gerrie*

**De Kerststal** Op de 1<sup>e</sup> Advent (1 dec) is het zover. Alle spullen om de Kerststal weer mooi op te bouwen en de kerkzaal te versieren worden van de zolders en uit de geheime bergplaatsen gehaald. Vorig jaar was dat karwei in een ommezien klaar. Ook kunt u uw planten alweer voorbereiden op een logeerpartij bij de stal of in de woestijn.

Op 1 december nemen we de planten graag in ontvangst of maakt u een afspraak voor een tijdstip dat beter uitkomt. Veel gemeenteleden maken zo plaats voor hun kerstboom thuis. We zullen goed voor de planten zorgen. Vorig jaar zagen we veel blijde blaadjes. Nog wel heel ver vooruit, maar toch een belangrijke datum om te noteren is 14 december 2024. Open dag van de Kerststal van 13.30-16.00 met als afsluiting samen kerstliederen zingen. Tijdens de Open Dag zullen diverse musici optreden. Daarover volgt nog nader bericht. In de Adventsperiode ontvangen we veel schoolklassen om de stal te komen bekijken en naar het aloude Kerstverhaal te luisteren. Ongelofelijk dankbaar werk. We zien ernaar uit.

*Annet, Christa, Marijke, Rineke en Willemien.*

## **IN DE PETRUSKAPEL**

### **Dankdag in de Petruskapel.**

In de Petruskapel staat een doos op tafel in de hal voor dankdag daar kan u doneren voor het aandachtcentrum centrum . Wij halen in de Petruskapel geen fruit op.

*Margriet Stavast*



### **Bij de dienst van 10 november 2024 in de Petruskapel**

Deze zondag vieren we in de Petruskapel het Heilig Avondmaal, de vreugdevolle gedachtenis van Gods genadig verlossingswerk, en een verlangend uitzien naar de toekomst. Want wij vieren deze tafel *totdat Hij komt!* Voorafgaand lezen we uit Daniël 6, 2-18 het verhaal over Daniël in de leeuwenkuil. Een verhaal over geloofsvertrouwen en de hoop die daarmee samenhangt. Hoop doet leven, zegt het spreekwoord. Wie hoop heeft kan veel, misschien wel alles, aan. En het vaste geloof in de beloften, door God gegeven, kan die hoop zoveel bodem geven dat een mens het grootste gevaar tegemoet kan zien.

In de loop van de geschiedenis zijn er voorbeelden genoeg van mensen die hun hoop op God vestigden, en zo desnoods hun dood tegemoet gingen. Asia Bibi heeft in Pakistan 10 jaar in de dodencel gezeten. Beschuldigd van het beledigen van een profeet. Dat hoeft in die landen niet eens bewezen te worden om dodelijk te zijn. Ze had snel vrij kunnen komen wanneer ze bereid was geweest zich te 'bekeren' tot de Islam. Maar dat deed ze niet, omdat ze haar Heer en Heiland niet wilde verloochenen.

Daniël bevindt zich niet direct in zo'n gevaarlijke omgeving, want koning na koning heeft via hem ervaren dat de God van Israël machtig is. Zijn kinderen bewaart, grote dingen doet. *Uw God is de God der goden en de Heer der koningen*, zo roept Nebukadnessar vol ontzag uit. Inmiddels is Darius aan de macht, en deze koning heeft een warm hart voor Daniël en zijn, voor hem, vreemde God.

Maar het volk Israël bevindt zich wel in ballingschap, in Babylon. Bijna 50 jaar eerder werd de hele intellectuele bovenlaag vanuit Juda afgevoerd naar Babel. En sindsdien moeten ze de hoop levend houden ooit terug te keren. Zoals de Joden sinds de Diaspora elke Pesach besloten met de wens: *volgend jaar in Jeruzalem*. Zo wachtten de Joden hier, aan de oevers van de Eufraat, op verlossing en terugkeer. Omdat de Here God dat beloofd heeft.

Daniël was geliefd bij koning Darius, en die wilde hem een nog hogere functie geven. Over het hele koninkrijk, zoals ook Jozef ooit. Dat wekt natuurlijk jaloezie op, dan komen de kwade machten in het geweer. Want de mogelijkheid om je te verrijken en onbepaalde macht uit te oefenen, dat trekt ook de verkeerde mensen aan. Het is niet voor niets dat wereldwijd de meeste regimes dictatoriaal zijn, rijkelijk voor zien van vriendjespolitiek. En zo zijn er mensen die proberen Daniël beetje te lichten. Maar bij Darius hoeft je kennelijk niet met verhaaltjes aan te komen, en de regeerstijl van Daniël geeft geen reden tot klagen. Dan wordt het tijd voor vals spel. We herkennen dat in onze tijd ook. Misinformatie en leugens bereiden het voor en vleierij maken het af. Darius gelooft voetstoots dat alle topambtenaren, Daniël inclusief, zo'n onzinnige maatregel aanbevelen. Terwijl er niemand was geconsulteerd. En zo wordt er een wet van Meden en Perzen uitgevaardigd. Dat je aan niemand iets mag verzoeken, anders dan aan de koning.

Daniël bidt voor het open raam, voor iedereen zichtbaar. Hij bidt met het gezicht naar Jeruzalem. Niet omdat het gebed anders niet gehoord wordt, maar omdat die stad de hoop mede levend houdt. *Volgend jaar in Jeruzalem*. Daniël verloochent zijn God niet en belandt zo in de leeuwenkuil. Daar strijdt hij met zijn aanvechtingen. Daar vecht Daniël met de kwade machten en krachten. Want in de Bijbel staan leeuwen voor het kwaad dat in de satan zichtbaar wordt. *Redt mij uit de muil van de leeuw*, smeekt de Psalmist. Petrus waarschuwt ons dat de duivel *rondgaat als een briesende leeuw*.

Ook voor ons is er hoop sinds het verlossend kruiswerk van de Here Jezus en zijn glorierijke opstanding op die heerlijke Paasmorgen. Die hoop willen wij levend houden door zijn wederkomst in herinnering te houden aan de tafel waaraan Hij ons nodigt. *ds. J.W. Schellinghout*

## Voedselbank

In de maand november is het verzamelen van de volgende artikelen: Bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten.



## Kerkelijke agenda

- di 12 nov 19.30 u Pauluskerk – ds. Rene van Loon over zijn boek “Lente in de kerk”  
wo 13 nov 20.00 u Wilhelminakerk – lezing “Leven van genoeg”  
za 16 nov 12.45 u Weeskinderendijk – vertrek *Kerken in Brabant* –  
*St Janskerk in Waalwijk*  
zo 17 nov 10.00 u Wilhelminakerk – ds. Riet Bogaard  
                  Petruskapel – ds. Loes Breedveld  
                  18.45 u Wilhelminakerk – Taizéviering  
vr 22 nov 20.00 u Open Huiskring

### **Wilhelminakerk; Blekersdijk 41, 3311LD, Dordrecht, tel. 078 6137925 Petruskapel; Plein 1940-1945, 3313CV, Dordrecht**

predikant: ds. Evelien Plaisier  
kerkelijk werker: dhr. Ramon de Bonte  
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,  
tel. 078-6176387. E-Mail : [scriba.wilhelminakerk@gmail.com](mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com)  
kosterij: E-mail: [koster@dewilhelminakerk.nl](mailto:koster@dewilhelminakerk.nl) tel 078-6137925  
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel  
In de omschrijving: soort betaling + WK of PK  
digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : [drukkerij.wk.pk@gmail.com](mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com)  
digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : [drukkerij.wk.pk@gmail.com](mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com)  
website: [www.dewilhelminakerk.nl](http://www.dewilhelminakerk.nl)  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: [wk.pk.kopij@gmail.com](mailto:wk.pk.kopij@gmail.com) (vóór donderdag 19.00 uur)

## **Veel mensen uit kring Wilhelminakerk bij allerzielenconcert**

Veel mensen - uit de kring van de Wilhelminakerk - waren zaterdag 2 november bij het allerzielenconcert. Jacques Malschaert is inmiddels een half jaar voor de nieuwssite [DORDRECHT.NET](http://DORDRECHT.NET) actief om bijzondere, intense gebeurtenissen in tekst en beeld te vangen. Zijn activiteiten in de stad passen ook bij de formule van Dordrecht.net om graag de aandacht te vestigen op activiteiten, die direct of indirect het kerkelijke erf raken. Jacques Malschaert is een geboren en getogen Dordtenaar, die na een verblijf van een aanzienlijk aantal jaren elders in Nederland, weer is teruggekeerd in zijn thuisstad. Op Dordrecht.net is ook nog zijn verslag te vinden op de avond van de dodenherdenking.

Dordtissimo droeg ook dat bijzondere concert in de Trinitatiskapel. Op 1 maart 2025 verzorgt de stichting in de Wilhelminakerk weer het vertrouwde grote concert. Informatie daarover is al te vinden op de website van de stichting.

<https://www.dordrecht.net/nieuws/110899/allerzielenconcert-in-trinitatiskapel-van-dordtissimo>