

Zondag 30 maart – 10.00 uur (zomertijd!)

liturgische kleur is paars

4^e zondag van de 40-dagentijd

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	ds. Evelien Plaisier
lector	Rineke Mol
organist	Hans Okkerse
ouderling	Rineke Mol
diaken	Ron Ouwerkerk
koster	Peter de Jong

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1. Wijkdoel: Kerk in Actie project Moldavië**
- 2. Wijkkas**
- 3. Toekomst van de kerk**

- ☺ Nevendienst Marianne Heeling
- ☺ Crèche

Bij de dienst

Vandaag zijn we halverwege de veertigdagentijd. Deze zondag Laetare (“Verheugt u!”) wordt ook wel “klein Pasen” genoemd. Het feest van Pasen breekt al even door. En hoe! Met een feest voor een zoon die verloren was en weer thuiskomt. Het is inderdaad een Paasverhaal, niet voor niets één van de bekendste verhalen uit de Bijbel, met dat prachtige schilderij van Rembrandt. Ook vanmorgen laten we ons erdoor meenemen.

ds. Evelien Plaisier

Collectedoel diaconie: WIJKDOEL MOLDAVIE

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak achter. Kerk In Actie helpt de kerkelijk gemeente met trainingen, adviezen en geld bij het opzetten van nieuwe initiatieven.

Wilt u dit doel steunen, scan de QR code en maak uw bijdrage over via de kerk-app of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk en de datum



ORDE VAN DIENST

Woord van welkom
Inleidend orgelspel:

Marcel Dupré - koraalvoorspel over 'Christ qui nous rend heureux' Opus 28 nr. 15.

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

Aanvangslied:

Bemoediging en groet

Psalm 122: 1 en 3

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft.

v. De vrede van Christus is met jou en met jou en
met jou

g. Vrede ook voor jou.

- De gemeente gaat zitten –

Kyriegebed met (na “zo bidden wij zingend”) de acclamatie uit lied 547

Ky - ri - e e - lei - - son,
wees met ons be - gaan,
doe ons weer ver - rij - zen uit de
dood van - - daan.

Toelichting liturgische schikking

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst -

DE SCHRIFT

Gebed van de zondag

1^e Schriftlezing

Lied hierbij:

2 Kronieken 36:14 - 23

Psalm 126a (met voorzang)

2^e Schriftlezing

Lied hierbij:

Lucas 15: 11 - 32

Lied 339a

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord:

Lied 1000

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en **gezamenlijk Onze Vader**

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

Slotlied

Lied 418

Heenzending en Zegen

Gezongen antwoord: Amen, Amen, Amen.

Toelichting symbolische schikking 30 Maart 2025

Lucas 5:11-32

De gelijkenis van de verloren zoon staat in een rijtje van drie: over honderd schapen, tien penningen en twee zonen. Bij de schapen en de penningen wordt actief gezocht naar wat verloren is, bij de zoon niet. De zoon gaat, en de vader laat hem gaan. De vader wacht, actief op de uitkijk, want hij ziet de zoon al van verre komen. Deze wordt met vreugde binnengehaald. De oudste zoon, die niet blij is, blijft buitenstaan. Wie is hier nu precies verloren? Jezus vertelt deze gelijkenissen aan de farizeeën en de schriftgeleerden die buiten mopperen als Jezus eet met tollenaars en zondaars. Zij zijn als de oudste zoon die buitenstaat, maar net zo goed als de jongste die van harte welkom is bij de vader. We weten de afloop niet. De uitnodiging is er wel: kom, vier feest, wees blij: je broer is 'als nieuw'!

Schikking: De halve bol staat symbool voor de aarde. Het kruis komt weer iets hoger op de aardbol te liggen. Rond de aardbol staan vergeet-mij-nietjes: om de zoon die wegging niet te vergeten en ook de zoon die thuisbleef niet. Op de aarde ligt schapenwol en aan de horizontale tak van het kruis is een slinger van judaspenning gehangen, als teken van vreugde over dat wat gevonden is bij de schapen en bij het geld.

Iets lekkers bij de koffie na de dienst

Aan onze oproep om iets te bakken is goed gehoor gegeven, zodat we zondag na de dienst weer kunnen smullen van wat er gebakken is. De bijdrage die hiervoor wordt gevraagd is bestemd voor ons diaconale spaarproject in Moldavië, waarover u verderop meer kunt lezen. Voor € 1,- per stuk en €1,50 voor de appeltaart met of zonder slagroom hebt u wat lekkers bij uw kopje koffie/ thee. Vergeet dus niet om wat geld mee te nemen! Maar pinnen kan ook.

De diaconie

Stand van zaken paaseitjes.

Inmiddels is de stand 10,5 eitjes per zakjes. Zo snel al boven de 10 eitjes komt door een vrijgevig sponsor en zijn vrienden. Dank aan alle gulle gevers. Ook met de kaarten gaat het heel goed. Sommige zijn haast te mooi om weg te geven. *De diakenen*



Spaardoosjes

Jarenlang waren we gewend in de 40-dagen-tijd te sparen in spaardoosjes. Om allerlei redenen (o.a. milieu) worden deze doosjes niet meer verstrekt.

We sparen wel. Het bedrag dat u gespaard heeft kan vanaf 30 maart tot en met Pasen via de app gedoneerd worden. Of op Paasmorgen en beloken Pasen in contanten. We gaan een speciale spaarbus neerzetten.

We sparen deze 40-dagen-tijd voor het project "Kwetsbare mensen in Moldavië ondersteunen".

Doet u mee? *De diakenen*

De Ambassade van Vrede Dordrecht is een feit.

De kerngroep die ontstaan is uit de organisatie van de Vredesweek 2025 is uitgebreid met de Turkse Stichting de "Openhaard" en zal naast de Vredesweek op andere momenten in het jaar activiteiten initiëren, want vrede vraagt het hele jaar onze aandacht.

De activiteiten die we voor komend jaar naast de Vredesweek in gedachten hebben zullen op diverse plekken plaats gaan vinden. We willen naar de mensen toe en denken aan een Vredestafel in de Bieb, een intercultureel voetbaltoernooi, filmavond in De Witt enz.

Graag willen we jongeren en volwassenen van verschillende culturen en geloofsovertuigingen met elkaar in verbinding brengen.

Ieder van ons is uitgenodigd door Stichting Openhaard om 30 maart tussen 8 en 10 u met hen mee te bidden aan het eind van de Ramadan. Misschien spannend, maar ook mooi. Dit gebed vindt plaats in "De andere boeg". Als u daar aan mee wilt doen kunt u voor verdere informatie contact opnemen met Sjaak Roos, via het contactformulier op de website *Rineke Mol en Sjaak Roos*

Eetgroep voor alleengaanden 55+ op donderdag 3 april 2025

Op donderdag 3 april wordt de 168^e gezamenlijke maaltijd gehouden van de Eetgroep alleengaanden 55+. We beginnen om 17.30 uur in de Wilhelminakerk. Wilt u hieraan deelnemen dan uiterlijk maandag 31 maart vóór 12.00 uur opgeven bij Dicky Peters-de Bruyn, via het contactformulier op de website.

U bent hartelijk welkom.

De voorbereidingsgroep "Eetgroep alleengaanden 55+"

Margreet, Maja, Dicky, Anneke van B., Anneke G.



Voedselbank

In de maand maart is het inzamelen van de volgende artikelen: Pasta's, rijst en pastasauzen/pastamix (graag in pakjes en zakjes)

En in de winkelwagen staat een bakje voor DE-punten.

Kerkelijke agenda

za 5 april	19.00 uur	Wilcome – Outdoor Experience - start; gebr de Witt
zo 6 april	10.00 uur	Wilhelminakerk – drs. Mariëtte Pullen Tienerdienst
	10.30 uur	De Merwelanden – ds. Gerard de Lang

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

kerkelijk werker: Ramon de Bonte

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,

e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl

wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving:
soort betaling

digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19.00 uur)

OPROEP

Mijn naam is Jorn Flach, ik ben een 31-jarige achterneef van Boukje Nederlof-Flach (u vast welbekend), en ik wilde graag een oproep doen in dit kerkblad.

Ik zoek met spoed woonruimte voor mijzelf in Dordrecht. Mijn situatie is wat ongewoon, vandaar de oproep ook hier. Ik woon nog in de stad Groningen maar heb zeer plotseling een baan als braille-specialist kunnen bemachtigen in Roosendaal, wat een reistijd is van ongeveer vier uur. Voor deze baan moet ik dus verhuizen, want mijn huidige verblijf in hotels en b&b's is niet langdurig vol te houden. Zowel voor mijn werk als voor privé blijkt Dordrecht verreweg de beste plaats van waaruit ik als zeer slechtziende met het openbaar vervoer kan reizen. Hoewel ik al bij diverse instanties sta ingeschreven, is er weinig uitzicht op een woonplek op korte termijn. Wie van u weet iets voor mij, of kan mij zelf iets bieden? Ik ben blij met elke oplossing, ook al is die tijdelijk. Dat geeft ruimte om verder te zoeken.

Ik hoop dat iemand van u iets weet en dat het lukt.

Vriendelijke groet,

Jorn Flach

U kunt een berichtje sturen via het contactformulier op de website

