

Zondag 28 januari 2024 – 10.00 uur
liturgische kleur is groen

Afscheid ambtsdragers
We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	ds. Evelien Plaisier
lector	Annet de Vries
organist	Hans Okkerse
ouderling	Ronald van der Schelde
diaken	Fenneke van Hasselt
koster	Peter de Jong
OHK koor	olv. Ronald van der Schelde
Gitaar	Leo Aalders
Fluit	Elsbeth Lara



Uw gaven worden gevraagd voor

1. Diaconaal Aandachtscentrum

2. Wijkkerk

3. Toekomst van de kerk

- ☺ Nevendienst Marianne Heeling
- ☺ Crèche Maria Hoogvliet
- ☺ Tienerdienst André Boesberg

Bij de dienst In deze dienst nemen Anneke Gerritsen en Fenneke van Hasselt afscheid als diakenen. Zij hebben deze viering mee voorbereid en de liederen uitgekozen. Drie van die liederen zingen we samen met een gelegenheidskoor, o.l.v. Ronald van der Schelde. De lezingen sluiten aan bij de week van gebed voor eenheid van christenen. Deze wereldwijde week is dit jaar voorbereid door een oecumenische werkgroep uit Burkina Faso, met het thema “Heb God lief en je naaste als jezelf.” We lezen in Genesis hoe Abraham gastvrijheid verleent en in Lucas het verhaal van de barmhartige Samaritaan. *ds. Evelien Plaisier*

Het Diaconaal Aandachtscentrum wil als “handen van de kerk” aanwezig zijn in de samenleving. De stichting krijgt geen subsidie van de overheid en is voor 100% afhankelijk van giften. Voor een groot deel afkomstig van de participerende kerken. Iedereen die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip of een goed gesprek is welkom. Er wordt ook informatie en advies gegeven over plaatselijke en regionale (professionele) hulpverlening.. Bij acute nood kan worden doorverwezen. Meer kunt u lezen op <https://aandachtscentrumdordrecht.nl/>

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel:

J.S. Bach: Koraalbewerking over 'Herzlich lieb hab ich dich, o Herr'.

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

Aanvangslied **Lied 283**

Bemoediging en groet

- De gemeente gaat zitten –

Kyriegebed

Glorialied **“Een land om van te dromen”**

(Cpl. 1 + refr. 1 koor - Cpl. 3 koor, refr. 3 allen, Cpl. 4 + refr. 4 allen)

Koor 1. Zeg nooit: 'Onze wereld is gebroken
en de mens tot weinig goeds in staat.'
Zegt nooit: 'Niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal als het gaat.'

refrein:

Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit de slavernij
tot zij juichen met tranen in de ogen:
'goede God, we zijn er, eindelijk vrij!'

Koor 3. Zeg nooit: 'God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier die ons bevrijdt.'
Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten.'
Zeg nooit: 'Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd.'

refrein

Koor
+ gemeente 4. Zeg nooit dat het vreselijke lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: 'Stil maar, wacht op betere tijden.'
Zeg nooit: 'Niemand kan de dood weerstaan.'
refrein

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied **“Wij gaan voor even uit elkaar”**

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst –

DE SCHRIFT

Gebed van de zondag

Eerste lezing Genesis 18:1-8

Lied hierbij **Lied 908: 1 en 3**

Tweede lezing Lucas 10: 25-37

Lied hierbij **Lied 828**

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord **Lied 833** (3x koor, daarna allen)

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GAVEN, GEBEDEN, MAALTIJD VAN DE HEER, AFSCHEID AMBTSDRAGERS

Brood en wijn worden binnengebracht

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Voorbeden en stil gebed

Nodiging

Zingen **Lied 833: 1, 4 en 5** (Cpl. 1 + 4 koor, Cpl. 5 allen)

Tafelgebed

v. De harten omhoog!

g. Als bloemen naar de zon!

v. Laten we God danken.

g. Het is goed om God te danken en te prijzen.

v. Het is goed om U te prijzen

...

met hen zingen we het lied van uw glorie:

Zingen **Lied 985:1**

Vervolg tafelgebed

Onze Vader

Vredegroet:

V: De vrede van Christus zij met u.

G: en ook met u.

V: Wensen we elkaar de vrede van Christus toe.

Delen van brood en wijn

Afscheid ambtsdragers

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

Slotlied

Lied 840

Heenzending en zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.

Orgelspel



Collecte Stichting Diaconaal Aandachtscentrum

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de

Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar NL28RABO0134939840 tnv PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 28 januari 2024.

Willemien de Mol, diaken

Glazenwassers gezocht

Zondag 28-1 vieren we het avondmaal. Persoonlijk vind ik samen eten vaak een bijzondere manier van anderen ontmoeten. Een zorgvuldig bereide maaltijd kan net als een met aandacht gedekte tafel een vorm zijn van liefde voor je gast(en). Het schept ruimte voor ontmoeten. Die zorgvuldigheid kost vaak tijd, en samen eten geeft vaak een boel afwas. Dat is hier niet anders. Als diakenen zijn we op tijd in de kerk bij een avondmaalsdienst om alle dingen gereed te maken om in die dienst samen te kunnen delen. We delen matzes en druivensap in kleine glazen (om aan te sluiten bij de verhalen die we delen spreken we over wijn).

Na de dienst is er dan best wel wat afwas van al die glazen. We zoeken 2 of 3 mensen die ons willen helpen met het afwassen. Bijkomend voordeel is dat samen afwassen ook gelegenheid biedt voor een ontmoeting. Als je dit wil doen meld je aub bij Annet vooraf of bij binnenkomst in de kerk. *Fenneke, diaken*

Afscheid kerkenraad

Anneke Gerritsen en ik, Fenneke, nemen afscheid van de kerkenraad. Anneke vertelt: "Na vele jaren als wijkdiaken en secretaris van het College van Diakenen te zijn geweest kan ik terug kijken op een periode van diverse kanten van het diaken zijn.

Soms moeilijke gesprekken voeren en beslissingen nemen, maar het delen bij het avondmaal was een verrijking. Ook kijk ik met ontroering terug op de keren dat ik in de PI-Dordrecht de paasgroet mocht brengen. Het was iedere keer weer een bijzondere ontmoeting."

Mijn terugblik gaat over 7 jaar, het is een periode geweest waarin soms moeilijke beslissingen moesten worden genomen én een periode met bijzondere projecten, zoals de omgekeerde collecte of het post-project in corona-tijd. Iets wat me bijzonder geraakt heeft is dat het uitdelen van brood en wijn tijdens het avondmaal mijzelf ook zoveel brengt. Het ritueel is er voor mij veel rijker van geworden.

Het is niet zo makkelijk in woorden te vatten, maar diaken zijn kun je niet alleen. We willen iedereen bedanken die ons in deze periode geïnspireerd heeft door onder andere vertrouwen, steun, een glimlach en gezelligheid.

Anneke en Fenneke

Geloofsgesprekken richting Pasen

Vijf gespreksavonden in de tijd voor Pasen over niet alledaagse vragen als: Wie is God? Wat geeft je vertrouwen en waar blijf je maar naar zoeken? Welke weg ben je daarin gegaan? Hoe lees je de Bijbel? Waarom is de kerk belangrijk? Wat vier je met Pasen? Hoe sta je in deze wereld en hoe kijk je naar de toekomst? Het is mogelijk om aan deze avonden deel te nemen als voorbereiding op het afleggen van de 'openbare belijdenis', maar ook wie dat niet van plan is of al belijdenis heeft gedaan, is van harte welkom. Het gaat om maandagavond 5 februari, 12 februari, 26 februari, 4 maart en 11 maart, steeds om 20.00 uur in de Wilhelminakerk.

Info via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl ds. *Evelien Plaisier*

Verantwoording gift

Ontvangen via contactpersoon Maja de Haan van mw. B. een enveloppe met daarin € 120,-. Dit bedrag is verdeeld naar de wijkkas en de wijkdiaconie.

Hartelijk dank



Ga mee... lees mee!

Dinsdag 13 februari is er weer een boekbespreking ten huize van Willemien en Martin, Nassauweg 158, aanvang 19.45u.

Het boek "Een bijna volmaakte vriendschap" van Milena Michiko Flašar neemt ons mee naar Japan, waar talloze jongeren zich volledig teruggetrokken hebben in hun kamer, afgesloten van de wereld. Ze worden "hikikomori" genoemd.

Het boek vertelt over één van hen, hoe hij na twee jaar isolement zijn kamer verlaat en dan in het park iemand ontmoet, waar hij heel behoedzaam contact mee krijgt.

Iedereen die het boek gelezen heeft, is welkom!

Even laten weten dat je komt, svp.

Hanneke Kroonen-van der Ven

info via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl



Nieuws over de app

De makers van onze Wilhelminakerk-Petruskapel-app hebben iets moois opgeleverd: je kunt in plaats van de app nu ook je pc of laptop gebruiken. Handig als je de berichten op een groter scherm wilt lezen of iets wilt kopiëren vanuit je pc. Maar hoe werkt dat dan?

Ga op je pc of laptop naar internet en ga naar het internetadres:

<https://web.donkeymobile.com/>

Daar kun je de naam van onze kerk intypen (alleen Wilhelmina is al voldoende) en dan klik je op de naam van onze kerk. Daarna vul je je emailadres in en je wachtwoord. Als je die niet meer weet, dan kies je voor 'wachtwoord vergeten'. Je komt daarna in het bekende scherm van de app maar nu groter op je beeldscherm.

Dan nog wat uitleg over de QR-code waarmee je de collecte kunt betalen. Als je al met de collecte in de app betaalt, dan hoef je dit niet te lezen. Maar als je met je telefoon de QR-code wilt gebruiken die in de Wil op Zondag staat en op de beamer, dan moet je die niet scannen vanuit je bank-app, want die snapt de QR-code niet. In plaats daarvan gebruik je gewoon het camera-icoontje op je telefoon waarmee je foto's maakt, en richt je camera op de code. Er verschijnt dan – als het goed is – een internetadres op het scherm, en als je die kiest dan kom je op de website waarmee je kunt betalen.

Tot slot nog een vraag: de meeste van de gebruikers van de app hebben inmiddels hun foto erbij staan zodat iedereen weet wie het is, maar bij sommigen is de foto nog leeg of er staat een huisdier op, of een mooi uitzicht. Wij vinden het wel fijn om uitzicht op elkaar te hebben, dus als je het nog niet gedaan hebt, zet dan even je foto erbij. Bedankt alvast!

Bram Naaktgeboren

Problemen met ontvangen per mail van WilopZondag / Zaaier?

Als gemeentelid kunt u zich aanmelden voor onze kerkapp via het internetadres <https://web.donkeymobile.com/> en u kunt ook de WilopZondag en Zaaier gemakkelijk lezen op uw pc of laptop.

Daarnaast kunt u de app ook downloaden op uw smartphone of tablet via de appstore. In de appstore zoekt u op Wilhelminakerk-Petruskapel.



Bij de dienst in de Petruskerk

In het begin was er een Naam. En mensen zoeken naar een Naam, als een toren, waar ze zich kunnen bergen. Een Naam als een vuurtoren in de nacht. Een lied zingt ervan: Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. Verborgten aanwezig deelt U mijn bestaan.

Daar waren we twee weken geleden mee bezig. Nu gaan we een stapje verder: we borduren een draad erbij. We gaan naar de aloude zegen, zoals die gegeven wordt in de woestijn, in Numeri 6.

Want daar staat iets heel bijzonders, en dat willen we met elkaar gaan ontdekken. Het is een geheimenis. Alles is begonnen met een geheimenis, en deze wereld bestaat dank zij geheimenissen, verborgenheden. Zonder geheimenis valt alles uit elkaar; dan is de wereld grimmig en doods. Jezus zei in Zijn gesprek met de Vader: Ik heb Uw Naam onthuld aan de mensen. Hij wist: dat hebben ze nodig; anders gaan ze ten onder; dan overleven ze het niet. De oude Joodse wijzen zeiden: de schoonheid van de Koning, dat zijn de letters van Zijn Naam. Een spoor van licht, dat als een handschrift staat, tegen de zwartste hemel aangeschreven.

We lezen uit het Hooglied: als uitgegoten olie is Uw Naam. En op deze zondag wordt op vele plaatsen gedacht aan Auschwitz: de dag van de Shoah. Al die mensen die geen naam mochten hebben. Zijn Naam is balsem voor de ziel. God heeft vele namen. De middeleeuwse Joodse wijze Mosheh de León zei: daar is de Poort van de tien Namen. En, zegt hij, Zijn eerste Naam is: Ik zal er zijn. In de woestijn: een zegen, een Naam. Zoals een lied zegt: Uw genade blijft mij dragen, dag aan dag in de palm van Uw hand. O zoete Naam met uw verborgen schatten..... Onderweg, trekkend door de woestijn van het leven: een Naam die met je meegaat. *ds Klaas D. Goverts*

Kerkelijke agenda

di 30 jan 20.00 u Drewerman studiekring, Arend Noordam, Wilhelminakerk
zo 4 feb 10.00 u Wilhelminakerk – ds. Joost Schelling
Petruskerk – drs. Marriëtte Pullen



Voedselbank

In de maand januari is het inzamelen van gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak. En er is een groot tekort aan drogisterijproducten: tandpasta, douchegel, shampoo, deodorant.

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
Petruskerk Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

past. werker: vacature

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com

wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskerk.
In de omschrijving: soort betaling + WK of PK

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vóór donderdag 19.00 uur)

Dordtissimo

Dordtissimo zet Dordrecht muzikaal op de kaart.

Er komt weer een groot scratch-event aan. Dit keer gaan koor, orkest en solisten zich wijden aan de vrij onbekende Lukas Passion.

Voor wie niet bekend is met het woord scratch, het betekent dat er 'from scratch', dat is vanuit het niets, zonder voorbereiding in één dag een compleet concert wordt neergezet. Koorzangers komen 's ochtends bij elkaar en nemen de partituur door, 's middag voegen het orkest en solisten zich bij hen en 's avonds kunnen bezoekers komen genieten van het resultaat.

Dordtissimo is al vele jaren hierin gespecialiseerd. Voor dit soort grote events, waar liefhebbers uit het hele land op af komen, is de Wilhelminakerk de plaats waar het gebeurt. "Ff lekker knallen", is de leus van het enthousiaste bestuur dat dit onder leiding van voorzitter Bert Braanker voor elkaar bokst. De aanduiding ff staat in muzieknotatie voor fortissimo, heel luid.

Passieconcert

Op zaterdag 2 maart 2024 is de dag gewijd aan BWV 246, de Lukas Passion. Een vrij onbekende passie, waarvan onzeker is of hij wel (gedeeltelijk) van de hand van Johann Sebastiaan Bach is. De Dordtse dirigent Danny Nootboom zal het geheel weer op vakkundige wijze in goede banen leiden. Nootboom is een inspirerende en bezielende dirigent die koorzangers aan zich weet te binden.

Zing zelf mee!

Er is nog plek in het koor, de inschrijvingen zijn nog niet gesloten. Zangers die dit ook eens willen proberen, worden van harte uitgenodigd om zich in te schrijven. Alle amateurs met een beetje koorervaring zijn welkom! Voor slechts €50,= heb je een heerlijke dag, van tien tot tien, vol muzikaal plezier, in een aanstekelijke atmosfeer, echt het (voor de kenners!) Dordtissimo-gevoel.

Dat is inclusief koffie, thee en lunch. Tegen een bescheiden vergoeding (aanmelden ter plaatse) is er ook heerlijk avondeten.

Bladmuziek moeten deelnemers zelf meebrengen. Op de website

www.dordtissimo.nl is te lezen welke dat is en hoe je eraan komt. Ook staat daar nog meer informatie over dit geweldige event.