

Zondag 16 juni 2024 – 10.00 uur

liturgische kleur is groen

3^e zondag na Trinitatis

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	ds. Jos Aarnoudse
lector	Jeanine van den Steenhoven
organist	Hans Okkerse
blokfluit	Trudi Ouwerkerk
ouderling	Anneke Idzinga
diaken	Willemien de Mol
koster	Peter de Jong

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1. Stichting Diaconaal Aandachtscentrum**
- 2. Wijkkerk**
- 3. Toekomst van de kerk**

- ☺ Nevendienst Jeanette Klop
- ☺ Crèche Marian Wibbens

Bij de dienst

“Als gastpredikant in diverse gemeenten leer ik de gemeenten waar ik kom uiteraard wel een beetje kennen, maar niet voldoende om daarop een keuze te kunnen baseren voor de schriftlezingen voor een zondagse eredienst. Daarom baseer ik me voor het maken van een preek en het invullen van een dienst altijd maar op het oecumenische leesrooster van de Nederlandse Kerken die daar aan mee doen. Dat is niet alleen pragmatisch, maar ik vat dat ook spiritueel, geestelijk op. Kennelijk zijn dit de perikopen waarvan de Geest het goedgevindt, dat wij er wat op kauwen in deze tijd.

We zijn aangekomen in de na-pinkstertijd, en het leesrooster kent een reeks zondagen met lezingen uit het bijbelboek Handelingen. Dat volg ik, samen met de lezing uit het Oude Testament.

Dat levert niet speciaal een gezellig onderwerp op. Zowel in Richteren 12 als in Handelingen 6 gaat het over een conflict binnen het volk van God en binnen de kerk. Tjonge, denk je, waar kennen we dat van. Maar toch: het is kennelijk niet voor niets overgeleverd in de traditie van de kerk als onderdeel van de Heilige Schrift. Dus we gaan het er maar mee doen, en zien wel wat het ons brengt, op deze derde zondag na Trinitatis.

Ds. Jos Aarnoudse

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidende muziek

Blokfluit- en orgelspel

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- *De gemeente gaat staan* –

Stil gebed

Aanvanglied

Lied 906:1, 2 en 7

Bemoediging en groet

- *De gemeente gaat zitten* –

Morgenlied:

Lied 207

Kyriegebed

Zingen:

Lied 299E (I: mannen, II: vrouwen)

Zondagsgebed

Kindermoment

Kinderlied

‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’

- 1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

- 2 Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen. Refrein

- 3 Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen. Refrein

- 4 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen: Refrein

- *De kinderen gaan naar de kindernevendienst* –

DE SCHRIFT

1^e schriftlezing Richteren 12: 1 - 6
Lied hierbij: **Lied 130: 1 en 3**

2^e schriftlezing Handelingen 6: 1 - 7
Lied hierbij: **Lied 968: 5**

Uitleg en verkondiging *‘Omgaan met verdeeldheid’*

Muzikaal intermezzo

Lied in antwoord: **Gezang 974: 1 en 2**

- *De kinderen komen terug uit de kindernevendienst* -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- *De gemeente gaat staan* -

Slotlied **Lied 1010: 1, 3 en 4**

Heenzending en zegen met **Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.**

Doel diaconale collecte: Stichting diaconaal aandachtscentrum

Niet ver van het centraal station Dordrecht is een inloophuis(kamer) waar mensen die behoefte hebben aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek van harte welkom zijn. Op zondag-, dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag van 13.30-16.00 of op zaterdag van 11.00-13.00 kunnen bezoekers langskomen voor een kop koffie of thee met een praatje of om de krant te lezen. Ook is het mogelijk e.e.a. op de computer te regelen. Het Diaconaal Aandachtscentrum krijgt geen subsidie van de overheid en is voor 100% afhankelijk van giften. Voor een groot deel komen de financiën van de participerende kerken. Andere inkomstenbronnen zijn: particuliere giften, bijdragen van fondsen, sponsoring door bedrijven en collecteopbrengsten van kerken uit heel Nederland.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 16 juni 2024. U kunt ook de QR-code scannen of uw bijdrage in de collectezak doen.

Annet de Vries-Koppe, diaken



Voorgenomen besluiten Petruskapel

In het afgelopen jaar heeft de wijkgemeente rond de Wilhelminakerk en de Petruskapel zich beraden over de toekomst van de Petruskapel. Daarbij is de conclusie getrokken dat doorgaan in de huidige vorm niet langer mogelijk is. In het kader daarvan is in overleg tussen wijkkerkenraad, algemene kerkenraad en college van kerkrentmeesters besloten een koper voor de Petruskapel te zoeken. Daarbij was de wens om de kapel een religieuze bestemming te laten houden en daarmee ook het medegebruik te kunnen continueren van de wijkgemeente en de huidige huurders zoals de Pioniersplek Staartlicht.

Het zoekproces heeft recent geleid tot overeenstemming met een koper, de Dordtse Alevietische vereniging DAKD. Deze vrijzinnig islamitische stroming gaat de kapel gebruiken voor verenigingsbijeenkomsten. Het wordt geen moskee. Medegebruik door de huidige gebruikers blijft mogelijk.

Op 21 mei heeft de wijkkerkenraad van de Wilhelminakerk en Petruskapel besloten tot het voornemen om per 1 januari de Petruskapel aan de reguliere (wekelijkse) eredienst te onttrekken.

Daarna zullen activiteiten waaronder diensten in principe mogelijk blijven. De wijkkerkenraad overlegt daarover met de leden.

Op 12 juni heeft de algemene kerkenraad besloten tot het voornemen om de verkoop van de Petruskapel door het college van kerkrentmeesters goed te keuren. Beide voornemens worden hierbij voorgelegd aan respectievelijk de leden van de wijkgemeente en alle leden van de protestantse gemeente. Hun wordt de gelegenheid geboden uiterlijk 30 juni hun mening over de voornemens kenbaar te maken. Begin juli zullen wijk- en algemene kerkenraad vervolgens definitieve besluiten nemen.

Voor meer informatie verwijst ik naar het kerkblad van a.s. vrijdag en de website van de PGGD.

Reacties op de voornemens ontvangen de kerkenraden liefst per e-mail op scriba.wilhelminakerk@gmail.com en scriba-pgdd@pkn-dordrecht.nl. Reacties die zich richten op beide voornemens ontvangen wij graag op beide adressen.

Dik van der Zeijden, scriba AK Protestantse Gemeente Dordrecht Dubbeldam

Geslaagden!

Afgelopen woensdag beleefden Stijn Nederlof en Otto van de Boogaard spannende uren want ze waren in afwachting van hun examenuitslag. Gelukkig zijn ze beiden geslaagd en kon de vlag uit! We zijn heel blij voor ze.

Nu de periode van de middelbare school is afgerond, breekt de fase van de vervolgstudie aan. We hopen dat dat een mooie en inspirerende tijd gaat worden en we wensen hen daarbij heel veel succes. *Ronald van der Schelde, jeugdouderling*



Koffie-Kan Donderdag 20 juni

Iedere maand is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op donderdag 20 juni 2024 tussen 14.00 en 16.00 uur.

Maaike H., Anneke G. en Anne I.

Vespers Donderdag 20 juni 16.15 uur.

Iedere maand kunnen wij als gemeenteleden op een donderdagmiddag samenkomen in een gebedsdienst: Een korte dienst met Schriftlezing, lofzang, stille momenten en voorbede voor onze gemeente en de wereld om ons heen. Ons open stellen voor God en Zijn leiding vragen in alles wat ons bezig houdt. Van harte welkom! *Maaïke H., Margreet D. en Anne I.*



Bij de dienst in de Petruskerk

In deze dienst luisteren we naar het verhaal over de zondeval zoals dat aan ons is doorgegeven in Genesis 3. Zo op het oog hebben Adam en Eva helemaal niets te klagen. Ze wonen in een luthof, ook al moeten ze die onderhouden en bewerken. Ze wonen ook heel dicht bij God, dichter dan de mens in zijn sterfelijke bestaan ooit komen kan. Want er is nog geen enkele versperring tussen God en de mens opgericht. Maar dat gaat wel komen. Want deze mensen weten niet beter of het is normaal dat alles groeit en bloeit onder de zegen van God. Niets mislukt, er is geen storm en geen hagel, geen droogte en geen extreme regenval. In een wereld die nog niet gebroken is door de zonde mag alles wat de mens aanpakt ook lukken. Je went aan grote zegen, je went aan weelde, en je gaat je afvragen of er misschien niet nog iets meer is. De mens heeft van God een vrije wil gekregen om Hem lief te hebben. Maar dat betekent dat de mens er ook voor kan kiezen om God niet lief te hebben. En het vervelende is dat het soms niet eens een bewuste keuze is, maar vaak het gevolg van ons handelen. Wij willen ons niet afkeren van God, maar we doen wel dingen die hetzelfde tot stand brengen. Zo ook hier. Er staat een boom in die Hof waarvan ze niet mogen eten. Iemand zei ooit eens tegen mij dat het niet eerlijk was van God om die boom er neer te zetten. Was dat niet gebeurd dan hadden we nog 'gewoon' in het Paradijs geleefd. Maar ik denk dat dit niet waar is, dat de mens zonder die boom wel op een andere manier zou hebben afgehaakt. Wij kunnen onze vrijheid niet aan. Maar kennelijk ook niet onze verantwoordelijkheid. Want de klacht dat God vals speelt met die boom 'van kennis van goed en kwaad' is vergelijkbaar met wat deze eerste mensen doen zodra ze gesnapt zijn: de schuld bij een ander leggen. Zeggen dat je verleid bent en er niets aan kon doen. Zeggen dat je er in getuind bent en het niet aan zag komen. Maar de opdracht alleen van die boom niet te eten was toch duidelijk? En hoeveel bomen bleven er wel niet over die je allemaal kaal mocht eten? Maar ja, verboden vruchten lijken de lekkerste, dat begint hier al. Een beetje hebzucht, een beetje denken dat God wel iets belangrijks zal achterhouden, en dus achterdocht zonder aanleiding. Maar zodra blijkt dat ze er helemaal naast zitten volgt schaamte en neemt niemand van de overtreders de verantwoordelijkheid. Dat wordt dan ook het thema van deze dienst: *Geef de schuld maar aan een ander.* *ds. J.W. Schellingerhout*

Voedselbank

In de maand juni is het inzamelen voor de Kledingbank: nieuw ondergoed en sokken/kousen



Vakantie

Van 27 mei tot en met 23 juni heeft ds. Evelien Plaisier vakantie en is daardoor niet bereikbaar. Voor dringende zaken kunt u deze periode contact opnemen met de scriba Anneke van Bleek

Kerkelijke agenda

wo 19 juni 20.00 uur Wilhelminakerk – diaconievergadering

do 20 juni 14-16 uur Wilhelminakerk – Koffie-Kan

do 20 juni 16.15 uur Wilhelminakerk - vespers

zo 23 juni 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. René Wichers

Petruskapel – ds. Marius van der Sar

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

past. werker: Ramon de Bonte

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,

tel. 078-6176387. e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl tel. 078-6137925

wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel.

In de omschrijving: soort betaling + WK of PK

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vóór donderdag 19.00 uur)

Herdenkingsdienst slavernijverleden – Samen hoopvol op weg

Voorafgaande aan de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij wordt op 29 juni onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland in de protestantse gemeente Huis bij de Bron in Dordrecht een herdenkingsdienst gehouden. Het thema van deze dienst luidt: Samen hoopvol op weg.

Deze herdenkingsdienst is een initiatief van een breed samengestelde netwerkgroep waarin vertegenwoordigers van kerken, de stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden en Samen Kerk in Nederland (SKIN) samenwerken.

In deze dienst wordt de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in Nederland bij dit pijnlijke verleden herdacht en verwoord. Vorig jaar hebben kerken voor het aangezicht van God in De Nieuwe Kerk in Amsterdam hun medeverantwoordelijkheid en schuld uitgesproken. De dienst dit jaar zal in het teken staan van het verlangen en de hoop om gezamenlijk een stap te zetten naar een nieuwe toekomst.



Het is mogelijk om bij deze dienst aanwezig te zijn. De dienst op 29 juni begint om 18.00 u. U kunt zich daarvoor opgeven tot 15 juni 2024 via het email adres info@hvsv-slavernijverwerking.nl.

Het aantal beschikbare plaatsen is echter beperkt. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Vanaf 1 juni worden bevestigingen van deelname verstuurd met alle praktische informatie.

De EO zal deze herdenkingsdienst opnemen en later uitzenden.

Kijk voor meer informatie op: <https://www.raadvankerken.nl/slavernij-verleden/>

of op <https://www.hvsv-slavernijverwerking.nl> (Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden)