

zondag 28 oktober 2018- 10.00 uur

6^e zondag van de herfst

liturgische kleur is groen

Welkom in de Wilhelminakerk

voorganger	pastor Lianne v.d. Wel
lector	Gijs van Willigen
organist	Hans Okkerse
ouderlingen	Anne Idzinga, Anneke Idzinga
diaken	Anneke van Bleek
collectanten	Rijk van de Lagemaat, Peter van Hengel Anja Andriesen, Margriet Scheffers
beamerist	Erika Blom
koster	Kees Holster



Rondom
het levende Woord

Uw gaven worden gevraagd voor:

- 1 St. Exodus, ondersteuning
Justitiepastaat PI Dordrecht**
- 2 Wijkkerk**
- 3 Toekomst van de kerk**

Na de dienst bent u welkom in de ontmoetingsruimte bij koffie en thee. Info krijgt u van ouderling Anneke Idzinga

- ☺ Crèche. Mirjam Soethoudt, Anna van de Boogaard
- ☺ (Gr 1-4) Esther Stroe
- ☺ (Gr 5-8) Arly Schöningh

Bij de dienst

Vandaag lezen wij uit het Marcusevangelie het verhaal van Bartimeüs. Een blinde bedelaar, langs de kant van de weg, die meer ziet dan menig ziende mens. De kerk is deze maand gevuld met kunstwerken die woorden/verhalen uit de Bijbel verbeelden. De installatie "In het begin was het Woord" zal vandaag op een bijzondere manier aangevuld worden met de woorden uit Marcus 10: 46-52. Heel wat te zien dus, de komende maand. Kan het zien van deze beelden je afleiden van waar het werkelijk om gaat of kan het je juist de ogen openen?
Pastor Lianne

Na de dienst: Spaaractie 120 jaar Wilhelminakerk.

Vandaag! Iets lekkers bij de koffie.... Tegen betaling van €1,- (contant of met collectebonnen) 2 stuks. De drie spaardoelen zijn: restauratie oude kanselbijbels, gift 'Institute for Bible Translation' en zonnepanelen.

Namens de spaaractiecommissie, Cora Klandermans

orgelspel

ORDE VAN DIENST

welkom en mededelingen door ouderling Anne Idzinga

VOORBEREIDING

inleidend orgelspel *Preludium in d van César Franck (1822-1890)*

-gemeente gaat staan-
moment van stilte

aanvangslied psalm 130: 1 en 3

BEMOEDIGING

v Onze hulp is in de naam van de Heer

g **die hemel en aarde gemaakt heeft**

DREMPELGEBED

v God, onze Vader,
 nu wij hier zijn samengekomen
 bij U en bij elkaar,
 vragen wij U:

g **Neem ons bij de hand
 en open onze ogen,
 opdat wij uw waarheid mogen zien**

v in naam van Uw Zoon, Jezus Christus

g **Amen.**

zingen **psalm 130: 4** - gemeente gaat zitten –

kyriëgebed

glorialied **lied 305**

gesprek met de kinderen, die aansluitend naar de nevendienst gaan

DE SCHRIFT

gebed van de zondag bij de opening van de Schriften

1^e lezing Jeremia 31, 7-9

zingen **lied 13b**

2^e lezing Marcus 10, 46-52

zingen **lied 839: 1, 2 en 3**

UITLEG EN VERKONDIGING

orgelspel

zingen **lied 825: 1, 4 en 8**

kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GAVEN EN GEBEDEN

inzameling van de gaven,

dankgebed, voorbede met responsie na de woorden

“zo bidden wij zingend” **lied 925**, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’.

slotzang **lied 834**

HEENZENDING EN ZEGEN - gezongen Amen, amen, amen

Orgelspel

Welkom bij de expositie!

Sinds de gezellige openingsavond hebben al veel mensen een kijkje genomen bij de expositie 'Van Letter tot Leven'. Het zoemt van de gesprekken rondom de verschillende werken. Leuk is om te merken dat de expo mooie kansen biedt om bekenden mee te nemen voor een indruk.



Veel te beleven

Rondom de expositie is er een veelzijdig plusprogramma. Kom langs in de Wil en nodig mensen uit om ook te proeven van wat vrij wordt aangeboden.

Inspiratieworkshop: Op zaterdagmiddag 27 oktober geeft beeldend kunstenaar Wilma Wagenaar om 15.00 uur een gebedsmeditatie naar de traditie van Ignatius. Daarbij deelt ze van haar persoonlijke weg als kunstenaar.

Jacob Cats: Op zondagmiddag 28 oktober wordt om 15.00 uur voorgelezen uit Jacob Cats. Het werk van deze beroemde dichter en staatsman hoorde ten tijde van de Dordtse Synode tot de algemeen bekende poëzie. Mensen van stichting Voorlezen, zoals Ilse van Donkelaar, brengen de oude letters verstaanbaar tot leven. Hoe klinken de woorden van Cats te midden van nieuwe, beeldrijke, vertalingen?

Beelden in de Bijbel: Op woensdag 31 oktober houdt Roel Ottow om 15.00 uur een lezing met als titel 'Gesneden beelden in de Bijbel?'. Roel Ottow is ontwerper en een gerenommeerd kunstenaar. Zijn werk werd al in veel uitgaven zichtbaar, waarbij voor hem steeds het idee leidend is: 'Illustration as art'. Daarbij is Roel Ottow ook een bekend Bijbelillustrator, zoals voor kinderbijbel 'Volg Mij' en diverse catechese-uitgaven. In de kerkdienst rondom kinderbijbels stond zijn verhalenbalk op het liturgisch centrum.

Kunstvesper: Op woensdag 31 oktober is er om 19.30 uur een kunstvesper in de Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4), waarin voorgeaat ds. Gert Jan Vogel. De eerste van drie kunstvespers, waarin bij de schoonheid van een aloude liturgie een kunstwerk van de expositie speciaal wordt belicht.

Henk Pietersma: Op donderdag 1 november, aanvang 19.45 uur, houdt Henk Pietersma een lezing bij een nieuwe en bijzondere serie werken rondom het credo. Met kleurrijke (voor)beelden laat hij deze avond zien hoe Kerk en Kunst elkaar nodig hebben in het vinden van wegen om de Bijbelse boodschap te doen herleven. "Kunst kan er toe bijdragen dat de kerk zich meer bewust wordt van haar bijzondere positie in de samenleving". Beeldend kunstenaar Henk Pietersma heeft deze gedachten uitgewerkt in een rijk oeuvre met sterk grafische sporen. Hij heeft inmiddels al een flinke kring van kijkers en lezers rondom zich. Ook in verschillende huiskamers in Dordrecht worden de Psalmen gelezen uit zijn indrukwekkend kleurrijke psalter 'De goedheid op mijn tong gelegd'. Zijn bundeling 'Credo', verbeeldingen bij teksten uit de geloofsbelijdenis van Nicea, geeft steeds ook een breed gevoelde menselijke vraag weer.

Van harte welkom op een avond die je bijblijft.





ODE AAN DE DODEN

Ruimte om te gedenken

Zaterdag 3 november van 17 tot 18 uur, Wilhelminakerk
De kerk staat voor u open om uw dierbaren te gedenken,
Te luisteren naar (live) muziek, gedichten en stilte.
Behoeftte aan een persoonlijk gesprek?
Ook u bent van harte welkom.

Zondag 4 november: Oogstdienst in de Petruskapel en Wilhelminakerk.

Op zaterdag 3 november kunnen we onze dankbaarheid tonen door onze rijkdom met anderen te delen. Tussen 10:00 en 11:00 uur kunt u fruit en andere waren als koffie, thee, melkpoeder, (losse) suiker, pakjes drinken, blikken of zakken soep naar de Wilhelminakerk brengen. De diakenen nemen uw bijdrage graag in ontvangst en natuurlijk bent u van harte uitgenodigd een kopje koffie of thee te blijven drinken.

We maken een aantal grote fruitschalen voor cliënten, bewoners, bezoekers en personeel van verschillende instanties. Mogelijk heeft u connecties met zo'n (ons nog niet bekende) instantie en bent u bereid een schaal fruit daarheen te brengen.

Laat het ons weten.

Voor de bezoekers van het inloophuis van het Leger des Heils vullen we zakjes met fruit en zo mogelijk iets te drinken. Wij hopen ook dit jaar weer op een "mooie oogst".

Anneke van Bleek, diaken.



Kerk op Dordt duurzame maaltijd

U bent van harte uitgenodigd om mee te eten in de Wilhelminakerk op woensdag 7 november, dankdag. We eten samen een duurzame maaltijd en vieren aansluitend een vesper. De maaltijd start om 18.30, de vesper om 19.30. Als het voor u mogelijk is kunt u een bijdrage geven voor de onkosten. U kunt ook een gift geven voor ons jaar-project voor de inzet voor verzoening en vrede in Brazilië. U kunt zich opgeven via de website www.dewilhelminakerk.nl bij de aanbodkrant.

Bij een rouwkaart

Op het prikbord in de hal ziet u de rouwkaart die vertelt van het overlijden van Pie, zus van Hanneke Kroonen-van de Ven. Zij kwam regelmatig met Hanneke mee en voelde zich thuis in onze kerk en bij de ontmoetingen na de dienst. In lijn met die verbondenheid leek het haar kinderen goed een bericht van haar overlijden te delen.

We wensen hen allen kracht toe van de Levende voor de dagen van gemis.

ds. Michiel de Zeeuw

Vanuit de Wijkkas: Via contactpersoon Mevrouw Elly Joosten heb ik voor de wijkkas van NN een bijdrage ontvangen t.b.v. € 50,00. Hartelijk dank daarvoor.

Henk Nobel - Penningmeester Wijkkas

Kerststal

Kerst is nog ver weg, maar de eerste schreden op weg naar de stal worden al gezet. Binnenkort ga ik vragen wie er actief mee wil doen bij de realisatie van onze prachtige kerststal, misschien dat u er alvast eens over wilt denken. Eerst wil ik u berichten over het nieuws. Want ook een kerststal moet zich blijven vernieuwen. Dit jaar zijn er dieren gespaard waarmee de kinderen tijdens de openstellingszaterdag mogen knuffelen: pluche kamelen, runderen, ezels en schapen. Heeft u ook nog zo'n knuffel voor ons? Van harte welkom!

Een tweede nieuwsfeit zal mogelijk wat langere tijd nemen: de herders gaan een herderin in hun midden verwelkomen. Tenminste... als u eraan wilt meewerken, want zonder u lukt het niet. De Wilhelminakerkerststal bestaat uit zeer exclusieve houten figuren uit Zuid-Duitsland, en natuurlijk moet onze nieuwe aanwinst ook daar gevonden worden. U kunt een donatie voor de herderin geven via rekeningnummer NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk onder vermelding van HERDERIN of in de spaarpot bij het winkeltje in de foyer.

Annenies Keur (email via contactformulier www.dewilhelminakerk.nl)

Opknapbeurt.

De jeugdruimtes boven zijn toe aan een opknapbeurt. Voordat we daaraan kunnen beginnen, moet er eerst heel veel rommel worden opgeruimd. Heeft u spullen in deze ruimtes staan, dan heeft u tot 1 november de kans om deze weg te halen.!

Met vriendelijke groeten,

Hanneke Naaktgeboren, Anne-Marie van de Weg



Noteer al vast in uw agenda:
Zondag 11 november 2018 Bachcantatedienst.
Info www.dordtissimo.nl

Kerkelijke agenda

- Zo 28 okt 13.30-17.00u Expositie, vrije toegang, Wilhelminakerk
15.00 uur Voorlezen uit Jacob Cats, Stichting Voorlezen, Wilhelminakerk
- ma 29 okt 20.00 uur Werkgroep eredienst, Wilhelminakerk
- di 30 okt 15.15 u Moderamen, Wilhelminakerk
- wo 31 okt 13.30-17.00u Expositie, vrije toegang, Wilhelminakerk
18.30 u Catechese, jongeren tussen 12 en 18 jaar, Wilhelminakerk
19.30 u Kunstvesper, Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4)
- do 1 nov 13.30-17.00u Expositie, vrije toegang, Wilhelminakerk
19.45 u Lezing Henk Pietersma, Wilhelminakerk
- vr 2 nov 13.30-17.00u Expositie, vrije toegang, Wilhelminakerk
17.30 u Eetgroep alleengaande 55+, Wilhelminakerk
20.00 u Repetitie WilhelminakerkCantorij, Wilhelminakerk
- za 3 nov 12.00 uur begin jubileumweekend Petruskapel
13.30-17.00u Expositie, vrije toegang, Wilhelminakerk
17.00 uur Ode aan de doden, Wilhelminakerk
- zo 4 nov 10.00 u Kerkdienst Petruskapel vg. Pastor Anneke van Mansum
10.00 u Kerkdienst Wilhelminakerk vg. ds. Michiel de Zeeuw
10.00 u Tienerdienst.
13.30-17.00u Expositie, vrije toegang, Wilhelminakerk
19.30 u Repetitie Korenmaat, Wilhelminakerk
20.00 uur 'Opvoeden en geloven', bij Marian en Erwin in 't Veld



Voedselbank

In de maand november van 2018 verzamelen we bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten. En ... natuurlijk let u op de houdbaarheidsdatum.

Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

- predikanten: ds. M.E.G. de Zeeuw en ds. J. van Voorst, tel 078-6473389
email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
Vrije dag: vrijdag
- pastor: mw. B.J. van der Wel-van Reeuwijk, tel. 06-82047858
Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag
- pastor: mw. A. van Mansum-Hoogenboezem, tel 010-4265288
(petruskapel) email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl
Vrije dag: woensdag
- scriba: dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41,
3311 LD Dordrecht, tel. 078-6578510.
E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com
- koster: dhr. C.E.W. Mol, tel 078-6139556
- wijkkas: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk
site: www.dewilhelminakerk.nl
- kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)
- digitale WoZ Stuur een e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com