

KERSTVIERING



dinsdag 25 december 2018 - 10.00 uur

Wilhelminakerk

voorganger: ds. Michiel de Zeeuw

lector: Rineke Mol

organist: Hans van de Weg

beamerist: Mieke Dijkstra

mmv. De Korenmaat o.l.v Tineke Pennings

trompettist: Gert van Bommel

ORDE VAN DE VIERING

orgelspel

SAMENZANG voor de viering

gezag 477: 1 'Komt allen tezamen'
gezag 476: 1 en 3 'Nu zijt welkome'
gezag 486: 1 en 2 'Midden in de winternacht'
De Korenmaat zingt: 'The little drummer boy'

welkom en mededelingen door de ouderling Fred Venus

VOORBEREIDING

inleidende muziek 'Il est né le divin enfant'
(Gabriel Fauré, voor orgel en trompet)

EERBIED - *staande bereiden we ons in stilte voor, waarna we zingen* **psalm 98: 3**

BEMOEDIGING

vg Onze hulp is in de naam van de Ene,
gem **Schepper van hemel en aarde**
vg Wij leven van zijn trouw,
gem **vasthoudend is zijn liefde.**
vg De vrede van de Heer is met u,
gem **zijn genade doet ons leven.**

(allen gaan zitten)

DE WEG VAN HET LICHT

volgens op de vier Adventskaarsen wordt nu de vijfde kaars
voor het Kerstfeest aangestoken door Micha Naaktgeboren
en het gedichtje wordt gelezen door Samuel van Welzenis.

*Stralend is het licht van de kerststal,
een pasgeboren kind ligt in het hooi.
Het verandert de wereld nu al
en maakt alles op aarde prachtig mooi.*

lied hierbij **gezag 162: 1 en 6**

KYRIËGEBED, om Gods ontferming voor de nood van de wereld
GLORIA, om God te eren, **gezag 487: 1 en 2**

ZENDTIJD VOOR ZIENERS - We luisteren naar Ad de Verteller
kinderen mogen aansluitend naar de nevendienst gaan

DE SCHRIFT

gebed op het Kerstfeest

De Korenmaat zingt 'Christmas Lullaby', John Rutter

1^e lezing Exodus 3, 1-14

lied hierbij **“While shepherds watched their flocks”**
(vertaling: Sytze de Vries, melodie: Winchester old)

allen: 1. Waar herders waakten bij hun vee
in 't holste van de nacht,
heeft hun een engel van de Heer,
een helder licht gebracht.

vrouwen/
meisjes 2. 'Vrees niet!' zei hij – want diepe angst
benam hun alle zicht –
'aan u, aan iedereen breng ik
dit vreugdevol bericht:

mannen/
jongens 3. De Davidsstad is weer de plaats
waar heil ter wereld kwam,
een Davidszoon, als nieuwe loot
aan de gevelde stam.

v/meisjes: 4. En dit zal u een teken zijn:
zie, alles wat u vindt
zijn doeken en een krib als wieg.
Daarin een Koningskind!

mannen/j: 5. Dit woord kreeg vleugels, groeide tot
een hemel vol van licht,
gevuld met een welluidend lied,
door engelen gedicht:

allen: 6. De hoge God alleen zij eer
en ieders lof gewijd!
De mens die van zijn liefde leeft
vindt vrede aardewijd.

2^e lezing Lucas 2, 1 t/m 21

lied hierbij **gezang 483: 1 en 2**

OVERDENKING

zingen **gezang 503** *in beurtzang, 'We staan aan een kribbe'*

De Korenmaat couplet 1 allen couplet 2

De Korenmaat couplet 3 allen couplet 4

GAVEN EN GEBEDEN

inzameling van de gaven

1. KIA:Kinderen in de knel; 2. Wijkkerk; 3. De toekomst van de kerk

kinderen laten iets zien van wat ze in de weken van Advent gemaakt hebben; **daarna zingen we: 'Zie jij gebeuren': 1 en 5**

1. Zie jij gebeuren dat muziek,
door engelen gespeeld,
de maat wordt van verandering?
Gods toekomst wordt gedeeld

5. Zie jij gebeuren dat het licht,
als vluchteling op aard,
een plaats krijgt in jouw oog en blik?
Gods toekomst is het waard.

dankgebed en voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

slotlied **gezang 481: 1**

ZEGEN, beantwoord met het zingen van **'Ere zij God'**

Liturgische Schikking

In de Adventstijd zagen we elke week, aan de voet van de kaars, een verbeelding van het weekthema, aansluitend bij het project van de kindenevendienst:

'Geloof met me mee'. Op deze kerstdag is het thema: **'Ik geloof in het kicht'**.

We vieren de geboorte van Jezus. We gaan verder op de weg van het Licht.

De kerstkaars wordt aangestoken.

Gezegende Kerstdagen gewenst!



gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje koffie of thee, of limonade