

**zondag 30 december 2018- 10.00 uur**  
*liturgische kleur is wit*

## Welkom in de Wilhelminakerk

voorganger	ds. Joke van Voorst
lector	Pieterneel de Haan
organist	Hans Okkerse
ouderlingen	Auke Bijl, Margriet Diemer
diaken	Anneke Gerritsen
collectanten	Anja Andriesen, Bram van Hengel Marinus Touw, Gerry van Dalen
beamerist	Bram Naaktgeboren
koster	Kees Holster



**Rondom**  
het levende Woord

Uw gaven worden gevraagd voor:

- 1 Stichting Open Doors**
- 2 Wijkkerk**
- 3 Toekomst van de kerk**

Na de dienst bent u welkom in de ontmoetingsruimte bij koffie en thee. Info krijgt u van ouderling Margriet Diemer

- ☺ Crèche. Mirjam Soethoudt, Anouk de Reus
- ☺ (Gr 1-4) Jeanette Klop
- ☺ (Gr 5-8) Marianne Wilhelm

## Bij de dienst

Op deze zondag na de viering van het Kerstfeest lezen we de woorden uit Lucas 2: 22-40. Simeon, die Jozef en Maria met het kind Jezus ontmoet in de tempel, zegt bij het zien van Jezus: 'Nu meester, laat u, zoals u gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan'. Soms zijn die woorden wat al te vredig opgevat. Dichter Bertus Aafjes schreef er daarom in reactie de volgende woorden bij: 'Laat nu uw dienaar gaan in onrust, Heer: hij vraagt geen vrede in een tijd van waan.' Aafjes vond het ongepast om te doen alsof Simeon zich hier laat sussen tot een vredigheid die geen oog heeft voor wat er rondom gaande is aan onrecht en geweld. Het betreffende gedicht eindigt met het schetsen van een mensheid 'die met de punten van het zwaard elkander kust, elkaar te sterven kust'. Aafjes heeft gelijk, Simeon bedoelt met zijn vrede niet alles wat hij hoopte en verwachtte met rust te laten. Nee, zijn verwachting krijgt een nieuwe betekenis, nieuwe lading, door de komst van dit kind in onze wereld. Daar heeft ook Hij de punt van het zwaard aan den lijve gevoeld (Johannes 19:34). De Evangelielesing uit Lucas 2 wordt vervolgd met Lucas 23: 50-53, om zo scherper te ontdekken wat onze verwachting vult. *ds. Joke van Voorst*

*orgelspel*

## ORDE VAN DIENST

welkom en mededelingen door ouderling Auke Bijl

## VOORBEREIDING

*inleidend orgelspel*      *Variatie 1 uit de Canonische Veränderungen über:  
Vom Himmel hoch BWV 769A*

staande bereiden we ons **in stilte** voor, waarna we  
**zingen**                    **psalm 147: 1 en 4**

## BEMOEDIGING EN GROET

*vg*            Onze hulp is in de naam van de Ene,

*gem*          **Schepper van hemel en aarde**

*vg*            Wij leven van zijn trouw,

*gem*          **vasthoudend is zijn liefde.**

*vg*            De vrede van de Heer is met u,

*gem*          **zijn genade doet ons leven.**

(allen gaan zitten)

kyriëgebed

**glorialied**            **gezang 152: 2 en 9**

gesprek met de kinderen

kinderen mogen naar de nevendienst gaan

## DE SCHRIFTEN

gebed om inspiratie gezongen - **gezang 469: 1, 5 en 7**

1<sup>e</sup> lezing            Jesaja 61, 10 – 62,3

**zingen**            **gezang 489: 1 en 3**

2<sup>e</sup> lezing            Lucas 2, 22-40 en Lucas 23, 50-53

**zingen**            **gezang 527: 1 en 5**

OVERDENKING

**antwoordlied**    **gezang 478: 1**

(kinderen komen terug uit de nevendienst)

## GAVEN EN GEBEDEN

inzameling van de gaven

dankgebed en voorbede, stil gebed, 'Onze Vader'

**slotlied**            **gezang 503: 1, 2 en 4**

ZEGEN, beantwoord met gezongen 'Amen, amen, amen'.

*orgelspel*

## Dienst Oudejaarsavond

Op Oudejaarsdag, maandag 31 december, komen we om 19.30 uur samen om in ommezien te danken voor wat ons geschonken is in het afgelopen jaar. We lezen en zingen, juist deze dag, in verbondenheid met wat ons voorgingen in het verlangen naar vrede en een nieuwe tijd. Zo luisteren we naar woorden van Schalom Ben-Gorin. We lezen uit Prediker 12: 1 t/m 5, Jeremia 1: 4 t/m 8 en 11 en Mattheüs 12: 1 t/m 5. Het lied 'De amandeltwijg' van Schalom Ben-Gorin klinkt daarbij deze avond als een troostrijke bemoediging.

*ds. Michiel de Zeeuw*

## Nieuwjaarsontbijt 6 januari.

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar is er (inmiddels traditiegetrouw) weer een nieuwjaarsontbijt. Dit wordt niet alleen verzorgd door de leden van De Korenmaat, maar ook door hen u aangeboden.

Vanaf 9.00 uur kunt u elkaar ontmoeten, elkaar het goede toewensen en het ontbijt nuttigen. De dienst vangt aan om 10 uur en na afloop zingt De Korenmaat u het nieuwe jaar in met een champagne-lied. Lechaim.....!

*De Korenmaat.*



## Kerststal

Zondag 6 januari is er na de kerkdienst een verkoop van de planten uit de kerststal. Vervolgens beginnen we met het opruimen van de hele kerststal. Wie helpt? Vele handen maken licht werk. Ook op maandag 7 januari zullen er klussen zijn. *Anne Nies Keur*

## Goede voornemens

Op zoek naar goede voornemens? Koop dan collectebonnen, niet alleen makkelijk en voordelig voor u zelf, maar ook voor de kerk. De voordelen voor u, u hebt altijd gepast geld voor de collecte en u kunt het ook aftrekken bij uw belastingaangifte. Voor de kerk is het ook voordeliger dan contant geld. Contant geld moet naar de bank gebracht worden en bovendien moeten wij betalen voor het tellen van het geld. U bewijst uzelf en de kerk een dienst door collectebonnen te gebruiken. Collectebonnen zijn te bestellen via bankrekening

**NL42 RABO 0373 7025 66** t.n.v. CvK Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam

onder vermelding van gewenste waarde/kleur, aantal en bezorgadres.

Er zijn kaarten van € 10 (20 oranje bonnen á € 0,50),

van € 15 (20 gele bonnen á € 0,75),

van € 25 (20 paarse bonnen á € 1,25).





## Kerkelijke agenda

In tegenstelling tot wat eerder vermeld stond in de kerkelijke agenda komen de Wilhelminakercantorij op 11 januari en de Korenmaat op 13 januari voor het eerst weer bij elkaar.

ma 31 dec	19.30 u	Oudejaarsdienst, Wilhelminakerk, vg. ds. Michiel de Zeeuw
wo 2 jan	15.00 u	Moderamen, Wilhelminakerk
zo 6 jan	09.00 u	Nieuwjaarsontbijt, Wilhelminakerk
	10.00 u	Kerkdienst Petruskapel vg. ds. Joke van Voorst
	10.00 u	Kerkdienst Wilhelminakerk vg. ds. Michiel de Zeeuw
	11.00 u	Opruimen en verkoop planten van de kerststal
	20.00 u	Kring opvoeden en geloof, bij Hanneke Naaktgeboren
ma 7 jan		Opruimen kerstversiering, Wilhelminakerk
	20.00 u	Jeugdberaad, Wilhelminakerk



## Voedselbank

In de maand januari van 2019 verzamelen we gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak  
En ... natuurlijk let u op de houdbaarheidsdatum.

*Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.*



### **Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925**

predikanten:	ds. M.E.G. de Zeeuw en ds. J. van Voorst, tel 078-6473389 email via contactformulier op <a href="http://www.dewilhelminakerk.nl">www.dewilhelminakerk.nl</a> Vrije dag: vrijdag
pastor:	mw. B.J. van der Wel-van Reeuwijk, tel. 06-82047858 Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag
scriba:	dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, tel. 078-6578510. E-mail: <a href="mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com">scriba.wilhelminakerk@gmail.com</a>
koster:	dhr. C.E.W. Mol, tel 078-6139556
wijkkas:	NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk
site:	<a href="http://www.dewilhelminakerk.nl">www.dewilhelminakerk.nl</a>
kopij:	Kerk op Dordt en WoZ: <a href="mailto:wk.pk.kopij@gmail.com">wk.pk.kopij@gmail.com</a> (voor donderdag 19 uur)
digitale WoZ	Stuur een e-mail naar : <a href="mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com">drukkerij.wk.pk@gmail.com</a>