

zondag 6 januari 2019- 10.00 uur
EPIFANIE
nieuwjaarsdienst - liturgische kleur is wit

Welkom in de Wilhelminakerk

voorganger	Pastor Lianne van der Wel
lector	Cor van der Leer
organist	Hans Okkerse
ouderlingen	Pleuni de Lint, Anne-Marie v.d. Weg
diaken	Anneke van Bleek
collectanten	Bram van Hengel, Peter de Jong Marinus Touw, Margriet Scheffers
beamerist	Luuk Besjes
koster	Kees Ippel



Rondom
het levende Woord

Uw gaven worden gevraagd voor:

- 1 St. Dordtse Evangelisatie Broodnodig**
- 2 Wijkkas**
- 3 Toekomst van de kerk**

Na de dienst bent u
welkom in de
ontmoetingsruimte bij
koffie en thee. Info krijgt
u van ouderling
Anne-Marie v.d. Weg

- 😊 Crèche. Maaïke de Graaff
- 😊 KND gr 1-4 Esther Stroe
- 😊 KND gr 5-8 Arly Schöningh

Bij de dienst van vandaag

6 januari 2018 Epifanie.

Vandaag, de eerste zondag in het nieuwe jaar, lezen we het verhaal dat bij de feestdag van deze datum hoort, Driekoningen. Matteüs 2: 1-12 vertelt van de magiërs die ten tijde van de regering van koning Herodes op reis gaan naar Jeruzalem, om daar de pasgeboren koning van de Joden te zoeken. De bijzondere ster, een groot licht, heeft hen in beweging gezet. Wat dit allemaal teweegbrengt! Vandaag, op het feest van Epifanie (van Grieks, epifainoo – aan het licht brengen) zoeken wij naar de diepere betekenis van wat God ons wil laten zien, dat wat van oudsher verborgen was, komt aan het licht. In de aanbidding van de wijzen uit het Oosten zien wij de vervulling van de profetie van Jesaja (60:1-6), welke begint met de woorden: ‘Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer!’ Een mooie belofte voor een nieuw jaar.

Pastor Lianne

orgelspel

ORDE VAN DIENST

welkom en mededelingen

inleidend orgelspel *Variatie 2 uit de Partita over 'Wie schön leuchtet der Morgenstern' - Ernst Pepping (1901 -1981)*

VOORBEREIDING

de gemeente gaat staan - moment van stilte

aanvangslied psalm 72: 1

BEMOEDIGING

v Onze hulp is in de naam van de Ene
g **Schepper van Leven en Licht**
v wij leven van zijn trouw
g **zijn liefde houdt ons staande**
v vrede van Christus, met jullie allen
g **vrede die bij ons blijft**

DREMPELGEBED

zingen ***psalm 72: 2*** - gemeente gaat zitten –

Kyrië en Gloria gelezen en gezongen

teksten afgewisseld met de coupletten van lied 506

gesprek met de kinderen, die aansluitend naar de nevendienst gaan

lied hierbij ***lied 520: 1 en 7***

DE SCHRIFT

gebed van de zondag bij de opening van de Schriften

1^e lezing Jesaja 60, 1-6

zingen ***'Sta op, er wacht een nieuwe dag'***

nr. 45: 1-5 uit de bundel 'Het liefste lied van overzee' (mel. lied 737)

1. Sta op, er wacht een nieuwe dag, een stralend morgenlicht!
Alsof de hemel naar je lacht, zo straalt dan jouw gezicht.
2. De aarde wacht in duisternis, en weet niet waar te gaan.
Maar over jou straalt licht, daar is Gods dag al opgegaan.
3. Dit licht trekt alle volken aan, gaat als een ster hen voor.
Het daagt hen uit op weg te gaan, en brengt hen op jouw spoor.
4. Jouw ogen stralen bij het zien van heel die lange stoet.
Verenigd zijn de natiën, vol eerbied klinkt hun groet.
5. Hun rijk beladen karavaan brengt jou zijn eerbetoon.
De stoet draagt al zijn schatten aan voor Hem die bij jou woont.

2^e lezing Matteüs 2, 1-12

zingen ***lied 496: 1 en 3***

KORTE OVERWEGING

orgelspel

zingen ***lied 1005: 1, 2 en 5***

kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GAVEN EN GEBEDEN

inzameling van de gaven

dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

slotzang 'Een trektocht door de tijd' : 2, 3 en 4

Alfred Bronswijk (mel: 'Alles wat over ons geschreven is', lied 536)

2 Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is.
En onze ogen speuren in het duister
naar vonken van uw glans en van uw luister,
een ster, een vuurvlam in de wildernis.

3 Wij tellen dagen naar wat komen gaat.
En onze harten vullen zich met leven,
met de beloften ooit de mens gegeven,
dat U het bent, die in ons midden staat.

4 Wij leven tastend op uw toekomst aan.
En onze monden spreken van de dromen,
van visioenen, werelden die komen.
Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan.

HEENZENDING EN ZEGEN - gezongen Amen, amen, amen
Orgelspel

Kaarten uit de Wil.

Zondag bij de schrijftafel in de Wil maken we ons huiswerk of zoals sommige gemeenteleden zeggen "even mijn strafregels schrijven"- vooral als er 3 kaarten zijn - of even een krabbel plaatsen, als ik beroemd word, is deze kaart veel geld waard. We staan daar een beetje grapjes te maken, maar ook elkaar te informeren over het wel en wee in onze gemeente.

Vervolgens worden de kaarten met onze wensen of bemoediging verstuurd.

En wat is mij als gewoon gemeentelid met diakenambities overkomen:

Oh, die kaart. Wat heerlijk, dat jullie aan ons denken.

Oh, die kaart. Ik heb hem altijd in mijn tas. Ik was er zo blij mee.

Oh, die kaart. Ik ben nog steeds de namen aan het ontcijferen.

Oh, die kaart. Ik kreeg tranen in mijn ogen, omdat jullie aan mij denken.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. In deze tijd van appjes, e-mails en twitter..... mag de traditie van kaarten sturen aan gemeenteleden ook in 2019 stevig voortgezet worden.

Liefs en tot 27 januari, want dan mag ik hopelijk jullie diaken worden.

Annet de Vries-Koppe



Bevestiging Ambtsdragers

Zondag 27 januari 2019 zullen de volgende personen als ambtsdrager worden bevestigd:

- Ariana van der Slikke, ouderling
- Annet de Vries-Koppe, diaken
- Ronald van der Schelde, jeugdouderling
- Stefan Jongkind, diaken

Tevens nemen we in deze dienst, met dankbaarheid voor hun jarenlange inzet, afscheid van Margreet Diemer, Pleunie de Lint, Marriëtte Pullen, Anne-Marie van de Weg, Anneke van Bleek, Anneke Gerritsen en Hanneke Kroonen.

Wanneer u bezwaar heeft tegen de bevestiging van één van de bovengenoemde personen kunt u dit tot uiterlijk vrijdag 18 januari 2019 schriftelijk en onderbouwd indienen bij de scriba, scriba.wilhelminakerk@gmail.com

Bram Naaktgeboren, scriba



Voedselbank

In de maand januari van 2019 verzamelen we *gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak*.

En ... natuurlijk let u op de houdbaarheidsdatum.

Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.

Kerkelijke agenda

ma 7 jan		Opruimen kerstversiering, Wilhelminakerk
	20.00 u	Jeugdberaad, Wilhelminakerk
wo 9 jan	18.30 u	Catechese, jongeren tussen 12 en 18 jaar, Wilhelminakerk
do 10 jan	19.30 u	Aren lezen, Bijbellezen met ds. Michiel de Zeeuw, Wil
vr 11 jan	20.00 u	Repetitie WilhelminakerkCantorij, Wilhelminakerk
	18.30 u	Wilcome Nieuwjaars diner, tijdstip onder voorbehoud
zo 13 jan.	10.00 u	Kerkdienst Petruskapel vg. ds. Wim de Graaff
	10.00 u	Kerkdienst Wilhelminakerk vg. ds. Michiel de Zeeuw
	10.00 u	Tienerdienst Wilhelminakerk
	19.30 u	Repetitie Korenmaat Wilhelminakerk

Wilhelminakerk Bokersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

predikanten:	ds. M.E.G. de Zeeuw en ds. J. van Voorst, Brouwersdijk 351, 3314 GP Dordrecht, tel 078-6473389 E-mail: michieldezeeuw28@kpnmail.nl E-mail: vanvoorstjoke@gmail.com Vrije dag: vrijdag
pastor:	mw. B.J. van der Wel-van Reeuwijk, Valkenierslaan 340, 4834 CP Breda, tel. 06-82047858 E-mail: pastorliannevanderwel@ziggo.nl Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag
scriba:	dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Bokersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com
koster:	dhr. C.E.W. Mol, tel 078-6139556
wijkkas:	NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk
site:	www.dewilhelminakerk.nl
kopij:	Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19 uur)
digitale WoZ	Stuur een e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com