



Protestantse Wijkgemeente Wilhelminakerk

Petruskapel

Blekersdijk 41
3311 LD Dordrecht
Tel. 078-6137925

Scribaat:
Email: scriba@dewilhelminakerk.nl

Gewaardeerd medegemeentelid van de Wilhelminakerk en van de Petruskapel,

Zoals elk jaar in januari krijgt u van ons een brief in het kader van de Actie Kerkbalans. Deze jaarlijks terugkerende actie is bedoeld om de financiële situatie van met name uw eigen wijkkerk, gezond en stabiel te houden. Het thema van de actie van dit jaar is dan ook net als vorig jaar: 'Geef voor je Kerk'.

In grote lijnen kun je de kostenposten, waarmee we als wijkkerk te maken hebben in tweeën verdelen: Het gebouw en het pastoraat.

Het gebouw is het fysieke thuis van de gemeente. Een monumentaal gebouw als de Wilhelminakerk vraagt om zorgvuldig onderhoud, ook om het gebouw duurzamer te maken. De Petruskapel is de enige kerkelijke presentie op de Staart. Dat vinden we belangrijk. Het is ook de thuishaven van de gemeente aldaar en dat willen we graag zo lang mogelijk zo houden.

Voor het pastoraat hebben we de professionals, de betaalde krachten, die de gemeente begeleiden in haar belijden, maar zeker niet minder in haar levensvragen. Dat zijn de predikanten en de kerkelijk werkers.

Het is onze grote wens om door te kunnen gaan met waartoe we ons geroepen weten: kerk te zijn in het hart van de samenleving in de stad en op de Staart.

Onze vraag is dan ook of u ook dit jaar wilt bijdragen voor uw kerk en gemeente. Uw bijdragen komen geheel ten goede aan de eigen wijkkerk. Het grootste deel van de opbrengst van de Actie Kerkbalans komt van onze oudere gemeenteleden. Nadrukkelijk vragen we of ook de jongeren in hun hart en portemonnee willen kijken en willen bijdragen voor hun, voor onze gemeente. Maak bijvoorbeeld eens een vergelijking met wat u aan muziekles of sportactiviteiten uit geeft. Weet ook, dat uw gaven aftrekbaar zijn van de belasting. Het kerkkantoor kan u hier nader over informeren.

Doet u weer mee? Dan kunnen we de plek blijven, in het hart van de Dordtse samenleving, waar het grote verhaal van God en mens wordt verteld, geleefd en doorgegeven.

Wij zien uw en jouw reactie, evenals voorgaande jaren, met vertrouwen tegemoet en wij wensen u heel graag ook in 2019 Gods zegen toe.

Fred Venus,
Voorzitter wijkkerkenraad

Joke van den Bandt-Stel,
Kerkrentmeester