



Wil-Op Zondag

(GOED) NIEUWS IN DE WILHELMINA KERK



Jrg.19-nr.12

zondag 17 november 2019- 10.00 uur
9^e zondag van de herfst / 2^e van de Voleinding
de liturgische kleur is groen

Welkom in de Wilhelminakerk

voorganger	Ds. Jos Aarnoudse
lector	Berend Schönigh
organist	Hans van de Weg
ouderling	Annelies Blommers
diaken	Stefan Jongkind
collectanten	Daan van Dreunen, Anja Andriesen Anne Wegman, Trudy Blom-Uilhoorn
beamerrist	Luuk Besjes
koster	Kees Ippel



Uw gaven worden gevraagd voor:

1 Diaconale landelijke afdracht

2 IKOS

3 Toekomst van de kerk

- ☺ Crèche. Maaïke de Graaff
- ☺ (Gr 1-4) Esther Stroe
- ☺ (Gr 5-8) Jeanette Klop

Na de dienst bent u welkom in de ontmoetingsruimte bij koffie en thee. Info krijgt u van ouderling Annelies Blommers

Bij de dienst

November is in onze streken de tijd dat de herfst voluit gaande is. De dagen worden korter, de kleuren worden grijs, de neergang naar de winter is te voelen. Vanouds is het de tijd dat nagedacht werd over de vergankelijkheid van het leven. In begin van de maand is er in de katholieke traditie de Allerzielen en de Allerheiligen. Ierse immigranten brachten een vervolkte variant mee naar Amerika dat uitgroeide tot Halloween, dat uiteraard weer terug werd geïmporteerd naar Europa. De laatste zondagen van het kerkelijk jaar heten de zondagen van de Voleinding, met als laatste zondag de Eeuwigheidszondag (dit jaar 24 november). Waar vroeger in de oudejaarsdienst nogal eens werd stil gestaan bij de gestorvenen van het afgelopen jaar, gebeurt dat in veel kerkelijke gemeenten nu op de Eeuwigheidszondag. Daarna begint met Advent een nieuw cyclus van christelijke gedenkdagen richting Pasen en Pinksteren. Zondag 17 november is de negende zondag van de herfst en de tweede zondag van de Voleinding. In de evangelielezing voor deze zondag wordt Jezus gevraagd naar zijn visie op de opstanding der doden. God is geen God van doden maar van levenden, antwoordt Jezus. Hij verwijst naar de aanduiding: want Hij is de God van Abraham, Izaäk en Jacob, precies zoals God zich ook bekend maakte aan Mozes bij de brandende braamstruik. Dat is dan ook de eerste lezing voor deze zondag. Voor God leven zij allemaal, zegt Jezus. Hoe leven wij met hen, zij die ons voorgingen, en zij met ons. We zingen o.a. uit de psalm van de zondag, Psalm 98 en lied 725 en 948.

orgelspel

ORDE VAN DIENST

welkom en mededelingen

inleidend orgelspel 'Communion', Charles Tournemire (1870-1939)

VAN BUITEN NAAR BINNEN

- *de gemeente gaat staan* -

stil moment

aanvangslied lied 725: 1, 2, 3

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED

SMEEKGEBED - gezongen kyrie met **lied 301 C**

glorialied lied 725: 4

moment met de kinderen

DE SCHRIFT

gebed bij opening van de Schrift

1^e lezing Exodus 3,1-15

zingen psalm 98: 1, 2 - psalm van deze zondag

2^e lezing Lucas 20, 27-38

zingen lied 948

PREEK

meditatief orgelspel

zingen lied 871

kinderen komen terug van de nevendienst

VAN BINNEN NAAR BUITEN

inzameling van de gaven

dankgebed, voorbede met acclamatie **lied 367 E**

stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

- *de gemeente gaat staan* -

slotzang lied 416

ZEGEN - beantwoord met gezongen Amen, amen, amen

orgelspel

SPAAR MEE

De diaconie gaat weer sparen voor de boodschappenpakketten van de Plussupermarkten. Deze pakketten zullen verdeeld worden aan mensen die dit nodig hebben. Bij besteding van 10 euro ontvangt u een zegeltje Deze zegels kunt in de doos aan de kar van de voedselbank deponeren. Succes.

Namens de diakenen, *Ron Ouwkerk*

Dankdagdank.

Bij het bezorgen van de pakketten vol fruit, koffie, thee suiker en ander lekkers, niets dan blijde gezichten en dankbaarheid. Fijn om te kunnen melden, dat uw gaven zo van pas kwamen

Duurzame maaltijd Dankdag

Op 6 november jongstleden smulden 32 gemeenteleden (inclusief afvaardiging uit de Grote Kerk) van een Marokkaans stoofpotje en genoten onder het genot van een kopje koffie of (munt)thee met een heerlijk koekje van het natafelen.

De recepten zijn verkrijgbaar bij uw diakenen. Ook danken we voor de onvolprezen assistentie van de kookgroep. Namens de diakenen *Annet de Vries-Koppe*

“Geloven met plezier”

De groep Opvoeden & Geloof gaat weer van start. De bijeenkomsten zijn gericht op ouders/verzorgers met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Dit jaar hebben we voor een iets andere vorm gekozen.

We komen wij elkaar op zondagmiddagen in de Wilhelminakerk. Voor opvang van de kinderen wordt gezorgd.

De eerste bijeenkomst staat gepland op **24 november a.s.**

We zullen dit seizoen gebruik maken van het programma, gemaakt bij het boekje “Geloven met plezier”, uitgegeven door JOP (JongProtestants)

De middagen starten om 15.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur). Om 17.00 uur ronden we af en willen we met elkaar eten.

Voor het eten vragen we een kleine bijdrage van €3,- pp.

Rond 18.00 uur kunnen we dan, met een goed gevulde maag, weer naar huis.

Je kunt, als je wilt, het boekje bestellen via de webshop van Jop:

<https://webwinkel.pkn.nl/jop/geloven-met-plezier/5200-0346/F5/855>, maar dat is geen must. Ook zonder het boekje kun je de middagen bijwonen.

We hopen dat jullie als gezin willen meedoen.

Je kunt je aanmelden via het emailformulier op de website www.dewilhelminakerk.nl

Tot dan, *Maaïke, Willeke en Hanneke*



120 jaar Wilhelminakerk

Op zaterdag 23 november a.s. is het precies 120 jaar geleden dat de Wilhelminakerk in gebruik genomen werd. De kerk is op zaterdagmiddag open vanaf 13.30 uur en het programma begint om 14.00 uur.

De Korenmaat presenteert zich als ‘Kerk op de catwalk’ met oude en nieuwe mode voor predikanten, toegelicht door Carla Zuidema uit Ugchelen.

Onder de titel ‘Bach in de Wil’ is er muziek van Diana Abspoel-de Borst en Leanne Abspoel (hobo), Debora de Borst (mezzosopraan) en Hans Okkerse (orgel).

De middag wordt om 17.00 uur afgesloten met een vesper, waarin ds. Paul Wansink voorgaat. Uitgebreidere informatie over het programma volgt deze week in *Kerk op Dordt*.

Namens Commissie-120, Peter Dillingh

Samen zingen in de stad

In samenwerking met de VEG en de Doopsgezinde gemeente worden er komend seizoen twee zangmiddagen georganiseerd.

Onder leiding van Tineke Pennings zullen we samen vertrouwde liederen zingen.

Tussendoor kunnen we onze kelen smeren en bijpraten tijdens een kopje koffie/thee.

We mogen te gast zijn in de Doopsgezinde Kerk, Hugo van Gijnweg 12.

De middag duurt van **14.30 – 16.00** uur. Data: donderdag **28 november 2019** en donderdag **26 maart 2020**.

Van harte welkom, u hoeft zich niet aan te melden. *Trudi Ouwkerk*

UITNODIGING “Eetgroep alleengaanden 55+”

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de laatste gezamenlijke maaltijd in 2019 op **vrijdag 29 november 2019**. We beginnen **om 17.30 uur** in de Wilhelminakerk.

De ingang aan de Kon. Wilhelminastraat is ook open, zo nodig even aanbellen.

Wilt u als u komt eten dit **uiterlijk vóór maandag 25 november 12.00 uur** doorgeven via het emailformulier op de website www.dewilhelminakerk.nl

We kunnen er dan met de inkoop en voorbereiding rekening mee houden. Wij hopen natuurlijk dat u komt.

De voorbereidingsgroep **“Eetgroep alleengaanden 55+”**

Margreet, Maja, Dicky, Corrien, Anneke



Steef

De afkorting van de Stefanuskerk in Crabbehoef is niet Stef, maar er hoort een E bij. Steef dus. Een aantal mensen met een directe band in het verleden met de kerk aan de Talmaweg wees erop, nadat zij de geschiedenis lazen van de kerken die verder zijn gegaan in Dordrecht onder de naam Wilhelminakerk.

Samen de kerststal 'maken'

Op zondag 8 december begint de periode van onze bijzondere kerststal. Na de kerkdienst zullen die dag allerlei benodigdheden tevoorschijn worden gehaald, en de maandag erna begint de opbouw. Wij hebben uw/jullie hulp hard nodig. Er is van alles te doen, stuur een mailtje als je ergens mee wilt/kunt helpen:

Zondag 8-12 (na de kerkdienst) sjouwen van spullen.

Maandag 9-12 opbouwen van podia en techniek

Dinsdag & woensdag 10&11-12 inrichting en decoratie.

Vrijdagmiddag 13-12 en zaterdagmiddag 21-12 gasten ontvangen, warme dranken schenken, suppoost zijn, voorlezen etc.

Zondag 5-1 (na de kerkdienst) sjouwen van spullen.

Wie nog leuke bijdragen wil doen aan het programma van onze openstellingsmiddagen is zeer welkom!

In ieder geval zal Toos Dekkers weer van de partij zijn, met een gezellige Tafel van Toos, waar allerhande kerstspulletjes worden verkocht ten bate van de kerststal. Heeft u hiervoor nog leuke smaakvolle kerstdecoraties, kerstsieraden etc. staan? U kunt ze inleveren bij Toos Dekkers of bij ons. Natuurlijk mag het 'tweedehands' zijn, maar wel graag heel en compleet. Leuke zelfgemaakte kerstspullen kan ook.

Annenies Keur en Annet de Vries

Zonnepanelen

Bijdrage voor de zonnepanelen zijn nog van harte welkom. Uw gift telt mee voor de belastingaangifte als u het overmaakt aan onze wijkkas (NL10 INGB 0001 8937 65) t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk, o.v.v. "Zonnepanelen".

Koffie-Kan Donderdag 21 november

Iedere 3e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op donderdag 21 november 2019 tussen 14.00 en 16.00 uur. *Maaïke, Rob en Anne.*



Voedselbank

In de maand november verzamelen we Bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten.

En ... natuurlijk let u op de houdbaarheidsdatum.

Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.

Open Huis Sterrenburg

Uit de kring van de Wilhelminakerk weten ook mensen de tweede en vierde woensdag van de maand het open huis te vinden in de Ontmoetingskerk. Zo waren er op woensdag 13 november circa tachtig mensen afgekomen over de lezing van huisarts/schrijver Jan Huisman. Hij had zijn voordracht als naam meegegeven: Slapen, dromen en God. Op 27 november draait het om God in de Supermarkt. Over hoe en wat we kiezen als we in de Supermarkt onze dagelijkse boodschappen doen. Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp verzorgen een workshop. Ze worden gesteund door de Groene kerk. De Ontmoetingskerk gaat voor het open huis om kwart voor tien open en bus 5 en 7 stopt voor de deur.

De Hoop 45 jaar

De Hoop GGZ in Dordrecht bestaat eind 2020 precies 45 jaar. De geboortegrond van de Hoop was in 1975 de Wilhelminakerk. Dat kwam mede omdat een aantal initiatiefnemers, waaronder Koos Hogeweg, afkomstig was uit de gereformeerde kerk. Teun Stortenbeker werd de eerste directeur. Jaap de Gruijter volgde hem op. Zijn titel is nu: voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop ggz.

Hans Berrevoets

Kerkelijke agenda

zo 17 nov	10.00 u	Kerkdienst Petruskapel, vg : Ds Anke Dekker met achteraf koffiedrinken
di 19 nov	14.00 u	dinsdagmiddagkring Wilhelminakerk
	20.00 u	Kerkenraad
do 21 nov	14.00 u	Koffiekan (vrije inloop) Wilhelminakerk
vr 22 nov	19.45-21.15 u	Repetitie WilhelminakerkCantorij, Wilhelminakerk
za 23 nov	14.00 u	120 jaar Wilhelminakerk
zo 24 nov	10.00 u	Kerkdienst Petruskapel, vg : Pastor Anneke van Mansum
	10.00 u	Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Pastor Lianne van der Wel
	15.00 u	Bijeenkomst groep "Opvoeden & Geloof"

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

predikant Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
scriba dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

koster dhr. C.E.W. Mol, tel 078-6139556
wijkkas NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk
site www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)

digitale WoZ Stuur een e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Stuur een e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com