

zondag 24 november 2019 - 10.00 uur
3^e zondag van de Voleinding
- laatste zondag van het kerkelijk jaar -
Gedachtenisdienst

Welkom in de Wilhelminakerk

voorganger	Pastor Lianne van der Wel
lector	Annet de Vries
organist	Hans Okkerse
ouderling	Fred Venus
diaken	Ron Ouwerkerk
collectanten	Rijk van de Lagemaat, Peter van Hengel Marinus Touw, Anne Wegman
beamerrist	Bram Naaktgeboren
koster	Kees Mol
mmv de Wilhelminakerk	Cantorij olv Tineke Pennings; Sjaak Bakker, dwarsfluit



Uw gaven worden gevraagd voor:

1 St. Omzo Vluchtelingenwerk

2 Wijkkerk

3 Toekomst van de kerk

- ☺ Crèche. Stephan Blazis
- ☺ (Gr 1-4) Willeke Blazis
- ☺ (Gr 5-8) Marianne Heeling
- ☺ Tienerdienst

Na de dienst bent u welkom in de ontmoetingsruimte bij koffie en thee. Info krijgt u van ouderling Fred Venus

Bij de dienst

We vieren deze 24ste november de laatste zondag van het kerkelijk jaar, onze Gedachteniszondag. We denken aan de mensen van wie we afscheid moesten nemen in het afgelopen jaar, of al langer geleden. Op deze zondag beginnen we de dienst met het zingen van psalm 119 vers 40, waarin we zingen over het Woord van God, dat is als een Licht in de duisternis. Een baken waarop wij onze hoop kunnen vestigen. Als drempelgebed klinken de woorden: 'Ruimte, waar het licht kan komen.' Zo zoeken wij samen in deze tijd van het jaar, tijd van vergankelijkheid, naar licht om in de duisternis staande te blijven. Zo klinken de namen van hen, die we bij God geborgen weten. Ze klinken hardop, terwijl een kaars wordt aangestoken. Dit biedt ruimte voor emotie. En als deze emotie er mag zijn, mogen we vertrouwen dat er 'Ruimte ontstaat waar het Licht kan komen!'

Pastor Lianne van der Wel

orgelspel

ORDE VAN DIENST

welkom en mededelingen

VAN BUITEN NAAR BINNEN

inleidend orgelspel J.S. Bach 'Jesu, meine Zuversicht' BWV 728

staande bereiden we ons **in stilte** voor

zingen psalm 119: 40

BEMOEDIGING

vg Onze hulp is in de naam van de Heer

allen **die hemel en aarde gemaakt heeft**

vg Die er altijd voor ons is

allen **die ons bewaart.**

vg Genade, vrede en troost van God voor u en jou.

allen **Amen.**

- allen gaan zitten -

OP DE DREMPEL

cantorij zingt 'Ruimte waar het licht kan komen'

tekstgroep Oecumenische Studentengemeente Utrecht muziek: Henny Vrienten.

Ruimte waar het licht kan komen, wind kan waaien, adem stromen.

Ruimte die doet leven. Stilte waar je God kunt horen, open hart en open oren.

Stilte om te zijn. Licht waarin wij samen staan.

Geest van God, raak jij ons aan, dat wij open gaan.

- inleiding op de dienst -

kyriëgebed - *met beelden en muziek*

glorialied lied 221: 1 en 3

gesprek met de kinderen, die daarna naar de nevendienst mogen gaan.

DE SCHRIFT

gebed om inspiratie

1e lezing Psalm 27

zingen lied 27a de cantorij zingt: refrein, coupl. 3, refrein; coupl. 4, refrein met allen

2e lezing Matteüs 5,14-16

zingen lied 838:1

OVERDENKING

zingen 'Een venster door de tijd'

(tekst, Alfred Bronswijk uit 'Rakelings nabij', uitg. Narratio); op de melodie van lied 713

1. Breng ons de pijn te boven,
verlos ons van de nacht.
Leer ons in licht geloven,
dat op de morgen wacht.
Al leven wij ten dode,
gebonden aan de tijd,
Wees ons het woord, de bode,
de taal van eeuwigheid.

2. Leer ons die taal te spreken,
als weerwoord op verdriet,
als leven af moet breken,
het oog slechts leegte ziet.
Als wij vervuld van zwijgen
het pad van raadsels gaan,
wees dan de God van leven,
die ons te na wil staan.

3. Ga met ons mee langs wegen van afscheid en gemis,
kom onze tranen tegen voor wat verloren is.
Wij sterven hier ten leven, als zaad voor eeuwigheid.
Wil ons uw uitzicht geven: een venster door de tijd.

kinderen komen terug uit de nevendienst (en de jongeren uit de tienerdienst)

- HERDENKING VAN DE GESTORVENEN -

vg De HEER zij met u!
g **Ook met u zij de HEER!**
vg Verheft uw harten!
g **Wij heffen ze op tot de HEER!**
vg Hij woont in de hemel waar het eeuwig leven is.
g **Hem behoort ons hart.**
vg Wanneer we de gestorvenen gedenken,
laten we dan niet bedroefd zijn als mensen die geen hoop hebben,
want niemand van ons leeft voor zichzelf,
niemand van ons sterft voor zichzelf;
wij leven en sterven voor God onze HEER,
Hem behoren wij toe.

de cantorij zingt lied 199 'Koester de namen die wij hier gedenken'

*Na het noemen van een naam wordt een kaars, waarmee wij
een gestorvene gedenken, door een van de familieleden of
onze gemeenteleden ontstoken aan het licht van de Opgestane,
gesymboliseerd door de Paaskaars.
(Na het aansteken loopt familielid of gemeentelid weer terug naar de eigen
plek). Ondertussen klinkt muziek.*

vg wij op aarde hebben afscheid moeten nemen van:

Aartje Gerritje Arrisje Bezemer-van Velsen	30 mei 1926 – 3 januari 2019
Wouter van Wijngaarden	23 september 1919 – 20 februari 2019
Jannetje Heus - van Namen	06 februari 1930 – 7 maart 2019
Ariën van Heesen	11 december 1918 – 15 april 2019
Geertje Goverdina Pruijsen – Ouwerkerk	02 december 1936 – 18 april 2019
Elizabeth Helena Zoutewell - van Es	22 maart 1926 – 6 juli 2019
Sari Akkerman-Holster	16 maart 1931 – 14 september 2019
Bastiaan de Wit	31 augustus 1931 – 26 september 2019
Virginia Louise Nobibux	14 april 1947 – 7 november 2019

allen gaan (zo mogelijk) staan

vg Bij de laatste kaars gedenken we anderen
die ons in het geloof zijn voorgedaan
en met wie we ons verbonden weten.
Ieder noemt voor zichzelf in stilte die naam of namen.

- na een kort moment van stilte mag ieder weer gaan zitten -

mijn kaars voor jou

vg Nu is er gelegenheid om naar voren te komen en een kaars aan te steken ter gedachtenis van iemand die gestorven is en die u of jou na aan het hart ligt.

Ondertussen klinkt muziek:

- Een aantal adagio's van G. F. Handel en J. S. Bach -

zingen 2x refrein uit lied 199

*Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zeggen ons allen met het licht van uw ogen.*

BIDDEN EN GEVEN

dankgebed en voorbede, stil gebed, 'Onze Vader'.
inzameling van de gaven

VAN BINNEN NAAR BUITEN

slotlied lied 444

ZEGEN - beantwoord met gezongen 'Amen, amen, amen'
orgelspel

Geef licht!

Zondag 1 december gaat het adventsproject van de kindernevendienst van start. Het thema van deze adventstijd is: Geef licht! We lezen in deze periode verhalen uit het Bijbelboek Micha. Micha was een profeet die de mensen van Jeruzalem een spiegel voorhield. Ze hadden van Jeruzalem een donkere stad gemaakt. Het kon weer licht worden, maar daar moesten de mensen wel wat voor doen! Micha vertelde ook dat in Bethlehem een bijzondere koning geboren zou worden. Iemand die voor de mensen zou zorgen en vrede zou brengen; een kind van God. Aan de hand van de verhalen denken we deze periode na over het licht dat we krijgen om door te geven. Uiteraard gaan we ook 5 weken lang weer iets moois maken bij de verhalen. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om mee te doen! *De kindernevendienst*

Samen zingen in de stad

In samenwerking met de VEG en de Doopsgezinde gemeente worden er komend seizoen twee zangmiddagen georganiseerd. Onder leiding van Tineke Pennings zullen we samen vertrouwde liederen zingen. Tussendoor kunnen we onze kelen smeren en bijpraten tijdens een kopje koffie/thee. We mogen te gast zijn in de Doopsgezinde Kerk, Hugo van Gijnweg 12. De middag duurt van 14.30 – 16.00 uur. Data: donderdag 28 november 2019 en donderdag 26 maart 2020. Graag aanmelden bij Irene Verschoor.



De Leesgroep Dinsdagavond 26 november bespreken wij het boek "Wees onzichtbaar" van Murat Isik.

Wilcome – muziQuiz

Theme's, tunes en translates waren manieren om bekende en minder bekende nummers te raden. Daarna deden we integraal een pubquiz van YouTube. Met verrassende demonstraties van kennis van de verschillende deelnemers. Volgende keer (29 nov) wordt je uitgenodigd voor Marianne's verjaardagspartijtje. Vaste plaats, vaste tijd. *De leiding*

Sirkelslag 2019

Afgelopen zaterdagavond werkten onze kinderen van 8 tm 12 jaar zich een slag in de rondte bij het spannende spel Sirkelslag: Het grootste, spannendste en meest interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit heel Nederland. Je speelt het als groep in je eigen woonplaats tegen duizenden andere kinderen of jongeren uit heel Nederland. Online sta je in verbinding met elkaar. Sirkelslag is het spel waarbij het gaat om creativiteit, actie en teamspirit.



We begonnen de avond met pannenkoeken eten en daarna gingen de kinderen met volle energie de strijd aan om de hoogst mogelijke score te halen.

Centraal bij deze editie stond het verhaal van Daniël waar allerlei spellen aan verbonden waren die binnen een bepaalde tijd gespeeld moesten worden.

Het plezier spatte ervan af ondanks dat we van de andere teams uit het land bij lange na niet gewonnen hebben. Dat mocht de pret niet drukken. Het was een geslaagde avond.

De jeugdruimtes zijn klaar!

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt door jong en oud om de jeugdruimtes boven in de kerk op te knappen. Het resultaat mag er zijn: gesausde muren, geverfde meubels, een strak gekleurde bar, opgepimpte stoelen en nog veel meer. Kortom, dat verdient wel een bezichtiging. Daarom bent u zondag 1 dec. na de dienst welkom om een kijkje te nemen in de jeugdruimtes boven. Daar zal ook de onthulling zijn van een prachtig schilderij dat Jeanine van der Steenhoven heeft gemaakt en dat komt te hangen boven de schouw in een van de jeugdruimtes. Een extra reden om langs te komen. De ruimte is nog kaal en mag wat aangekleed worden met vetplantjes en cactusjes. Leuk als u daaraan denkt bij uw bezoek.

Wat is het verhaal achter dit kleed?

Bij het opruimen en opknappen van de twee jeugdzaaltjes boven in de kerk, kwamen we onder meer dit kleed tegen met daarop de arbeiders in de wijngaard. Is er iemand die weet wat het verhaal achter dit kleed is? Hoe oud het is, waarom het gemaakt is en door wie? Wij horen het graag!

Hanneke en Ronald, jeugdouders.

jeugdouderswilhelminakerk@gmail.com



Samen de kerststal 'maken'

Nogmaals een oproep: wie doet mee?

- Zondag 8-12 (na de kerkdienst) sjuwen van spullen.
- Maandag 9-12 opbouwen van podia en techniek
- Dinsdag & woensdag 10&11-12 inrichting en decoratie.
- Vrijdagmiddag 13-12 en zaterdagmiddag 21-12 gasten ontvangen, warme dranken schenken, suppoost zijn, voorlezen etc.
- Zondag 5-1 (na de kerkdienst) sjuwen van spullen.
- Smaakvolle kerstspulletjes inleveren voor verkoop op de "Tafel van Toos".
- (Kerst) schilderkunst in overleg met Anneke Spiensma.

Mail ons als u/je een bijdrage kunt leveren (en het is nog gezellig ook!).

Annenies Keur en Annet de Vries

Kerkelijke agenda

zo 24 nov	15.00 u	Opvoeden & Geloof, Wilhelminakerk
di 26 nov	19.45 u	Samen boeken lezen,
di 26 nov	14.30 u	Bijeenkomst contactpersonen ouderenpastoraat Wilhelminakerk
do 28 nov	14.30 u	Samen zingen, Doopsgezinde kerk (Hugo van Gijnweg 12)
vr 29 nov	17.30 u	Eetgroep alleengaanden 55+, Wilhelminakerk
	20.00 u	Repetitie WilhelminakerkCantorij, Wilhelminakerk
	20:00 u	Wilcome - Marianne's kinderpartijtje
zo 1 dec	10.00 u	Kerkdienst Petruskapel, vg : ds. Jos Aarnoudse
	10.00 u	Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : ds. Frits Renes, Rotterdam

God, iets of niets? Dinsdag 10 december van 19.30- 21.00 uur is de derde avond. Ieke leidt de hoofdstukken 5 en 6 in, die gaan over het post-theïsme, een vorm van religiositeit die ontstaat op het moment dat afscheid is genomen van de vertrouwde, theïstische voorstelling van God. Meerdere theologen denken hierover na en publiceren er over. Kan deze manier van denken een brugfunctie vervullen tussen seculiere en religieuze vormen van denken en leven? We gaan er over in gesprek. U bent van harte welkom. *Ieke, Marianne, Truus*



Voedselbank In de maand november verzamelen we Bloem/meel, pannenkoekenmeel, Stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten. En ... natuurlijk let u op de houdbaarheidsdatum. *Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.*

Zalen gebruiken in de Wilhelminakerk

De zalen in de Wilhelminakerk worden gelukkig goed gebruikt voor allerlei kerkelijke (en niet-kerkelijke) activiteiten. Het is daarom extra belangrijk dat we weten wie er wanneer gebruik maakt. Anders kunnen zalen onverwachts dubbel in gebruik zijn, of (vooral in de koude wintermaanden) de verwarming niet geprogrammeerd, waardoor de temperatuur onaangenaam laag is. Dus: als je gebruik wilt maken van één van de zalen van de Wilhelminakerk, neem dan even contact op met Kees Mol, tel. 078-6139556.

Bedankt

Lieve mensen uit de Wilhelminakerk
Afgelopen zondag werden we verrast met de bloemen uit de kerk.
Wij zijn er heel blij mee. Hartelijk dank, **Corrie en Jan van der Leer**



Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

predikant	Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba	
scriba	dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com	
koster	dhr. C.E.W. Mol, tel 078-6139556	
wijkkas	NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk	
site	www.dewilhelminakerk.nl	
kopij	Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com	(voor donderdag 19 uur)
digitale WoZ	Stuur een e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com	
digitale Zaaier	Stuur een e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com	