

**zondag 19 april 2020**

**2<sup>e</sup> zondag van Pasen - Quasimodo**

*-'Quasi modo geniti'- als pasgeboren kinderen - (1 Petrus 2,2)*

**liturgische kleur is wit**

Geen zondagsdienst in de Wilhelminakerk

i.v.m. Coronavirus



Kerkdienst 10.30 uur via YouTube van de Grote kerk

Voorganger: ds. P.L. Wansink

<https://www.youtube.com/channel/UCuLxVBIV82T2fdcNNMRC5JQ>

Ook te beluisteren via de kerkomroep: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10024>

De orde van dienst kunt u vinden op de website van de grote kerk:

<https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente>

- Collecten
- 1 Wijkdiaconie
  - 2 Wijkkerk
  - 3 Toekomst van de kerk

### Corona en collectes

Wij hebben eerder gemeld dat de oproep om uw bijdrage te storten die u anders in de collectezak doet, gehoor vindt.

Maar toch nog even een reminder om daarmee door te gaan.

Het gaat om de volgende rekeningen:

Diaconie: NL28 RABO 0134939840 **Wilt u bij uw bijdrage voor de diaconie aangeven voor welke wijk dit is!**

Voor de wijk: wijkkas Wilhelminakerk: NL10INGB0001893765

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

**Annet de Vries, diaconie en Joke van den Bandt, kerkrentmeester**

### De steppe zal bloeien

Wij vonden in het liedboek het prachtige lied 'De steppe zal bloeien' van dichter Huub Oosterhuis en componist Antoinette Oomen (lied 608). Dit lied spreekt over opstanding en hoop. We werden erdoor geraakt en hebben het van de week in de kerk opgenomen om met u te delen.

Hierbij de link <https://youtu.be/Tqp72fPNDRM>

**Stephan Blazis en Ronald van der Schelde**



#### Weekbericht Interim Predikant 4.

Naar aanleiding van mijn paasmeditatie, die vorige week via YouTube is gepubliceerd heb ik verschillende reacties ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Het is fijn om reacties te ontvangen, want anders blijft het eenrichtingsverkeer en dat is altijd riskant. Uw reacties helpen mij om te begrijpen hoe mijn woorden overkomen. Dat bleek heel verschillend te zijn. Bij een enkeling wekte de meditatie irritatie. Ik ben blij als je daarover vervolgens van gedachten kunt wisselen.

Ik merk dat er in de gemeente enig ongeduld leeft over de vraag wat de kerkernaad met het visitatierapport en de bijbehorende adviezen doet. Dinsdag 14 april is daarover op de kerkenraadsvergadering gesproken en dat heeft geresulteerd in een stuk in de Zaaier, die deze week

verschijnt en een brief aan ds. van der Zouwen. In beide geeft de kerkenraad aan dat de kerkenraad op dit moment de conclusies en adviezen van de visitatiecommissie wil toetsen in afstemming met de gemeente en onder leiding van de interim predikant. Om die reden ga ik gesprekken aan met gemeenteleden en andere betrokkenen. Donderdag 16 april heb ik enkele gemeenteleden gesproken en ds. Michiel de Zeeuw. Vrijdag 17 april spreek ik met ds. Ries van der Zouwen.

Uit de gesprekken blijkt dat de visies op de werkelijkheid enorm verschillen. Er wordt naar verschillende personen en organen gewezen die het 'niet goed' gedaan zouden hebben. Verschillende gemeenteleden vinden op verschillende manieren dat hen, of mensen die zij waarderen 'onrecht' is aangedaan. De meesten laten merken dat zij emotioneel diep geraakt zijn. Van verschillende kanten klinken oproepen om vooral met toekomst bezig te gaan en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Tegelijk laten verschillende mensen merken dat het verleden hen blokkeert om open naar de toekomst en naar de ander te luisteren. Mij lijkt het belangrijk om samen met u te proberen te begrijpen wat er is misgegaan en hoe dit zo kon gebeuren, zonder in de valkuil te vallen van het aanwijzen van 'schuldigen'. Zodat er bij ons weer ruimte komt om elkaar te horen en te verstaan en dan samen in gesprek te raken over een heilzame toekomst voor de Petruskapel en de Wilhelminakerk.

Ik herinner u aan de contactmogelijkheden met mij via de E-mail, WhatsApp, of telefonisch of Skype spreekuur. U kunt mij bereiken op donderdag tussen 19:00 uur en 20:00 uur. Het spreekuur van vrijdag tussen 9:00 uur en 10:00 uur moet deze week helaas vervallen vanwege andere afspraken.

**Ds. Marten Knevel.**

E-mail: [m.knevel@protestantsekerk.nl](mailto:m.knevel@protestantsekerk.nl)

M.: 06-41860630

## Geluk en Ongeluk

Deze maand 75 jaar geleden werd Dietrich Bonhoeffer terecht gesteld, na twee jaar in gevangenschap te hebben doorgebracht. Zijn periode in gevangenschap heeft hem tot intensieve zelfreflectie gedreven over zijn leven, zijn opvattingen, de situatie waarin hij terecht was gekomen. Iets daarvan heeft hij verwoord in een aantal meditatieve teksten die vorig jaar zijn uitgegeven in het bundeltje Bonhoeffer 75. Nu wij als samenleving tijdelijk ook in een soort van gevangenschap verblijven, in een intelligente 'lockdown', leken mij deze teksten extra toepasselijk. Bovendien verkeerden de leerlingen van Jezus in de periode tussen Pasen en Pinksteren ook in een soort 'lockdown' in de bovenkamer waarbuiten zij zich niet durfden vertonen. Bonhoeffer bezint zich in een van zijn teksten op de vraag hoe 'geluk' en 'ongeluk' ons in het leven soms schijnbaar willekeurig kunnen toevallen. Het ene moment ben je een zondagskind die het geluk voluit toelacht, het andere moment beland je in de gevangenis, zonder perspectief. Het ene moment leven we in de mooiste samenleving van de wereld, het andere moment wordt je overvallen door een levensbedreigend Corona virus. Het ene moment waan je het Koninkrijk van God nabij, het andere moment lijken de machten van het kwaad het laatste woord te hebben. Bonhoeffer ziet enerzijds hoe beide je als het ware kunnen overweldigen en elkaar kunnen vervangen, maar tegelijk merkt hij op dat ze soms in elkaar lijken over te vloeien. In geluk kan ongeluk binnendringen en in ongeluk, geluk. Altijd raken ze je diep. Ze laten je niet onberoerd. In gevangenschap en beperking kun je vrijheid beleven en in vrijheid gevangenschap. Horen we dat ook niet uit verhalen van mensen die nu gedwongen thuis zitten?

Bonhoeffer schrijft hierover onder andere:

*Ongeluk en geluk,  
Die ons overweldigend snel kunnen treffen  
Lijken aanvankelijk twee druppels water,  
Hitte en vrieskou bij onverhoedse beroering*

...

*Wat is geluk, wat is ongeluk?*

Op die laatste vraag vindt hij geen antwoord. Het enige antwoord dat hij vindt is een weg om te gaan. Dat is de weg van de trouw. Trouw aan elkaar en aan jezelf. Trouw aan de mensen, de wereld, je geloof. Trouw aan de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt. Trouw aan ... en vul zelf maar in. Voor Bonhoeffer is dat de heilzame weg naar goddelijk leven:

*Dit is het uur van de trouw  
Het uur van de moeder en de geliefde  
Het uur van de vriend en de broer.  
Trouw verheft alle ongeluk  
En omhult het stil  
Met een milde, goddelijke glans.*

*Ds. Marten Knevel*

## Petruskapel

Het zijn vreemde en verwarrende tijden. Er valt niets te melden aan diensten en andere activiteiten in de Petruskapel. Maar misschien toch iets voor wanneer dit allemaal achter de rug is. We hebben gesprekken gevoerd met Henny Schutte van Youth for Christ en met iemand van de landelijke kerk. Hun idee is om de Petruskapel meer open te stellen voor de jeugd op de Staart. Dat lijkt ons een goed idee en wij zullen daarmee aan de slag gaan als de Petruskapel weer open kan gaan.

**Joke van den Bandt**

## Kampeerweekend gaat niet door

Het zou dit jaar het zevende kampeerweekend worden van de Wilhelminakerk, maar u zult begrijpen dat het dit jaar allemaal wat anders loopt. Het weekend was gepland op 8, 9 en 10 mei, maar dan zal alles nog niet bij het oude zijn. Misschien lukt het ons nog om na de zomervakantie onze tenten alsnog op te zetten? **Bram Naaktgeboren**



## Ds. Paul Wansink 19 april in Licht voor Dordt TV

Ds. Paul Wansink, thans als consulent nauw verbonden bij de Wilhelminakerk/Petruskapel, is vanaf zondag 19 april (12 uur) te zien in het TV programma LICHT VOOR DORDT bij RTV Dordrecht. Het is een door Missie Dordt en het Platform Dordtse Kerken samen gedragen TV programma. Ook op You Tube is het te zien.

Paul spreekt in de vijfde aflevering. Hij koos voor de Lutherse kerk als opnameplek. Van deze gemeente in een prachtige eigen kapel is ds. Aage Smilde de consulent. Hij was tot 2003 de wijkpredikant van de Wil.

Licht voor Dordt staat ook voor de corona hulpactie. Banden tussen sleutelfiguren werden al gesmeed in 2015 (Koningsdag in Dordrecht) en 2019 (The Passion). Scriba van de Wil, Bram Naaktgeboren was er ook bij betrokken.

Licht voor Dordt TV is in elk geval verzekerd van zes uitzendingen op de lokale TV. Op eerste paasdag was Matthijs Haak de voorganger van dienst.

Paul Wansink ontstak op zaterdagavond 21 maart, met de voorzitter van het Platform Dordtse Kerken Hans Berrevoets, de eerste kaarsen van de hulpactie Licht voor Dordt, dat gebeurde voor de toren van de Grote kerk, waaraan hij ook verbonden is. Koster Anne Idzinga liet toen ook de klok van de Wilhelminakerk klinken en de klok zal blijven luiden. Licht voor Dordt staat voor meer acties van HOOP.

## Duizend warme en gezonde maaltijden per week voor kwetsbare mensen

Om kwetsbare Dordtenaren te ondersteunen hebben Restaurant Post en Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht de handen ineengeslagen en schotelen onder de vlag van Licht voor Dordt tien weken lang duizend warme, gezonde maaltijden aan hen voor.

Dit meldt de corona hulp actie Licht voor Dordt op de eigen website met informatie hoe kwetsbare mensen in aanmerking kunnen komen voor de nieuwe gratis maaltijdservice, als zij nog niet zijn geselecteerd via voedselbank of organisaties voor dak- en thuislozen.

Het is een tijdelijke actie zolang de crisis duurt waarbij voorlopig een termijn van tien weken wordt genoemd.

De initiatiefnemers leveren onder de noemer 'Maaltijd aan Huis' drie gratis maaltijden per week en steken zo de Dordtenaren een warm hart onder de riem. De vers ingevroren maaltijden worden door vrijwilligers één keer per week aan huis bezorgd om de contactmomenten te beperken.

Ook de zorg voor de dak- en thuislozen is groot. Normaal gesproken kunnen zij voor koffie of een maaltijd terecht bij organisaties als het Diakonaal Aandachtscentrum aan de Singel en Inloophuis De Hoop.

Beide zijn als gevolg van de coronamaatregelen gesloten. Sinds vorige week verzorgt Licht voor Dordt op dinsdag en zaterdag een broodmaaltijd met toiletartikelen op de kop van de Spuiboulevard, laat Tineke Geertsma van Licht voor Dordt weten. Het aandachtscentrum is hier ook nauw mee verbonden en uit de kring van de Wilhelminakerk zijn veel mensen bij dit diaconale centrum betrokken.

Ook de mensen van de Wilhelminakerk kunnen buurtgenoten, bekenden of gewoon andere kerkleden, waarvan zij het vermoeden hebben in de knel te zitten of te komen, wijzen op licht voor Dordt. Inwoners die ook denken voor een gratis maaltijd in aanmerking te komen, of andere hulpvragen hebben, kunnen contact opnemen via de website van [lichtvoordordt.nl](http://lichtvoordordt.nl) of het telefoonnummer 078-2049315 (bereikbaar van ma-vrij tussen 8.30–17.00 uur)



## **Tweede Jom Hasjoa herdenking in Dordrecht**

**Jom Hasjoa**, (letterlijk de dag van de vernietiging) is de jaarlijkse dag voor de herdenking van de Sjoa (Holocaust), die oorspronkelijk voornamelijk in Israël werd gehouden. Op maandag 20 april zal er voor de tweede keer in Dordrecht aandacht aan worden besteed. Vorig jaar kon het in het Dordtse stadhuis. Ditmaal zal op een andere manier worden stil gestaan bij de dag van de vernietiging, die in 1953 voor de eerste keer in Israël werd gehouden.

De datum is een traditie geworden volgens de Joodse kalender. De herdenking vindt plaats op de 27e nisan, tenzij deze dag voorafgaat aan of volgt op de sjabbat, dan wordt de herdenking een dag verschoven (de 27e nisan valt nooit op een sjabbat). Tijdens deze dag worden de Joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht, evenals het Joods verzet tegen de nazi's. De dag wordt voluit Jom Hasjoa vaha-gevoeura genoemd, dag van vernietiging en heldendom.

Volgens de Dordtse organisatie is het heel verdrietig dat het herdenken niet mogelijk is 75 jaar na de bevrijding.

Om toch aandacht aan deze herdenking te besteden zal Rabbijn Marianne van Praag uit Den Haag op maandagavond 20 april om 19.00 uur online spreken en, ook zal de Dordtse stadsbeiaardier Boudewijn Zwart Israëlische melodieën spelen op de beiaard. *Hans Berrevoets*

### **Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925**

Interim predikant: Ds. Marten Knevel is aangesteld voor de begeleiding van de gemeente bij het verwerking van het verleden en het duiden van het heden en de voorbereiding op de toekomst. Hij is bereikbaar via [m.knevel@protestantsekerk.nl](mailto:m.knevel@protestantsekerk.nl) en op do. en vr. ook via 06-41860630.

predikant: In de vacante periode is ds. Anke Dekker beschikbaar voor dringende pastorale vragen. Zij is bereikbaar via 2 contactpersonen. Voor de Wilhelminakerk: Anneke van Bleek, [annekevanbleek@gmail.com](mailto:annekevanbleek@gmail.com), eventueel tel. 078-6176387. Voor de Petruskapel: Margriet Stavast, [m.stavast@kpnmail.nl](mailto:m.stavast@kpnmail.nl).

scriba: dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, tel. 078-6578510. E-mail: [scriba.wilhelminakerk@gmail.com](mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com)

kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. E-mail: [anneidzinga@gmail.com](mailto:anneidzinga@gmail.com)

wijkkas: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : [drukkerij.wk.pk@gmail.com](mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com)

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : [drukkerij.wk.pk@gmail.com](mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com)

website: [www.dewilhelminakerk.nl](http://www.dewilhelminakerk.nl)

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: [wk.pk.kopii@gmail.com](mailto:wk.pk.kopii@gmail.com) (voor donderdag 19 uur)