

**zondag 17 mei 2020**  
**6<sup>e</sup> zondag van Pasen - Rogate (bid/vraag)**  
**liturgische kleur is wit**

Geen zondagsdienst in de Wilhelminakerk  
i.v.m. Coronavirus



Kerkdienst 10.30 uur via YouTube van de Grote kerk

Voorganger: ds. P.L. Wansink

<https://www.youtube.com/channel/UCuLxVBIV82T2fdcNNMRCSJQ>

Ook te beluisteren via de kerkomroep: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10024>

De orde van dienst kunt u vinden op de website van de grote kerk:

<https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente>

### Corona en de collectes

- Collecten
- 1 KIA "Vluchtelingen op de Griekse eilanden"
  - 2 IKOS
  - 3 Toekomst van de kerk

De opbrengst van de 1e collecte op zondag 17 mei is de KIA-actie voor vluchtelingen op de Griekse eilanden.

Zou u uw bijdrage willen doneren op het nummer van de diaconie

NL28RABO01349399840. Wel onder vermelding van KIA, Wilhelminakerk 17/05.

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Uw diakenen, **Annet de Vries**

### Corona en collectes

Weer even een reminder, nu we nog steeds niet naar de kerk kunnen gaan, dat u uw gaven ook kunt over maken.

Diaconie: NL28RABO01349399840 **wilt u aangeven voor welke wijk het is.**

Wijkkas Wilhelminakerk: NL10INGB0001893765

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

**Annet de Vries, diaconie en Joke van den Bandt, kerkrentmeester**

### Solidariteitskas

Deze actie is dezer dagen weer van start gegaan. De solidariteitsactie, de naam zegt het al, is bedoeld om gemeenten die dat zelf niet kunnen, te ondersteunen om te werken aan vitaliteit en de stap naar de toekomst te zetten. Velen hebben inmiddels al een email of brief ontvangen met het verzoek om een bijdrage. Van diegenen die een doorlopende machtiging hebben afgegeven, wordt de bijdrage op 15 juni door het kerkkantoor geïncasseerd. Voor elk belijdend lid wordt, of ze nu bijdragen of niet, €5 aan de Solidariteitskas afgedragen. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor de eigen wijkgemeente.

Mogen wij weer rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

**Joke van den Bandt, kerkrentmeester**

## Vrijheid

Mei is maand van de vrijheid. Vorige week vierden wij 75 jaar vrijheid. In 75 jaar zijn wij gewoon geraakt aan vrijheid. Tot twee maanden geleden de Covid19-uitbraak aanleiding was voor maatregelen die ons aanzienlijk in onze vrijheid beperken. Velen hebben deze periode als een vorm van gevangenschap ervaren. In de samenleving klinken hoe langer hoe meer stemmen die roepen om bevrijding uit die gevangenschap. We bedoelen dan, de vrijheid om weer alles te doen en laten waar we aan gewend geraakt zijn.

Dietrich Bonhoeffer schreef in zijn gevangenschapsjaren een meditatie onder de titel: Stadia op de weg naar vrijheid. Het is geen klaaglied over de gevangenschap of een noodkreet om hulp en bevrijding. Het is een reflectie op zijn eigen weg naar vrijheid die hij zag culmineren in zijn gevangenschap en uiteindelijk zijn sterven. Ik vind het een indrukwekkende spiegel die mij doet nadenken over mijn eigen vrijheidsbeleving.

Bonhoeffer ziet zijn weg naar vrijheid gaan langs de stadia van 'tucht', 'daad', 'lijden' en 'dood'. Wat bedoelt hij daarmee?

Met 'tucht' bedoelt Bonhoeffer eigenlijk 'zelfdiscipline':

*Houd je geest en je lichaam helemaal onder controle, kuis en laat hen gehoorzaam zoeken naar hun bestemming.*

De levensles die hij geleerd heeft is dat je niet de vrijheid vindt door gehoor te geven aan de bevrediging van al je verlangens en behoeften, maar door op zoek te gaan naar je levensbestemming. Niet toevallig een heel bijbelse gedachte. Het evangelie roept ons immers op om ons dienstbaar te maken aan de Liefde. Het tegenovergestelde is 'Zonde', wat zoveel betekent als 'je bestemming mislopen'. Voor Bonhoeffer leidde dat bijvoorbeeld tot het inzicht dat hij bestemd was om zich te verzetten tegen Hitler.

*Niemand ervaart het mysterie der vrijheid, behalve door tucht.*

Met 'daad' bedoelt Bonhoeffer, dat je ervoor kiest om ook naar dit inzicht te handelen. Kies er voor om het goede te doen. Pas dan zul je echte vrijheid vinden.

*Laat angst en aarzeling los, ga naar buiten, waar de storm woedt van de tijden. Slechts gedragen door Gods gebod en je geloof. Dan zal de vrijheid je geest juichend ontvangen.*

Voor Bonhoeffer betekende dit dat hij persoonlijk levensgeluk met zijn geliefde op het spel zette door zich aan te sluiten bij het verzet.

Met 'lijden' doelt Bonhoeffer op de pijnlijke ervaring, dat jij met je goede daden niet kunt bereiken wat je had gehoopt. Integendeel, het wordt je bij de handen afgebroken. Bonhoeffer verwerkt hier zijn ervaring, dat hij gearresteerd en gevangen gezet werd. Wat overblijft is dat je die goede zaak uit handen geeft aan God. Toch gaat het niet ten koste van je vrijheid, want die vind je in het geloofsvertrouwen, dat God het af zal maken.

*Je ... legt de zaak, waarom het gaat, stil en getroost in sterkere handen, ... de vrijheid die je teruggaf aan God, die haar groots zal volbrengen.*

Zo ervaart hij zelfs in uitzichtloze gevangenschap vrijheid.

Tenslotte 'dood'. Daarin hoopt, verlangt, herkent Bonhoeffer de ultieme bevrijding. Het is het geloofsperspectief van de ontmoeting met de levende. Zoals Paulus verlangt hij naar de bevrijding van de beperkingen van het aardse bestaan, de vergankelijkheid, voor hem natuurlijk een dagelijkse realiteit in zijn gevangenschap onder het NAZI-regime.

*Vrijheid, langdurig zochten wij je in tucht, daad en lijden.  
Stervend herkennen we jou in het aangezicht Gods.*

Zo verwoordt Bonhoeffer op heel existentiële wijze het diep christelijke besef dat vrijheid slechts kan bestaan in onze verbinding met God.

**Ds. Marten Knevel**



### **Weekbericht Interim Predikant 8.**

In mijn bericht van vorige week heb ik geprobeerd iets samen te vatten van de waardering in de gemeente voor de verschillende predikanten. Verschillende predikanten bleken aan verschillende behoeften te hebben beantwoord. In reacties van deze week werd dit nog eens bevestigd. Gemeenteleden gaven te kennen dat zij waardering hadden voor alle drie de predikanten met hun eigen sterke punten. Zij ervoeren dat niet als een probleem en zij voelen zich overvallen door de polarisatie in de gemeente.

Aan de andere kant geven sommige gemeenteleden te kennen dat zij zich niet altijd gekend en gewaardeerd voelden in hun eigen behoefte, hun kwaliteiten en initiatieven. Het voelde alsof je er niet mocht zijn met je behoefte, of je afgewezen werd. Met alle drie de predikanten hebben gemeenteleden dergelijke ervaringen opgedaan. Maar ook met medegemeenteleden. Dat heeft ertoe geleid dat gemeenteleden zich in bepaalde periodes niet meer thuis voelden in hun eigen gemeente.

Van verschillende kanten geven gemeenteleden aan dat zij ernaar verlangen om de polarisatie te overwinnen, de veelkleurigheid als rijkdom te kunnen zien waardoor we elkaar kunnen verrijken en zo als gemeente weer op te bloeien. Eigenlijk proef ik dat verlangen bij vrijwel iedereen. Persoonlijk geloof ik dat dit mogelijk is. Dat vraagt wel van ons om elkaar met een ontvankelijke houding tegemoet te treden. Om het christelijk te zeggen: om in die ander Christus te willen herkennen. Juist als je anderen iets te verwijten hebt kost dat moeite. Dan zie je eerder het tegenovergestelde. Toch lijkt mij dat juist in de gemeente wat er van ons gevraagd wordt.

Afgelopen week kreeg ik ook vragen over de procedure. Begrijpelijk, want ik ben al even bezig. Ik voer veel gespreken met gemeenteleden om meer helderheid te krijgen over wat er zich precies heeft afgespeeld. Het doel is niet om schuldigen aan te wijzen, maar wel om de ontwikkelingen in deze gemeente beter te begrijpen en ook aan u te kunnen uitlegen.

Daarnaast lees ik mails die ik toegestuurd krijg, vraag ik relevante documenten op om een beter beeld te krijgen van het functioneren van de gemeente en de kerkenraad. Voor een deel ben ik beperkt door de Covid19-maatregelen. Groepsgesprekken en processen zijn nu lastig. Inmiddels komt er iets meer ruimte voor persoonlijke ontmoetingen. Ik zal nu wat vaker in Dordrecht zijn en ben dan ook beschikbaar voor persoonlijke gesprekken. Hoe het zij, dit proces kost tijd. De afspraak is dat ik uiterlijk eind juli met een advies kom. Ik hoop dat er eerder gelegenheid is om een tussentijds verslag te doen.

Ik herinner u aan de contactmogelijkheden met mij via de E-mail, WhatsApp, of telefonisch of Skype spreekuur. U kunt mij bereiken op donderdag tussen 19:00 uur en 20:00 uur.

**Ds. Marten Knevel.**

E-mail via het contactformulier op [www.dewilhelminakerk.nl](http://www.dewilhelminakerk.nl)

### **Rondom Pinksteren, online meditatie-groep**

*In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten,  
een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten,  
Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, omgeeft  
ons als een mantel.*(lied 691)

Woensdag 20 mei en woensdag 3 juni is er om 20.00 een online meditatie groep 'Rondom Pinksteren' van ongeveer een uur via Zoom ( of een ander vergelijkbaar programma). Omdat fysiek bijeenkomen nu niet kan, gaan we het op deze manier proberen.

In verschillende oefeningen is het doel op te merken wat er in ons gebeurt als we stil worden. Ook zullen we kijken wat het ons brengt als we op een wat meditatiever wijze naar een bijbeltekst kijken. Omdat het net voor en net na Pinksteren is, zullen we de teksten daarbij aan laten sluiten. De meditaties zijn gebaseerd op oefeningen uit de mindfulness en compassie meditatie.

Deze twee avonden zijn open voor iedereen die de mogelijkheid heeft om online deel te nemen; van mensen die regelmatig mediteren tot mensen die het nog nooit hebben gedaan en er nieuwsgierig naar zijn. Bij opgave krijgt u informatie over de technische details, email naar [wilaanmelden@gmail.com](mailto:wilaanmelden@gmail.com) . U kunt ook een van beide avonden aansluiten. Van harte welkom! **Fenneke van Hasselt**

### **Rollator**

Bij de diaconie is een aanbod van een opvouwbare, lichtgewicht rollator binnengekomen.

Mocht u iemand weten, die met deze rollator geholpen zou zijn, dan graag contact via het contactformulier op [www.dewilhelminakerk.nl](http://www.dewilhelminakerk.nl)

### **Giften**

Hartelijk dank voor de bijdragen aan het project in Nigeria, voor de Voedselbank en de Diaconie. De gemeenteleden weten op creatieve wijze hun bijdragen te leveren.

Namens de diakenen **Annet de Vries**



## Vorming en Toerusting (V&T)

De afgelopen week hebben de leden van V&T, Trudi Ouwerkerk, Rob Landman en Willemien de Mol, met elkaar gesproken over de invulling van een activiteitenkrant voor het volgende seizoen. Nu we geen eigen voorganger hebben is, na overleg met de kerkenraad, besloten niet met een jaarthema te werken.

Al pratende realiseerden we ons dat er buiten de groepen die in de Aanbodkranten genoemd werden, nog meer groepen gemeentelieden in de kerk actief zijn. Groepen waarvan we soms niet weten wie er in zitten en waarvan sommigen wellicht denken: daar zou ik ook wel deel van uit willen maken, maar hoe kom je daar bij?

Omdat we communicatie en transparantie vooral nu heel belangrijk vinden hebben we geprobeerd een zo volledig mogelijke lijst te maken van de groepen en/of activiteiten die in onze gemeente plaats vinden en willen die opnemen in een activiteitenkrant die aan het begin van het nieuwe seizoen uitgedeeld zal worden.

Wij kwamen tot het volgende (in willekeurige volgorde):

- Koffiekan
- Naar het museum
- Het geloofsgesprek
- Verzoening en Vrede
- Samen boeken lezen
- Samen zingen
- Muziek onder woorden
- Oppasdienst
- Wilcome
- Seven+
- Kerststal
- Kunstcommissie
- Groep Lectoren
- Kerkauto
- Vorming en Toerusting
- Busreisje
- Top 2000
- Kun je nog zingen...zing dan mee! (Petruskapel)
- Dinsdagmiddagkring
- Team WOZ
- Bijbelgespreksgroep Petruskapel
- Open Huis-kring
- Dordtse Bijbel Quiz
- Eetgroep alleengaanden55+
- Middagje samen op stap
- Kindernevendienst
- Tienerdienst
- Lichtjesticht
- Liturgisch bloemschikken
- Schoonmaak-/ kluscommissie
- Werkgroep Eredienst
- Cantorij
- Beamerteam
- Kampeerweekend
- Huiskamerdag

Mist u iets, is er een groep, kring of activiteit die we hier niet hebben genoemd? Laat het ons weten, zodat we met elkaar kunnen zorgen voor een volledige lijst. (willemiendemol@hotmail.com)

**Trudi, Rob, Willemien**

P.S. Uitbreiding van de werkgroep V&T zou heel fijn zijn, dus.....

## Team WOZ

Huug Luijten, degene die alle kopij voor de WOZ en voor ons deel voor Kerk op Dordt verzameld, heeft aangegeven dat hij er mee wil stoppen. We kunnen als team WOZ niet zonder hem en zijn dus naarstig op zoek naar een opvolger. Stuur voor meer informatie een mailtje via het contactformulier op [www.dewilhelminakerk.nl](http://www.dewilhelminakerk.nl)

**Anne, Hester, Boukje en Huug**



### Jaarlijkse schoonmaak Wilhelminakerk.

De afgelopen 4 woensdagochtenden heeft een aantal mensen van de schoonmaakploeg hard gewerkt om de (jaarlijkse) grote schoonmaak in de kerk aan te pakken, uiteraard met in achtname van de voorschriften gezien de coronacrisis. We vonden het een mooie gelegenheid om dit nu te doen, nu de kerk nauwelijks in gebruik is. Wat nog niet gedaan is is het lappen van alle ramen. Voor deze klus zoeken we wat jongere mensen die geen moeite hebben met het op hoogte werken op een trap. Ook moet ander zeemwerk zoals spiegels, fotolijsten etc. nog gedaan worden. Op zaterdag 23 mei komt de leiding van 'Wilcome' hun ruimte boven schoonmaken en event. verder in de kerk het nodige aan ramenlapwerk doen. Het zou fijn zijn als meer mensen dit groepje komt versterken om het schoonmaakwerk af te maken. of, als je zelf een groepje vrijwilligers verzamelt, op een ander moment in de week. Het zou mooi zijn als de klus in mei nog geklaard is, daarna kunnen de vloeren onder handen genomen worden zodat de kerk klaar is voor optimaal gebruik zodra dit weer is toegestaan. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij **Rineke Mol** via het contactformulier op [www.dewilhelminakerk.nl](http://www.dewilhelminakerk.nl)

#### **Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925**

Interim predikant:	Ds. Marten Knevel is aangesteld voor de begeleiding van de gemeente bij het verwerken van het verleden, het duiden van het heden en de voorbereiding op de toekomst. Hij is bereikbaar via de scriba
predikant	Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
scriba	dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, tel. 078-6578510. E-mail: <a href="mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com">scriba.wilhelminakerk@gmail.com</a>
kosterij	dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.
wijkkas	NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk
digitale WoZ	Aanvragen via e-mail naar : <a href="mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com">drukkerij.wk.pk@gmail.com</a>
digitale Zaaier	Aanvragen via e-mail naar : <a href="mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com">drukkerij.wk.pk@gmail.com</a>
website	<a href="http://www.dewilhelminakerk.nl">www.dewilhelminakerk.nl</a>
kopij	Kerk op Dordt en WoZ: <a href="mailto:wk.pk.kopij@gmail.com">wk.pk.kopij@gmail.com</a> (voor donderdag 19 uur)

# Dordtissimo

Dordtissimo viert enkele keren per jaar een muzikaal moment waarin we samenkomen. De Corona-crisis gooit tijdelijk roet in ~~het eten~~ de muziek. Dat levert een nieuwe samenleving op waarin we elkaar veelvuldig op de digitale snelweg ontmoeten.

Maar een scratch-concert of scratch-cantate zit er nu even niet in.

Gelukkig zijn er voldoende technieken om onze muzikale eenzaamheid te verlichten. Dat doen we met een echte [Scratch-Corona](#), ondersteund door dirigent Ries van der Zouwen, organist Hans Okkers en soliste Wies de Greef (alt).

En nu vraagt iedereen: “Een Scratch-wat?”. Lees daar meer over op onze [site](#) en doe mee met deze grootse uitdaging.

Iedereen kan meedoen als de instructies goed worden opgevolgd.

## Wat: Corona-Scratch

- Mendelssohn – “lass o Herr mich hilfe finden”.
- **Waar:** bij u thuis
- **Wanneer:** vanaf 15 april 2020
- **Tijd :** iedere dag mag er geoefend worden
- **Tot :** eind mei 2020
- **Kosten:** *deelnemer* € 10,00
- **Bankrekening:** NL69 INGB 0000 9339  
55 t.g.v. Dordtissimo o.v.v. Corona + naam + stemsoort)
- **Achtergrond:** *bekijk de* [achtergronden](#) van deze scratch
- **Nieuwe zanger:** klik [hier](#)



De volgende zaken worden beschikbaar gesteld

- **Bladmuziek:** [mendelssohn lass o Herr mich hilfe finden](#)
- **Oefenbestanden:** volgen binnenkort

We hopen met deze bijzondere scratch een muzikaal lichtje te kunnen laten branden in uw omgeving.

Ga de uitdaging aan en geniet van deze virtuele uitvoering

Inschrijven dus om de muziek weer te laten galmen.

Lees [hier](#) meer over de juiste acties.

Met groet,

Bert Braanker

Voorzitter Dordtissimo

*Doe jij ook mee? Stuur dan nu jouw meezing of meespeel video in!*

# SAMEN ZINGEN WE DORDT VREDE TOE

*Dordtse christenen komen met een coronaversie van het bekende lied 'vrede van God' welke zal worden uitgezonden via RTV Dordrecht op eerste Pinksterdag.*

Hoe mooi is het als we als Dordtse christenen (jong en oud) gezamenlijk met Pinksteren de stad de 'vrede van God' toezingen. Fysiek is dat helaas niet mogelijk; dankzij moderne media wel. We nodigen je uit om met het bekende lied 'vrede van God' (Opwekking 602, Joh. De Heer 603) mee te zingen of te spelen (met jouw instrument). Maak een video van het resultaat en deel deze met ons, zodat een fragment daarvan te zien is in de uitzending op RTV alsook online via Social Media. Op deze manier wordt het een zegenbede van ons allemaal.

## **Hoe werkt het?**

Stuur voor maandag 25 mei 2020 via WeTransfer je filmpje in waar jij alleen of met je huisgenoten (of wellicht enkele gemeenteleden) dit nummer meezingt of meespeelt. Wij voegen dit samen tot één geheel, zodat fragmenten van de filmpjes te zien zijn in de uitzending van eerste Pinksterdag.

Ga naar [www.lichtvoordordt.nl/zegenbede](http://www.lichtvoordordt.nl/zegenbede) voor de bladmuziek (voor het meespelen) en de geluidstrack (voor het meezingen).

## **Filmtips**

- Laat de muziek zachtjes meelopen (zodat je het juiste ritme aanhoud)
  - Houd je telefoon horizontaal, zoals tv-beeld
- Zorg dat het licht van voren of opzij komt (dus ga niet tegen een raam staan)
  - Houd je camera op ooghoogte en kijk recht in de lens
- Zorg dat het geluid goed is (voorkom achtergrondgeluiden)
- Zet je telefoon in een houder of statief (desnoods een wc-rol)

Stuur je video en eventueel audio via WeTransfer naar [coordinator@missiedordt.nl](mailto:coordinator@missiedordt.nl).

## **Meer info?**

Neem voor meer informatie contact op met Wiebe van Horssen, coördinator van Missie Dordt ([coordinator@missiedordt.nl](mailto:coordinator@missiedordt.nl), 06-28196630).