

**Zondag 12 juli 2020**  
**5<sup>e</sup> zondag na Trinitatis – 4<sup>e</sup> van de Zomer**  
**liturgische kleur is groen**

i.v.m. de Corona-crisis is de kerkdienst uit de Wilhelminakerk te volgen via livestream, via de link [www.youtube.com/channel/UC\\_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg](https://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg)

De dienst is ook te beluisteren via de kerkroep: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>



voorgangers	Ds. Harry Smit
lector	Ida van der Linden
organist	Hans van de Weg
ouderling	Rob Landman
diaken	Willemien de Mol
zangers	Boukje Nederlof en Hester van Wingerden
koster	Jos Sint Nicolaas

Uw gaven worden gevraagd voor:

- 1 Kinderhospice Binnenveld in De Glind**
- 2 Wijkkerk**
- 3 Toekomst van de kerk**

## Bij de dienst

Deze zondag ben ik, ds. Harry Smit, als gastpredikant in jullie midden. Ik ben de zwager van Elly Joosten en Truus van Gijzen, gemeenteleden van de Wilhelminakerk.

Momenteel ben ik predikant van de PG Schouwen aan Zee in Burgh-Haamstede. Op het rooster van dienst staat als lezing Mattheus 13 vers 1 – 23.

Misschien wel de bekendste gelijkennis van Jezus, namelijk die van 'de zaaier'. Toch zitten er nogal wat addertjes onder het gras, want de gelijkennis gaat eigenlijk niet over 'de zaaier', maar over de grond' waarin het zaad wordt gezaaid. Wees dus gewaarschuwd: het gaat zondag vooral over ons mensen!

Sinds zondag 5 juli mogen in alle kerken weer samenkomsten zijn met meerdere mensen. Wel blijft de anderhalve meter van toepassing, ook in de kerkzaal. En afhankelijk van het gebouw zijn er beperkingen voor het zingen. Toch voelt het voor mij als een fijne stap vooruit richting normaliteit.

Graag tot zondag, **ds. Harry Smit**



## orgelspel

### ORDE VAN DIENST

welkom en mededelingen

inleidend orgelspel

No.6. Pastorale, uit ' Douze Morceaux

pour l'orque expressif op.14 ( A.P.F.Boely, 1785-1858)

### VAN BUITEN NAAR BINNEN

stil gebed

**aanvangslied** "Vol van verwachting" (lied 107 uit 'Zangen van Zoeken en Zien'  
= lied 643 uit GvL)



2. Tijd vloeit in - een; ver - le - den wordt he - den,  
toe - komst wordt nu, maar al - tijd blijft het Woord:  
her - in - nerd te wor - den aan hoe wij be - doeld zijn,  
her - schep - pen de we - reld waar - mee wij ver - groeid zijn,  
die op - dracht aan al - les wat a - demt gast voort.

3. Samen gekomen om te gaan vieren  
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,  
dat warm en met liefde en licht is doorweven,  
ons helpt om ons leven gestalte te geven.  
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

### BEMOEDIGING EN GROET

**v** Onze hulp is in de naam van de Heer  
**a** **Die hemel en aarde gemaakt heeft**  
**v** Die trouw is en het werk van Zijn handen niet loslaat  
**a** **Die liefde is en recht doet**  
**v** De Heer is met u allen  
**a** **Zijn vrede is met u**

kyriegebed afgesloten met **lied 301k**

**glorialied** **lied 8a**

### DE SCHRIFT

gebed bij opening van de Schrift

1e lezing          Psalm 85 uit: 150 Psalmen Vrij

Gij hebt uw land begenadigd  
ons leven ten goede gekeerd  
onze schande bedekt  
onze schuld weggedragen,  
getemd het vuur van uw hartstocht.

Gij keerde U om naar ons toe  
Gij legde uw argwaan af.  
Roep ons opnieuw tot leven  
geef ons vaart, naar U toe.  
Liefde, herstel ons in ere.

Buig ons toe naar elkaar  
keer onze trage harten  
dat wij zonder wantrouwen  
ieder mens tegemoet gaan  
open en vredelievend.

Laat zo de wereld worden:  
kussen van ontferming en trouw  
zoenen van recht en vrede  
vrede een zaad in de aarde  
gerechtigheid zon aan de hemel.

*Overvloed staat op de akker  
regen valt op zijn tijd,  
vruchten dragen de bomen  
rozen dragen de rotsen:*

*in zo'n land wil je zijn.*

orgelspel

2<sup>e</sup> lezing          Mattheus 13, 1 - 23          (gelezen door voorganger)

**zingen**          **lied 764: 1, 2, 3 en 6**

**OVERDENKING**

wie kijken en luisteren naar Yael Deckelbaum: 'Prayer of the mothers'  
(met Nederlandse ondertiteling)

<https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY>

**GEBEDEN**

dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

**VAN BINNEN NAAR BUITEN**

**slotzang**          **lied 1014: 1, 2, 3, 4 en 5**

HEENZENDING EN ZEGEN - beantwoord met gezongen 'Amen, amen, amen'

Orgelspel

## **Uitgang**

Vandaag helaas geen koffie ivm de corona-maatregelen.

De kerkgangers uit het rechter vak gebruiken de zijdeur naar de Koningin Wilhelminastraat; uit het linker vak de middendeur en van de gaanderij de trap in de toren. **Houdt rekening met elkaar en houdt 1,5 meter afstand!**

## **Aanmelden voor de kerkdienst**

Vanaf 5 juli gaan de deuren van de Wilhelminakerk weer open voor bezoek aan de kerkdienst. Als u weer naar de Wilhelminakerk wilt komen, dan moet u zich vooraf aanmelden. Dat werkt als volgt.

U kunt naar de website van de Wilhelminakerk gaan: [www.dewilhelminakerk.nl](http://www.dewilhelminakerk.nl)  
Daar vindt u onder het kopje Kerkdiensten een linkje "Aanmelden kerkdienst". U komt dan in een aanmeldformulier waar u kunt invullen wat uw naam, telefoonnummer en emailadres is, en met hoeveel personen u komt. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk reactie of u nog in de kerk erbij kunt. U kunt ook direct naar deze link gaan: [www.dewilhelminakerk.nl/aanmelden-kerkdienst/](http://www.dewilhelminakerk.nl/aanmelden-kerkdienst/)  
Iedereen die zich vooraf aanmeldt, zullen we op een lijst zetten en als u op zondagmorgen in de kerk komt, zullen we controleren of u op die lijst staat. Bij binnenkomst in de kerk gelden er een aantal huisregels; deze vindt u in deze Wil op Zondag en Kerk op Dordrecht terug. **Bram Naaktgeboren, scriba**

## **Huisregels – de 10 geboden voor de Wilhelminakerkbezoekers in Coronatijd.**

1. We gaan alleen dan naar de kerk, als wij of onze huisgenoten geen verkoudheids- of koorts verschijnselen hebben.
  2. We komen ruim op tijd (voor 9.50 uur), gaan binnen via de voordeur en houden anderhalve meter afstand tot onze medekerkgangers.
  3. We worden bij de deur welkom geheten door iemand die onze naam afvinkt op de aanmeldingslijst.
  4. We maken gebruik van de aanwezige desinfecterende handgel.
  5. We nemen onze jas (en eventueel paraplu) mee naar onze zitplaats.
  6. We worden door een medewerker naar onze plaatsen gewezen.
  7. Op de gaanderij zijn alleen de 2 e en 4 e banken beschikbaar, in het middenvak alleen de 3 e bank (i.v.m. het stream/beam team).
  8. Tijdens de dienst mag er helaas NIET worden gezongen. Alleen de 2 voorzangers zullen de liederen zingen, deze komen wel op de beamer, zodat u in uw hoofd en hart kunt mee"zingen".
  9. Alleen in uiterste noodzaak kan men gebruik maken van het toilet (die men vervolgens reinigt met de aanwezige middelen)
  10. Na afloop van de dienst blijven we zitten en volgen de instructies op hoe we de kerkzaal moeten verlaten met voldoende afstand.
- Dank voor ieders medewerking en een goede kerkdienst gewenst!

## Collecteren:

Ook al zijn de diensten in de Wilhelminakerk weer voor aangemelde kerkgangers toegankelijk, collecteren een punt van aandacht. In verband met de richtlijnen van het RIVM heeft de kerkenraad besloten om niet te collecteren tijdens en/of na de kerkdienst. Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas.

Ten overvloede vermelden we de nummers. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

*Hartelijk dank en een groet van uw diakenen.*

## De engelen



“Stem met het lied der engelen in...”, klonk de laatste regel van het laatste lied in de allereerste live-kerkdienst sinds de lockdown. Samen met Ida mocht ik voorzingen, want gemeentezang is nog niet mogelijk. Het was een verademing om weer in de kerk te zijn en kerkgenoten weer te zien, al moest het op gepaste afstand. Ik keek verder nog eens goed naar de engelen in onze Wil. Ze zitten op het orgel en maken muziek.

Dat is ook wel een beetje waartoe engelen door ons gedirigeerd zijn, het maken van wat stemmige begeleiding. Ze spelen niet zo'n grote rol, geen hoofdrol.

Toen ik in januari hier schreef dat het thema voor de kerststal in 2020 'De engelen' zou worden, wist ik nog niet wat er voor de deur stond. Tijdens de lockdown hebben we ze hard nodig gehad, die engelen. In de zorg met name, maar ook thuis, bij het lesgeven van eigen kroost. En uit allerlei hoekjes kwamen ze tevoorschijn. Mijn engel was een zanger uit Zwolle, die zijn plotselinge werkeloosheid omzette in het geven van online zanglessen, waarmee hij honderden mensen een hart onder de riem stak. Ik leefde wekenlang toe naar de zaterdagochtenden, waarop we online samen konden zingen en wat licht mochten tappen.

Laten we elkaar vertellen over engelen. Misschien kwam je/u er een tegen in de afgelopen tijd, of ga(at) je/u ze zien in de komende periode. Of misschien ben(t) je/u zelf een engel (dat is heus niet altijd leuk, je hebt er ook bepaald soort geduld voor nodig).

De engel op het plaatje is in Reims te vinden, het is de Engel met de Glimlach. De vakantie staat voor de deur, als je/u op reis gaat, weet je nooit wie je tegenkomt.

Stuur je/uw engelenverhalen via het contactformulier op de website

[www.dewilhelminakerk.nl](http://www.dewilhelminakerk.nl) En ja, deze vraag is natuurlijk ook aan de kinderen. Ik hoop dat we gaan zien dat er overal engelen zijn.

Een fijne zomer met veel gedeeld licht en glimlachjes.

*Annenies Keur*

## Eindelijk een lintje voor J. Naaktgeboren.

**Eindelijk** was het dan op 3 juli zover dat Koos Naaktgeboren zijn koninklijke onderscheiding kreeg uitgereikt in Schouwburg Kunstmin.

Vanwege de perikelen rond de corona moest hij het op 24 april doen met een telefoontje van burgemeester Wouter Kolff, dat hij door Zijne Majesteit koning Willem Alexander is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Tijdens de aangepaste ceremonie, met een beperkt aantal genodigden, roemde de burgemeester de twaalf decorandi vanwege hun onbaatzuchtige diensten aan de samenleving. Ook voor de burgemeester gold de 1,50 mtr. afstand en daardoor was de eer te beurt gevallen aan zijn oudste zoon Leendert, om de welverdiende medaille op te spelden.

Beiden zijn nuchtere mensen, maar toch was dit wel een emotioneel moment.

**Eindelijk** dan voor Koos zijn verdiende eer. Hij vindt het zelf maar heel gewoon wat hij heeft gedaan. Maar dat is het zeker niet.

In de WOZ van 26 april schreef ik daar al uitvoerig over, maar weinig mensen die zo lang en zo veel kerkenwerk hebben verricht.

Zijn gegeven gezondheid, lange leven en bereidwilligheid hebben dit mogelijk gemaakt.

En Koos memoreerde dat hij van zijn "achterban" steeds de steun heeft gekregen om dit werk zo lang en zo veel te hebben mogen en kunnen doen.

Dat Koos lange tijd mag genieten van de verdiende eer die hem te beurt is gevallen.

*Rijk v.d. Lagemaat,*

Vorige week vrijdag was het dan zover dat ik uitgenodigd werd om de Koninklijke onderscheiding in ontvangst te nemen die mij eind april was toegekend.

Iedereen die mij hiermee gefeliciteerd heeft via kaart, e-mail en zelfs bloemen wil ik hartelijk bedanken. Ik hoop u binnenkort weer te kunnen ontmoeten.

Een hartelijke groet van *Koos Naaktgeboren.*

Vanuit de **Kindernevendienstgroep** organiseren we een gezellig samenkomen met de kinderen en ouders van de Wilhelminakerk. Jullie zijn allemaal welkom!

**19 juli 11:30 Wantijpark**

We gaan zingen, een verhaal lezen, een spel spelen en gezellig samen eten. Nemen jullie allemaal lunch mee voor jullie eigen gezin?

O ja, noteren jullie ook alvast zondag 6 sept voor een volgende gezellige kinderbijeenkomst?

Namens de kindernevendienst groep, **Evelien van Zon**





## Koffie-Kan Donderdag 16 juli

Iedere 3e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen in de Wilhelminakerk. In deze coronatijd natuurlijk met gepaste onderlinge afstand. U bent van harte welkom op donderdag 16 juli 2020 tussen 14.00 en 16.00 uur.

*Maaïke, Rob en Anne.*

## Petruskapel

De afgelopen zondag hebben Mariëtte Pullen en Herman van Ballegooijen de liederen gezongen en de kerkgangers voorzichtig mee geneuried. Als je de richtlijnen van de PKN en het RIVM leest, mag er weer voorzichtig gezongen worden, maar er moet een goed doorstromen van de lucht zijn. In de Petruskapel kan dat, als we de achterdeur en voordeur open zetten. Als het fris wordt kunnen we de jassen weer aan doen...

Komende zondag gaat ds. Riet Boogaard voor. We gaan zien en horen hoe dat weer met voorzichtig zingen gaat. De zondag daarna, 19 juli, gaat een goede bekende van velen van ons voor: emeritus-predikant Hans v.d. Sterre. De eerste keer sinds zijn emeritaat. We zijn blij dat hij ons op zo'n korte termijn wilde helpen, toen er een gat viel in het preekrooster. *Groet, Joke van den Bandt-Stel*

## Kerkelijke agenda

ma	13 jul	15.00 u Moderamen
di	14 jul	14.00 u Bijbelkring Wilhelminakerk
do	16 jul	14.00 u Koffie-Kan
zo	19 juli	10.00 u Kerkdienst Petruskapel, vg : Ds. Hans v.d. Sterre 10.00 u Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Arend Noordam 11.30 u Kindernevendienstpiknick in het Wantijpark

**W i l h e l m i n a k e r k** Bickersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

**Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht**

Interim predikant:	Ds. Marten Knevel is aangesteld voor de begeleiding van de gemeente bij het verwerken van het verleden, het duiden van het heden en de voorbereiding op de toekomst. Hij is bereikbaar via de scriba.
Predikant	Vacant; Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
scriba	dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Bickersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, tel. 078-6578510. E-mail: <a href="mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com">scriba.wilhelminakerk@gmail.com</a>
kosterij	dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.
wijkkas WK	NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk
wijkkas PK	NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel
digitale WoZ	Aanvragen via e-mail naar : <a href="mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com">drukkerij.wk.pk@gmail.com</a>
digitale Zaaier	Aanvragen via e-mail naar : <a href="mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com">drukkerij.wk.pk@gmail.com</a>
website	<a href="http://www.dewilhelminakerk.nl">www.dewilhelminakerk.nl</a>
kopij KOD en WoZ	wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)



## Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam

Nu er veel studiedagen en andere leerbijeenkomsten zijn afgelast, is er toch een mogelijkheid gevonden om cursussen te volgen op het gebied van Theologie. De 3-jarige basiscursus Theologische Vorming Geïnteresseerden start in het najaar digitaal op de dinsdagochtenden.

Ook zijn er een paar korte cursussen van enkele dagdelen op het digitale programma gezet. Zodra het mogelijk is zal er weer klassikaal lesgegeven worden. Wanneer u niet zo bedreven bent met de nieuwe technieken: voor u is hulp beschikbaar!

Kijk daarom voor veel meer info, voor hulp en voor aanmelding op onze website: [www.tvgrotterdam.nl](http://www.tvgrotterdam.nl).

De site wordt actueel gehouden. Daarop vindt u ook het postadres, het telefoonnummer, het mailadres en het aanmeldingsformulier.

Meld u snel aan voor deze boeiende cursussen!

**M. Bezemer-Rietveld**

Bestuurslid voor werving en publiciteit TVG Rotterdam