

Zondag 5 juli 2020
4^e zondag na Trinitatis – 3^e van de Zomer
liturgische kleur is groen

I.v.m. de Corona-crisis is de kerkdienst uit de Wilhelminakerk te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>



voorganger	Mw. Jannie v.d. Berg-Kersbergen
lector	Rineke Mol
organist	Hans Okkerse
ouderling	Annelies Blommers
diaken	Annet de Vries
collectant	Bram van Hengel
zangers	Ida v.d. Linden, Anne-Nies Keur
koster	Gert van Bommel

Uw gaven worden gevraagd voor:

- 1 KIA landelijk diaconaat,**
ondersteuning kansarme kinderen in Nederland
- 2 Wijkkas**
- 3 Toekomst van de kerk**

Bij de dienst

Mijn naam is Jannie van den Berg. Ik ben getrouwd met Harry en samen wonen wij in Hoogblokland; een rustig dorpje aan de rand van de Alblasserwaard. Na werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven en het basisonderwijs werk ik nu al weer enkele jaren als kerkelijk werker in Schoonrewoerd. Vandaag is het de 3^e zondag van de zomer. Zacharia opent met: 'Jeruzalem, schreeuw het uit van blijdschap!' Op zich al een statement, zeker nu we in de kerk niet met elkaar mogen zingen of mogen schreeuwen in het voetbalstadion. Advent en Palmpasen komen weer terug met de zachtmoedige koning in Zacharia 9 en Psalm 72. Alsof we het elk kwartaal een keer moeten horen: niet met wapens en zwaarden, maar met gerechtigheid en liefde!

ORDE VAN DIENST

welkom en mededelingen

inleidend orgelspel koraalvoorspel over 'Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
Johann Pachelbel (1653-1706)

VAN BUITEN NAAR BINNEN

stil gebed

aanvangslied psalm 72: 1 en 4

BEMOEDIGING EN GROET

kyriegebed

v Ontferm u over ons in kwade dagen
als wij de zware last zo wankel dragen,
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot.

a Ontferm U God

v Ontferm u over ons in stille uren
als wij de schaduw van de dood verduren,
onwetend van het ons beschoren lot.

a Ontferm U God

v Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
zolang zult gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde – wonderbare macht.

a Gij geeft ons kracht

v Wij mogen in de avond, in de morgen,
ons veilig bij u weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht.

a O stille wacht

glorialied lied 315: 1

DE SCHRIFT

gebed van de zondag

lezing Zacharia 9, 9-10; Matteüs 11, 25-30

zingen lied 435: 1

lezing Psalm 72 (vertaling Huub Oosterhuis uit 150 psalmen vrij)

Er zou van Godswege een koning
een koning komen - een koning!
Om orde te stellen op zaken:
onkreukbare rechtspraak voor allen,
opgetild de vernederden,
vreemdeling geëerbiedigd,
mensenrechten gewaarborgd:
van Godswege een koning.

Vrede de bergen de dalen
vrede het graan op de akker
schoven gerechtigheid, brood
op de planken der armen.
Er zou een helper, een godmens -
arme, je schreeuwde om hulp,
nu is je helper gekomen

vrouwe, hier is uw helpman.
Er zou, als dauw over rozen,
genezing zijn voor de zieken,
grote schoonmaak van zielen
vrijkoop van kostbaar bloed:
uittocht uit slavenhuizen
tirannen van hun tronen
een thuisland voor de ontheemden
een taal van vrede en hoop.

Er zou een gezalfde komen
op de rug van een ezeltje
overal heen waar mensen
worden geschonden - hij zou
hun wonden verbinden, hun ogen
doen oplichten, hij zou
de wanhopigen zoeken:
hij zal ons zoeken en vinden.

Vrede de kopermijnen
vrede de olievelden
vrede de zwanenmeren
vrede de regenwouden
zou het worden God weet -
vrede de naam van de koning
moge zijn koninkrijk bloeien,
vrede voor jou en voor jou
zou het worden en blijven
mensen tot rust gekomen
pleinen hemelse vrede,
amen zou het, ja amen.

Wij die dit zingen, wat zullen
wij hopen, huilen en smeken?

Kom toch haastig, vandaag nog
en dood zal niet meer zijn.

zingen **lied 435: 2**

UITLEG EN VERKONDIGING
kort orgelspel

zingen **lied 552: 1 en 2**

GEBEDEN

dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

VAN BINNEN NAAR BUITEN

slotzang **lied 871: 1 t/m 4**

HEENZENDING EN ZEGEN -

met gezongen antwoord: **Amen, amen, amen**
orgelspel



Collectes:

Het collecteren blijft een punt van aandacht. Besloten is om vandaag nog geen collecte in de dienst te houden.

Uw gaven kunt u overmaken naar diaconie of wijkkas.

Vergeet u hierbij niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Hartelijk dank!



Deze week graag weer een felicitatie sturen aan deze jarigen:

Mevr. A. Jumelet – Winkelman <http://wilgroet1.mygb.nl/>

Mevr. A. Wegman - van 't Hoog <http://wilgroet2.mygb.nl/>

Dhr. B.P. Hazenberg <http://wilgroet3.mygb.nl/>

Ruth

Vandaag en de komende weken schrijf ik op deze plaats over het boekje Ruth. Het begint in Bethlehem. Bethlehem ligt in een zeer vruchtbare streek, Beth-lehem, het broodhuis.

Maar in het verhaal van Ruth heerst er hongersnood in het land. Bethlehem lijkt een goede plaats om te vertoeven in tijden van hongersnood. Toch besluit de man Bethlehem te verlaten en te gaan wonen in het veld van Moab, Jordanië in onze tijd. Het belooft niet veel goeds, want Moab heeft in de Hebreeuwse bijbel een rol als vijand van Israël.

De Moabieten zijn nakomelingen van Lot en zijn oudste dochter, een stamvader geboren uit incest, een verboden relatie. Israëlieten mochten dan ook niet trouwen met vrouwen uit dit volk. Moab is aan het eind van de uittocht de plaats waar Mozes achterblijft.

Moab, waar de bevolking het volk Israël geen brood en water wilde geven op weg bij de uittocht uit Egypte. Het blijft een merkwaardige keus om juist daar brood te gaan zoeken, juist daar te gaan leven met je familie, je vrouw, je twee zonen. Zodra het gezin in Moab is, sterft Elimelech.

De schrijver heeft geen aandacht voor het verdriet en de onzekerheid die deze voortijdige dood van haar echtgenoot met zich meebrengt. De twee zonen trouwen met vreemde, Moabitische vrouwen, Orpa en Ruth. Tien jaren gaan voorbij, en geen van de twee echtparen wordt met kinderen gezegend. Na zo'n lange tijd van kinderloosheid zijn er geen kinderen meer te verwachten en is de familie eigenlijk al ten dode opgeschreven. Dan sterven ook deze zonen.

Hoe moet het verder met Noömi? De poging om de hongerdood te ontlopen is jammerlijk mislukt. Daarbij is het verliezen van je kind, kinderen zelfs, een van de ergste rampen die je als mens kan overkomen. Voor haar als weduwe was een zoon de enige mogelijkheid tot een beschermd, veilig bestaan. In die tijd was je verloren zonder man; kinderen gaven dan nog toekomst. Maar Noömi heeft ook haar beide kinderen verloren. De schrijver heeft er weinig aandacht voor, hij wil iets anders vertellen. De weduwen moeten de familiegeschiedenis voortzetten. Vanaf hier gaat het over weggaan in Moab en terugkeren naar het land Juda en de uiteindelijke aankomst in Bethlehem.

Twaalf keer wordt het werkwoord terugkeren gebruikt. Terugkeer is een proces, geen eenmalige gebeurtenis, vandaar dat het steeds herhaald wordt. Deze terugkeer heeft te maken met de ballingschap, Noömi staat model voor het Joodse volk dat uit de Babylonische ballingschap terugkeert, een terugkeer die zich eindeloos voortsleepte.

Noömi neemt hier zelf het initiatief om op te staan, ze heeft gehoord dat God een einde heeft gemaakt aan de hongersnood. Haar schoondochters gaan met haar mee, tegen de gewoonte in dat weduwen zonder kinderen naar hun eigen familie teruggaan.

Weggaan, aankomen en terugkeren zijn sleutelbegrippen in het verhaal van Ruth. Noömi wil niet dat de twee schoondochters mee teruggaan.

Orpa gehoorzaamt Noömi, maar Ruth houdt stand tegen de wil van haar schoonmoeder in. Ruths standvastigheid en trouw voorkomen dat Noömi hulpeloos terugkeert naar Bethlehem. Noömi gaat bijna te gronde aan zelfmedelijden.

De oorzaak van al haar ellende legt ze neer bij de God van Israël. Hij is verantwoordelijk, zij is slechts slachtoffer. Een patstelling waar ze niet uitkomt, want wie heeft haar wijs gemaakt dat God haar in de steek laat? Is God betrokken bij het lijden dat mensen overkomt?.... Wat betekent het om als enige te overleven? Ook in onze leven kan het een beklemmende vraag zijn, hoe overleven we vandaag, hoe overleven we het nu? Wat doe je als jouw levensverhaal stopt, als je huiverend bedenkt dat je eigen geschiedenis vastloopt? Het antwoord zit in in de vrouw die naast Noömi opduikt en standhoudt, Ruth heet ze, zij zorgt ervoor dat er toekomst is, dat de hoop niet verloren gaat, dat er weer leven mogelijk is,... leven inplaats van over-leven..... opstaan... terugkeren en samen verdergaan gaan. De blik naar voren richten, weten hoe je valt en weer overeind komt, volharden. Maar corona lijkt soms al snel vergeten, ook al werden er andere geluiden gehoord van veel minder stress en meer tijd voor elkaar. Discipline helpt en ook iets lezen wat je niet meteen snapt houdt ons toch bij de les.

Liever zijn we luie consumenten, goed geregeld als alles is in ons land.

Want waar jij gaat zal ik gaan en waar jij overnacht, overnacht ik, zegt Ruth. Jouw volk is mijn volk, jouw God is mijn God, waar jij sterft, sterf ik en daar wil ik worden begraven...

Dat is taal van het Hooglied van de liefde, van uiterste trouw aan elkaar.

En zij gingen, zij tweeën, totdat zij in Bethlehem kwamen.

Niet afkomst, maar trouw en Tora, de leefregels tellen.....

Jouw God is mijn God, zegt Ruth.

Ruth , de vreemde vrouw houdt Noömi een spiegel voor, vertrouwt op God.

In onze tijd waar racisme nog steeds niet uitgebannen is kunnen we leren van Ruth de vreemdelinge uit een volk dat destijds niet geaccepteerd werd. Ze houdt ons een spiegel voor zodat we onder ogen moeten zien wat niet goed was in onze eigen geschiedenis en dat we eindelijk gaan veranderen, inclusief gaan denken, dat is voor ons allemaal belangrijk, voor gelijke rechten voor vrouwen en LHBTI-ers, tegen racisme en antisemitisme en verantwoordelijk voor de democratische rechtsstaat.

Zal Noömi begrijpen dat haar leven ten goede is gekeerd?

En kunnen wij daarmee in ons eigen leven uit de voeten?

Blijven wij overeind in crisissituaties?

Liefhebben en trouw zijn aan de Tora, de leefregels, door God gegeven, dat is de enige manier om te overleven in barre tijden.

Liefhebben tot het uiterste, dat is het enige wat blijft.

Ds. Anke Dekker



Weekbericht Interim Predikant 14.

Afgelopen zondag werd mijn verbintenis met de Wilhelminakerk en de Petruskapel in een kerkdienst in de Wilhelminakerk liturgisch bekrachtigd door de consulent ds. Paul Wansink. De meesten van u hebben de dienst via internet kunnen volgen. Een aantal van u heeft naar aanleiding van die viering gereageerd. Het waren positieve reacties die mij de indruk gaven dat de boodschap van de dienst en mijn overdenking is overgekomen en goed is opgepakt. Dank voor zulke reacties.

Verschillende van u hebben inmiddels gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het visitatierapport bij mij in de Wilhelminakerk op te halen. Dit riep de vraag op waarom dit nu nog beschikbaar gesteld werd. Begrijpelijk omdat u hierover al even niets gehoord had. De reden is, dat wij als kerkenraad graag zo open transparant mogelijk willen communiceren. Toch heeft het even geduurd. Dat werd veroorzaakt door het feit dat wij zorgvuldig moesten omgaan met personen die in het rapport herkenbaar zouden zijn en met de grenzen van de verspreiding. Het rapport is uitdrukkelijk alleen openbaar voor de eigen gemeente. Daarom stellen wij het bijvoorbeeld niet digitaal beschikbaar. Van de mensen die het rapport ontvangen verwachten wij dat zij ook zorgvuldig deze grens in acht nemen.

Ik ben zo langzamerhand in een fase terecht gekomen van afronding van het eerste deel van mijn opdracht. Tot nu toe ging veel tijd zitten in verschillende vormen van communicatie met gemeenteleden. Nu besteed ik mijn tijd vooral aan het inventariseren en analyseren van alle informatie die dit heeft opgeleverd. Daarover zal ik natuurlijk eerst met de kerkenraad communiceren. Vervolgens zullen kerkenraad en ik ook de gemeente informeren.

Tegelijk ben ik bezig met de voorbereiding van een werkplan voor een traject met de gemeente dat meer op de toekomst dan op het verleden gericht zal zijn. Ik zal nu

dus wat minder gesprekken voeren. Dat neemt niet weg dat u mij altijd mag benaderen en om een gesprek mag verzoeken.

Ik herinner u aan de contactmogelijkheden met mij via de E-mail, WhatsApp, of telefonisch of Skype spreekuur. U kunt mij bereiken op donderdag tussen 19:00 uur en 20:00 uur.

Ds. Marten Knevel.

E-mail: m.knevel@protestantsekerk.nl

M.: 06-41860630

In Memoriam Ds. Klaas Beuckens



Afgelopen maandag bereikte ons het verdrietig bericht van het overlijden van onze vroegere predikant Ds. Klaas Beuckens.

We hebben Klaas in 1989 leren kennen als predikant van de Noorderkerk en Petruskapel. Na het sluiten van de Noorderkerk en het samengaan van de Petruskapel met de Wilhelminakerk zagen we hem ook regelmatig op de kansel in 'De 'Wil'. Later kwam daar ook zijn werk als ziekenhuispastor in het Albert Schweitzerziekenhuis bij.

Klaas was geen gemakkelijke spreker, waardoor het ambt hem regelmatig zwaar zal zijn gevallen. Wel was hij een grondig exegeticus en een theoloog die zich altijd op de hoogte hield van nieuwe ontwikkelingen binnen kerk en theologie.

Hij was daarin ook een man met lef, die nooit aarzelde om over de grenzen van de eigen cultuur en het eigen geloof heen te kijken en daarbij de verbinding te zoeken met andere religieuze

groepen in onze stad. Klaas' God was niet de exclusieve God van de Christenen alleen, maar de God die vindbaar was in elke religie en voor iedereen. Ook voelde hij zich zeer betrokken bij de mensen aan de onderkant van onze samenleving.

In 2012 nam hij afscheid van Dordrecht en is, samen met zijn vrouw Martha, naar Amersfoort vertrokken, waar ook zijn dochter met haar gezin woont. Kort na zijn emeritaat maakte hij bekend dat hij aan de ziekte van Parkinson leed.

Tijdens zijn vakantie op Terschelling is Klaas tijdens een fietstocht ongelukkig ten val gekomen. Hij is toen per helikopter naar het Universitair Medisch Centrum in Groningen en later naar Amersfoort gebracht, maar hij is niet meer bij bewustzijn gekomen. Klaas is overleden op 28 juni 2020. Hij is 73 jaar geworden.

Ons medeleven en onze gebeden gaan uit naar zijn vrouw Martha, zijn kinderen Ruth en Johannes en hun partners en zijn kleinkinderen. Moge de Eeuwige hen bijstaan en troosten.

Marriëtte Pullen

Wie de familie Beuckens een bericht van medeleven wil sturen kan dat doen naar: Yarden & de Brave Uitvaartzorg, t.a.v. Familie Beuckens, Havenstraat 7B, 3961 VS Nijkerk.

De dankdienst voor het leven van Klaas Beuckens werd afgelopen vrijdag gehouden in de Bergkerk in Amersfoort. Deze dienst is te beluisteren via

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/713/events>

De orde van deze dienst vindt u op

https://www.bergkerk.nl/images/ordevandienst/uitvaart_Klaas_Beuckens_juli_2020.pdf

Eetgroep alleengaanden 55+

Wie had na de maaltijd van februari kunnen denken, dat de eetgroep na die tijd voor langere duur geen doorgang kan vinden. Wie had kunnen denken, dat ons leven zo bepaald zou worden door de lockdown en de anderhalve meter richtlijn.

Het is voor velen van ons moeilijk een leven te leiden zonder elkaar te kunnen ontmoeten. Maar al te graag zouden we de beleidsregels willen doorbreken.

We kijken uit naar het moment, dat wij de deur van de Wilhelminakerk weer kunnen openen om onze gasten binnen te laten, om met hen veilig en vertrouwd de maaltijd te gebruiken. Er wordt naar gestreefd u zo spoedig mogelijk te kunnen ontvangen. U hoort van ons.



Dicky, Maja, Corrien, Anneke, Margreet

Kerkdienst uit de Grote Kerk om 10.30 uur via Youtube

Voorganger: ds. P.L. Wansink

<https://www.youtube.com/channel/UCuLxVBIV82T2fdcNNMRCSJQ>

Ook te beluisteren via de kerkomroep: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10024>

De orde van dienst kunt u vinden op de website van de grote kerk:

<https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente>

Kerkelijke agenda

zo 12 juli	10.00 u	Kerkdienst Petruskapel, vg : Ds. Riet Boogaard
	10.00 u	Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Harry Smit
ma 13 jul	15.00 u	Moderamen
di 14 jul	14.00 u	Bijbelkring Wilhelminakerk

Dordtse predikant met groot sociaal hart, Klaas Beuckens (1947-2020), overleden

DORDRECHT / AMERSFOORT - Ds. Klaas Beuckens (1947-2020) - meer dan een kwart eeuw in Dordrecht actief en met Dordtenaren verbonden, is afgelopen weekeinde na een ongeval overleden.

Hij woonde de laatste jaren van zijn leven in Amersfoort maar bleef in herinnering als predikant met een groot sociaal hart en met een open oog voor andere levensbeschouwingen.

Beroepen

In 1989 kwam Dordrecht op zijn pad toen hij als predikant werd beroepen. Dat was voor de kerkgeschiedenis van de stad een historisch moment.

Hij werd voor het eerst door hervormden en gereformeerden gezamenlijk beroepen voor de Noorderkerk (Hervormd) en de Petruskapel (Gereformeerd). Daarvoor werd ook een gemeenschappelijke kerkenraad gevormd met deelkerkenraden rond de Noorderkerk en de Petruskapel.

Uiteraard moest daarvoor, vooruit lopend op latere samenwerkingen en fusies tussen gereformeerd en hervormd op het eiland van Dordrecht een federatieovereenkomst worden gesloten. Later zei Beuckens daarover: . "In de praktijk hebben we daar nauwelijks last van gehad."

Wilhelminakerk

Het verhaal van de Noorderkerk (die later werd verkocht) en de Petruskapel ging later verder onder de vleugels van de Wilhelminakerk. Deze kerk stond in de gereformeerde traditie en werd zo een protestantse gemeente.

Beuckens, die in 2014 gelijk met zijn vrouw Martha koninklijk werd onderscheiden, leeft in herinneringen voort als een predikant met een groot sociaal hart. Dat hij tot zijn pensioen was hij tevens lange tijd ook geestelijk verzorger in het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) . Dat paste geheel bij zijn karakter om betrokken te zijn bij medemensen ongeacht hun afkomst.

Raad van Kerken

Als voorzitter van de Raad van Kerken - nu platform Dordtse kerken - zocht hij tot tien jaar geleden vooral verbindingen op het christelijke deel, maar ook met andere wereldgodsdiensten. Hij organiseerde activiteiten vanuit de Buitenwacht in Krispijn, dat als centrum vanuit solidariteit vanaf 1982 verbindingen zocht met alle culturen. Drie theologen (Gerrit Jan van der Kolm, Jan Hylkema en Leendert Verzijden) stonden met hun vrouwen aan de wieg. Klaas herkende deze geschiedenis.

Hij werd in 2001 de laatste voorzitter van de Dordtse raad voor levensbeschouwingen, die nauw verbonden was met dit Centrum de Buitenwacht. Het draagvlak voor de raad brokkelde alleen langzaam af en in 2010 was de laatste bijeenkomst.

Voor Klaas Beuckens bleef het zoeken van verbindingen in zijn leven wel de weg.

Zo herinneren mensen zich nu ook, dat Klaas ook jarenlang voorzitter is geweest van de Stichting voor godsdienstonderwijs op de Openbare Basis School

Vanuit zijn sociaal, bewogen hart bracht hij het zoeken van verbindingen onder de paraplu van de raad voor levensbeschouwingen op de volgende manier vijftien jaar geleden onder woorden

„In onze stad met vele culturen zijn alle levensbeschouwelijke groeperingen minderheden geworden. Dikwijls hebben godsdiensten en levensbeschouwingen tegenover elkaar gestaan. Ook nu nog helaas.

Sinds 11 september 2001 lijken de tegenstellingen tussen godsdiensten opnieuw scherper te worden.

De scheidslijnen in de samenleving dreigen steeds meer langs godsdienstige grenzen getrokken te worden. Gegroeid evenwicht tussen bevolkingsgroepen komt onder druk. De samenleving valt verder uiteen.

Wij kunnen ons vandaag een dergelijke opsplitsing niet meer veroorloven. Steeds vaker ontdekken wij dat er juist meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt. Geen enkele godsdienst of levensbeschouwing predikt haat of onverdraagzaamheid. Meer dan ooit is er behoefte aan samenwerking tussen levensbeschouwingen. Daarom hebben wij de Raad van levensbeschouwingen in Dordrecht opgericht."

Eind van de week wordt ds. Beuckens vanuit de Bergkerk in Amersfoort begraven. Deze dankdienst voor zijn leven heeft een besloten karakter. Klaas en zijn vrouw Martha zijn met deze kerk verbonden.

Kerknieuws brengt het nieuws over het overlijden van Klaas Beuckens op de volgende wijze:

Amersfoort | 28 juni | Klaas Beuckens (geboren 7 juni 1947). Hervormd predikant Staveren (1976), Borne (1981), Dordrecht (1989, vanaf 2002 ook geestelijk verzorger Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht). Emeritaat: 2012.

Zijn afscheidsdienst als predikant van de Wilhelminakerk en de Petruskapel was zondag 3 juni 2012. Deze dienst was in de Wilhelminakerk. De twee kerken - waarmee Klaas Beuckens zo verbonden was, zullen hun predikant komende zondag herdenken.

De website geloven in de delta meldt nog: In de rouwbrief staat onder zijn naam: 'Verbi divini minister', wat zoveel betekent als 'Dienaar van Gods woord'. En dat was hij ten voeten uit: een verbinder pur sang, een sociaal bewogen mens in dienst van God.

De in Leeuwarden geboren Klaas Beuckens (7 juni 1947) was ruim een kwart eeuw werkzaam in Dordrecht en zeer geliefd op de Zuid-Hollandse eilanden. In 2014 werd hij samen met zijn vrouw Martha koninklijk onderscheiden. Na zijn emeritaat in juni 2012 verhuisde hij naar Amersfoort, maar op het eiland Dordrecht staat hij nog steeds bekend als predikant met een groot sociaal hart en een open oog voor andere levensbeschouwingen, een Fries in Holland, de man die de kunst verstond om op een bijzondere wijze het geloof te presenteren en de oecumene een warm hart toedroeg. Bij zijn afscheid als predikant typeerde hij zijn werk aldus: „In 1975 begon ik in Friesland in een zwarte toga, sinds 2001 draag ik een witte toga. Als voorganger ben je ook voorbijganger.”

En verder op de website:

Oud-collega emeritus predikant Ries den Dekker uit Dordrecht, die hem al kende sinds ze samen in Friesland stonden (Beuckens in Staveren, Den Dekker in buurgemeente Koudum) vertelt dat Beuckens altijd zeer betrokken was bij de kanslozen aan de onderkant van de samenleving en al heel vroeg verbindingen legde. „Al sinds hij in Borne stond was hij als een pionier bezig om contacten te leggen met bijvoorbeeld Moskeeën, nog voordat dit door de actualiteit nodig werd.”

Het PKN kerkblad zal ds. Klaas Beuckens in de komende editie van 10 juli herdenken.

(tekst Hans Berrevoets)

Zie ook:

[Ds, Klaas Beuckens zwaait woensdag af als ziekenhuispredikant Dordrecht](#)

(ma, 16 jan 2012)

Lees meer over: [overleden beuckens](#)

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Marten Knevel is aangesteld voor de begeleiding van de gemeente bij het verwerken van het verleden, het duiden van het heden en de voorbereiding op de toekomst. Hij is bereikbaar via de scriba

predikant Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
scriba dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)