

Zondag 16 augustus 2020
9^e van de Zomer
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkroep:
<https://www.kerkroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Ds. Jan Schellingerhout
lector	Rineke Mol
organist	Hans van de Weg
ouderling	Bram Naaktgeboren
diaken	Fenneke van Hasselt
zangers	Mirjam Soethoudt, Pleunie de Lint-van Driel, Ronald v.d. Schelde
koster	Gert van Bommel

Uw gaven worden gevraagd: **1** Kerk in Actie - Kerk in Rwanda
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk

Bij de dienst

Mijn naam is Jan Schellingerhout en ik hoop deze zondag bij u voor te gaan in de eredienst. Nog niet zo lang geleden was ik predikant van de Open Hof Kerk in Zwijndrecht, maar die wijkgemeente is opgeheven. Zo ben ik inmiddels emeritus. Maar het voorgaan op zondag mag je blijven doen. Bovendien, omdat ik in Hendrik-Ido-Ambacht woon, bezoek ik nog steeds pastoranten van toen. Al was het maar omdat er heel wat zijn die zich beroofd voelen van hun vaste grond.

We lezen op zondag 16 augustus in Matteüs 15: 21-28 het verhaal over de Kananese vrouw. Een vrouw uit de heidenen, uit het gebied van Tyrus en Sidon. Dat zijn niet alleen twee bekende havensteden uit de oudheid, voor het volk Israël zijn de namen van deze steden synoniem voor de grootste verdorvenheden. Niet alleen de vleselijke zonden die als van nature een havenstad vergezellen, maar met name de vruchtbaarheidsriten, de vruchtbaarheidsfeesten en het verderf van tempelprostitutie. De Here Jezus trekt hier naartoe nadat Hij met schriftgeleerden en Farizeeën een twistgesprek gevoerd heeft over wat 'rein' is. Schijnheiligheid wordt aan de kaak gesteld. Niet wat de mond ingaat maakt de mens onrein, zegt Jezus, maar dat wat de mond uitgaat. Hoe spreken wij met en over anderen? Hoe spreken wij met en over God? Stellen wij het offeren, zeg maar: de eredienst, boven barmhartigheid? Moord, overspel, ontucht en alle kwaad komt vanuit het hart over de tong naar buiten. En nu bevindt de Heer zich in wat voor Joden het epicentrum van dat alles is. Daar komt een vrouw naar Hem toe die onwetend heet te zijn maar die, in tegenstelling tot de wijzen van zijn volk, Hem aanspreekt als 'Zoon van David'.

In eigen land ongeëerd weet deze vrouw wie Hij is. En ze vraagt om barmhartigheid. Hij vergelijkt haar met een hond en stelt haar tegenover de schapen van Israël. Hij zegt haar niet genoeg te hebben voor Jood en heiden. Maar waar zelfs zijn eigen discipelen niet durven vertrouwen op een overschot aan genade, daar stelt deze vrouw dat zelfs een gevallen kruimel voor haar al voldoende is. In Israël zullen alle volken der aarde gezegend worden, lijkt zij te zeggen. En zo ontvangt zij woorden van zegen, omdat zij geloof in de onuitputtelijke kracht van het hemelse.

ORDE VAN DIENST

welkom en mededelingen

inleidend orgelspel

Verset uit Heures mystiques, op.30 - Leon Boëllmann
(1863-1897)

VAN BUITEN NAAR BINNEN

stil gebed

zingen **lied 146: 1 en 4**

BEMOEDIGING EN GROET

kanselttekst Genesis 32,26

kyriegebed

glorialied **lied 195**

woord voor de kinderen

DE SCHRIFT

gebed bij de opening van het Woord

1^e lezing Jesaja 56, 1-7

zingen **lied 67: 1**

2^e lezing Matteüs 15,21-28

zingen **lied 152: 1 en 2**

UITLEG EN VERKONDIGING Matteüs 15,22: "Heb medelijden met mij, Heer,
Zoon van David!" - Thema: God laat geen bidder staan

orgelspel

zingen **ELB lied 147: 1 en 4**

1 Heer! Ik hoor van rijken zegen,
Dien Gij uitstort keer op keer;
Laat ook van dien milden regen,
Dropp'len vallen op mij neêr;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp'len vallen ook op mij!

4 Wil me, o Heiland! niet voorbij gaan.
Doe mij leven U nabij;
Zie mij zuchtend aan Uw zij staan;
Roept Gij and'ren, roep ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij;
Roept Gij and'ren, roep ook mij.

GEBEDEN

dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk 'Onze Vader'

VAN BINNEN NAAR BUITEN

slotzang **lied 425**

HEENZENDING EN ZEGEN, beantwoord met 'Amen, amen, amen'

orgelspel

Uitgang Vandaag helaas geen koffie ivm de corona-maatregelen.
De kerkgangers beneden gebruiken de middendeur en van de gaanderij de trap
in de toren. **Houdt rekening met elkaar en houdt 1,5 meter afstand!**

Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkmeesters

Toelichting collectedoel

Rwandese jongeren inspireren en tot bloei laten komen

Zeventig procent van de bevolking in Rwanda is jonger dan dertig jaar. Wil het land vooruit komen, dan moeten ze opgeleid worden en werk vinden. De Presbyteriaanse kerk in Rwanda biedt jongeren allerlei vak trainingen. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, moet meedoen met een gebedsgroep, evangelisatie of een diaconale activiteit. In Rwanda werken mensen keihard om te leren van het verleden en de trauma's van de genocide van 1994 van zich af te schudden. Jongerenwerker Epimaque vertelt: "We bieden jongeren ondersteuning, maar we leren hen ook anderen te helpen. We bidden met elkaar dat er iets verandert voor jongeren en ons land."

Muziek en restaurant

De jongeren krijgen een vak training en kunnen daarna stage lopen bij een van de bedrijfjes van de kerk: films maken, een schoonheidssalon, ICT, een rijschool. Zo heeft de kerk een studio en muziekinstrumenten gekocht, wat ook handig is voor hun evangelisatie campagnes. Dankzij de kerk verdient Philbert nu de kost als geluidstechnicus. Hij geeft met zijn muziekgroep concerten in kerken door het hele land met hulp van plaatselijke muzikanten. Claude leerde via de kerk hoe hij een restaurant kon starten. Nu heeft hij een succesvol restaurant bij de universiteit en begeleidt hij afgestudeerde studenten, die werkervaring op willen doen. Janvière traint een dans- en trommelgroep van de kerk, die uit 50 leden bestaat. De groep treedt op tegen betaling. Ze hebben inmiddels een eigen groentetuin en kopen van de opbrengst nieuwe instrumenten en kleding voor hun optredens. Zo zijn kleine zaadjes geplant en tot bloei gekomen en weet Rwanda de trauma's uit het verleden van zich af te schudden.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkrwanda



Deze week kunt u voor Mevr. H. Hoexum – Vrij, Mw Nan Vink en dhr Barel een felicitatie wens in het digitale gastenboek van de Wilhelminakerk noteren.

Mevr. H. Hoexum – Vrij,

<http://wilgroet1.mygb.nl/>

Mevr. J.E. (Nan) Vink - van Hooff

<http://wilgroet2.mygb.nl/>

Dhr. R. Barel

<http://wilgroet3.mygb.nl/>

Koffie-Kan Donderdag 20 augustus
Iedere 3e donderdag van de maand is er een
ontmoetingsmiddag voor iedereen in de Wilhelminakerk. In deze
coronatijd natuurlijk met gepaste onderlinge afstand. U bent van
harte welkom op donderdag 20 augustus 2020 tussen 14.00 en
16.00 uur. *Maaïke, Rob en Anne.*



Marriëtte Pullen

Marriëtte Pullen heeft bij het klussen thuis een ongelukje gehad en ze is geblesseerd aan haar hand. Er is een vinger verbrijzeld, waaraan ze geopereerd is. We wensen haar veel sterkte met haar herstel. Een berichtje/kaartje zal ze zeker op prijs stellen. Ze kan de komende tijd niet voorgaan in de Wilhelminakerk en de Petruskapel. Het is lastig op zo'n korte termijn vervangers te vinden. Voor de dienst op 23/8 in de Petruskapel, stellen we nu voor die te laten vervallen en de mensen uit de Petruskapel naar de Wilhelminakerk te vervoeren. Daar gaat die zondag Anneke van Mansum voor, de oud-pastor van de Petruskapel. Voor de dienst op 30/8 in de Wilhelminakerk wordt nog naar een oplossing gezocht.

Joke van den Bandt-Stel

Huisdienst Merwelanden.

Ik heb een vraag om te helpen bij de huisdienst in de Merwelanden die iedere derde donderdag van de maand van 13.45 tot 16.30 gehouden wordt. Ik ben alleen en vind het prettig om hulp te krijgen: Om bewoners die in de rolstoel zitten naar beneden te brengen en andere bewoners te waarschuwen voor de dienst en na de dienst te helpen met koffie of thee te schenken. A.s. donderdag 20 augustus is er een dienst. Als jullie willen en kunnen graag een email via contactformulier op

www.dewilhelminakerk.nl

Bij voorbaat dank *Margriet Stavast.*

Kerkelijke agenda

do 20 aug 14.00 u Koffiekan (vrije inloop) Wilhelminakerk
zo 23 aug. 10.00 u Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Pastor Anneke v Mansum

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Marten Knevel is aangesteld voor de begeleiding van de gemeente bij het verwerken van het verleden, het duiden van het heden en de voorbereiding op de toekomst. Hij is bereikbaar via de scriba

predikant Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
scriba dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopii@gmail.com (voor donderdag 19 uur)

Meditatie

Ruth 4

Vandaag lezen we de slotfase van het boek Ruth.

In het bijzijn van de gehele bevolking van Bethlehem koopt Boaz het hele bezit van Elimelek, Kiljon en Machlon, en dat niet alleen, hij koopt ook een vrouw: Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon. Hij draait er niet omheen, deze weduwe is niet van Judese afkomst, maar zij is ook weduwe van Machlon. Door haar trouw aan Noömi en haar keuze voor Boaz heeft zij haar loyaliteit jegens de clan meer dan bewezen. Dat maakt haar een geschikte bruid voor een aanzienlijk man als Boaz, ondanks haar afstamming.

Deze Ruth wordt door Boaz gekocht, gebruikelijke terminologie in het Hebreeuws, als er getrouwd wordt onder bijzondere voorwaarden. In het verhaal gaat het vooral om het huwelijk tussen Boaz en Ruth en of dat huwelijk met een zoon zal worden gezegend.

Het hele volk wil getuigen en spreekt een zegenwens uit : make de Heer de vrouw die in uw huis komt als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben.

Zo bouwen Noömi en Ruth een nieuw huis in Israël.

Een bijzonder kind, een nieuwe dynastie zal geboren worden. Na de aartsmoeders Rachel en Lea wordt het huis van Perez genoemd, Perez is een van de tweeling die Tamar kreeg bij Juda, met Perez geslachtsregister eindigt het boek Ruth. Een man die geen kinderen krijgt betekent op den duur dat een volledige familie verdwijnt uit het geheel van het volk, vandaar dat de bijbel zoveel aandacht besteedt aan het verschijnsel onvruchtbaarheid.

Eindelijk is het dan zover: Boaz trouwt met Ruth en verwekt bij haar een zoon. De zwangerschap van Ruth wordt gezien als een geschenk van God, In de zegeningen wordt God door het hele boekje heen gevraagd de trouw van Ruth te belonen.

Noömi en Boaz spreken deze zegeningen uit. Ruth krijgt een zoon. Een nieuwe naam wordt uitgeroepen in Bethlehem, de vrouwen rondom Noömi roepen zijn naam, ze richten zich tot haar, de grootmoeder, niet tot de moeder. Bij Noömi voelen ze zich betrokken, ook al hebben ze een zeer gunstig oordeel over Ruth. De vrouwen van Bethlehem spreken ook tot ons, voor zover wij de angsten en het verdriet van Noömi delen. Er is hoop voor Noömi, toekomst.

Ze willen ons er van doordringen de moed niet op te geven. Er is sprake van een nieuwe lossen. Een nieuw familielid dat voor Noömi zal zorgen, als zij oud is.

Dat kan Boaz niet zijn; de lossen die jong genoeg is om later voor Noömi te zorgen, is niemand anders dan het jongetje dat 'vandaag' is geboren.

'Zijn naam worde uitgeroepen in Israël!' Als teken dat de familie van Noömi is blijven voortbestaan en ondanks alles niet ten onder is gegaan, verkondigen de vrouwen dat de naam van haar lossen, haar kleinzoon, in Israël zal worden uitgeroepen.

De naam weerklinkt nog niet, dat wordt uitgesteld tot vers 17, wel is het duidelijk dat deze geboorte Bethlehem overstijgt, er is nu sprake van heel Israël.

De vrouwen blikken verder dan Bethlehem, zij hebben begrepen waar het werkelijk om gaat en prijzen de Heer; en dan klinkt de naam van de ware koning van Israël, David. De koning, die het koningschap van Israël zal herstellen, zoals beloofd door de profeten.

De nieuwe lossers zal materieel voor Noömi zorgen, maar hij zal ook haar ziel verkwikken, haar levenskracht doen terugkeren. Noömi was leeg, maar nu heeft zij haar ziel weer teruggekregen, dankzij het jongetje dat is geboren om haar lossers te zijn, haar te verzorgen op haar oude dag. En zo de taak over te nemen die Ruth met zoveel inzet heeft vervuld. Zij heeft Noömi lief. Ruth is beter dan zeven zonen. Het is opvallend dat in het verhaal, dat als liefdesgeschiedenis tussen Ruth en Boaz te boek staat, alleen over liefde tussen Ruth en Noömi wordt gesproken. Ruth heeft een zoon gekregen voor Noömi.

De blinde vlek die Noömi heeft voor Ruth wordt rechtgezet door de buurvrouwen. Ruths afkomst is vergeten, zij is moeder geworden in Israël en een zeer gewaardeerde bovendien. Ondanks al deze aandacht voor Ruth blijft Noömi de centrale persoon in het verhaal. Noömi legt het kind in haar schoot als om te symboliseren dat het kind ook uit haar is voortgekomen, ook neemt ze de zorg voor het kind op zich.

Hoe bijzonder is het... om een pasgeborene in je armen te hebben, te krijgen aangereikt, door je eigen zoon of dochter die vader of moeder is geworden; of andermans kind.

Het boek Ruth begint en eindigt met Noömi, als de ware koning van Israël wordt aangekondigd. Het verhaal van Ruth begint met de naam van een man en het eindigt ermee. De eerste persoon die wordt genoemd is Elimelek. De laatste is David. Koning David. Hij besluit de tienkoppige, mannelijke geslachtslijst waarmee het verhaal eindigt.

maar als een streep licht, hoe kort ook, van formaat, als een verhaal dat het gewone leven in optima forma spiegel. Een leven waarin je nu eens het moment moet grijpen om te gaan, dan weer verwachtingsvol moet wachten, een leven waar je je als mens, ook als je niets meer hebt of bent, aan de hand van de geboden kunt optrekken.

Ruth is ons daarin voorgegaan.

En u weet: zeven is het getal van de volheid of volledigheid en dus meer dan tien.

Ruth is meer waard dan de tien mannen uit het geslachtsregister.

Zij vormen samen de grote lijn, de opmaat naar koning David.

Maar wij weten dat die grote lijn in de bijbel niet bestaat zonder het kleine verhaal van mensen die het licht zien en het licht zijn. Ruth is een van hen en niet de minste.

Ds. Anke Dekker