

ALLES IN BEELD

Seizoen 2020-2021. Deze activiteitenkrant is een uitgave van de Protestantse wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel te Dordrecht.
www.dewilhelminakerk.nl; scriba.wilhelminakerk@gmail.com



Wilhelminakerk

Blekersdijk 41
078 6137925

Kerkdienst elke zondag
10.00 uur

Coördinerend koster
Dhr. Anne Idzinga

Petruskapel

Plein1940- 1945
06 12314038

Kerkdienst elke zondag
10.00 uur

Coördinerend koster
Dhr. Kees de Boer





INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	blz	2
Alles in Beeld	introdactie door ds Knevel	blz 4
Vorming en Toerusting		blz 5
Werkgroep Vorming en Toerusting (V&T)		
Geloofsgesprekken		
Dinsdagmiddag kring		
Leerhuis Grote kerk en Wilhelminakerk, Bonhoeffer	blz	6
Vrouwengespreksgroep	blz	7
Open Huis-Kring		
Busreisje?		
Naar het museum?		
Samen boeken lezen.	blz	8
Muziek onder woorden		
De Kunstcommissie.		
Kerststal		
Huiskamerdag	blz	9
Kampeerverweekend		
Open Monumentendag		
Diaconaat	blz	10
De Koffiekan		
Autodienst		
Eetgroep alleengaanden 55+	blz	11
Pastoraat	blz	11
Petruskapel; Bijbelgespreksgroep		
Kun je nog zingen, zing dan mee....		
Ouderenpastoraat	blz	12
Samen zingen		
Eredienst	blz	12
Werkgroep eredienst		
Beamerteam		
Symbolisch bloemschikken	blz	13
Cantorij		
De lector in de eredienst		
Communicatie	blz	13
Drukkerij		
Website	blz	14



Kosterij	blz	14
Jeugdwerk	blz	15
Kindernevendienst		
Oppasdienst		
Geloofsopvoeding		
Sirkelslag Kids (8-12 jaar)	blz	16
Seven + (12-16 jaar)		
Lichtjestocht		
Palmpaasstokken versieren		
Avondmaal vieren, hoe doe je dat? (8 tot 12 jaar)		
Tienerdienst (12-18 jaar)	blz	17
Wilcome (12-16+ jaar)		
Kalender	blz	17
Namenlijst	blz	19
Colofon	blz	20



Alles in Beeld

Voor u ligt de nieuwe activiteitenkrant van de Wilhelminakerk en de Petruskapel. Zonder jaarthema dit jaar. De omstandigheden maakten het wat lastig om een jaarthema te kiezen en uit te werken. Toch zouden we misschien bovenstaande titel als jaarthema kunnen beschouwen: 'Alles in Beeld'.

Ik heb deze woorden in de mond genomen toen er in de kerkenraad aandacht besteed werd aan het werk van Vorming en Toerusting. In dat kader kwam ook de activiteitenkrant ter sprake. In een gesprek met leden van de commissie vertelden zij mij dat zij wilden proberen om alles wat er in de beide kerken gebeurt in deze krant te vermelden. Dat streven om 'Alles in Beeld' te brengen heb ik van harte ondersteund. Het is in mijn ogen belangrijk voor de gemeente om dit na te streven.

Ik zal sommigen van u geen plezier doen als ik u herinner aan het visitatierapport dat 5 februari dit jaar is gepresenteerd. Toch werden een van de conclusies en de bijbehorende aanbeveling door vrijwel iedereen herkend en onderstreept. De onderlinge communicatie in de gemeente laat op veel fronten te wensen over, waardoor de verbinding tussen alle initiatieven en activiteiten en de gemeenteleden zoek lijkt. Het rapport gebruikt de typering 'los zand'. Hun bijbehorend advies was om aandacht te besteden aan de onderlinge communicatie.

Met de inspanning van de commissie Vorming en Toerusting om 'Alles in Beeld' te brengen schept deze een noodzakelijke voorwaarde om intensiever en beter te communiceren. Als je niet weet van elkaars bestaan is er immers geen communicatie en verbinding mogelijk? Door je te laten zien, bevestig je een relatie en maak je aan elkaar duidelijk dat je de verbinding wilt aangaan. Je stelt je open voor elkaar en je biedt jezelf aan elkaar aan. Je biedt de ander ook de gelegenheid om iets voor je te kunnen betekenen.

Dit alles lijkt mij fundamenteel voor een kerkelijke gemeente, die zich immers laat samenbrengen tot een gemeenschap door de gemeenschappelijke oriëntatie op Jezus Christus? Zo versta ik in ieder geval wel dat beroemde gedeelte van Paulus in 1Korinte 12, waar hij de gemeente 'Lichaam van Christus' noemt en dat beeld uitwerkt in een beschrijving van een onderlinge verbondenheid in wederzijdse afhankelijkheid en dienstbaarheid van de leden van de gemeente. Elke vorm van vitaliteit in die gemeente is er niet voor zichzelf maar om een vitaliserende bijdrage te leveren aan het gehele lichaam. Zoals vanuit dat lichaam ook weer nieuwe levenskracht kan vloeien naar de afzonderlijke leden en groepen.

Ik zou het mooi vinden als we 'Alles in Beeld' niet zozeer als een bezinningsthema voor het komende seizoen zouden beschouwen, maar wel als een inspanningsverplichting die ieder van ons (gemeenteleden en groepen) zich oplegt om op die manier de verbondenheid met elkaar te bevestigen en met 'Alles' ook 'Allen in Beeld' te krijgen.

Ik wens u allemaal een jaar vol nieuwe vitaliteit toe.

Ds. Marten Knevel, Interim predikant



VORMING EN TOERUSTING

Werkgroep Vorming en Toerusting (V&T)

In 'normale' tijden' doen we in het voorjaar aan de kerkenraad een voorstel voor een jaarthema met een daaraan gekoppeld programma. Omdat we momenteel geen vaste predikant hebben is er in overleg met de kerkenraad besloten om komend seizoen niet met een jaarthema te werken, maar wel een activiteitenkrant uit te geven. In deze krant wordt een aanbod zoals afgelopen jaren vermeld en zijn ook de werkgroepen opgenomen, met de namen van de contactpersonen.

Alle contactpersonen hebben een stukje voor de krant geschreven.

De werkgroep V&T zorgt in september voor verspreiding van de krant.

Trudi Ouwerkerk, Rob Landman, Willemien de Mol

Geloofsgesprekken

'De Bijbel in het midden' van Maarten Wisse is een pleidooi voor het geloofsgesprek in de kerk te midden van verschillen. Een gesprek over wat je ten diepste beweegt, over je geloof, je twijfel, over God en over Jezus. Omdat de kerk een gemeenschap is die bijeen wordt gehouden door de band met Jezus Christus kan ze niet zonder geloofsgesprekken. Deze handreiking wil dergelijke geloofsgesprekken stimuleren en ook uitdagen ze te voeren. Kerkenraadsleden Anne en Rob begeleiden enkele avonden (en misschien ook een ochtend) met verschillende werkvormen. Op deze manier willen wij als gemeenteleden het geloofsgesprek met elkaar voeren. Wanneer u via de website aangeeft dat u belangstelling hebt, wordt u vervolgens uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Anne Idzinga en Rob Landman

Dinsdagmiddag kring

Al jaren draait op de dinsdagmiddag de kring met senioren, die met elkaar in gesprek gaan over diverse onderwerpen. De Bijbel speelt daarbij altijd een rol. De kring is open van karakter, wat maakt dat u zich welkom mag weten als u het fijn vindt om mensen te leren kennen of ook eens over een onderwerp te praten waar u anders misschien niet zo snel aan toe komt. Ook is het open wat betreft opvatting en beleving van geloof. Dat maakt dat er interessante gesprekken kunnen plaatsvinden.

Afgelopen seizoen konden we niet alle geplande bijeenkomsten realiseren. Wel is er af en toe telefonisch contact geweest, wat fijn was. We waren juist bezig met het boek 'Zin in de ouderdom' van Jan van Baardwijk en René Rosmolen, toen we niet meer bij elkaar konden komen. De strekking is dat Oud en Ouderdom allemaal niet zo populair klinken in onze tijd, maar de latere levensfasen bieden wel degelijk kansen om van betekenis te zijn.

Data: dinsdag van 14.00 - 15.30 uur:

2020; 15 september; 13 oktober; 10 november 2020, 8 december,

2021; 12 januari, 9 februari; 9 maart; 13 april; 11 mei en misschien 8 juni.

We hopen u te mogen begroeten in het nieuwe seizoen in de Wilhelminakerk!

Eline van der Giessen, geestelijk verzorger



Leerhuis Grote kerk en Wilhelminakerk

Twee avonden over Bonhoeffer

Het afgelopen seizoen hebben we vanuit de Grote Kerk Gemeente samen met leden van de Wilhelminakerk een leerhuis gedaan rond de Gooische Bijbel. Het was de bedoeling dat af te sluiten met een tweetal avonden over Dietrich Bonhoeffer. Door de coronacrisis kon dat geen doorgang vinden. Ons voorstel is om dat alsnog te doen. Vanwege de anderhalve meter maatregelen doen we dat op twee maandagavonden in de Wilhelminakerk.

In het nieuwe jaar 2021 hopen we dat het mogelijk is ook weer in de wijkzaal van de Grote kerk samen te komen. Helemaal zeker is dat nog niet, uiteraard. Het is nu nog vrij ver van te voren, maar ik denk eraan om dan enkele avonden te besteden aan vroegchristelijke spiritualiteit. Hoe beleefden de christenen in de tijd van voor keizer Constantijn hun geloof. Ze waren, als wij nu, een minderheid in een multiculturele omgeving. Ik denk aan Justinus de Martelaar, die een beschrijving geeft van de eerste christelijke erediensten, aan Ignatius die schrijft over zijn mystieke verlangen naar God en aan Irenaeus, de kerkvader die zo vol is van de groei van de mens naar God toe.

Ter inleiding op Bonhoeffer het volgende:

9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer ter dood werd gebracht. In de media werd veel aandacht gegeven aan zijn indrukwekkende levensloop. Zijn gedichten, maar ook zijn theologie spreken nog steeds. Ik stel de volgende twee avonden voor:

5 oktober: Hoe moet het met de kerk in de moderne tijd?

Bonhoeffer heeft enkele jaren illegaal de opleiding van predikanten verzorgd, dat heeft bij hem geleid tot een bezinning op de toekomst van de kerk. Die gedachten werkt hij later uit in de gevangenis. Bonhoeffer ziet de kerk van zijn dagen ten onder gaan en verwacht een nieuwe vorm van kerk-zijn. In zijn teksten geeft hij verrassende blijken van inzicht en verdieping (hij raakt zaken als schuldbelijden, kloosterspiritualiteit, gebed, en meditatief Bijbellesen) en wat is nog de plek van de kerk in onze samenleving.

2 november: Mondige mensen en hun (on)geloof

In Verzet en Overgave spreekt Bonhoeffer over de mondige mens en de areligieuze interpretatie van het christendom. Zijn gedachten, in de gevangenis ontwikkeld, over de vraag hoe mondige mensen op een niet religieuze wijze toch geloven, behoren tot de meest fascinerende theologische gedachten uit de 20^e eeuw. Wat het betekent dat wij leven in een wereld waarin we veelal doen alsof God niet bestaat. Wat dat betekent voor onze visie op Christus, op het kruis.

Beide avonden van 20.00- 22.00 uur

We vragen voor de twee avonden samen 6 Euro.

Nu alvast de data voor de vroegkerkelijke spiritualiteit:

Maandagavonden 11 januari, 8 februari en 8 maart,

Ook steeds de dinsdagmorgen erna vanaf 10.00 tot 12.00 uur.

Doet u mee aan alle avonden dan vragen we 15 Euro.

Een hartelijke groet (en ik ben blij over deze vorm van samenwerking),

Paul Wansink



Vrouwengespreksgroep

Deze groep (die inmiddels zo'n 30 jaar bestaat en nog enkele leden van het eerste uur heeft!) komt 1x per 2 weken op donderdagavond bijeen, op verschillende adressen van de groepsleden. Voor de gespreksonderwerpen maken we doorgaans gebruik van maandblad "Open Deur", maar we kiezen ook wel eens voor een goede film of bv. het boek "Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel".

Contactpersoon: Pleunie de Lint, opgave via het contactformulier op de website.

Open Huis-Kring

De Open Huis-kring wordt gevormd door een groep van 30-ers, die elkaar opzoeken voor een goed gesprek over het geloof en het leven. De groep staat open voor iedereen die zich bij ons aan wil sluiten. Ca. eens per 6 weken komen we bij elkaar voor ontmoeting, inspiratie en groei. We doen dit afwisselend op vrijdag- of zaterdagavond vanaf 20.00u. De invulling van de avond wordt verzorgd door één of meer van de deelnemers en verschilt daarom per keer. Voor seizoen 2020-2021 zijn de data nog onbekend. We zullen die later via een e-mail aan deelnemers en geïnteresseerden laten weten. Kort voor iedere ontmoeting kondigen we die ook aan in de Wil-op-Zondag met vermelding van de locatie.

Wil je meer informatie, wil je ook op de mailinglist, of weet je al dat je er (een keertje) bij wilt zijn, neem dan even contact op met Annelies Blommers via het contactformulier op de website. Samen met Marian Wibbens doet zij de coördinatie van de Open Huis-kring. Van harte welkom!

Busreisje?

Het wel of niet organiseren van een busreisje is altijd al afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste daarvan is de vraag of er voldoende deelnemers zijn.

In deze coronatijd komen daar nog een aantal beperkingen bij. Denk bijv. aan het invullen van de verplichte 1,5 meter afstand tot elkaar, de effecten daarvan op het aantal personen in de bus en de prijzen die daar dan weer een gevolg van zijn. Kortom met geen mogelijkheid is te voorspellen of en wanneer een reisje kan worden gepland.

Mocht dit veranderen dan wordt u daarover geïnformeerd via de WoZ.

Elly Joosten; Jan Barends; Tineke Pennings; Truus van Gijzen

Naar het museum?

Als het enigszins kan willen we in het seizoen 20/21 de museumbezoeken laten doorgaan.

Maar vooralsnog is het door alle beperkingen zowel in het openbaar vervoer als het aantal mogelijke bezoekers, volstrekt onduidelijk of en wanneer dit mogelijk is. Het heeft dan ook geen enkele zin nu al data te reserveren en exposities aan te kondigen. Zodra dit wel kan zal er over bericht worden in de WoZ.

Elly Joosten; Mieke Zwart; Tineke Pennings; Truus van Gijzen



Samen boeken lezen.

Vier keer in het kerkelijk seizoen komen lezers bij elkaar om een boek te bespreken. Het geheel wordt voorbereid en staat o.l.v. ondergetekende, in samenwerking met een enthousiaste medelezer. De eerste keer zal zijn op dinsdagavond, 29 september. We pakken dan het boek dat nog op de plank ligt : Stad der blinden , van Jose Saramago.

De andere data zijn: woensdag 25/11; dinsdag 16/2; en woensdag 12/5.

Elke lezer is welkom! Om 19.45 uur aanwezig, start om 20.00 uur.

Opgave en meer info bij: Hanneke Kroonen- van der Ven en via het contactformulier op de website.

Muziek onder woorden seizoen

Veelbelovend liggen muzikale schatten te wachten tot iemand die de weg weet, deze uit de schatkamer haalt en hun glans aan het licht brengt. Rob Landman wil u graag op donderdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in de Wilhelminakerk met deze schatten laten kennis maken en wel met de volgende werken.

24 september werken van Palestrina, Beethoven en Liszt

29 oktober werken van Beethoven en Max Bruch

26 november werken van Monteverdi, Beethoven, Samuel Barber, John Luther Adams en Olivier Messiaen:

17 december werken van Beethoven, Händel, Kalinnikov

21 januari werken van Palestrina, Beethoven, Liszt en Arvo Pärt

18 februari werk van Anton Bruckner

25 februari Felix Mendelssohn: Paulus i.s.m. Stichting Dordtissimo

18 maart werken van Beethoven, Wagner

22 april werken van Arvo Pärt en Francis Poulenc i.v.m. 40 dagentijd

28 april werk van Benjamin Britten Bevrijdingsdag

20 mei werk van Mahler i.v.m. Pinksteren op 23 mei a.s.

Voor nadere informatie kunt u uw vragen stellen via het contactformulier op de website.

De Kunstcommissie.

De Kunstcommissie organiseert ieder jaar een expositie. De exposant kan een gemeentelid zijn, maar ook een kunstenaar van buiten de gemeente. Soms organiseren we een van-voor-door-gemeenteleden-expositie waarbij alle gemeenteleden een bijdrage kunnen leveren.

Afgelopen april zou er een expositie zijn van Anky van Huizen. Deze kon helaas niet doorgaan. We gaan nu kijken of we deze expositie ergens in het seizoen 20-21 kunnen organiseren.

Anneke Spriensma, Connie Braanker, Nel van de Lagemaat, Nellie Vermij

Kerststal

Ook dit jaar hopen we weer te kunnen genieten van de kerststal. Door het Coronavirus is het nog onduidelijk op welke wijze er vorm gegeven kan worden aan de stal.



Huiskamerdag

Sinds 2004 viert de jeugd van onze kerk het einde van het kalenderjaar in onze eigen kerk op een heel speelse wijze.

Onze kerk wordt voor die gelegenheid omgetoverd tot een echte huiskamer waar alle huiselijke activiteiten een plaatsje kunnen krijgen.

De rode draad/levensader van deze Huiskamerdag werd en wordt nog steeds gevormd door de bordspellen Risk en Catan.

Liefhebbers van deze spelen kunnen hun strategische talenten inzetten in de strijd om de winst en de eeuwige roem.

Ieder jaar is het mogelijk om deze basis te verbreden met andere leuke activiteiten. Daarvoor zijn echter 'kar-trekkers' nodig.

Auke Bijl is dat voor Risk en Catan; anderen waren dat bij het breien, rummikuppen, klaverjassen, lezingen, de 'Preek-van-de-Leek' en nog veel meer leuke dingen. De Huiskamerdag kent dus bescheiden edities (Risk en Catan) en zeer uitgebreide varianten, afhankelijk van de aanmeldingen voor specifieke activiteiten. Voor meer info stuur een mail via het contactformulier op de website.

Kampeerweekend

Ook dit jaar willen we weer gaan kamperen met de Wilhelminakerk. Hoe werkt dat? In het voorjaar zoeken we een camping waar we met een groep kampeerders bij elkaar kunnen gaan staan. Dat kunnen tenten zijn, vouwwagens, caravans of campers. Met of zonder stroom. Of je nu veel of weinig kampeerervaring hebt, maakt niet uit. Ontbijten en lunchen doen we soms bij onze eigen tent, maar vaak schuiven we bij elkaar aan tafel of zetten wat tafels midden op het veld. Op zaterdag organiseren we een gezamenlijke BBQ, met vlees en vegetarisch. En op zondagochtend hebben we een alternatief voor de kerkdienst in de Wil.

Daarnaast kiest iedereen zijn eigen bezigheden, maar meestal ontstaan er spontaan ideeën waar een groepje aan mee doet: een wandeling in het bos, een fietstocht, de kinderen bedenken zelf een spel, 's avonds een kampvuur. En het leuke is dat je als gemeenteleden de tijd hebt om elkaar beter te leren kennen.

Het kampeerweekend zelf zal ergens in mei of juni zijn. Zodra dat bekend is en als we weten welke camping het wordt, zullen we dat in de Wil op Zondag plaatsen.

Bram Naaktgeboren

Open Monumentendag

De eerste paal van de Wilhelminakerk werd geslagen op de dag en het uur van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, 6 september 1898. De eerste steen werd gelegd op 25 oktober 1898; een plaquette met de namen van de leden van de kerkenraad en de bouwcommissie herinnert daaraan. Architect was Tjeerd Kuipers (1857-1942), die in de periode 1888-1928 meer dan vijftig kerkgebouwen ontwierp.

"Velen lopen er langs de in aanbouw zijnde Wilhelminakerk op het Bleekersdijkje, terwijl ze met vreemde blikken den 'circus' gadeslaan en bij de



beschouwing van het niet mooie convexe zinken dak maar niet aan een kerk zouden kunnen denken, als niet de voorgevel met zijn vierkanten toren er de betekenis van deed uitkomen. Iets nieuws voor Dordt is de nieuwe kerk dus wel. Ze is ten minste met geen andere hier ter stede te vergelijken”, schreef kunstcriticus Cas van Son in augustus 1899 het *Dordrechtsch Nieuwsblad*.

Op 23 november 1899 werd de Wilhelminakerk in gebruik genomen. Dat de Wilhelminakerk bezienswaardig was, blijkt wel uit het feit dat de kerkenraad al vóór de ingebruikneming had besloten de kerk open te stellen voor bezichtiging, entree 25 cent. In 1899 werden negen bezoekers genoteerd; 1900 was een topjaar met 47 bezoekers in het eerste en 68 in het tweede halfjaar. Toch bleef ook daarna het aantal bezoekers tot en met het eerste halfjaar van 1904 vrij constant op 20 per halfjaar.

Ook in onze tijd is de Wilhelminakerk open voor publiek, en wel op Open Monumentendag, de tweede zaterdag in september. Bezoekers worden ontvangen met een korte toelichting of met een uitgebreide rondleiding, naar keuze. Onze organisten verzorgen inloopconcerten. Er is een fototentoonstelling over alle kerken van Kuipers. Hoe zal dat zijn op 12 september 2020? We weten het nog niet. Misschien moeten we vanwege de coronamaatregelen een jaar overslaan. Dan wordt het 11 september 2021.

De commissie Open Monumentendag bestaat uit Dicky Peters-de Bruijn, Peter de Jong, Anneke Gerritsen en Peter Dillingh.

DIACONAAT

De Koffiekan.

Het is goed om andere mensen te ontmoeten. Gewoon bij een lekker kopje koffie of thee in gesprek raken of luisteren wat anderen vertellen. Niets moet, het gaat om de gezelligheid en contact. Weet je welkom en neem gerust iemand mee!

De Koffiekan is er van 14.00 - 16.00 uur (vrije inloop) op elke derde donderdag van de maand in de Wilhelminakerk. (17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni. Maaïke Hopma, Anne Idzinga, Rob Landman

Autodienst

Voor oudere mensen die de kerkdienst in de Wilhelminakerk willen bijwonen, maar niet in staat zijn om zelf naar de kerk te komen, is er een autodienst.

Op dit moment zijn er 3 groepen die met een aantal rijders mensen naar de kerk brengen. De rijders zijn 1x per 3 of 4 weken aan de beurt om te rijden. Verder zijn er een aantal die individueel mensen meenemen. Iemand die in de buurt woont b.v.

Nu zijn de rijdersgroepen verdeeld over Crabbehof en Wielwijk, Centrum en het havengebied. Iedere rijdersgroep heeft een contactpersoon. Deze regelt het rijschema. Er zijn nog steeds rijders nodig. Iets voor jou of u? Mocht u belangstelling hebben of meer informatie willen, neem dan contact via het contactformulier op de website. Ron Ouwerkerk



Eetgroep alleengaanden 55+

Maandelijks vindt er een klein wonder plaats in de Wilhelminakerk.

Niet alleen omdat het opnieuw lukt om een zaal vol gezellige eters van een smakelijke driegangenmaaltijd te voorzien, maar vooral om het bijzondere effect dat weer even samen eten op mensen kan hebben.

Maaltijden vol vitamine **V**: **V**erbondenheid, **V**rolijke gesprekken en tot de Volgende keer!

U kunt zich aanmelden via het contactformulier op de website . De kosten zijn 5 euro.

Onder voorbehoud zijn voor 2020 nog de volgende data gepland:

25 september, 30 oktober en 27 november.

In 2021 is de maaltijd in principe op de laatste vrijdag van de maand (m.u.v. juni juli, december). We beginnen om 17.30 uur.

PASTORAAT

Petruskapel

Bijbelgespreksgroep:

Geloven blijft leren, geloven blijft lezen, geloven blijft delen.

Samen op zoek gaan in de Bijbel dat is wat we in kleine kring in de Petruskapel doen onder de bezielende leiding van Mariette Pullen.

Ook dit seizoen hopen we eens in de maand op dinsdagavond bij elkaar te komen en ons te buigen over verschillende delen van het geschreven woord.

Vaak zijn het gedeeltes uit zowel het oude als het nieuwe testament zodat we de overeenkomsten of juist de verschillen opmerken. Mariette neemt ons veelal mee naar de achtergrond waaruit dit Bijbelgedeelte is ontstaan. Vraag en antwoord zijn nooit te voorspellen. Mede daardoor blijft het elke keer weer uitzien naar wat dit keer het raakvlak met ons dagelijks leven is. Vaak heel verrassend. We zijn met een kleine groep en denkt u: dat wil ik ook weleens bijwonen en daar wil ik deel vanuit maken, meldt u gerust aan via het contactformulier op de website.

Kun je nog zingen, zing dan mee....

We hopen dat we in het nieuwe seizoen weer mogen zingen in onze kerken en als dat zo is dan uit volle borst!

Een aantal keer per jaar komen we op een middag , meestal op zaterdag, bij elkaar om uit het "nieuwe" liedboek te zingen om de wat minder bekende liederen te ontdekken en eigen te maken. Onder begeleiding van onze enthousiaste organist en dirigent Herman van Ballegooyen.

Ook wat bekende liederen klinken door de ruimte want er is altijd ruimte voor inspraak en de blijdschap is op de gezichten te lezen als we na zo'n twee uur de zaal weer verlaten. De middagen worden aangekondigd in een van de voorgaande diensten en in het kerkblad: Kerk op Dordt .

Dus als u zich geroepen voelt en van zingen houdt kom dan zingen en zing dan mee...



Ouderenpastoraat

Het Ouderenpastoraat is hoofdzakelijk actief voor leden van 80 jaar en ouder en indien gewenst ook voor 75 plussers via ca. 38 contactpersonen die bezoekwerk willen verrichten niet alleen bij ziekte en eenzaamheid maar ook bij verjaardagen en gedenkdagen. Verder organiseert zij o.a. kerstmiddagen en andere activiteiten zoals een gezellige middag in de zomermaanden wanneer veel mensen alleen zijn en niet op vakantie kunnen. Voor vragen over het Ouderenpastoraat kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website met: Anneke Spriensma (organisatie) of Mieke van der Schelde tel. (administratie)

Samen zingen

Al een paar jaar organiseren we in samenwerking met de Vrij Evangelische Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente een zangmiddag. In de aanloop naar advent en kerst zingen we vertrouwde liederen.

Naast zingen blijkt ook de ontmoeting een waardevol onderdeel van deze middag. De Doopsgezinde Kerk aan de Hugo van Gijweg 12 verleende ons dan gastvrijheid.

Het is nu nog niet te zeggen of deze middag ook doorgang gaat vinden, al hopen we dat wel. Zodra daarover wat meer duidelijk is, wordt het vermeld in de WoZ.

En dan hopen we velen van u te zien.

Tineke Pennings

EREDIENST

Werkgroep eredienst (voorheen liturgiecommissie).

De werkgroep Eredienst bestaat momenteel uit 6 leden, deelname door een predikant is op dit moment niet aan de orde. Met enige regelmaat hebben we overleg. De werkgroep wordt ingesteld door de kerkenraad, kan de kerkenraad adviseren en voorstellen doen m.b.t. de viering van de eredienst of opdracht c.q. een vraag krijgen van de kerkenraad t.a.v. de viering. De werkgroep onderhoudt contacten met groepen die direct of indirect betrokken zijn bij de viering van de eredienst zoals kindernevendienst, tienerdienst, muzikanten, lectoren, symbolisch bloemschikken, koster. Kerkdiensten en m.n. de bijzondere diensten worden geëvalueerd, waar nodig actie ondernomen. Verdieping krijgt een plek tijdens het overleg, verzorgd door de predikant of één van de andere leden van de werkgroep. Ook de preekvoorziening is een activiteit die wordt gedaan door een lid van de werkgroep. Diverse zaken die de liturgie in de eredienst aangaan zijn uiteraard ook agendapunt. Namens de werkgroep, Rineke Mol

Beamerteam Elke week wordt tijdens de kerkdienst de beamer gebruikt om liederen te projecteren, teksten en soms aanvullende beelden of filmpjes. Het beamerteam dat dit voorbereidt en op zondag de beamer bedient, bestaat uit: Luuk Besjes, Erika Blom, Mieke Dijkstra en Bram Naaktgeboren. Als u meer wilt weten, spreek ons aan, of stuur een mailtje naar beamerteam.wil@gmail.com



Symbolisch bloemschikken

De werkgroep “Symbolisch bloemschikken” heeft als doel tijdens belangrijke perioden van het kerkelijk jaar en bij bijzondere diensten een schikking te verzorgen, die een extra dimensie kan geven aan bijbelse of liturgische motieven. Zij maakt hierbij gebruik van bloemen, planten, maar ook andere materialen, die door hun beeldkracht, vorm en kleur een symbolische betekenis hebben en niet zelden emotie kunnen oproepen.

In de Wil-op-zondag wordt doorgaans een beschrijving en uitleg gegeven.

De werkgroep bestaat uit: Anneke Huijzers, Hester van Wingerden, Margriet Besjes, Nel van de Lagemaat, Rineke Mol en Pleunie de Lint .

Cantorij

Gewoonlijk repeteert de Wilhelminakercantorij op vrijdagavond van 20.00 uur-21.00 uur in de benedenzaal van de kerk. Maar bij het schrijven van dit stukje kan van samen zingen nog geen sprake zijn. Helaas lijkt dat vooralsnog een te groot risico.

Daarom is het nog onduidelijk wanneer we de repetities weer kunnen oppakken. Als het weer verantwoord is de lofzang gaande te houden wordt u daartoe uitgenodigd via de WoZ.

Tineke Pennings

De lector in de eredienst

Het lectoraat is een taak binnen de Werkgroep eredienst.

In de bijbelse tijd werden de Schriften voorgelezen (Nehemia 8,1-9; Lucas 4,16).

In Openbaring 1,3 heet het zelfs: ‘Gelukkig is wie dit voorleest’.

En de functie van lector (m/v) in de kerk dateert al van lang vóór de Reformatie. In onze kerk wordt de schriftlezing in de eredienst door enkele, daartoe getrainde, gemeenteleden verzorgd. Zij hebben bij toerbeurt dienst. Op deze manier leveren zij een bijdrage aan de eredienst.

Indien u vragen heeft of interesse om ook lector te zijn, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website.

Namens de Werkgroep eredienst,
Hester van Wingerden

COMMUNICATIE

Drukkerij

In de drukkerij in de Wilhelminakerk wordt de **WilopZondag** geprint, waarbij een (soms moeilijke) inschatting wordt gemaakt van het aantal benodigde exemplaren om zondag uit te delen. Tevens wordt de WoZ per mail verstuurd aan +/- 260 belangstellenden die zich hiervoor hebben opgegeven en op de website geplaatst.

De **WilopZondag** is de wekelijkse zondagsbrief. Hierin worden de gegevens en de orde van dienst van de kerkdienst in de Wilhelminakerk gepubliceerd. Tevens informatie van activiteiten rond de Wilhelminakerk en de Petruskapel.



Commissies en werkgroepen kunnen tekst aanbieden via mail: wk.pk.kopij@gmail.com voor donderdag 19 uur. Momenteel (juni) verzamelt Huug Luijten de kopij in één document. Eén van de redactieleden (Boukje Nederlof of Anne Idzinga) maakt verschillende edities van de komende WoZ: print, mail, website.

De Zaaier is het mededelingenblad van de kerkenraad. De Zaaier wordt geschreven door het scribaat. De drukkerij zorgt voor verspreiding per mail aan gemeenteleden die zich hiervoor aanmelden en zorgt voor een beperkt aantal geprinte exemplaren die in de ontmoetingsruimte van de kerk liggen voor gemeenteleden die geen mail hebben. Incidenteel wordt ander printwerk voor de kerk gedaan. Het team van de drukkerij bestaat momenteel uit Hester van Wingerden, Boukje Nederlof en Anne Idzinga.

Website

Webmaster Erika Blom en Bram Naaktgeboren zorgen ervoor dat de **website** van onze kerk de vele actuele zaken weergeeft zoals wie er voorgaat op de komende zondag, de Wil-op-Zondag, de Zaaier en de komende activiteiten in de kerk. Mocht u info hebben voor de website dan kunt u contact opnemen met de webmaster via het contactformulier op de website

KOSTERIJ

Om alle activiteiten in De Wilhelminakerk mogelijk te maken, zetten zich een groot aantal enthousiaste vrijwilligers in. De verschillende werkzaamheden zijn gegroepeerd in een aantal functionele clusters:

Koster zondagsdienst

Verzorgt op zondag alle ondersteunende werkzaamheden om de eredienst goed te laten verlopen.

Koster door de week

Is de gastvrouw/heer bij een bijeenkomst in de kerk en verzorgt hiervoor de ondersteunende werkzaamheden.

Schoonmaakploeg

Op woensdagmorgen worden alle ruimtes in de kerk schoon gemaakt en is er tijd voor gezelligheid. Zo nodig (als er bijeenkomsten zijn geweest) ook op andere dagen.

Onderhoudsploeg

Reparaties, klein onderhoud en technische voorzieningen worden verzorgd.

Keuken, catering en inkoop

Koffie, thee en andere drankjes zijn beschikbaar. Fijn dat veel mensen vaak spontaan meehelpen bij uitschenken, opruimen en afwas. Gezorgd wordt dat de voorraad voldoende blijft. Op aanvraag kan meer uitgebreide catering verzorgd worden.

Coördinator:

Coördineert de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan de kerkrentmeester.



Meedoen of meer informatie?

Neem contact op met Anne Idzinga, coördinator kosterij, mail via het contactformulier op de website.

JEUGDWERK

Kindernevendienst (iedere zondag)

Ieder zondag is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn hier van harte welkom.

We lezen dan met elkaar een (bijbel)verhaal, bidden en zingen soms een lied of maken een mooi (knutsel)werk. Tijdens de collecten komen de kinderen weer terug van de kindernevendienst.

Leiding kindernevendienst gezocht – *komt u ons team versterken?*

Vindt u het leuk om met kinderen om te gaan en heeft u interesse om leiding te geven bij de kindernevendienst, of om eerst een keertje te komen kijken, dan nodigen wij u van harte uit! Graag contact opnemen met Jeanette Klop via het contactformulier op de website.

Oppasdienst

Wekelijks wordt er tijdens de kerkdienst een oppasdienst georganiseerd voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In een aparte ruimte kunnen zij zich, onder begeleiding, vermaken met het aanwezige speelgoed en knutselmateriaal. De kinderen kunnen gedurende de hele dienst in de ruimte blijven of indien gewenst eerder opgehaald worden.

Wil je meehelpen om de oppasdiensten op te vullen of heb je vragen? Mail gerust via het contactformulier op de website. Willeke Blazis-Neels

N.B. Ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus en het kleine aantal kinderen welke stelselmatig gebruik gaan maken van de oppasdienst dit jaar (3), is er vooralsnog besloten om de oppasdienst de komende maanden nog niet aan te bieden.

Geloofsopvoeding

Tijdens een klein aantal bijeenkomsten verdiepen we ons in de geloofsopvoeding die we aan kinderen willen geven. Het is een uitwisseling van gewoonten, gedachten, maar we zijn ook op zoek naar een verdere verdieping daarvan. Wat vinden we belangrijk, wat willen we kinderen meegeven, hoe kunnen we dat binnen deze kerk vormgeven? Kinderen zijn de toekomst, hoe houden we ze betrokken?

Het afgelopen jaar hebben we de bijeenkomsten afgesloten met een gezamenlijke maaltijd (ouders, kinderen en zeker niet te vergeten de oppassers die gedurende de bijeenkomsten alle kinderen vermaakten). Dat concept was goed, waarschijnlijk zullen we het dit jaar op dezelfde voet voortzetten.

Wil je deelnemen en/of wil je een gedeelte van de organisatie op je nemen? Mail gerust via het contactformulier op de website. Willeke Blazis_Neels



Sirkelslag Kids (8-12 jaar)

Zin in een spannend interactief spel dat je speelt tegen andere kindergroepen uit heel Nederland? Doe dan mee met Sirkelslag kids

De datum is nog niet bekend. Het idee is dat we om 18 uur bij elkaar komen met elkaar gaan eten en daarna gaan we het spel spelen. De avond duurt tot 20.15 uur. Houd de WoZ in de gaten wanneer het Sirkelslag kids is.

Seven + (12-16 jaar)

Seven+ is een activiteit waarin de zeven werken van barmhartigheid in de praktijk brengen. We doen dit in samenwerking met jongeren van de Ontmoetingskerk en de Wijnstok. Afgelopen seizoen zijn we in het Wereldhuis in Amsterdam geweest waar we vluchtelingen bezocht hebben. Komend seizoen gaan we verder met 'zorg voor de aarde' en misschien nog een werk.

De datum dat we dat gaan doen, is nog niet bekend. Houd de WoZ in de gaten.

Lichtjesticht

Het is inmiddels een traditie geworden: de lichtjesticht dor de binnenstad van Dordrecht. Op Kerstavond wandelen vanaf 18.00 uur de jonge kinderen met lampionnen door de buurt rondom de Wilhelminakerk. In elk van de deelnemende kerken (Baptistengemeente en het Leger des Heils) is iets te beleven van het Kerstverhaal. De wandeling eindigt in de Wilhelminakerk waar de sfeervolle Kerststal vertelt van de geboorte van Jezus, een mens vol van Gods licht. Doe je mee?

Do. 24 december vanaf 18.00 uur.

Palmpaasstokken versieren

Op de zaterdagmiddag voor Palmpasen versieren we de stokken met een verhaal. Elk kind mag een eigen stok versieren met de bijzondere verwijzingen naar de weg die Jezus ging. Fijn als papa, mama, opa of oma willen helpen. Iedereen is welkom, dus ook vriendjes en vriendinnetjes.

Zaterdagmiddag 27 maart 2021 van 14.00 – 16.00 uur in de Wilhelminakerk. Fijn als je je aanmeldt. jeugdouderlingenwilhelminakerk@gmail.com

Avondmaal vieren, hoe doe je dat? (8 tot 12 jaar)

In de Wilhelminakerk vieren ook de kinderen het Heilig Avondmaal mee. In het delen van brood en wijn klinkt veel mee en daarom is het goed om de betekenissen met elkaar te delen. Op een woensdagmiddag in mei 2021 houden we een kinderkring, rondom het thema: Avondmaal vieren, hoe doe je dat?. Daarbij zullen alle aspecten van het Heilig Avondmaal aan bod komen. Deze middag wordt afgesloten met een gezellige maaltijd.

Houd de Woz in de gaten voor de datum.



Tienerdienst (12-18 jaar)

Ben je tussen de 12 en 18 jaar?

Wil je op zondagochtend niet altijd stilzitten in de kerkdienst, maar je wel verdiepen in het geloof op een actieve manier? Dan is de tienerdienst iets voor jou.

Je zit tijdens de dienst met leeftijdsgenoten in een van de jeugdruimtes boven. Daar praten jullie over diverse onderwerpen.

Wilcome (12-16+ jaar)

Voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs biedt Wilcome een plek om elkaar te ontmoeten, voor gezelligheid en om met elkaar leuke dingen te doen. Binnen de kaders en muren van de kerk.

Zo worden er avonden gevuld met sport- en spelactiviteiten en daarnaast zijn er meer inhoudelijke avonden. Eens in de 2 à 3 weken komen we bij elkaar op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het jeugdhonk. Houd de agenda van de WoZ in de gaten voor de momenten dat er Wilcome is.

ACTIVITEITEN KALENDER 2020 (incompleteet)

12 september	openmonumentendag
15 september	Dinsdagmiddagkring 14-15.30
17 september	De Koffiekan 14-16 uur
24 september	werken van Palestrina, Beethoven en Liszt, 20.00-22.00
25 september	Eetgroep alleengaanden 55+ vanaf 17.30 uur
29 september	Samen boeken lezen, aanvang 19.45 uur
5 oktober	Leerhuis: Hoe moet het met de kerk in de moderne tijd? 20.00-22.00 in de Wilhelminakerk
13 oktober	Dinsdagmiddagkring 14-15.30
15 oktober	De Koffiekan 14-16 uur
29 oktober	werken van Beethoven en Max Bruch, 20.00-22.00 uur
30 oktober	Eetgroep alleengaanden 55+ vanaf 17.30 uur
2 november	Leerhuis: Mondige mensen en hun (on)geloof 20.00-22.00 uur, in de Wilhelminakerk
10 november	Dinsdagmiddagkring 14-15.30
19 november	De Koffiekan 14-16 uur
25 november	Samen boeken lezen dinsdagavond, aanvang 19.45 uur
26 november	werken van Monteverdi, Beethoven, Samuel Barber, John Luther Adams en Olivier Messiaen, 20.00-22.00 uur
27 november	Eetgroep alleengaanden 55+ vanaf 17.30 uur
8 december	Dinsdagmiddagkring 14-15.30
17 december	De Koffiekan 14-16 uur
17 december	werken van Beethoven, Händel, Kalinnikov, 20.00-22.00
24 december	Lichtjesticht 18.00 uur



ACTIVITEITEN KALENDER 2021(incompleteet)

11 januari	de vroegkerkelijke spiritualiteit, 20.00-22.00 Leerhuis Grote kerk
12 januari	de vroegkerkelijke spiritualiteit, 10.00-12.00 Leerhuis Grote kerk
12 januari	Dinsdagmiddagkring 14-15.30
21 januari	De Koffiekan 14-16 uur
21 januari	werken van Palestrina, Beethoven, Liszt en Arvo Pärt, 20-22 u
8 februari	de vroegkerkelijke spiritualiteit, 20.00-22.00 Leerhuis Grote kerk
9 februari	de vroegkerkelijke spiritualiteit, 10.00-12.00 Leerhuis Grote kerk
9 februari	Dinsdagmiddagkring 14-15.30
16 februari	Samen boeken lezen aanvang 19.45
18 februari	De Koffiekan 14-16 uur
18 februari	werk van Anton Bruckner, 20.00-22.00 uur
25 februari	Felix Mendelssohn: Paulus i.s.m. Stichting Dordtissimo, 20-22 u
8 maart	de vroegkerkelijke spiritualiteit, 20.00-22.00 Leerhuis Grote kerk
9 maart	de vroegkerkelijke spiritualiteit, 10.00-12.00 Leerhuis Grote kerk
9 maart	Dinsdagmiddagkring 14-15.30
18 maart	De Koffiekan 14-16 uur
18 maart	werken van Beethoven, Wagner 20.00-22.00 uur
27 maart	Palmpaasstokken versieren van 14.00 – 16.00
13 april	Dinsdagmiddagkring 14-15.30
15 april	De Koffiekan 14-16 uur
22 april	werken van Arvo Pärt en Francis Poulenc i.v.m. 40 dagentijd
28 april	werk van Benjamin Britten Bevrijdingsdag 20.00-22.00 uur
11 mei	Dinsdagmiddagkring 14-15.30
12 mei	Samen boeken lezen aanvang 19.45
20 mei	De Koffiekan 14-16 uur
20 mei	werk van Mahler i.v.m. Pinksteren op 23 mei a.s. 20.00-22.00 u
8 juni	Dinsdagmiddagkring 14-15.30 (misschien)
17 juni	De Koffiekan 14-16 uur



NAMENLIJST

Onderstaande ambtsdragers zijn te bereiken via het contactformulier op de website of genoemd mailadres.

Interim predikant: Ds. Marten Knevel

bereikbaar via de scriba of via het contactformulier op de website.

Pastoraal werker: Ds. Anke Dekker

Bereikbaar via het contactformulier op de website.

Ouderlingen

Joke van den Bandt

Auke Bijl

Annelies Blommers

Wout en Toos Dekkers

Anne en Anneke Idzinga

Rob Landman

Bram Naaktgeboren

scriba.wilhelminakerk@gmail.com

Dick Piket

Ariana van der Slikke

Fred Venus

Willem de Vries

Jeugdouderlingen

Stephan Blazis

jeugdouderlingenwilhelminakerk@gmail.com

Ronald van der Schelde

jeugdouderlingenwilhelminakerk@gmail.com

Diakenen

Anneke Gerritsen (*speciale opdr*)

Peter de Graaff (*speciale opdr*)

Fenneke van Hasselt

Stefan Jongkind

Willemien de Mol

Ron Ouwerkerk

Harm Stavast

Annet de Vries

Pastoraal medewerkers

Marijke de Geus

Lies van Geloof

Maaïke Hopma

Tjip Pasma

Tineke Pennings

Margriet Stavast



Deze activiteitenkrant is een uitgave van de
Protestantse wijkgemeente
Wilhelminakerk-Petruskapel te Dordrecht.

Wilhelminakerk

Blekersdijk 41
3311 LD Dordrecht
078-6137925

Kerkdienst elke zondag 10.00 uur
coördinerend koster: Anne Idzinga

Petruskapel,

Plein1940-1945,
3313CV Dordrecht
06-12314038

Kerkdienst elke zondag 10.00 uur
coördinerend koster: dhr. Kees de Boer

scriba: scriba.wilhelminakerk@gmail.com
website kerk: www.dewilhelminakerk.nl