

Zondag 13 september 2020
13^e van de Zomer
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Ds. Hermie Hummel
lector	Arly Schöningh
organist	Hans Okkerse
ouderling	Ronald van der Schelde
diaken	Willemien de Mol
zangers	Annenies Keur en Leo Aalders
koster	Harold Snaak

Uw gaven worden gevraagd voor:

- 1 Wijkdiaconie
- 2 Wijkkerk
- 3 Toekomst van de kerk

De diaconale collecte van deze week is voor algemene diaconale doelen van onze wijkgemeente. De opbrengsten van deze collecte wordt onder andere gebruikt voor materiële van personen en groepen binnen de gemeente.

Uw gaven kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas.

Wilt u vermelden voor welk collectiedoel uw gift bestemd is?

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Bij de dienst

Vandaag is het de 13^e zondag van de zomer. Zo op het snijvlak naar de herfst toe reikt het leesrooster ons uit het evangelie een aantal verzen uit Mattheüs 18 aan, vanaf vers 21: over "vergeven", over 'zeventig maal zeven keer' vergeven. In de uitleg en verkondiging zal het accent vooral liggen op de eerste Schriftlezing, uit Genesis 18. Over Sara, over "is ook maar iets voor de Heer onmogelijk?" (Genesis 18, 14).

Vanmorgen mag ik voor het eerst in uw midden zijn als voorganger. Ik kom uit Rotterdam, waar ik voor 50% predikant van de Groene Tuinkerkerk op IJsselmonde ben. Verder ben ik er ook geestelijk verzorger - van verpleeghuis De Burcht (een locatie van Leliezorggroep) in de Alexanderpolder. *ds Hermie Hummel*

Symbolische schikking voor Monumentendag met als thema “Leermo(nu)ment”

De schikking beeldt uit dat dit monument, de Wilhelminakerk, een ontmoetings- plaats wil zijn om God te eren, te vieren, te dienen en te delen, elkaar te ontmoeten, maar ook een plaats om te **leren**.

Te leren van elkaar en van de voorganger, van de leiding van de kindernevendienst, de tienerdienst, jeugdclubs, cantorij en van de Bijbel- en gespreksgroepen. Daarbij gebruikmakend van diverse leermiddelen, waarvan voorbeelden in de schikking te zien zijn.

In de hoop en verwachting, dat mede hierdoor mensen tot bloei mogen komen en vrucht mogen dragen. Daarom zijn er bloemen te zien, sommige zijn nog in knop, maar daarnaast ook allerlei vruchtdragende takken.

Orgelspel **ORDE VAN DIENST**

welkom en mededelingen

inleidend orgelspel *Partita 4 over Psalm 62 van Margaretha Christina de Jong*

VAN BUITEN NAAR BINNEN

stil gebed

zingen **psalm 119: 34 en 64**

BEMOEDIGING EN GROET

inleiding op de dienst

Kyriegebed - *met gesproken acclamatie “Heer ontferm U”*

glorialied **lied 868: 1 en 5**

woord voor de kinderen

DE SCHRIFT

gebed van de zondag bij de opening van de Schrift

1^e lezing **Genesis 18, 1-15**

zingen **lied 313: 1 en 5**

2^e lezing **Mattheüs 18, 21-35**

zingen **lied 339a**

UITLEG EN VERKONDIGING

orgelspel

zingen **lied 315: 1 en 3**

GEBEDEN

dankgebed, voorbeden *met gezongen acclamatie 367–e*

stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’

VAN BINNEN NAAR BUITEN

slotzang **lied 418: 1 en 2**

HEENZENDING EN ZEGEN

allen *gesproken antwoord ‘Amen, amen, amen’*

orgelspel

Uitgang

Vandaag helaas geen koffie ivm de corona-maatregelen.

De kerkgangers beneden gebruiken de middendeur en van de gaanderij de trap in de toren. **Houdt rekening met elkaar en houdt 1,5 meter afstand!**



Weekbericht Interim Predikant 18.

Het is al even geleden dat u een weekbericht van mij heeft gelezen. De vakantiemaanden zijn voorbij en alles is weer begonnen, zij het onder de restricties van de nog steeds geldende Corona-maatregelen. Ik hoop dat u de zomer goed en gezond bent doorgekomen en ook nog heeft kunnen genieten.

Afgelopen zondag mocht ik voor het eerst 'gewoon' voorgaan in de Wilhelminakerk. Stephan Blazis werd bevestigd in het ambt van jeugdouderling en er was een overstap moment voor kinderen die de nevendienst verlaten hebben.

Ik vond het mooi om te ervaren dat er veel positieve motivatie in de gemeente aanwezig is. Bij Stephan, maar ook bij anderen die hun bijdrage leverden en die ik gesproken heb. Dat geeft hoop voor de toekomst van de gemeente.

Wat mijn werk in Dordrecht betreft kan ik melden dat ik inmiddels aan de kerkenraad gerapporteerd heb en advies heb uitgebracht. De kerkenraad heeft daarover gesproken en een conclusie getrokken. Er wordt nu gezocht naar een datum op zo kort mogelijk termijn voor een gemeente-bijeenkomst om u als gemeente te informeren. Dan hoopt de kerkenraad ook zijn voornemen voor een vervolgtraject de toekomst in met u te delen.

Ik begrijp dat deze informatie nog weinig inhoudelijk is en vooral procedureel. Ik hoop dat u begrijpt dat dit nog even niet anders kan.

Rest mij nog om u te melden, dat ik in de week van 20 tot 26 september niet beschikbaar ben omdat ik dan verhuis.

Ik herinner u aan de contactmogelijkheden met mij via de E-mail, WhatsApp, of telefonisch. U kunt mij bij voorkeur bereiken op donderdag tussen 19:00 uur en 20:00 uur.

Intussen wens ik u een goede zomer en ik hoop dat we elkaar na de zomer wat vaker in levende lijve kunnen ontmoeten.

Ds. Marten Knevel.

E-mail: m.knevel@protestantsekerk.nl

Vrijheid

Het thema 'vrijheid' blijft mij bezighouden dit jaar. Ik schreef er al eerder over en afgelopen zondag sprak ik erover in de kerkdienst. In het kort kwam mijn boodschap erop neer, dat Jezus als hij spreekt over 'Vrijheid', het niet zozeer heeft over de omstandigheden en de mate van ruimte die deze bieden om te kunnen zeggen en doen wat je wilt. Hij heeft veel meer over een vrijheid, die voortkomt uit een betrouwbaar inzicht in de werkelijkheid en wat je daarvan verwachten mag en kunt. Jezus verwijst daarbij naar zichzelf en zijn eigen boodschap. Het gaat dan over inzicht in jezelf. Op wie je bent, wat je kunt en wie je mag zijn. Ook gaat het om inzicht op de betekenis van je bestaan. Maar het gaat ook over inzicht in het samenleven van mensen, wat de betekenis daarvan is, wat je daarvan kunt verwachten en in de plaats die jij daarin kunt en mag innemen. Het gaat om zicht op een levensweg waarin je tot je bestemming komt als mens. Je weet waarvoor je leeft.

Over al deze zaken heeft Jezus van alles te zeggen. Net als andere geestelijke leiders overigens. Volgens 'Bonhoeffer' waar ik naar verwees in mijn overdenking, komen die inzichten je niet aanwaaien. Je moet er moeite voor doen om ze te verwerven. Dat kost inspanning en discipline. En vervolgens vraagt het om keuzes in het leven. Zoals hij die ook gemaakt heeft. Keuzes om je leven overeenkomstig die betrouwbare inzichten in te richten. Dat betekent altijd verlies aan vrijheid in de zin van openstaande opties. Maar het betekent winst aan vrijheid om op weg te gaan in vertrouwen dat dat goed is. Zo begrepen, kunnen wij in de navolging van Christus vrije mensen zijn, zelfs midden in zeer beperkende omstandigheden. Dat is in ieder geval het getuigenis van Bonhoeffer in de gevangenis.
Ik hoop dat de Wilhelminakerk en de Petruskapel plekken mogen zijn waar mensen die vrijheid blijven vinden en met elkaar delen.
Ds. Marten Knevel
10 september 2020

Berichten van de diaconie.

In de vergadering van 2 september 2020 is weer veel besproken. We geven graag wat zaken aan u door.

-In Corona-tijd zijn bij de diaconie (ook via HIP) hulpvragen bij ons binnengekomen.

Schroom niet om contact op te nemen via Ron Ouwkerk (infoformulier op www.dewilhelminakerk.nl)

-De kaarten vanuit de Wilhelminakerk worden door de diaken van dienst verstuurd. Een pen, die van hand tot hand gaat is niet van deze (Corona)-tijd.

-Ook voor de maand oktober wordt een gift van € 75,-- overgemaakt naar de Voedselbank. De boodschappenkar staat helaas ook in oktober nog niet klaar om producten in te deponeren.

-Er gaat ook een gift van € 100,-- naar Stichting "de Vrolijkheid" De collecteopbrengst voor dit doel heeft geleden onder het niet doorgaan van diensten.

-De diakenen zijn heel blij met het starten van de bijeenkomsten van "de Koffiekan" en zoeken naar mogelijkheden om meer contactmomenten in de gemeente te organiseren. We hopen, dat een maaltijd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM tot de mogelijkheden gaat behoren.

-Helaas vindt de viering van het Avondmaal op 27 september a.s. geen doorgang. Daarvoor zijn diverse redenen. We zoeken ook hier naar mogelijkheden om de eerstvolgende viering wel door te laten gaan.

-11 oktober vindt de presentatie van het nieuwe spaardoel plaats. We hopen weer op een enthousiaste medewerking van de jeugd.

-14 oktober is onze volgende vergadering. Dan spreken we met Peter de Graaff over "de Groene Kerk"

-We zijn blij met uw aanbevelingen en reacties.

-Tot slot een aankondiging: COLLECTEMANDJES

Vanaf 13 september staan bij de uitgang op de tafels met gel collectemandjes klaar om uw collecte(bonnen) in te doen. Als deze proef slaagt, kunt u uw gaven dus ook weer in de Wil na de dienst schenken.

Maar..... de mogelijkheid om via de bekende rekeningnummers te doneren heeft nog steeds de voorkeur. Over een QR-code wordt nog nagedacht.

Annet de Vries-Koppe, diaken



Leven is meeleven

Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Bedankt

Lieve mensen uit de Wilhelminakerk

Zondag 23 augustus werden we verrast met de bloemen uit de kerk die zij kregen na de verhuizing naar onze nieuwe woning in Dubbelmonde. Wij zijn er heel blij mee
Hartelijk dank, **XXX**

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen, die ik zondag 6 september van de kerk voor mijn 95 ste verjaardag heb ontvangen. Ze staan op de grote tafel in de huiskamer, zodat er meerdere bewoners van kunnen genieten.
Ook mocht ik héél véél mooie. kaarten ontvangen.
Ook hiervoor hartelijk dank. **XX.**



Kroonbede

Op **maandag 14 september** zal er voorafgaand aan Prinsjesdag opnieuw een interkerkelijke gebedsdienst zijn in de stad. U bent van harte uitgenodigd in de Augustijnenkerk, Voorstraat 216 . Aanvang 20.00 uur .
Er zal aandacht zijn in onze gebeden voor overheid van onze stad en land, werkers in de zorg en duurzaamheid.
Het geheel zal worden omlijst met een muzikale bijdrage van Johan den Hoedt, Jeanette Jolier en Bas van Nienes (Mensenkinderen).
Van harte welkom ! Er is voldoende ruimte en we houden ons aan de vastgestelde regels van RIVM.
Het is dit keer ook mogelijk om via onderstaande link op afstand aanwezig te zijn
<https://www.youtube.com/channel/UCtp98GdBuKZdZ8Oiyhu50Dw/live>



Koffie-Kan Donderdag 17 september
Iedere 3e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen in de Wilhelminakerk. In deze coronatijd natuurlijk met gepaste onderlinge afstand. U bent van harte welkom op donderdag 17 september 2020 tussen 14.00 en 16.00 uur.
Maike, Rob en Anne.

Beeldkerkdiensten: de kerkdeuren staan open!

Het was half maart 2020; heel Nederland werd overvallen door de snelle ontwikkelingen van het corona-virus. Ook de kerken moesten zich snel aanpassen aan de nieuwe situatie. Bijeenkomsten met grote groepen waren niet meer toegestaan, er mocht niet meer gezongen worden. Ook de landelijke kerk adviseerde om geen kerkdiensten meer te organiseren met meer dan 100 aanwezigen, dus gold dit ook voor de Wilhelminakerk en Petruskapel. Dat betekende dat we op dat moment geen kerkdiensten in ons eigen kerkgebouwen meer hadden. Vanuit de landelijke kerk werd een alternatief geboden met uitzendingen van kerkdiensten op tv. Vanuit de Grote Kerk in Dordrecht kwam al snel het aanbod om bij hun kerkdiensten mee te kijken via YouTube. Toch kwam in de kerkenraad het idee om zelf ook kerkdiensten met beeld en geluid vanuit onze eigen kerk uit te gaan zenden. Een aantal gemeenteleden heeft de handschoen opgepakt en is begonnen om zich te verdiepen in alles wat nodig is om een kerkdienst via internet uit te zenden. In computertaal: het streamen van de kerkdienst. Of wat meer Nederlands: het uitzenden van een beeldkerkdienst. Ervaring met beeldkerkdiensten hadden we geen van allen. Wel ervaring met computers en met geluidstechniek. En enthousiasme en doorzettingsvermogen. En dat laatste hebben we wel nodig gehad. We zijn begonnen met de laptop van het beamer-team en twee eigen cameraatjes. De laptop bleek te oud en te langzaam, de twee cameraatjes deden het soms wel, soms niet. De software die we nodig hadden om de beeldkerkdiensten op te nemen, kostte wat tijd om onder de knie te krijgen. Het bleek dat de internetaansluiting in de kerk veel te langzaam was om beeldkerkdiensten uit te zenden. De geluidsinstallatie van de kerk gaf teveel ruis, de zangers en zangeressen waren niet goed te horen.



Om dit op te lossen hebben we moeten improviseren: de mensen van het streamteam zetten hun eigen middelen in zoals laptop, mengpaneel, microfoons en geluidskabels. Een snelle internetaansluiting kon pas begin juli door KPN geleverd worden, dus tot die tijd rolden we steeds een kabel van 50 meter uit naar het huis van Eva en Vincent van Dorst zodat we hun snelle internetaansluiting konden gebruiken. En we zijn een handleiding gaan schrijven voor de software die we gebruiken voor de beeldkerkdiensten zodat we konden leren van wat er mis ging. Een voorbeeld was het gebruik van een filmpje in de kerkdienst. Dat filmpje was netjes zichtbaar in de beeldkerkdienst via YouTube, maar in de kerk konden de aanwezigen hem niet zien. We moesten dus de beeldkerkdienst koppelen aan de beamers zodat iedereen in de kerkzaal hem ook zag. Vervolgens bleek dat de luisteraars van de kerktelefoon geen geluid hoorden, dus ook daar hebben we een oplossing voor bedacht.

Maar ook de vorm van de kerkdienst moesten we in het begin verkennen. Hoe groet de ouderling de predikant als je elkaar geen hand mag geven? Hoe betrek je de diaconie en kinderen in de kerkdienst? Zijn de bloemen op tijd in de kerk zodat ze op de video-opname staan?

Terwijl we bezig waren om met minimale middelen de beeldkerkdiensten mogelijk te maken, zijn we ook gaan kijken naar de toekomst. Op de eerste beeldkerkdiensten kregen we direct positieve reacties: fijn dat we nu weer naar onze eigen kerkdienst

kunnen kijken in een bekend kerkgebouw met bekende gezichten. En we zagen ook aan de kijkersaantallen dat de beeldkerkdiensten gewaardeerd werden. Per dienst zagen we dat er direct op dat moment zo'n 40 aansluitingen op YouTube waren. Als je er van uit gaat dat er per aansluiting gemiddeld twee mensen kijken, zijn dat dus al 80 kijkers. En die aantallen lopen in de week erna op naar 200 aansluitingen, dus zo'n 400 kijkers.

We weten nu nog niet wanneer we allemaal gewoon naar de kerk kunnen gaan, maar we hebben in de kerkenraad besloten om sowieso te gaan investeren in de toekomst en een installatie in te richten waarmee we voortaan elke kerkdienst eenvoudig kunnen uitzenden als beeldkerkdienst. Zo zorgen we ervoor dat mensen binnen en buiten de gemeente die de diensten vanuit huis willen meemaken, niet alleen geluid maar ook beeld hebben en zich zo meer betrokken voelen. Ook voor de Petruskapel hebben we gekeken naar de mogelijkheden. Daar lopen we tegen het praktische probleem aan dat we te weinig mensen hebben om daar ook het streamen te verzorgen en dat er geen internetaansluiting is. Als we daar ook willen gaan streamen, dan zullen we nog een keer een extra installatie moet kopen en onderhouden.

Om te komen tot een goed werkende stream-installatie, hebben we gekeken hoe andere kerken dat hebben aangepakt en op basis van onze eigen ervaringen een voorstel ingediend. Dat voorstel is goedgekeurd in onze eigen kerkenraad en in de algemene kerkenraad (de AK).

Dat betekent dat we binnenkort een vaste camera achterin de Wilhelminakerk hebben waarmee we scherp kunnen inzoomen op de liturgietafel, de preekstoel en alles wat zich voorin de kerkzaal bevindt. En we kunnen uitzoomen zodat de hele kerkzaal zichtbaar is. We hebben al een eigen moderne PC die snel genoeg is voor de beeldkerkdiensten. De snelle internetaansluiting bij KPN doet het inmiddels ook. Voor het geluid hebben we een nieuw geluidsmengpaneel en we krijgen binnenkort ook nieuwe microfoons en vaste kabels. Ook hebben we inmiddels een vast team dat de beeldkerkdiensten verzorgt: het stream-team.

We zijn blij dat we nu verder kunnen bouwen aan de toekomst en kunnen zorgen dat u ook vanuit huis mee kunt kijken naar de kerkdiensten. En hebben aan u als gemeente een verzoek: de nieuwe installatie brengt kosten met zich mee. In totaal 6.000 euro. Die kosten hadden we natuurlijk niet voorzien. We willen u daarom vragen of u financieel wilt bijdragen aan de beeldkerkdiensten. Dat kunt u doen door een gift te betalen aan de wijkkas, rekeningnummer NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk, onder vermelding van "Actie beeldkerkdiensten".

We hopen dat de beeldkerkdiensten bijdragen aan een gevoel van verbinding met elkaar als gemeente, juist voor de gemeenteleden die thuis de dienst zullen volgen en niet de mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn. Daarom zijn we ook aan het uitzoeken hoe de gemeenteleden die geen computer/internet hebben de beeldkerkdiensten thuis kunnen volgen en hoe we kunnen helpen bij gemeenteleden die de beeldkerkdiensten niet aan de praat krijgen.

Scriba Wilhelminakerk-Petruskapel



Petruskapel

Het was fijn om afgelopen week weer Avondmaal te kunnen vieren in de Petruskapel en heel plezierig dat ds Jasper van Schaik van de Andreaskerk, die voor het eerst voorging in de Petruskapel, bereid was in die dienst het avondmaal met ons te vieren. Onze koster, Kees de Boer en Harm Stavast, onze diaken hadden dat goed voorbereid en met de dominee hebben we e.e.a. voor de dienst goed doorgenomen, zodat het 'corona-proof' kon plaatsvinden.

Op 13 september gaat voor ds Jos Aarnoudse en zal er voor het eerst weer gecollecteerd worden, maar wel via collecteschalen in de hal, na afloop van de dienst.

Mensen die dat liever doen, kunnen ook blijven overmaken.

Op 20 september gaat Loes Breedveld voor.

In september is er geen huisdienst in de Merwelanden, maar de rest van dit jaar zit dat wel in de planning. Bij deze wil ik ook nog graag de oproep van Margriet Stavast ondersteunen om haar te helpen bij het halen en brengen van de mensen naar die dienst.

Joke van den Bandt-Stel

Kerkelijke agenda

Zo 13 sep	11.30 u	Samenzijn: Kinderen, ouders en belangstellenden, Wantijpark, grasveld bij de speeltuin.
Ma 14 sep	20.00 u	Kroonbede, Augustijnenkerk
Di 15 sep	14.00 u	Dinsdagmiddag Bijbelkring, Wilhelminakerk
Do 17 sep	14.00 u	Koffiekan (vrije inloop) Wilhelminakerk
Zo 20 sep.	10.00 u	Kerkdienst Petruskapel, vg : Drs. L. Breedveld
	10.00 u	Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Arend Noordam
	10.00 u	Kindernevendienst

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Marten Knevel is aangesteld voor de begeleiding van de gemeente bij het verwerken van het verleden, het duiden van het heden en de voorbereiding op de toekomst. Hij is bereikbaar via de scriba

predikant Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
scriba dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)

PERSBERICHT

- “Zorg is het meest essentiële kenmerk van menselijke zingeving. Die ervaring verzet zich tegen de toenemende economische en financiële maatschappelijke degradatie van zorg tot last en kosten post. In zorg geven en ontvangen wordt de mens menselijk.”

Op 21 september houdt Marinus van de Berg de Henri Nouwen lezing met als onderwerp ZORG.

21 september is de 24^{ste} sterfdag van Henri Nouwen, een Nederlandse priester, schrijver, prediker van internationale betekenis:

De lezing wordt gegeven in de Verrezen Christuskerk aan de Nolensweg 10 te Dordrecht, aanvang 20.00 uur, (ivm Corona gaarne 19.45u aanwezig) sluiting 22.00 uur. Toegang vrij, collecte na afloop.

In verband met Corona is reserveren noodzakelijk

Het Thema van de avond is ZORG, zeer toepasselijk in deze Coronatijd.

Marinus van den Berg was verpleeghuispastor, heeft tientallen boeken gepubliceerd en is actief als spreker op lezingen en symposia over thema's als zorg, afscheid, rouw en verlies. Hij is betrokken bij het brede thema zorg (o.a. de zorg van en voor naasten bij ziekte en dementie). Voor Henri Nouwen was zorg de essentiële menselijke relatie. Hij heeft er veel over geschreven.

Marinus heeft Henri Nouwen persoonlijk gekend. Hij zat in het groepje waardoor “Open uw hart” tot stand kwam (en later het boekje over Thomas Merton). Hij was een jaar in Yale 1974-1975 toen Henri de eerste maanden in de abdij was. Van hem mocht Marinus in 1977 een door zusters geweven stola ontvangen, vanwege zijn wijding.

Aad van Vliet, voorzitter van de Karmelkring Elia fungeert als gastheer.

Na afloop van de lezing die omlijst wordt door muziek met harp en zang, is er gesprek met de aanwezigen.

Er is plaats voor circa 60 personen en **in verband met corona is reserveren op karmelkringelia@karmel.nl** nodig.

De bijeenkomst vindt plaats onder auspiciën van de landelijke Henri Nouwenstichting.

Het organiserend comité hoopt de 25^e sterfdag van Henri Nouwen in 2021 met een bijzondere bijeenkomst te herdenken.

Nadere info:

Ton Delemarre 078 6139465 / 06 15076153; email: tonada@planet.nl

Dordtse Kroonbede op 14 september 2020

De avond voor Prinsjesdag is er in Dordrecht voor de derde keer een speciale gebedsbijeenkomst, de zogeheten Dordtse Kroonbede. Tijdens deze interkerkelijke gebedsbijeenkomst zijn er momenten van voorbede voor politiek (overheid), zorg (corona) en duurzaamheid (milieu); actuele thema's die leven in de samenleving. De Dordtse Kroonbede vindt plaats op maandag 14 september 2020 om 20.00 uur in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216).

Sinds het jaar 2000 wordt in Den Haag op de dinsdag voor Prinsjesdag de jaarlijkse Kroonbede georganiseerd. Dit is een laagdrempelige interkerkelijke viering waar burgers en politici gezamenlijk bidden voor het komende regeringsjaar. Sinds 2018 is er een Dordtse variant die wordt gehouden in de Augustijnenkerk. Gezien de grote belangstelling van Dordtse burgers en politici wordt de Dordtse Kroonbede dit jaar opnieuw georganiseerd (binnen de kaders van het RIVM). De dienst is dit jaar ook online te volgen via de livestream van Missie Dordt: <https://youtu.be/ZIPHPeQiWfw>

Tijdens de Kroonbede worden per thema kort de uitdagingen geschetst waar Nederland en meer in het bijzonder Dordrecht het komend jaar voor staan, uitmondend in een aantal gebedsintenties. Dit jaar zijn als sprekers uitgenodigd: wethouder Rik van der Linden, algemeen directeur HVC Dion van Steensel en IC verpleegkundige ASZ Sebastiaan Belder. De gebeden worden uitgesproken door Yvette Crentsil (Christ Family Chapel), ds. Matthijs Haak (Kandelaarkerk) en geestelijk verzorger Margreet Kolbe (Dubbelmonde). De dienst wordt geleid door ds. Paul Wansink (Grote Kerk), met muzikale medewerking van Johan den Hoedt en Jeanette Jolier en Bas van Nienes (Mensenkinderen).

De organisatie van de Dordtse Kroonbede ligt in handen van de Werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt i.s.m. het Platform Dordtse Kerken. De Werkgroep Stadsgebed is in 2003 ontstaan vanuit het Evangelisch Contact Dordrecht en inmiddels uitgegroeid tot een krachtig interkerkelijk netwerk met verschillende bijeenkomsten door de jaren heen. Zo organiseert de werkgroep de jaarlijkse Week van Gebed (m.m.v. Missie Nederland) en de Nacht van Gebed (m.m.v. Open Doors).

Vooraf aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. Bezoekers krijgen de mogelijkheid hun contactgegevens achter te laten voor eventueel contactonderzoek. De toegang is vrij, er is een uitgangscollecte.

[Platform Dordtse Kerken](#)