

Zondag 1 november 2020

7^e zondag van de herfst

liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Ds. Joren IJzerman
lector	Peter de Jong
organist	Hans van de Weg
kindernevendienst	Jeanette Klop
ouderling	Fred Venus
diaken	Fenneke van Hasselt
zangers	Boukje en Hester
koster	Anne Idzinga

Uw gaven worden gevraagd

1 Najaarszendingscollecte Kerk in Actie

2 Dankdagcollecte

3 Toekomst van de kerk

Collecteren: Uw gaven kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas.

Vergeet u niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Bij de dienst

Gemiddeld spreekt een mens – mannen én vrouwen – zo'n 16.000 woorden per dag. En dan hebben we het alleen nog maar over praten. Daarnaast mailen, appen, chatten en commenten we tegenwoordig heel wat af. De vraag waar we komende zondag stil bij willen staan, is hoe we al die woorden gebruiken. Mij valt op dat de toon in het publieke debat de laatste tijd enorm hard is. Scheldpartijen, beledigingen en bedreigingen vormen geen uitzondering. Hoe zit het met ons spreken? We spiegelen ons aan de scherpe woorden van Jakobus 3:1-12.

Deze zondag is de eerste keer dat ik in de Wilhelminakerk mag voorgaan. Goed dus om mij even voor te stellen. Ik ben Joren IJzerman (1994) uit Hardinxveld-Giessendam. Vorig jaar juni rondde ik mijn master Gemeentepredikant af aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hoewel ik het mooi vind om voor te mogen gaan in erediensten, heb ik er voor gekozen mij niet beroepbaar te stellen voor het ambt. In plaats daarvan werk ik als redacteur bij de Evangelische Omroep, waar ik verschillende programma's maak voor radio en televisie. *Ds. Joren IJzerman*

ORDE VAN DIENST

welkom en mededelingen

inleidend orgelspel 'Elévation in D', Théodore Dubois (1837-1924)

VAN BUITEN NAAR BINNEN

stil gebed

aanvangslied psalm 34: 1

BEMOEDIGING EN GROET

kyriëgebed

glorialied lied 305

moment met de kinderen

DE SCHRIFT

gebed bij de opening van de Schrift

1^e lezing Spreuken 15, 1–7

zingen psalm 15: 2

2^e lezing Jakobus 3, 1–12

zingen psalm 34: 5

VERKONDIGING

zingen lied 838: 1, 2 en 3

GEBEDEN

dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk 'Onze Vader'

de kinderen komen terug

VAN BINNEN NAAR BUITEN

slotzang lied 422

HEENZENDING EN ZEGEN – gesproken antwoord: Amen

orgelspel

Diaconie - collectedoel

Landelijk wordt door kerk-in-actie deze zondag uw bijdrage gevraagd voor het project: Sterke vrouwen opleiden op Papoea Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.

Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea.

Meer informatie vindt u op <https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua>

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van Wilhelminakerk 1 november 2020

Hartelijk dank voor uw gift.

Fenneke van Hasselt, diaken

Online koffie drinken na de dienst

Afgelopen zondag dronken we weer digitaal koffie na de dienst, we hadden veel enthousiaste deelnemers. Een aantal mensen merkten op dat het leuk is om iedereen weer even te zien en ook eens te spreken met iemand die je doorgaans niet spreekt. Deze zondag zetten we het programma Zoom weer open voor nieuwe ontmoetingen in verschillende kleine groepjes.



Christa en Mirjam zijn de gastvrouwen deze zondag. Wij verzorgen de techniek, u moet helaas wel zelf voor koffie of thee zorgen.

U kunt direct na de dienst inloggen, ongeveer 5 minuten na het einde van de dienst zullen we de eerste ronde starten, (ca 11.10). Als u wat later bent u kunt u als u wil dan wel al inloggen voor de 2e ronde. U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u kunt gewoon zondag de link hieronder aanklikken of de codes invoeren bij Zoom.

Inloggegevens

<https://us02web.zoom.us/j/86211948079?pwd=NUFBdjh3Vjc1bzBHLzgyR21BNDFRUT09>

Meeting ID: 862 1194 8079

Passcode: koffie

Hoe werkt het

In het programma Zoom kan je zowel in een grote groep spreken, zoals bij de gemeente avond, maar het programma kan alle aanwezigen ook verdelen over kleine groepjes. Bij het digitaal koffie drinken na de dienst worden alle aanwezigen verdeeld in groepen van 4 schermen. Zo kan iedereen die met een telefoon meedoet het ook goed zien. Deze verdeling gebeurt willekeurig door de computer. Hierna kun je met deze mensen praten, dit zijn er dan vier of meer omdat er soms mensen samen achter 1 computer zitten. Na 8-10 min keert iedereen weer automatisch terug naar de grote groep en kunnen degenen die dat willen nog een keer verdeelt worden over nieuwe groepen.

Het is technisch van belang dat u in ieder geval een microfoon heeft en het liefst een microfoon en camera. Bij een laptop, tablet en smartphone is dit standaard.

Wil jij gastvrouw / gast heer zijn

We zijn op zoek naar gemeenteleden die eens in de zoveel tijd op zondag gastvrouw of heer willen zijn van het Zoom-koffie-drinken. Technische dingen leggen we waar nodig uit. Als je interesse hebt, mail naar wilaanmelden@gmail.com.

Hulp nodig

Als u nog meer uitleg wil over zoom dan kunt u mailen naar wilaanmelden@gmail.com, we sturen u dan uitgebreidere informatie en kunnen meedenken over oplossingen. namens de diaconie, *Fenneke van Hasselt*



Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Avondmaalsviering 8 november 2020.

De diaconie heeft een manier gevonden om de Avondmaalsviering veilig door te laten gaan. Matses en druivensap worden voor de dienst klaargezet. Thuis “achter de buis” kunt u naar eigen inzicht meedoen. De Vredegroet op afstand geldt voor iedereen. Als u een idee heeft om daar een mooiere vorm aan te geven, horen we dat graag.

Voor de dienst gelden uiteraard de gewone aanmeldingsregels.

Onze voorganger is dominee Marten Knevel. Met hem bespreken we nog nader de invulling van de liturgie. *Annet de Vries, diaken.*

Van de kerkenraad

Naar aanleiding van de gemeenteavond hebben we veel reacties ontvangen. De avond, de rapportage en het besluit van de kerkenraad om de adviezen van de rapportage van de visitatiecommissie en van onze interim predikant over te nemen, hebben tot veel instemmende en afwijzende reacties geleid. We hebben geluisterd naar de gevoelens van pijn, verdriet en teleurstelling en naar de positieve gevoelens. Wij begrijpen deze emoties.



Wij begrijpen ook dat, mede door het pijnlijke besluit, de kern van de rapportage, het advies en het besluit toch niet bij iedereen zijn overgekomen zoals bedoeld.

Daarom willen wij als kerkenraad enkele accenten naar voren halen van ons besluit ten aanzien van ds. van der Zouwen.

Het zorgvuldig en gewogen besluit van de kerkenraad is genomen, omdat we ruimte willen maken voor een open gesprek met elkaar over de kerk en haar toekomst en voor een nieuwe predikant, die daar bij past. Vanuit dat perspectief zijn we over zijn betrokkenheid bij onze gemeente ook in gesprek gegaan met ds. van der Zouwen en hoe pijnlijk ook, aan ruimte geven aan “een nieuw begin” heeft hij zich verbonden. Op geen enkele wijze ontzeggen we hem de toegang tot de Wilhelminakerk of willen we hem buiten sluiten. Iedere gast is welkom, ook Ries.

Wel achten we het wijs – de gemeente gehoord hebbende – om voor een toekomst met de gewenste ruimte voor het onderling gesprek en voor eventuele opvolgers, zijn actieve betrokkenheid te begrenzen.

Dat was en is de essentie van ons besluit.

Over de jaarlijkse scratch, ieder jaar begin maart, georganiseerd door Dordtissimo, willen we bij nader inzien graag een opmerking maken. Als kerkenraad hebben wij geconstateerd dat de nauwe verwevenheid van Dordtissimo met zowel de Wilhelminakerk gemeenschap, de Wilhelminakerk en ds. van der Zouwen ertoe leidt dat de scratch naast een positieve invloed, indirect ook negatieve effecten blijkt te hebben gehad in de Wilhelminakerk.

Toch zullen wij de verhuur van de kerk aan Dordtissimo niet beëindigen. Het blijft de huurder vrij staan daarvoor een door hen gekozen dirigent aan te trekken.

3 november

Uit de reacties die wij van gemeenteleden hebben ontvangen blijkt dat een aantal gemeenteleden er nog niet aan toe is om dit alles achter zich te laten en aan open gesprekken over de toekomst te beginnen. Er leven nog allerlei vragen, gevoelens van onbegrip en boosheid, en ook verwijten. Wij vinden dat volkomen begrijpelijk.

Indachtig de woorden van Jezus: 'Wanneer ... je je ... realiseert dat je broeder of zuster je iets verwijt, ...; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.', denken wij dat het goed is om eerst het onbegrip, de boosheid en de verwijten bespreekbaar te maken voordat wij samen verder kunnen. Als kerkenraad willen wij graag samen verder met u allen; niemand uitgesloten.

Daarom nodigen wij ieder van u die het belang van 'samen verder' deelt en behoefte heeft aan een gesprek over hun zorgen en verdriet met de kerkenraad uit voor een gemeenteavond op 3 november a.s. in de Wilhelminakerk of via Zoom. In verband met de coronamaatregelen kunnen er slechts 30 gemeenteleden worden toegelaten. U dient zich van te voren aan te melden bij de scriba bij voorkeur via email: scriba.wilhelminakerk@gmail.com of telefonisch: 078-6578510.

De link en toegangscode voor Zoom worden volgende week toegezonden.

De kernvraag van deze bijeenkomst zal zijn: 'Hoe kunnen wij nu samen verder?'

Na de bijeenkomst op 3 november zullen wij in kleinere groepen gaan praten over hoe wij de toekomst zien en wat dat betekent voor het profiel van de nieuwe predikant.

We willen met elkaar, met iedereen, hoe verschillend ook, bouwen aan deze gemeente, in liefde en in verbondenheid met Hem.

Fred Venus, voorzitter kerkenraad.



Weekbericht Interim Predikant 20.

Zoals ik in mijn vorige bericht al vertelde, zijn er een flink aantal reacties binnengekomen op de gemeenteavond. Zowel waarderende als afwijzende reacties. Ook nadien kwamen er nog reacties binnen.

Het moderamen wilde hieraan serieus aandacht besteden en snel wat laten horen. Om die reden is het moderamen twee weken eerder dan gepland samengekomen. Helaas lukte het niet nog eerder vanwege de herfstvakantie. Verschillende moderamenleden waren er niet.

Naar aanleiding de reacties heeft het moderamen geconcludeerd, dat het belangrijk is om eerst aandacht te besteden aan de heftige emoties naar aanleiding van de rapportage en het besluit, voordat we kunnen starten met het gespreksproces over de toekomst van de gemeente. Daarom heeft het moderamen besloten de geplande gemeenteavond van 3 november voor een gesprek over de vraag: Hoe kunnen wij na deze rapportage en het bijbehorende besluit toch samen verder? Want dat is de oprechte wens van de kerkenraad: samen verder gaan!

Via verschillende kerkelijke media zal de uitnodiging hiervoor verspreid worden.

Het 'toeval' wil dat ik zondag 8 november mag voorgaan in de gemeente. Ik hoop dan stil te staan bij het gebed, dat ons allen verbindt, Het Onze Vader; en wij zullen met elkaar het avondmaal vieren. Het Onze Vader is een gebed van eenheid en verbondenheid met die ene God, die wij onze Vader noemen. Wij committeren ons daarom in dit gebed aan een vergevende houding ten opzichte van elkaar. Het avondmaal is bij uitstek het ritueel dat ons erbij bepaalt dat wij alleen door onze verbondenheid met Christus met elkaar verbonden zijn, ondanks verschillen en persoonlijke voorkeuren. In die zin is het ook een verzoeningsritueel, dat mensen die elkaar voorheen uitsloten, zich door Christus met elkaar laten verzoenen en verbinden tot een nieuwe gemeenschap.

Het zou fantastisch zijn als wij dit avondmaal die zondag weer met elkaar zouden kunnen vieren. Tegelijk weet ik heel goed, dat je dit niet kunt forceren. Je moet er ook aan toe zijn om je te kunnen laten verzoenen met elkaar. En soms moet daar een verzoeningsproces aan vooraf gaan. Het moderamen heeft ervoor gekozen om daarin de eerste stappen te zetten naar diegenen die zich impliciet buitengesloten voelen door de rapportage en het besluit in de hoop dat die eerste stappen ook echt gezet kunnen worden.

Ik herinner u aan de contactmogelijkheden met mij via de E-mail, WhatsApp, of telefonisch. U kunt mij bij voorkeur bereiken op donderdag tussen 19:00 uur en 20:00 uur.

Ds. Marten Knevel.

Dordrecht-Dordrecht

In de vorige WoZ en in de Kerkbode van 1 november staat onder het nieuws uit de diaconievergadering de verantwoording van een gift van bijna € 300,00 aan onze broeders en zusters in Dordrecht in Zuid-Afrika.

Deze gift verdient enige toelichting. In de kas van ZWO was dit bedrag nog aanwezig. Nu er voorlopig geen activiteiten -bij voorbeeld een presentatie van Pleunie en Sybe de Lint over hun ervaringen in Dordrecht -kunnen plaatsvinden, vinden wij het onverantwoord dit geld niet in te zetten waarvoor het bestemd is. Hulp aan de armsten in de townships. We hadden al iets bedacht "zaden voor de moestuinen", maar die waren gelukkig al gekocht.



De hulpvraag uit Zuid-Afrika was heel duidelijk. Ondersteun ons alsjeblieft bij het opzetten van "gaarkeukens"-Soupkitchen in alle arme wijken. Munniksville heeft al een goedlopende voorziening, maar in de wijk Tjoksville moet de keuken nog opgezet worden. We lazen in een bericht uit Zuid-Afrika, dat de mensen en vooral de kinderen al

uren van te voren met hun pannetje klaarstaan. Meestal is het hun enige maaltijd. Schrijnend, maar ook goed dat er actie ondernomen wordt om hulp te bieden. Daar helpen we graag bij.

Annet de Vries, diaken.

Dankdag 2020:

Dit jaar is toch nog een vorm gevonden voor de "fruit"actie.

Op zaterdagmorgen 31 oktober 2020 tussen 10.00-12.00 kunt u verpakte levensmiddelen (we denken aan koffie, thee, suiker, soep in blik, noten, rijst, pasta) naar de Wilhelminakerk brengen. Of daar dan een kopje koffie of thee voor u klaar staat zoals u gewend bent, is nog de vraag. We vrezen van niet, maar weet dat uw gaven meer dan welkom zijn voor de mensen, die de Voedselbank bezoeken.

Dit jaar dus geen fruit of andere verse spullen. We hopen op betere tijden.

U komt door de middendeuren binnen en verlaat de kerk via de deuren onder de toren.

Annet de Vries, diaken.

Samen boeken lezen

Woensdag, 18 november om 19.45 uur willen we weer een boek bespreken:

“De nachtstemmer” van Maarten ‘t Hart.

Als de coronamaatregelen niet veranderen, komen we samen in de Wilhelminakerk

Graag even laten weten of je komt.

Ook als je niet komt, is het misschien leuk om mee te lezen !

Reacties zijn welkom via de contactformulier op

www.dewilhelminakerk.nl *Hanneke Kroonen*.



bedankt!

Lieve medekerkers, heel hartelijk dank voor de mooie bloemen. Zondag na de dienst kwam Rob Landman ons verrassen met een prachtig boeket.

Magda en Ton.

Leerhuis Grote Kerk en Wilhelminakerk.

Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer ter dood werd gebracht. In de media werd veel aandacht gegeven aan zijn indrukwekkende levensloop. Zijn gedichten, maar ook zijn theologie spreken nog steeds.

Maandagavond 2 nov om 20 uur is de 2^e avond in de Wilhelminakerk onder leiding van ds. Paul Wansink. Thema: **Mondige mensen en hun (on)geloof**

In Verzet en Overgave spreekt Bonhoeffer over de mondige mens en de areligieuze interpretatie van het christendom. Zijn gedachten, in de gevangenis ontwikkeld, over de vraag hoe mondige mensen op een niet religieuze wijze toch geloven, behoren tot de meest fascinerende theologische gedachten uit de 20e eeuw. Wat het betekent dat wij leven in een wereld waarin we veelal doen alsof God niet bestaat. Wat dat betekent voor onze visie op Christus, op het kruis.

Rob Landman, namens de Werkgroep Vorming en Toerusting.

Petruskapel

Het is altijd weer verrassend in de Petruskapel. We zingen niet meer zelf en we hebben ook geen voorzangers. Afgelopen zondag, toen Anneke van Mansum voorging, bleken haar man samen met onze koster, Kees de Boer, het zingen voor hun rekening te nemen. Dat was heel mooi en zo leer je weer andere kanten kennen van mensen.

Joke van den Bandt-Stel

Bij de dienst Zondag 1 nov 2020 Petruskapel 7^e vd herfst

We lezen zondag over de komende bruiloft en over de tien bruismeisjes, vijf wijs en wijs een 'beetje dom'. Wellicht denkt u: dit gaat toch over de wederkomst van Christus? Maar we mogen dit in goed geloof ook breder zien: het gaat over waakzaamheid, in het algemeen, met het oog op alles dat over ons wordt afgeroepen. Het gaat er om de moed niet te verliezen, en hoe actueel is dat niet vandaag de dag. Waakzaam zijn en tegelijkertijd een lichtdrager zijn, iemand die licht verspreid en die zich niet laat meeslepen in gemakzucht en somberheid. Dat is nog een hele uitdaging: dat was het toen, dat is het nu niet minder.



Hoewel de Gideonsbende in de Petrus maar klein is, is deze levend en versaagt ze niet, zo lang het kan. Ik ben daar graag bij, en zal, met Nienke (Broekroelofs, toevallig ook mijn echtgenote) en Herman van Ballegooien, op de toetsen en wellicht ook meer (?) zorgen dat de liederen zullen klinken. De eredienst gaat door. Ik neem aan dat ik zelf, Arend Noordam, wel bekend ben in de Petruskapel. Ooit, het was in 1989, ben ik door Stadspolders naar Dordrecht gehaald en ik ben er tot nu toe gebleven. Bij leven en welzijn hoop ik u te treffen in de kapel. *Arend Noordam*



Adventskalender Geef licht

U kunt de adventskalender 2020 nu gratis aanvragen via:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/>

Deze wordt dan vanaf begin november opgestuurd.

Kerkelijke agenda

Ma 2 nov	20.00 u	Leerhuis, Wilhelminakerk
Di 3 nov	20.00 u	Gemeente avond, Wilhelminakerk
Vr 6 nov		Wilcome
Zo 8 nov	10.00 u	Kerkdienst Petruskapel, vg : Ds. Wim de Graaff
	10.00 u	Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Marten Knevel H.A.

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Marten Knevel is aangesteld voor de begeleiding van de gemeente bij het verwerken van het verleden, het duiden van het heden en de voorbereiding op de toekomst. Hij is bereikbaar via de scriba

predikant
scriba

Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,

tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij
dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)