

**Zondag 8 november 2020**  
**8<sup>e</sup> zondag van de herfst / 1<sup>e</sup> van de Voleinding**  
**viering Heilig Avondmaal**  
*liturgische kleur is groen*

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link [www.youtube.com/channel/UC\\_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg](https://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg)  
De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:  
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Ds. Marten Knevel
lector	Arly Schönigh
organist	Hans Okkerse
kindernevendienst	Jeanette Klop
ouderling	Ariana van der Slikke
diaken	Annet de Vries
zangers	Pleunie de Lint, Jeanette Klop en Ronald van der Schelde
koster	Gert van Bemmel

### **Uw gaven worden gevraagd**

#### **1 Avondmaalscollecte:**

**St. De Vrolijkheid, voor kinderen in asielzoekerscentra**

#### **2 Wijkkas**

#### **3 Toekomst van de kerk**

### **Bij de dienst**

Het Onze Vader, of het gebed des Heren, bidden we wekelijks in de kerk. Het is zo gewoon dat je er misschien nauwelijks nog bij stil staat wat we eigenlijk bidden. In het evangelie naar Mattheus maakt het Onze Vader integraal onderdeel uit van het onderwijs van Jezus in de hoofdstukken 5 t/m7, ook wel de bergrede genoemd. Dat is niet voor niets. De kern van de boodschap die Jezus brengt, het evangelie of het goede nieuws, maken we ons eigen door dit gebed te bidden. Wij verbinden ons als het ware daarmee. Het is een boodschap die mensen ondanks grote verschillen en tegenstellingen toch met elkaar wil verbinden. Dat maakt de boodschap ook voor de Wilhelminakerk in de gegeven spanningen in de gemeente uiterst actueel en relevant. De boodschap roept ons op om ons ondanks die spanningen met elkaar te blijven verbinden en elkaar niet los te laten. Ik hoop dat wij opnieuw door de Geest van deze boodschap vervuld en geïnspireerd raken en daarna samen de verbondenheid in Christus met elkaar kunnen vieren aan de tafel van de Heer.

**Marten Knevel**

## ORDE VAN DIENST

welkom en mededelingen

inleidend orgelspel *Partita 2 uit Partite diverse sopra Vater unser im Himmelreich (Gebed des Heren)*, waarin de componiste de wens verklankt om als een kind van God te leven. Margaretha Christina de Jong (\*1961)

### VAN BUITEN NAAR BINNEN

staande bereiden we ons **in stilte** voor

**zingen** **lied 258** - uit de bundel 'Hemelhoog'

1. Zie ik sterren aan de hemel staan,  
aan de donkerblauwe lucht de maan,  
is het of de nacht mij noemt de naam  
van een machtig God.

*refrein*

Deze God die aard' en hemel schiep  
is dezelfde God die mij eens riep  
uit het duister tot zijn heerlijk licht,  
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag.  
Die zijn liefde aan mij openbaart,  
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart,  
elke dag mij in zijn hand bewaart;  
hoe groot is God voor mij!

2. Zie ik 's morgens weer de zon opgaan,  
op het veld de bloemen opengaan,  
is het of de dag mij noemt de naam  
van een machtig God. *refrein*

### BEMOEDIGING

vg Onze hulp is in de naam van de Ene,  
gem schepper van hemel en aarde  
vg Wij leven van zijn trouw,  
gem vasthoudend is zijn liefde.  
vg De vrede van de Heer is met u,  
gem zijn genade doet ons leven. Amen

**kyriëgebed** **lied 756:1, 4 en 6**

woorden van nieuw leven Mattheus 7, 7-11

**glorialied** **lied 8: 2 en 6**

moment met de kinderen

### DE SCHRIFT

gebed om inspiratie

lezing Mattheus 6, 7-13

**zingen** **lied 705:1 en 3** - uit de bundel 'Hemelhoog'

1. Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt  
en dat Hij in ons midden zijn rijk van liefde bouwt.

*Refrein* Omdat wij kind'ren van de Vader zijn,  
omdat wij kind'ren van de Vader zijn.

3. Wij willen samen leven, als vrienden verder gaan  
en steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan. *Refrein*

OVERDENKING 'Onze Vader, in de hemel'  
meditatief orgelspel

### RONDOM HET DELEN

-kinderen komen terug uit de nevendienst-  
TAFELGEBED

gebed

lofverheffing 'Heilig, heilig, heilig', **lied 405: 1**

inzettingswoorden

**zingen** **lied 370: 1, 2 en 3**

redeswens: We wensen elkaar de vrede van Christus toe  
nodiging / delen van brood en wijn / dankgebed

### VAN BINNEN NAAR BUITEN

**slotlied** **lied 428** (Nederlands)

HEENZENDING EN ZEGEN – gesproken antwoord: Amen  
orgelspel

-----

### Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

*Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkmeesters*

### Oogstcollecte

Graag herinner ik de mensen die de oogstcollecte via een acceptgiro of via de mail krijgen nog even aan deze actie. Als het goed is is dit rond 30 oktober bij u aangekomen. Soms blijft de mail in de spam zitten. Het kan dus geen kwaad dat nog even na te kijken. **Joke van den Bandt-Stel**

### Online koffie drinken na de dienst

Ook deze zondag drinken we weer koffie na de dienst, Christa is uw gastvrouw. Wij verzorgen de techniek, u moet helaas wel zelf voor koffie of thee zorgen.

U kunt direct na de dienst inloggen, ongeveer 5 minuten na het einde van de dienst zullen we de eerste ronde starten, (ca 11.10). Als u wat later bent u kunt u als u wil dan wel al inloggen voor de 2<sup>o</sup> ronde.

U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u kunt gewoon zondag de link hieronder aanklikken of de codes invoeren bij Zoom.

### Inloggegevens

<https://us02web.zoom.us/j/84445549395?pwd=Vj9BaDVvb0FEdkE4d3k1RWYyT1c4UT09>

Meeting ID: 844 4554 9395

Passcode: koffie

## Wil jij gastvrouw / gast heer zijn

We zijn op zoek naar gemeenteleden die eens in de zoveel tijd op zondag gastvrouw of heer willen zijn van het Zoom-koffie-drinken. Technische dingen leggen we waar nodig uit. Als je interesse hebt, mail naar [wilaanmelden@gmail.com](mailto:wilaanmelden@gmail.com).

## hulp nodig

Als u nog meer uitleg wil over zoom dan kunt u mailen naar [wilaanmelden@gmail.com](mailto:wilaanmelden@gmail.com), we sturen u dan uitgebreidere informatie en kunnen meedenken over oplossingen.

## hoe werkt het

In het programma Zoom kan je zowel in een grote groep spreken, zoals bij de gemeente avond, maar het programma kan alle aanwezigen ook verdelen over kleine groepjes. Bij het digitaal koffie drinken na de dienst worden alle aanwezigen verdeeld in groepen van 4 schermen. Zo kan iedereen die met een telefoon meedoet het ook goed zien. Deze verdeling gebeurt willekeurig door de computer. Hierna kun je met deze mensen praten, dit zijn er dan vier of meer omdat er soms mensen samen achter 1 computer zitten. Na 8-10 min keert iedereen weer automatisch terug naar de grote groep en kunnen degenen die dat willen nog een keer verdeelt worden over nieuwe groepen.

Het is technisch van belang dat u in ieder geval een microfoon heeft en het liefst een microfoon en camera. Bij een laptop, tablet en smartphone is dit standaard.

Namens de diaconie, *Fenneke van Hasselt*

## **Post! van de Wil**

Koffiedrinken na de kerk doen we digitaal. Thuis even bij elkaar op de koffie gaan is er helaas vaak ook niet bij in deze tijd. Mist u ook het onderlinge contact? Wij wel en we willen graag zoeken naar andere vormen om elkaar toch op te kunnen blijven zoeken. Daarom organiseren we een "post-actie".

Deze actie is voor iedereen, jong tot oud die het leuk vindt om in contact te komen met een ander gemeentelid via ouderwetse post. U kunt zich aanmelden via [wilaanmelden@gmail.com](mailto:wilaanmelden@gmail.com). Zet in uw e-mail uw naam en adres. Meldt u aan vóór uiterlijk maandag 16 november, we koppelen u dan aan een ander gemeentelid en sturen het adres.

De bedoeling is om deze persoon een papieren kaart of brief per post te versturen. Omdat het misschien lastig is om zomaar wat te schrijven, een suggestie: schrijf iets op wat u recent een glimlach bezorgde, wat u vandaag deed of wat u bezighoudt en uw wens voor de persoon aan wie u schrijft.

Als u graag een reactie terug wilt, zet dan ook uw adres op de brief. U kunt verder zelf bepalen wat u kwijt wilt en ook de vorm die u kiest is vrij.

We hopen dat deze post in ieder geval leidt tot een glimlach, een gevoel van verbinding, mogelijk een kaartje terug. Wie weet leidt het wel tot een levendige correspondentie, telefonisch contact of een wandeling op een later moment. We zijn benieuwd! *Fenneke, Ariana, Annelies*

## Enquête online kerkdienst invullen tot 9 november a.s.

Door de corona-beperkingen is het karakter van de kerkdienst sinds juni veranderd: met enkele mensen in de kerk en veel mensen die thuis meekijken of luisteren. De kerkenraad is benieuwd naar uw ervaringen met de onlinediensten.

Veel mensen hebben de enquête inmiddels al ingevuld, waarvoor dank.

Omdat onderstaande link niet in de WoZ van vorige week stond, kan het zijn dat u de oproep gemist heeft.

Daarom hebben we de mogelijkheid tot invullen verlengd tot a.s. maandag, 9 november.

Met onderstaande link kunt u de enquête invullen. Dit is anoniem en kost ongeveer 10 minuten van uw tijd:

<https://forms.gle/3YgwMFa97b5MQuzcA>

De uitkomsten van de enquête zullen we eind november in de Wil op Zondag en de website verspreiden.

Lukt het u niet om de enquête in te vullen, neem dan contact op met de scriba. Wij helpen u graag op weg.

Alvast bedankt voor het invullen,

*De Kerkenraad*

## Weekbericht Interim Predikant 21.



Naar aanleiding van de gemeenteavond van afgelopen dinsdag, kreeg ik verschillende reacties binnen van gemeenteleden die vooral aangaven, dat zij genoeg hadden van de discussie over predikanten en graag verder willen de toekomst in. Sommigen hadden daarop al gehoopt voor deze vergadering. Voor deze mensen wil ik nog eens herhalen, dat de kerkenraad ervoor gekozen heeft, nog niet de stap naar de toekomst te zetten omdat de rapportage en het besluit van de kerkenraad zoveel emotionele reacties had opgeroepen dat de kerkenraad het belangrijk vond

eerst aandacht te besteden aan deze reacties. Het past een christelijke geloofsgemeenschap om te proberen je in de ander in te leven, juist ook bij meningsverschillen. De kerkenraad hoopt zo de verbondenheid met elkaar in stand te houden of te herstellen zodat de gemeente samen de toekomst kan ingaan.

Met die hoop gaan we nu wel stappen zetten op weg naar de toekomst. Daarom is eer volgende week woensdag 11 november weer een gemeenteavond gepland. Die gemeenteavond zal een eerste stap zijn op weg naar de toekomst. Voor die toekomst is het van belang dat de gemeente in al haar diversiteit deelneemt aan dit proces.

Ik hoop dat gemeenteleden van alle leeftijdsgroepen (ook jongeren) en van alle 'richtingen' in de gemeente zullen deelnemen. Op deze gemeenteavond hoop ik u in gesprek te brengen over uw meest positieve ervaringen met kerk, over de waarde van de kerk en over uw hoop voor de Wilhelminakerk en de Petruskapel in de toekomst. Ik wil u stimuleren om vooral belangstellend en goed te luisteren naar de antwoorden van uw gesprekspartners op deze vragen en het belang van deze antwoorden te wegen voor de toekomst van deze gemeente.

Ik kies voor deze aanpak omdat deze aansluit bij wat in mijn ogen hoort bij het wezen van de kerk. De kerk is, geïnspireerd door Jezus Christus, een gemeenschap gebaseerd op empathische liefde en zorg voor elkaar die erop uit is dat de ander volwaardig kan participeren in de gemeenschap. Goed naar de ander luisteren is een voorwaarde om zo gemeente te kunnen zijn.

Deze gemeenteavond levert een eerste profiel op van de gemeente. Omdat slechts een deel van de gemeente aan deze eerste avond zal (kunnen) deelnemen, zal ik de uitkomsten van deze avond in heel de gemeente toetsen met een enquête, die zowel online als schriftelijk ingevuld kan worden. Over de daaropvolgende stappen zal ik u later berichten.

Zoals u weet zijn de coronamaatregelen verscherpt, dat betekent dat de meeste gemeenteleden alleen via Zoom zullen kunnen deelnemen aan deze eerste avond. Het wordt nog een uitdaging voor ons om dit technisch goed te regelen zodat ieder zonder probleem aan het proces kan deelnemen. Fenneke, Bram, Stephan en ik zullen onze uiterste best doen daarvoor.

Aanstaande zondag hoop ik voor te gaan in de Wilhelminakerk. Wij vieren met elkaar het avondmaal. Ik heb al eerder geschreven over het thema en over het avondmaal, een ritueel van verbondenheid door Christus met elkaar. Ook deze viering wordt beperkt door de coronamaatregelen, maar ik hoop toch dat de uitnodiging om samen verder te gaan in goede aarde zal vallen en gemeenteleden over de streep zal helpen.

Ik herinner u aan de contactmogelijkheden met mij via de E-mail, WhatsApp, of telefonisch. U kunt mij bij voorkeur bereiken op donderdag tussen 19:00 uur en 20:00 uur.

*Ds. Marten Knevel.*

E-mail: [m.knevel@protestantsekerk.nl](mailto:m.knevel@protestantsekerk.nl)

M.: 06-41860630

## Petruskapel

Afgelopen zondag hebben wij in de Petruskapel de dienst van ds. Arend Noordam gedaan, helaas zonder zijn aanwezigheid, hij heeft corona, maar wel met medewerking van enkele gemeenteleden, die de Bijbellezingen en het voorlezen van de liederen voor hun rekening namen.

Als ouderling van dienst 'mocht' ik de rest voor mijn rekening nemen. Het is allemaal goed verlopen, maar je waardering voor wat voorgangers elke week weer presteren groeit wel.

Op 3 november hebben we in de Petruskapel afscheid genomen van Annie Veenstra, een trouwe bezoeker van die kerk. Het was fijn dat naast de familie ook een aantal kerkgangers uit onze wijk daarbij aanwezig waren.

Komende zondag, 8 november, hoopt ds. Willem de Graaff voor te gaan in de Petruskapel.

Ook is er weer een dienst in de Merwelanden voorzien op donderdag 12 november in de grote zaal op de 1<sup>e</sup> etage, waarin voorgaat Eline v.d. Giessen.

*Joke van den Bandt-Stel*



## Bij de dienst

Zondag 29 november is de eerste zondag van advent, dan begint het nieuwe kerkelijk jaar. De zondagen daarvoor worden wel de zondagen van de voleinding genoemd. Bedoeld is de voleinding van de wereld door God. De Heer geeft een nieuw begin : alles wordt nieuw de hemel en de aarde. Ja het christelijk geloof is een verwachtingsvol geloof. We mogen er naar uitzien dat de Jezus weer komt en Gods nieuwe wereld zal vestigen. Die verwachting mag ons bestaan kleuren. Ook nu we in een moeilijke en zorgelijke tijd leven. Het coronavirus waart rond en de gevolgen van de crisis worden steeds meer voelbaar in de gezondheidszorg, in de gezinnen, in de bedrijven, in de eenzaamheid. Niet alleen Amerika is een verdeeld land, ook wij maken ons zorgen over het toenemend gebrek aan gemeenschap en saamhorigheid. In de lezing van zondag (Matteüs 25 : 14 -30) worden we aangespoord verwachtingsvol te leven en vol vertrouwen op Gods toekomst ons daarvoor in te zetten met alles wat we van God ontvingen. *ds. Willem de Graaff*

**W i l h e l m i n a k e r k Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925**

**Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht**

Interim predikant: Ds. Marten Knevel is aangesteld voor de begeleiding van de gemeente bij het verwerken van het verleden, het duiden van het heden en de voorbereiding op de toekomst. Hij is bereikbaar via de scriba.

Predikant  
scriba  
Vacant; Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba  
dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,  
tel. 078-6578510. E-mail: [scriba.wilhelminakerk@gmail.com](mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com)

kosterij  
dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK  
NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK  
NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel

digitale WoZ  
Aanvragen via e-mail naar : [drukkerij.wk.pk@gmail.com](mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com)

digitale Zaaier  
Aanvragen via e-mail naar : [drukkerij.wk.pk@gmail.com](mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com)

website  
www.dewilhelminakerk.nl kopij Kerk op Dordt en

WoZ  
wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)



## Ben jij present als 'kerstengel' in december?

*December is een tijd van warmte, aandacht en liefde. Helaas is dat niet voor iedereen zo.*

*Voor sommige mensen zijn het donkere dagen.*

*Tijdens de decembermaand kun jij als Kerstengel*

*op pad om om-te-zien naar een stads- of dorpsgenoot die om welke reden dan ook een lichtpuntje kan gebruiken. Zo willen we samen licht verspreiden in donkere tijden.*

## Wat doet een kerstengel?

De kerstengel laat gedurende de Decembermaand iets van zich horen. Het is de bedoeling dat je als kerstengel iemand bemoedigt, een kerstpakket, lekkers of een bloemetje brengt. Wat je maar bedenkt. Het project gaat om het gebaar, niet om de hoeveelheid en zeker niet om geld. Iedereen jong en oud, groot of klein, kan zich aanmelden als kerstengel. Om het nog laagdrempeliger te laten zijn, is er ook een optie om kaartjes te sturen dit jaar. Er zijn veel eenzame (ouderen) die erg blij worden van een kaartje. Bijvoorbeeld de hele maand december elke week een kaartje opsturen naar iemand! Ook daar kan iemand erg mee geholpen zijn. Gewoon engelachtig!

Aanmelden kan tot 22 november 2020.

### OPTIES:

- Brengen van een kerstpakket(je), iets lekkers / iets leuks / bloemetje, of iets wat je kan bedenken
- Opsturen van een kaartje (of meerdere kaartjes in de decembermaand)

## Voor wie kan je engel zijn?

Als Kerstengel wordt je verbonden aan één iemand die om goede redenen op dat moment jouw bemoediging goed kan gebruiken. Het merendeel van de ontvangers worden aangemeld door hulpverleners. Juist in deze extra moeilijke periode door het coronavirus, is deze actie zo nodig! Denk aan ouderen, alleenstaanden, jongeren, maar ook kinderen, ziek en gezond. De buurman of buurvrouw waar je nooit bezoek ziet. Een mevrouw die vaak alleen is, een jonge moeder die alleen voor het runnen van haar gezin staat, een weduwnaar die het eenzaam vindt na het overlijden van zijn vrouw, een jonge man die herstellende is van een burn-out, een vluchteling, een dakloze en ga zo maar door.

T: 06 138 608 06,

E: [info@presentdordrecht-papendrecht.nl](mailto:info@presentdordrecht-papendrecht.nl)

W: [www.presentdordrecht-papendrecht.nl](http://www.presentdordrecht-papendrecht.nl)





## Platform Dordtse Kerken herdenkt drie bekende Dordtenaren

DORDRECHT - Het Platform Dordtse kerken herdacht dit jaar drie mensen die hun sporen in Dordrecht hebben verdiend. De gedachteniswoorden gingen over de predikant met een groot sociaal hart, Klaas Beuckens (1947-2020), de laatste prior van het Dordtse Karmelklooster Edgar Koning (1932-2020) en de Anglicaanse priester Andrew (Arie) de Carpentier (1949-2020) die opkwam voor doven in het Midden-Oosten.

De voorzitter van het Platform Dordtse kerken Hans Berrevoets noemde hun namen tijdens een aangepaste herdenking. Het is een traditie dat op de jaarvergadering van het Platform Dordtse kerken wordt stil gestaan bij mensen die van bijzondere betekenis zijn geweest op geloofsgebied. Door de corona richtlijnen is de jaarvergadering naar 2021 verschoven. Daarom werden de drie namen genoemd op een bestuursvergadering en werden ter nagedachtenis kaarsen aangestoken.

Voorzitter Berrevoets wees allereerst op de betekenis van ds. Klaas Beuckens als voorzitter van de Raad van Kerken Dordrecht rond de eeuwwisseling. Beuckens, die tevens voorganger was van Wilhelminakerk/Petruskapel en pastor in het Albert Schweitzer ziekenhuis, zette zich in voor de oecumene en interreligieuze dialoog. Zo was hij lange tijd voorzitter van de raad voor levensbeschouwing vanuit centrum de Buitenwacht.



Voor deze raad bleek tien jaar geleden geen draagvlak meer te zijn in Dordrecht. Het Platform Dordtse kerken vindt dat met behoud van ieders geloof ook een blijvende dialoog nodig is in de stad die verder gaat dan de eigen kerkmuren. Daarom is secretaris Dik van der Zeijden bezig met een verkenning van de mogelijkheden om gesprekken op gang te brengen in 2021 rond een Abrahamkring. De aartsvader Abraham is van grote betekenis in het Joodse geloof, bij de islam en in het christendom. Ook ds. Beuckens zette zich in voor deze dialoog en gaf cursussen in de Buitenwacht.

Andrew (Arie) de Carpentier werkte als christelijk priester vanuit Jordanië in het belang van doven en slechthorenden, was ook voor een dialoog tussen wereld godsdiensten in het land van de moslims. De Carpentier ging dagelijks in zijn priestergewaad de straat op. Hij probeerde zo bruggen tussen de mensen en geloven te bouwen. De Carpentier schreef er ook een boek over dat enkele jaren geleden werd uitgegeven. Hij groeide op in Dordrecht en woonde aan de Van Slingelandtlaan en ging naar de Wilhelminakerk. De basis voor zijn manier van denken legde hij als werker in de Zeehavenbuurt. Hij beschouwde zich als een boodschapper van hoop en daarom wordt deze Dordtenaar wereldwijd herdacht met een speciaal programma via internet op zaterdagavond 28 november. Dat draagt als titel: een gebaar van boven.

Edgar Koning gaf vanaf 1991 leiding aan het Karmelklooster in Crabbekoff. Hij was de geestelijke vader van de bouw van de Gedachteniskapel Titus Brandsma in de RK kerk de Verrezen Christus. Bij de inrichting van de kapel draait het om verhalen, die het altijd waard zijn om doorgegeven te worden. Dat deed ook karmeliet professor Titus Brandsma totdat hij in de tweede wereld oorlog door de nazi's werd vermoord. Edgar draaide mee in de raad voor levensbeschouwing en diende ook de RK parochie op het eiland van Dordrecht als priester. Volgens karmeliet Koning had de gemeenschap de opdracht mee te werken aan de opbouw van een parochiegemeenschap waarin de parochianen samen aan verdieping werken en bij elkaar het besef wekken dat we een geestelijke weg gaan, luisterend, sprekend en vierend. Hij was ook de drijvende kracht achter het in het Dordtse klooster gevestigde Filipijnen documentatie centrum. Als missionaris kwam hij dat land op voor de armen en dat ging ook ten koste van zijn gezondheid. Wat altijd bleef, was zijn gulle lach, die bij mensen in hun herinneringen is blijven hangen.

Gezien zijn leidinggevende kwaliteiten riep de orde hem om in 2006 naar Almelo te gaan als bouwpastoor. Later gaf Edgar leiding aan het (ouderen) klooster van Zenderen, waar hij eind maart aan corona virus overleed. *Hans Berrevoets*