

Zondag 22 november 2020
10^e van de herfst / 3^e van de Voleinding
-laatste zondag van het kerkelijk jaar-
Gedachtenisdienst
liturgische kleur is wit

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Ds. Frits Renes
lector	Annet de Vries
organist	Hans Okkerse
kindernevendienst	Jeanette Klop
ouderling	Anne Idzinga
diaken	Stefan Jongkind
zangers	Pleunie, Hester en Ronald
koster	Jos Sint Nicolaas

Uw gaven worden gevraagd

1 Diaconaal Wijkdoel

2 Wijkkerk

3 Toekomst van de kerk

Bij de dienst

En elk zijn naam in vrede draagt...

Dat is het thema van de dienst op 22 november. Het is een bijzondere dienst. Op deze Eeuwigheidszondag gedenken we degenen die ons dit jaar ontvallen zijn. We noemen hun namen en steken een kaars aan. We willen dat onze naam gekend is, nu, tijdens ons leven, maar ook na onze dood. God heeft onze naam in de palm van Zijn hand geschreven en deze wordt dus niet uitgewist. Dat moge ons troosten! In deze dienst denken we samen met ds. Frits Renes na over dit boeiende onderwerp. Frits Renes is theoloog en neerlandicus en woont in Rotterdam. Hij is per 1 januari jongstleden met emeritaat. Tijdelijk is hij als predikant voor pastorale bijstand parttime verbonden aan De Open Hof in Oud-Beijerland.

gedicht bij de dienst

Omarm, o Heer

In tijden van rouw
zijn wij op U gericht.
Wij spreken U dan zo maar aan
in gebed of in gedicht.

Wanneer de dood ons nadert en benauwt
en niets meer vertrouwd
lijkt in ons leven
zoeken wij U, om ons troost te geven.

Omarm met Uw eeuwigheidsarmen
wie wij moesten prijsgeven aan de dood
en schenk ons, nabestaanden, Uw erbarmen.

Troost ons Heer, in ons verlies en onze strijd
en vul de leegte met Uw aanwezigheid!

Frits Renes

ORDE VAN DIENST

Thema: En elk zijn naam in vrede draagt...

welkom en mededelingen

inleidend orgelspel

*Partita 6 uit Partite diverse sopra Vater unser im
Himmelreich (Gebed des Heren), geschreven is een
meditatief karakter - Margaretha Christina de Jong (*1961)*

VAN BUITEN NAAR BINNEN

stil gebed

aanvangslied psalm 139: 1 en 2

BEMOEDIGING EN GROET

vg Onze hulp is in de naam van de Heer

allen **die hemel en aarde gemaakt heeft**

vg Die er altijd voor ons is

allen **die ons bewaart.**

vg Genade, vrede en troost van God voor u en jou.

allen **Amen.**

- allen gaan zitten -

- inleiding op de dienst -

kyriëgebed

glorialied lied 150a: 1 en 4

kinderen gaan naar de nevendienst

DE SCHRIFT

gebed bij opening van de Schrift

1e lezing Psalm 139,1-6

Jesaja 43,1

Jesaja 49,15-16a

zingen lied 611: 2 en 4

2e lezing Openbaring 2,17; Openbaring 22,1-5

zingen lied 733: 1 en 2

UITLEG EN VERKONDIGING

kort orgelspel

zingen **lied 730: 1, 2 en 3**

kinderen komen terug van de KND

GEDACHTENIS

- inleidende woorden
- we noemen de namen van de gemeenteleden die dit kerkelijk jaar gestorven zijn.
- wij gedenken

mw. Annigje Spiering-Ouwehand	09-12-1916	15-11-2019
mw. Lena Kooper - Bozuwa	17-10-1928	08-12-2019
mw. Neeltje de Haas – Borel	05-04-1933	03-01-2020
mw. Wilhelmina Maria Peels	22-02-1921	04-01-2020
dhr. Cornelis Elizaberth Willem Mol	05-09-1950	23-02-2020
dhr. Leendert Aart Wigmans	07-04-1941	26-02-2020
mw. Grietje Braaksma – Terpstra	13-02-1930	24-03-2020
mw. Pieterella van der Waal – Beijer	07-11-1923	10-04-2020
mw. Meino Hendriks	23-08-1925	19-04-2020
dhr. Anthonie Reppel	31-10-1946	19-04-2020
mw. Elisabeth Lawende – Kroonen	21-11-1935	07-05-2020
mw. Gerrie Geertruida van den Hil – Vonk	31-01-1924	05-06-2020
mw. Neeltje Ardon-Pijl	04-05-1936	08-06-2020
mw. Maria Froukje Vonk – Koenen	04-05-1936	14-08-2020
dhr. Hendrik Ardon	03-11-1933	18-08-2020
mw. Geertje Catharina van den Berg – Schouten	14-04-1928	14-10-2020

- gedicht als afsluiting van het kaarsenritueel

Zeg mij je naam

Zeg mij je naam
En ik kan verder
Verder met jou
Die uit het niets verscheen

Zeg mij je naam
Die me laat weten
Dat jij geborgen bent
In de wereld, in het leven,
In Zijn hand

Zeg mij je naam
Dan weet ik hoe je leven
Gekleurd werd door voorspoed
En tegenslag

Als jij je naam zegt
Dan weet ik dat jij bent verbonden
Aan dat wat ons bestaan overstijgt
En dat jij geborgen bent in Zijn goedheid
Waarin jouw naam eeuwig prijkt.

Frits Renes

GEBEDEN

dankgebed en voorbede, stil gebed, 'Onze Vader'

Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkmeesters

Diaconie - collectedoel

Ook dit jaar verbinden we ons weer met een project van kerk in actie. Dit jaar gaat het om een project in Kameroen. Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Lutherse Broederkerk. Deze kerk ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs.

Vincent (37 jaar) woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in een klein dorp in Noord-Kameroen. Hij kreeg twee geiten en een landbouw-training van de Lutherse Broederkerk. Vincent heeft geleerd hoe hij zijn maisoogst kan verbeteren. En dat is niet zo makkelijk in een gebied waar het maar drie maanden per jaar regent. Hij kreeg onder andere meststoffen. Dit jaar heeft hij een goede oogst gehad.

Het gaat nu beter met Vincent dan voorgaande jaren, toen hij maar net genoeg verbouwde om rond te komen. Vincent: "In mijn gezin is regelmatig iemand ziek, want hier komt veel malaria voor. Alles wat ik vorig jaar had verdiend, ging op aan de behandeling van malaria. Nu ik wat meer verdien, kan ik wat geld opzij leggen. Daarvan kunnen mijn drie kinderen naar school. Ook wil ik dat geld gaan gebruiken om een beter huis voor mijn gezin en mijzelf te bouwen. Ons dak is nu van riet, en dat is niet zo stevig. Ik zou graag metalen platen op mijn dak leggen. Dit is een hele verbetering, waar ik God iedere dag voor dank!"

- Een geit kost 45 euro
- Een landbouw-training kost 90 euro

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 t.n.v. Diaconie Prot Gem. Dordrecht-Dubbeldam

onder vermelding van Wilhelminakerk 22 nov 2020

Hartelijk dank voor uw gift.

Fenneke van Hasselt

Online koffie drinken na de dienst

Ook deze zondag drinken we weer koffie na de dienst. Wij verzorgen de techniek, u moet helaas wel zelf voor koffie of thee zorgen.

U kunt direct na de dienst inloggen, ongeveer 5 minuten na het einde van de dienst zullen we de eerste ronde starten, (ca 11.10). Als u wat later bent u kunt u als u wil dan wel al inloggen voor de 2^o ronde. U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u kunt gewoon zondag de link hieronder aanklikken of de codes invoeren bij Zoom.

Inloggegevens

Meeting ID: 838 0195 9541

Passcode: welkom

<https://us02web.zoom.us/j/83801959541?pwd=Wm9MUXNzR0Fnc0ZIT2E0R3VVM3JwZz09>

Wil jij gastvrouw / gast heer zijn

We zijn op zoek naar gemeenteleden die eens in de zoveel tijd op zondag gastvrouw of heer willen zijn van het Zoom-koffie-drinken. Technische dingen leggen we waar nodig uit. Als je interesse hebt, mail naar wilaanmelden@gmail.com.

hulp nodig

Als u nog meer uitleg wil over zoom of hoe het digitaal koffie drinken gaat dan kunt u mailen naar wilaanmelden@gmail.com, we sturen u dan uitgebreidere informatie en kunnen meedenken over oplossingen of even oefenen van te voren. namens de diaconie, *Fenneke van Hasselt*

Aanmelden voor de kerkdienst

De komende tijd zullen we ons als kerk blijven houden aan de coronamaatregelen. Eén van die maatregelen is dat bezoekers van de kerkdienst zich vooraf moet aanmelden.

Dit kunt u doen – tot en met zaterdagochtend om 12.00 uur – via de website van de Wilhelminakerk: www.dewilhelminakerk.nl. Daar vindt u onder het kopje Kerkdiensten een linkje "Aanmelden kerkdienst". U komt dan in een aanmeldformulier waar u kunt invullen wat uw naam, telefoonnummer en emailadres is en met hoeveel personen u komt. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk reactie of u nog in de kerk erbij kunt.

Bram Naaktgeboren, scriba

Weekbericht Interim Predikant 23.



Hoewel ik had aangekondigd deze week vanwege vakantie geen weekbericht te schrijven, leek het mij toch belangrijk nog een paar dingen met u te delen.

Ik had al benoemd dat er veel positieve reacties op de gemeenteavond zijn gekomen. Wat in die reacties vooral doorklinkt is dat gemeenteleden blij zijn dat zij nu vooruit kunnen gaan kijken. Op verschillende manieren is mij te verstaan gegeven dat er nu genoeg aandacht besteed is aan het (negatieve in het) verleden. Men vindt het belangrijk om verwachtingsvol met elkaar in gesprek te gaan over de

toekomst. Gemeenteleden en kerkenraadsleden geven aan er moe van te worden. Om die reden is het denk ik goed dat wij op 17 november een begin hebben gemaakt om samen aan de toekomst te werken.

Aan de andere kant ontvang ik (evenals de kerkenraad) nog steeds berichten van mensen die zich zorgen maken over de gemeente omdat het besluit van de kerkenraad mensen niet alleen heeft pijn gedaan, maar ook omdat het als onrecht beleefd wordt. Ik ben mij daarvan bewust.

De kerkenraad is zich er ook van bewust. Tijdens de afgelopen kerkenraadsvergadering is daarover ook gesproken. In de afgelopen weken hebben kerkenraadsleden contact gezocht met gemeenteleden die blij gaven deze pijn en gevoelens van onrecht omdat we het belangrijk vinden elkaar niet uit het oog te verliezen. Ook afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we uitgesproken dat wij voor zulke contacten open moeten blijven staan en dat wij die gesprekken ook zullen blijven aanbieden. Zowel ik, als kerkenraadsleden blijven bereid om met wie dan ook in gesprek te gaan die moeite heeft met de gebeurtenissen van de afgelopen tijd of met het genomen kerkenraadsbesluit.

Ik wil ieder die daaraan behoefte heeft van harte uitnodigen om met mij of met de kerkenraad contact op te nemen voor een gesprek. Intussen blijven wij tegelijk de aandacht naar de toekomst richten en hoop ik dat ook mensen die moeite hebben toch zullen deelnemen aan dit proces. Volgende week hoop ik u meer over dit proces en de voorlopige uitkomsten te kunnen melden.

Ik herinner u aan de contactmogelijkheden met mij via de E-mail, WhatsApp, of telefonisch. U kunt mij bij voorkeur bereiken op donderdag tussen 19:00 uur en 20:00 uur.

Ds. Marten Knevel.

E-mail: m.knevel@protestantsekerk.nl

M.: 06-41860630



Petruskapel

Komende zondag gedenken wij alle overledenen uit onze gemeente. We zijn heel blij dat Anneke van Mansum dan wil voorgaan in de Petruskapel.

We gedenken dan ook Tom Oudakker, een vaste bezoeker van de Petruskapel, samen met zijn vrouw, in de Petruskapel, die afgelopen week overleden is. Hij is ook jaren actief geweest als kerkrentmeester van de Petruskapel, mijn opvolger destijds. *Joke van den Bandt-Stel*

Gedachtenisondag in de Petruskapel

Ook in de Petruskapel gedenken we de namen van hen die dit kerkelijk jaar overleden.

dhr. Jacob van der Wijden	15-6-1931	10-1-2020
dhr. Pleun Muilwijk	9-8-1930	28-3-2020
dhr. Frans Witte	17-1-1940	3-4-2020
dhr. Adrianus van Lelieveld	8-9-1939	22-4-2020
mw. Anna Pietje van der Wijden - Bakker	17-11-1935	22-4-2020
mw. Gerrie Geertruida van den Hil - Vonk	31-1-1924	5-6-2020
mw. Arina de Ridder-van der Ven	11-8-1924	30-6-2020
mw. Henderika Huizinga - Jongsma	3-3-1927	27-7-2020
mw. Elisabeth Mik - de Ruiter	26-8-1932	19-9-2020
mw. Annie Veenstra - Dalmolen	8-8-1927	29-10-2020
dhr. Dirk van der Lei	16-3-1928	8-11-2020

Kerkelijke agenda

Do 26 nov	20.00 u	Muziek onder woorden, o.l.v. Rob Landman, Wilhelminakerk
Zo 29 nov	10.00 u	Kerkdienst Petruskapel, vg : Ds. Peter Barmentlo
	10.00 u	Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Watze Flach

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925 Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant:	Ds. Marten Knevel is aangesteld voor de begeleiding van de gemeente bij het verwerken van het verleden, het duiden van het heden en de voorbereiding op de toekomst. Hij is bereikbaar via de scriba.
Predikant scriba	Vacant; Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com
kosterij	dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.
wijkkas WK	NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk
wijkkas PK	NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel
digitale WoZ	Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
digitale Zaaier	Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
website	www.dewilhelminakerk.nl
kopij KOD en WoZ	wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)

DENKEN OP TWEE SPOREN GEEFT RUIMTE

Het zoeken van een balans tussen enerzijds de belangen van een organisatie en anderzijds van de mensen is een opgave, die alle zorg verdient.

Ik houd daarom een pleidooi voor herkenbaar twee sporenbeleid in de Wilhelminakerk. Zo maak je duidelijk dat het twee belangrijke verantwoordelijkheden zijn.

Bij de keuze voor denken op twee sporen past ruimte geven, oog hebben voor openheid, goede communicatie, begrip voor elkaar, verdraagzaamheid en een ieder een eigen perceptie van de werkelijkheid gunnen.

Dat past bij een veelkleurige kerk, die eerder heeft uitgesproken te willen kunnen zoeken naar wat ons bindt en niet wat ons scheidt.

Dat ligt in lijn van het beleidsplan/visiestuk 2018-2022.

De kracht van eenheid in verscheidenheid betekent dus ook doen wat nodig is om de organisatie toekomst te geven en ruimte maken.

Als eens voorzitter van het sociaal overleg in een concern met 3500 werknemers kwamen de spanningen tussen de O van organisatie en de P van personeel. regelmatig op tafel. Ik zag het ook als een leerzaam proces, want soms kijken mensen vanuit verschillende punten / belangen toch naar het zelfde.

Het balanceren biedt uitzicht op de groei van vertrouwen en het noodzakelijke draagvlak. Het is een middel tegen polarisatie. In gesprek gaan, luisteren naar elkaar en elkaar belangen zien, geeft kansen. Een ieder kan, ook door teleurstellingen en rouw, wel een eigen tempo nodig hebben. In de Wilhelminakerk lopen immers veel mensen rond, zo beleef ik, die verwond zijn geraakt.

Als je mensen emotionele tijd gunt, geef je ze ook de kans een deel van de oplossing te worden in plaats door anderen als deel van het probleem gezien te worden

Sleutelfiguren zijn in mijn ogen belangrijke cultuurdragers van het denken op twee sporen. Als zij niet worden gezien als bondgenoten of als coach op zoek naar oplossingen, daalt hun "Persoonlijke Effectiviteit" snel.

Een sfeer van forceren vergroot de kans dat er oud zeer blijft die (soms) als een wond weer open kan gaan.

Helaas hoorde ik in vergaderingen mensen, die bezig waren de emotionele hypotheek op de mensen en de Wilhelminakerk te verhogen.

Dat kan een uiting van teleurstelling zijn of woorden geven aan een verlieservaring. Mensen willen laten weten zich niet gehoord te voelen.

Dan is juist dat tweede spoor, dat pastorale pleidooi voor zielzorg nodig. Als kerkelijke gemeenschap hebben we juist nu om overeind te blijven twee sporen nodig. De tijden waarin we leven zijn uitzonderlijk en zowel binnen als buiten de Wil groeit de beleving dat de Wilhelminakerk implodeert.

De organisatie vergt om toekomstbestendig te blijven denken want er zijn stappen nodig om als organisatie overeind te blijven. Tijdens de verbouwing gaat toch wel de „verkoop" van onze blijde boodschap door want innerlijk leven en solidariteit horen toch bij elkaar

Zielzorg kan individueel of in groepen. Ook de roep om verzoening kan zo op een spoor komen. Zo voed je de hoop dat de heilige geest zijn/haar werk kan doen. Ik neem tot nu toe vooral waar dat de O van organisatie dominant lijkt. Daarom lees ik nog eens de notulen over een bespreking op 17 juni 2018 na de kerkdienst in de Wil over het nog geldende beleidsplan:

01. Het gaat om: Wie we als wijkgemeente zijn en waar we naar uitkijken en waar we ons door laten leiden, wat onze waarden zijn.

02. En: Daarbij zijn we bezig met het overdenken van kansen en hoe we kunnen versterken wat ons bindt en niet wat ons scheidt.

Ik dank de spreker van toen nogmaals voor deze aanbeveling van een twee sporen beleid en ik ben benieuwd naar de dienstregeling, die de kerkenraad met de gemeente snel gaat maken. *Hans Berrevoets*