

I.v.m. de lockdown is de kerk gesloten voor bezoekers.  
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
[www.youtube.com/channel/UC\\_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg](https://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg)  
De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:  
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

**Avondgebed voor Aswoensdag**  
**17 februari 2021, 19.30 uur**  
**thema: "Levensweg"**  
**liturgische kleur is paars**



voorganger	Eline van der Giessen
lector	Rineke Mol
organist	Hans Okkerse
zangers	Boukje en Gert
koster	Jos Sint Nicolaas

**Bij het avondgebed**

Aswoensdag is het begin van de 40-dagen tijd of vastentijd. Vanouds de tijd van boetedoening en bezinning op ons leven. Het thema dat we voor deze tijd hebben gekozen is Levensweg. We bezinnen ons op onze levensweg en waar die raakt aan de weg van Jezus. Dat gaat over welke dingen we doen in ons leven en hoe we die doen.

En we zoeken de verdieping door na te denken over onze geestelijke weg. Waar is ons hart, onze ziel op gericht? Wat zijn onze drijfveren? De profeet Joël schrijft: Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart.

-----  
welkom en toelichting op de liturgische schikking  
aansteken van de Paaskaars als symbool van Gods aanwezigheid  
openingsgebed

**zingen lied 536**

schriftlezing Joël 2, 12 -18

**zingen Veertigdagenlied** - Uit de Graankorrel van Marijke de Bruijne

1. Veertig dagen nog tot Pasen,  
tot de winter is gegaan  
en het lengen van de dagen  
kou en duister gaan verjagen  
en het leven op zal staan  
Veertig dagen, weken, jaren,  
wachten, weten en ervaren  
dat iets nieuws, verandering  
met vreugd en moeite samenging.

2. Veertig weken duurt het groeien  
van het ongeboren kind  
in de warme schoot van moeder  
tot het klaar is om te komen,  
volheid is en nieuw begin.  
Veertig dagen, weken, jaren  
wachten, weten en ervaren  
dat iets nieuws, verandering  
met vreugd en moeite samenging.

Schriftlezing 2 Korintiërs 5, 20 – 6, 2

**zingen Veertigdagenlied** - Uit de Graankorrel van Marijke de Bruijne

3. Veertig jaren van een leven  
zijn naar mensenmaat een tijd  
om te leren en te delen  
wat met moeite werd verkregen,  
daardoor worden mensen vrij.  
Veertig dagen, weken, jaren  
wachten, weten en ervaren  
dat iets nieuws, verandering  
met vreugd en moeite samenging.

4. Veertig dagen nog tot Pasen,  
soms een tocht door de woestijn  
om te leren en te vragen  
hoe je duister kunt verjagen  
om met Pasen klaar te zijn.  
Veertig dagen, weken, jaren  
wachten, weten en ervaren  
dat iets nieuws, verandering  
met vreugd en moeite samenging.

meditatie

stilte moment met meditatieve muziek

**zingen lied 538**

GEBEDEN

voorbeden met afwisselend antifoon **lied 535 a**

gezamenlijk 'Onze Vader'

**zegenlied lied 428**

### **Symbolische bloemschikking**

Mattheüs 6, 1-6 en 16-21

Aswoensdag is de start van de Veertigdagentijd. Het spoort aan tot soberheid en bezinning. Soberheid, uitgedrukt door jute, geeft ruimte om na te denken.

De as geeft rouw en vergankelijkheid aan.

De buxus is een directe verwijzing naar Palmzondag, de intocht in Jeruzalem. Iets om naar uit te kijken.