

### Avondmaal witte donderdag

We willen juist in een tijd van beperkingen elkaar toch de vrede van Christus wensen en gevoed worden door brood en wijn. Daarom vieren we ook deze witte donderdag avondmaal, hoewel anders dan anders en verspreid over verschillende huizen. We hebben bij het vorige avondmaal kunnen ervaren dat we dit, binnen alle beperkingen, toch ook verbonden kunnen vieren. Een voorbeeld was het uitwisselen van de vredesgroet op de chat naast de live stream.

Graag willen we kijken of we dit avondmaal elkaar in beeld de vrede kunnen wensen. We willen u vragen of voor woensdag 31-3-21 een foto te sturen naar [wilaanmelden@gmail.com](mailto:wilaanmelden@gmail.com). Laat u fotograferen of maak een selfie met een gebaar om de ander vrede te wensen. U kunt denken aan een hartje met u handen, vast houden van een vredes symbool of met een blaadje met daarop uw vredeswens. We zullen deze foto's tonen tijdens de vredeswens.

Als u thuis meeviert kunt u dat op verschillende manieren doen, doe het op zo'n manier dat u er zich prettig bij voelt. We bieden u enkele suggesties.

U kunt voor de dienst begint een kaars alvast wijn of druivensap en een stukje klaar te zetten. Tijdens de dienst kunt u nemen op het zelfde moment dat de het kerkgebouw de viering mee vieren dit met uw gezin samen bent kunt u elkaar aanreiken.



aansteken en brood of matze brood en wijn mensen die in doen. Als u brood en wijn

Met diegenen die bij u thuis aanwezig zijn kunt u elkaar tijdens de dienst de vrede wensen, bijv door een handgebaar. U kunt bijvoorbeeld kijken of u het Nederlandse gebarentaal gebaar voor vrede kunt gebruiken

<https://www.youtube.com/watch?v=u8YCnQD8ByM>.

Overweeg om voor of na de dienst iemand een bericht of een kaartje te sturen om hem of haar vrede te wensen, of het in de chat te plaatsen.

Voor de mensen in de kerkzaal zal er per stoel brood en druivensap klaarstaan, zodat er geen extra verplaatsingen zijn tijdens de kerkdienst en we de noodzakelijke afstand tot elkaar kunnen houden. We kunnen elkaar de vrede toewensen door oogcontact en een handgebaar of korte buiging.