

Zondag 2 mei – 10.00 uur
5^e zondag van Pasen - Cantate
- Zing voor de Heer (Ps. 96,1-2) -
liturgische kleur is wit

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg
De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Ds. Jeannet van Doorn
organist	Hans Okkerse
ouderling	Bram Naaktgeboren
diaken	Annet de Vries
zangers	Pleunie de Lint en Hester van Wingerden
koster	Anne Idzinga

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Schuldhulpmaatje Drechtsteden
2 Wijkkas
3 Toekomst van de kerk

Bij de dienst:

Journalist Kate Murphy heeft bijna twee jaar onderzoek gedaan naar luisteren. Ze sprak er met spionnen, barkeepers, kappers, geestelijken en psychotherapeuten over. De afgelopen decennia zijn we slechter gaan luisteren, zo concludeerde ze. Schuldig zijn o.a. de schermen. Praatjes over de schutting komen niet zoveel meer voor en in plaats van te praten met onze familie en vrienden sturen we ze 'even' een appje. 'Zenden' is enorm makkelijk geworden. Echt luisteren, dat verleren we met z'n allen een beetje. De schrijver van het Bijbelboek Jakobus schrijft dat luisteren juist enorm belangrijk is. Volgens hem is het enorm zonde dat we dat allemaal vandaag de dag aan het verleren zijn. Want een luisterende houding zorgt er juist voor dat je ontvankelijk bent voor dingen die op je toe komen. En datgene wat op je toekomt...wat je ontvangt, dat kan nog wel eens heel waardevol zijn. Dat ontdekte ook Maria uit Magdalena. Hier gaan we deze zondag nog wat verder over nadenken. En dan kunnen we ons er gelijk een beetje in oefenen, in dat luisteren. Want er zullen woorden, klanken en stemmen klinken. En wie weet komt er in dat luisteren wel iets op je toe wat je net nodig hebt.

Ds. Jeannet van Doorn

ORDE VAN DE VIERING

woord van welkom

inleidend orgelspel

koraalvoorspel van Max Reger over

Morgenglanz der Ewigkeit opus 79b nr 4

VAN BUITEN NAAR BINNEN

stil gebed

aanvang lied 213: 1 en 2

BEMOEDIGING EN GROET

kyriegebed

glorialied lied 791:1 en 2

filmpje voor de kinderen

DE SCHRIFT

inleiding op de schriftlezing

gebed bij de opening van de Schrift

eerste lezing Johannes 20,11-18

zingen lied 653: 1 en 7

tweede lezing Jakobus 1,19 - 21

zingen lied 695

UITLEG EN VERKONDIGING

orgelspel

GEBEDEN

- berichten vanuit de gemeente d.m.v. filmpjes of foto's:

- filmpje door de Diaconie als toelichting bij de gaven

dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

VAN BINNEN NAAR BUITEN

slotzang lied 423

HEENZENDING EN ZEGEN

gesproken antwoord - Amen

orgelspel

Diaconie – collectedoel

Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden biedt hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Zij gaan naast mensen met schulden staan.

Samen kijken ze hoe mensen vrij kunnen komen van schulden. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen kan rekenen op de hulp van deze vrijwilligers.

Voorkómen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom is er ook ruim aandacht voor vroege signalering en preventie.

Mensen komen bij dreigende schulden soms in een vicieuze cirkel terecht. De schuldhulpmaatjes richten zich ook op de langere termijn door mensen zelfredzamer en bewust van de consequenties van hun financieel gedrag te maken.

Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf de regie te nemen over hun financiële situatie.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840
tnv Diaconie Prot.Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van Wilhelminakerk
2 mei 2021. Hartelijk dank voor uw gift, **Annet de Vries**

Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkmeesters



Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.



Meeleven doet goed!

Geef het aan ons door via het contactformulier op de www.dewilhelminakerk.nl als u een aandachtspuntje heeft.

Mieke van der Schelde en Hanneke Kroonen



Bloemen van de Wilhelminakerk

Hartelijk dank voor de felicitaties en mooie bloemen die ik zondag mocht ontvangen.

In deze tijd is het een goed gevoel dat we op deze manier bij elkaar horen.

Nogmaals bedankt, xxx

Blij verrast door de mooie bloemen die ik kreeg ter ere van mijn verjaardag. Heel hartelijk dank daarvoor. xxx

Boeken verbinden. / 2

In het vorige stukje heb ik als lees tip gegeven een boek van Edith Eger – De keuze.

Het was leuk om al diverse reacties te ontvangen; sommigen kenden het boek en vonden het “heftig”, anderen gingen het aanschaffen of bij de bibliotheek reserveren.

Inmiddels heb ik het zelf ook gelezen en ik was best onder de indruk, er staan veel wijze woorden in!

Eger beschrijft naast haar oorlogservaringen ook gevallen uit haar praktijk als psychotherapeute, ik ben benieuwd hoe jullie(lezers dat waarderen, teveel van het goede? Of juist interessant?

Voor de geïnteresseerden volgt hier een link, naar een artikel van Antoinette Scheuldermans in de Volkskrant

<https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2017/ballerina/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>

En een link naar het interview dat Jacobine Geel had met Edith Eger

<https://kro-ncrv.nl/edith-eger>

Veel leesplezier!

Hanneke Kroonen

Talentedbank: mei 2021

Vraag en aanbod hebben ons bereikt! We hebben de volgende talenten aangeboden gekregen: samen fietsen, wandelen, spelletjes doen, kleine naaiklusjes, bijles (incidenteel) in diverse talen, boodschappen doen, vervoer.

Dan is er een vraag naar een talent om iemand te leren schaken. Dit wordt (mede vanwege corona) mogelijk een project voor de herfst/ winterperiode.

Wat leuk dat er de eerste week na de start van de Talentedbank reacties zijn binnengekomen.

Annet de Vries en Rineke Mol

www.dewilhelminakerk.nl/aanmelden-talentedbank

E-mailadres:talentedbank@dewilhelminakerk.nl



Lintjesregen 2021.



Gert van Bommel was degene die uit de kring van de Wilhelminakerk / Petruskapel afgelopen maandag een Koninklijke Onderscheiding heeft gekregen.

Het is beter gezegd dat hij hem heeft verdiend!

Gert heeft een enorme staat van vrijwilligersdienst gedurende erg lange tijd.

Hij kreeg Het Lintje uit handen van onze burgemeester Wouter Kolff. Met een smoes was Gert naar Kunstmin gelokt en bemerkte daar wat hem te wachten stond.

Een blijde maar ook emotionele gebeurtenis, want een oprechte vrijwilliger vindt het maar heel normaal wat hij/zij doet en vindt dat een lintje voor een ander is.

Gert is ook zo iemand, maar toen de burgemeester het

op rij noemde, stond hijzelf ook eigenlijk wel versteld.

Niet alleen voor de kerk deed hij onbetaald vrijwilligerswerk, maar ook voor de Kapel van Refaja, destijds, De DJ Big Band, Stichting Dordtissimo, auteur van een jubileumboek, vocal group Different Voices en niet te vergeten zijn historisch onderzoek naar de Dordtse burgerslachtoffers van WO 2.

In de Wilhelminakerk kennen wij Gert natuurlijk als hulpkoster, zanger bij de Korenmaat en de Cantorij, eens een ambtsperiode als scriba en projectmatige events zoals musicals, trompettist of zelfs wel eens de ramshoorn en allerlei andere hand- en spandiensten. Nooit werd er tevergeefs een beroep op hem gedaan. Maandagmiddag en avond kon men Gert van harte gelukwensen in een coronaproof omgeving van De Merwelanden. Veilig achter een corridor van oranje vlaggetjes defileerden flink wat gemeenteleden.

Het werd een feestelijke dag en dat zij Gert en natuurlijk ook Liesbeth van harte gegund.

Rijk v.d. Lagemaat.

Online koffie drinken na de dienst

Ook deze zondag drinken we weer koffie na de dienst. Wij verzorgen de techniek, u moet helaas wel zelf voor koffie of thee zorgen.

U kunt direct na de dienst inloggen, ongeveer 5 minuten na het einde van de dienst zullen we de eerste ronde starten, (ca 11.10). Als u wat later bent u kunt u als u wil dan wel al inloggen voor de 2.ronde. U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u kunt gewoon zondag de link hieronder aanklikken of de codes invoeren bij Zoom.

Inloggegevens

<https://us02web.zoom.us/j/83900066714?pwd=NjdPR2tBTGRKMUZDb2RQd3FkZWdqUT09>

Meeting ID: 839 0006 6714

Passcode: welkom

Heb je technische vragen of wil je zo af en toe gastvrouw/heer zijn, mail dan met wilaanmelden@gmail.com .

namens de diaconie, **Fenneke van Hasselt**



Kerkelijke agenda

Zo 9 mei 10.00 u

Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg : Ds. Thea Bouwman
Petruskapel Geen dienst / Streamingsdienst in de Wilhelminakerk

W i l h e l m i n a k e r k Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Marten Knevel is aangesteld voor de begeleiding van de gemeente. Hij is bereikbaar via de scriba.

Predikant
scriba Vacant; Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij KOD en WoZ wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)

Arpad Weisz petitie-adres

Niet iedereen bleek direct het adres op internet te kunnen vinden om steun te betuigen aan de actie om bij het Weizigtpark een wandelpad Arpad Weiszpad te gaan noemen. De oproep om te tekenen gaat inmiddels rond. Het genootschap Nederland-Israël Drechtsteden deed dat op de volgende wijze:



Drechtsteden

Burgemeester Beelaertspark 116, 3319 AW Dordrecht tel.: 078-6166791

www.gni-drechtsteden.nl email : info@gni-drechtsteden.nl

Journalist Hans Berrevoets en de stichting Stolpersteine zijn een actie gestart voor een blijvende herinnering aan de Joodse succestrainer Arpad Weisz (1896-1944), die in november 1942 met zijn gezin vanuit Dordrecht werd weggevoerd naar een vernietigingskamp. U kunt hier meer over lezen in het hierna volgend stuk.

Het bestuur van het genootschap Nederland-Israël ontving het verzoek om onze leden en belangstellenden te vragen de petitie te tekenen. U kunt de petitie ondertekenen via onderstaande link.

Árpád Weiszpad in Park Weizigt

<https://arpadweiszpad.petities.nl>

Petitie voor vernoeming van Joodse trainer Arpad Weisz bij voormalig DFC-veld bij Weizigtpark

13 april 2021 (door De redactie)

DORDRECHT - De Joodse succestrainer Arpad Weisz (1896-1944) behoort een blijvende plek te krijgen in het collectieve historische geheugen van de stad Dordrecht.

Daarom begint de stichting Stolpersteine een actie voor een blijvende herinnering aan de trainer, die in november 1942 vanuit Dordrecht werd weggevoerd naar een vernietigingskamp. Het gaat om een pad nabij het Weizigtpark, waar eens DFC in de buurt voetbalde. Deze actie staat naast de inzet van de stichting om voor de plaquette die herinnert aan de trainer van DFC een nieuwe plek te vinden.

De trainer leek na de oorlog vergeten te zijn. Het stof van de geschiedenis daalde neer over de herinneringen aan Arpad Weisz in de stad. Pas in 2007 doorbrak de archivaris en toenmalige DFC-voorzitter Arie Heijstek de stilte.

Onlangs nam DFC afstand van een herinneringsplaquette, die in de kantine van de club vanaf 2015 hing. In 2015 was die plaquette op aangeven van Arie Heijstek er nog opgehangen. Hij haalde de plaquette weg, toen DFC hem weghaalde uit de publiekelijk toegankelijke kantine.

De stichting Stolpersteine zoekt samen met archivaris Arie Heijstek nu een andere prominente plek voor de plaquette in een publiekelijk toegankelijke binnenruimte.

Petitie

Volgens de stichting moet er meer worden gedaan om de herinneringen te verankeren aan de Joodse succestrainer. De organisatie roept mensen op om op internet een petitie te tekenen om Weisz die blijvende plek te geven, die hem toekomt. Uiteindelijk zal die petitie worden ingediend bij de gemeenteraad.

Historicus Kees Weltevrede treedt namens de stichting als woordvoerder op. „We beginnen bewust in deze tijd met de handtekenactie, want het is vrijdag 16 april precies 125 jaar geleden dat Arpad Weisz in Hongarije werd geboren. Zijn grootste successen boekte hij voor de tweede wereldoorlog in Italië, waar hij drie keer het landskampioenschap veroverde met een team. Arpad Weisz wordt daarom in dat land maar ook door de clubs Inter Milaan, Bologna en Bari blijvend herinnerd. In de (sport) geschiedenis van Italië is de naam en de betekenis van Arpad Weisz blijvend verankerd. Het staat ook symbool voor de strijd tegen racisme.”

Gezin

Toen de Joodse trainer met zijn gezin uit Italië moest vluchten na de afkondiging van de rassenwetten kwam hij uiteindelijk in februari 1939 in Dordrecht aan en werd trainer bij DFC. Hij behoorde de club, die tot de oudste voetbalverenigingen van het land behoort, voor degradatie. Door de oorlog en de bezetting, die in mei 1940 begon, kwam Arpad Weisz steeds meer aan de zijkant te staan totdat hij werd weggevoerd met zijn vrouw en twee kinderen naar het oosten.

Volgens Kees Weltevrede mag Dordrecht niet achter blijven om Arpad Weisz die plek in de herinnering te geven die hem toekomt. „We pleiten voor een Arpad Weisz pad aan de buitenkant van Park Weizigt, waar in de tijd van de trainer DFC voetbalde aan de Markettenweg. Bij het Arpad Weiszpad past zeker op een bord een historische toelichting.”

Journalist Hans Berrevoets steunt de actie van de stichting Stolpersteine. „Dordrecht lijkt zich nog nauwelijks te realiseren hoe wereldberoemd Arpad Weisz in Italië is en voor welke mensen zijn naam daar nu staat. Meermalen zijn buitenlandse media naar Dordrecht gekomen om ook zijn voetstappen in de oudste stad van Holland te kunnen volgen. De publieke zender RAI nam Dordrecht ook uitgebreid mee in een documentaire. Daarom zou het prachtig zijn dat op de historische grond waar Arpad Weisz trainer was, ook een bord met tekst en foto's komt te staan om het verhaal door te kunnen geven. Ik denk dat dit overigens een prachtig voorbeeld is voor de wijze waarop je op meer plaatsen in Dordrecht het DNA van de stad en de Dordtenaren zichtbaar kan maken”.

Petitie

Wij

- De Stichting Stolpersteine Dordrecht
- Dordtenaren met gevoel voor sport en historie

constateren

- Dat het bestuur van DFC de herdenkingsplaat heeft verwijderd uit de kantine.
- Dat hij op 16 april 1896 is geboren en vermoord in Auschwitz op 31 januari 1944.
- Dat Dordrecht niet achter mag blijven bij Milaan en Bologna, die hem eren als super coach.
- Dat gezien zijn verdiensten voor DFC zijn naam dient te worden verbonden aan het collectieve historische geheugen van de stad.
- Dat de oud-voorzitter van DFC een andere plek zoekt voor de plaquette.

en verzoeken

- Het pad dat aan de buitenkant van het Park Weizigt loopt te noemen naar Árpád Weisz
- Dat er een paneel komt met een historische toelichting. Het park ligt voor een deel op de plek waar vroeger het sportterrein lag van DFC.

Ondertekenen kan via onderstaande link

<https://arpadweiszpad.petities.nl>

Hans Berrevoets