

Zondag 8 augustus 2021 – 10.00 uur
8^e zondag van de zomer
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Pastor Johan Bos
lector	Peter de Jong
organist	Hans Okkerse
ouderling	Rob Landman
diaken	Anneke Gerritsen
koster	Jos Sint Nicolaas

In de kerk mag u zacht, op spreekniveau, meezingen.

U wordt dringend gevraagd onderling 1,5 meter afstand te houden.

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1 Stichting Sociaal Fonds kerken**
- 2 Wijkkerk**
- 3 Toekomst van de kerk**



Kindernevendienst Gr 1-8 o.l.v. Janneke v.d. Schelde

Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectiedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Collectiedoel diaconie Stichting Sociaal Fonds Kerken

Dit Fonds wordt voornamelijk gebruikt voor ondersteuning aan inwoners die in Dordrecht wonen.

Mensen kunnen soms in een schrijnende situatie terecht komen waarbij toch geen beroep kan worden gedaan op de Sociale Dienst van de burgerlijke gemeente. In zo'n geval kan een beroep worden gedaan op het Sociaal Fonds. Diverse kerken van Dordrecht dragen gezamenlijk bij in dit Fonds om de kosten te dragen. Het Sociaal Fonds heeft al vaak direct hulp kunnen bieden.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL28RABO0134939840 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van Wilhelminakerk 8 augustus 2021

Willemien de Mol, diaken

ORDE VAN DE DIENST

woord van welkom
inleidend orgelspel

VAN BUITEN NAAR BINNEN

- de gemeente gaat staan -

aanvang **psalm 111: 3 en 5**

stil gebed

bemoediging, groet, drempelgebed

-de gemeente gaat zitten-

kyriëgebed met acclamatie **lied 301c**

gloria **lied 305**

moment met de kinderen, aansluitend kunnen ze naar de kindernevendienst gaan

DE SCHRIFT

gebed

zingen **psalm 119: 40 en 49**

lezing Johannes 6, 22-35

zingen **lied 687: 3**

VERKONDIGING

kort orgelspel

zingen **lied 413: 1 en 2**

GAVEN en GEBEDEN

toelichting op de gaven door de Diaconie

dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk 'Onze Vader'

-kinderen komen terug uit de nevendienst-

VAN BINNEN NAAR BUITEN

slotzang **lied 425**

ZEGEN met gezongen 'AMEN, AMEN, AMEN'

orgelspel



Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een 'in memoriam' worden i.v.m. privacy op de website niet vermeld.

Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Verdere opening Wilhelminakerk Het advies van de PKN hebben we als kerkenraad vertaald naar de situatie in de Wilhelminakerk: Het aantal toegestane bezoekers in de kerkdienst is 120, inclusief medewerkers en kinderen. We maken daarbij gebruik van de ruimte beneden en boven, en houden ons aan de anderhalve meter afstand. Die anderhalve meter afstand nemen we ook in acht als we binnen komen, tijdens het koffiedrinken, en als we weer naar huis gaan. We kunnen allemaal weer meezingen, op spreekniveau, dus niet te hard. De diensten worden uitgezonden (streaming) via YouTube. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Na afloop staan er collecteschalen bij de uitgang. En natuurlijk kunt u uw gaven overmaken via de digitale weg.

Voor het overige roepen we u op om u aan de basisregels te houden, zoals thuis blijven als u ziek bent, handen wassen bij binnenkomst en afstand houden. En we vragen u om u aan te melden via de website of telefonisch bij Jeanine van den Steenhoven of bij Rob Landman, tussen 10.00 uur en 17.00 uur, van maandag tot en met donderdag. Via de website kunt u zich tot zaterdag 12 uur aanmelden. *Bram Naaktgeboren, scriba*

Startzondag

Voor de startzondag zoeken we foto's die het gevoel oproepen van: **Verrassend!** Kijk om u heen. Ziet u iets verrassends ... Maak een foto!

U kunt uw foto tot uiterlijk 1 september mailen via

contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Werkgroep Vorming en Toerusting

Trudi Ouwkerk, Rob Landman, Willemien de Mol



Kerkelijke agenda

Zo 15 aug. 10.00 u

Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds. Adrie van der Wal
Kerkdienst Petruskapel, vg: Ds. Donkersloot

Petruskapel



Bij de dienst

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft'. Bekende woorden aan het begin van een kerkdienst. Ze komen, soms aangevuld met woorden uit Psalm 138: 8 ('die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen') uit Psalm 124 (onberijmd). Psalm 124 zegt: als de Heer er niet geweest was, dan was het slecht met ons afgelopen. God is onze hulp, Hij is onze bevrijder. Als Hij er niet geweest was... dan... hadden mensen ons te grazen genomen, waren we omgekomen in

het water of in het net gevangen geraakt. God is een Bevrijder. Maar waarom wordt daaraan toegevoegd dat God hemel en aarde gemaakt heeft? Is dat niet een heel ander thema? Nee, voor de bijbelschrijver niet. Gods scheppen bestond al vanaf den beginne uit redden en bevrijden, namelijk van de machten van donker, chaos en

dood. God is een Bevrijder en geloven, naar mijn idee, is je vasthouden aan de verhalen van bevrijding. En geloven dat ze waar zullen worden. Ook als jij nog in benauwdheid verkeert en God verborgen schijnt. Want als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn (Rom 8: 31)? We zullen er zondag alvast van zingen 'U loof ik, Heer, met hart en ziel' (Psalm 138). En wat dacht u van Gezang 902 'Is God de Heer maar voor mij', en dat prachtige lied van Sytze de Vries, Gezang 905 'Wie zich door God alleen laat leiden'. Ik verheug me op de ontmoeting met de heiligen op de Staart.

Ds Hans van der Sterre.

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.

predikant Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba

scriba dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)