

Zondag 3 oktober 2021 – 10.00 uur
- Israelzondag -
3^e zondag van de herfst
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg
De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Ds. Hans van der Sterre
lector	Annet de Vries
organist	Hans Okkerse
ouderling	Rob Landman
diaken	Fenneke van Hasselt
koster	Maaïke Mol

In de kerk mag u zacht, op spreekniveau, meezingen.

U wordt dringend gevraagd onderling 1,5 meter afstand te houden.

Uw gaven worden gevraagd voor

1 Kerk en Israël

2 Wijkkas

3 Toekomst van de kerk

☺ Crèche. Evelien van der Zon

☺ Kindernevendienst (Gr 1-8) Marianne Heeling

Bij de dienst

Deze zondag is Israëlzondag. Het thema is: 'Onopgeefbaar verbonden'. Het is de titel van de Handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël, die ik een paar weken terug in de bus kreeg. Dat 'Onopgeefbaar verbonden' komt uit onze kerkorde die schrijft dat de kerk geroepen is 'gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël'. Immers, het heil is uit de Joden en Gods beloften aan Israël zijn onverbrekkelijk. Zij waren eerst, wij, heiden-christenen, zijn er later bijgekomen, om samen te delen in 'de aan Israël geschonken verwachting'. Over die verbondenheid heeft de kerk zich, om het onderkoeld te zeggen, niet altijd verheugd. Ook daarom is het goed Israëlzondag te vieren. We zingen psalmen. En ook Gezang 310 'Eén is de Heer, de God der goden', de fraaie hertaling door Dr. André Troost van de Tien Woorden. De woorden van de Schriftlezing zijn verzen uit Romeinen 9 – 11, Paulus worsteling met het geheimenis van de verbondenheid tussen Kerk en Israël. De laatste woorden zijn – Gode zij dank - een lofzang: 'Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen' (Rom 11: 33-35).

Weet u welkom.

Ds Hans van der Sterre.

ORDE VAN DE DIENST

woord van welkom
inleidend orgelspel

VAN BUITEN NAAR BINNEN

- de gemeente gaat staan -
stil gebed

aanvang **psalm 117**
gebed

zingen **psalm 96a: 1, 3, 4**

- de gemeente gaat zitten -
moment voor de kinderen - daarna mogen ze naar de kindernevendienst

DE SCHRIFT

gebed bij de opening van de Schrift

1^e lezing Deuteronomium 6, 1-9

zingen **lied 310: 1, 2, 3, 4, 5**

2^e lezing Romeinen 9, 1-5; 11, 1 en 25-36

zingen **lied 943: 1, 4, 5, 6**

UITLEG EN VERKONDIGING

zingen **psalm 87: 1, 2, 3, 4**

GAVEN EN GEBEDEN

toelichting op de gaven door de diaken
dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

VAN BINNEN NAAR BUITEN

- de gemeente gaat staan -

slotzang **lied 868: 1, 5**

HEENZENDING EN ZEGEN

gezongen antwoord: Amen, amen, amen.
orgelspel

Uitnodiging

Na de kerkdienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie/thee. Dit wordt geschonken bij het luik in de ontmoetingsruimte. Vervolgens zoekt u een plekje met voldoende afstand. In de kerkzaal is ruimte genoeg! Voor de kinderen is er frisdrank/limonade in de linker zijbeuk van de kerkzaal. **Zoek met je koffiekop de ruimte op!**



Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectiedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkmeesters

Collectiedoelen Kerk en Israël

Op de eerste zondag van oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël.

Een paar aandachtspunten:

- Aandacht voor de Joodse wortels van het christelijk geloof.
- Bestrijding van antisemitisme
- De oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken met Palestijnse christenen
- De dialoog tussen Joden en Christenen bevorderen.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO134939840 tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 3 oktober 2021

Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe

Stapje voor stapje

Na de recente versoepelingen van de coronamaatregelen door de overheid, heeft de PKN ook haar advies bijgesteld. We hebben dit in de Wilhelminakerk als volgt overgenomen.

Belangrijkste wijziging is dat we geen bezoekers van de kerkdienst meer registreren. Niet meer in de dagen voorafgaand aan de kerkdienst; ook niet in de kerk zelf. De anderhalve meter afstand laten we ook los, maar we vragen u wel om daar verstandig mee om te gaan en gepaste afstand te houden. U kunt weer gebruik maken van de garderobe om uw jas op te hangen; ook daar geldt natuurlijk de vraag om gepaste afstand te houden.

Ongewijzigd is: handen ontsmetten bij binnenkomst, gebruik van de looproutes, collecte met schalen bij de uitgang en zingen op spreekniveau. Bij het koffiedrinken vragen we u om met uw koffie of thee de ruimte op te zoeken en niet bij het luik te blijven staan.

We zullen het aan de gastpredikanten overlaten of ze bij de uitgang gaan staan, bij het koffiedrinken of – want zo kan het uitkomen – direct weggaan.

Los van de kerkdiensten: als we het gebouw verhuren voor andere evenementen, dan zullen we er op toezien dat de hurende partij de bezoekers controleert met de coronacheck-app.

Bram Naaktgeboren, scriba

Boodschappenkar

In de maand oktober ligt de nadruk bij het inzamelen van producten voor de voedselbank op fruit in blik; gedroogde vruchten en noten.

Andere producten zoals rijst, pasta, koffie en thee zijn uiteraard ook weer van harte welkom. Inlevermomenten zijn zondag voor de dienst, woensdagmorgen tot 11.00 en als de kerk open is voor andere activiteiten.

Wat fijn als u meedoet zodat we een volle kar naar de voedselbank kunnen brengen.

Groeten namens de diakenen Annet de Vries



Sponsorpunten van de Plus

Een nieuwe actie. Tot en met 13 november kunt u meedoen met de sponsorpuntenactie van de Plus. Bij € 10,00 aan boodschappen krijgt u een sponsorbon.

In de hal van de Wilhelminakerk staat een boodschappenkar met daarin een doosje om deze bonnen in te deponeren. De diakenen zorgen voor de verdere verwerking met de computer. De punten leveren geld op voor clubs en goede doelen. Er is zelfs een mogelijkheid sponsor van de week te worden en een cadeaubon van € 75,00 te winnen. Daarom is het ook belangrijk om de krachten te bundelen. Met zo'n kaart kunnen we vast weer iemand blij maken.

De diaconie heeft ervoor gekozen het Aandachtscentrum, de voedselbank en de kledingbank te sponsoren. Heeft u nog andere doelen die u belangrijk vindt, laat het ons weten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens de diakenen *Annet de Vries*



Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Maar, meeleven doet goed!

Geef het aan ons door via het contactformulier op de website als u een aandachtspuntje heeft.

www.dewilhelminakerk.nl

Hanneke Kroonen

Mieke van der Schelde



Samen boeken lezen.

Sinds 2010 komen Wilhelminakerk- lezers vier keer per seizoen bij elkaar om een boek te bespreken. De bijeenkomst wordt geleid door ondergetekende, bijgestaan door telkens een andere mede-lezer.

Bij de keuze van de titels proberen we aan te sluiten bij het jaarthema, al is dat niet altijd gemakkelijk.

Denkend over het thema van dit jaar: "Wees welkom! ", schieten me allerlei woorden te binnen: erbij horen, uitsluiting, inclusiviteit, diversiteit, gender, kleur, afkomst, vul maar aan.

Genoeg aanknopingspunten om boeken bij te vinden, zou je denken, en dat gaat vast en zeker lukken.

De eerste bijeenkomst hebben we al gehad, 22 september jl., we bespraken toen Het lied van de goden, een zeer recent uitgekomen boek van Reggie Baay, met als onderwerp de slavernij in de 18e eeuw.

De volgende keer, dinsdag 23 november, staat een wat ouder boek op het programma (makkelijk verkrijgbaar dus en ook in de bieb te vinden)

“ De reis naar het kind “ van Vonne van der Meer, een bijzonder, haast sprookjesachtig verhaal over adoptie.

Hoewel er inmiddels een vaste kern van meelezers is ontstaan, is elke leesgroep avond toegankelijk voor iedereen die het boek gelezen heeft!

Schroom niet, lees mee en kom meepraten.

Wel even opgeven via het contactformulier op de website aub.

Hanneke Kroonen-van der Ven

Petruskapel

Israëlzondag

De eerste zondag in oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland en veel andere kerken Israëlzondag. Op deze zondag wordt extra aandacht besteed aan de plaats van Israël in Gods plan.

Israëlzondag is de gelegenheid om de krant Israël Actueel, in speciale editie voor Israëlzondag uit te delen en voor de jongeren is Isreality Magazine beschikbaar. Deze krantjes liggen op de koffietafels na afloop van de kerkdienst en kunnen meegenomen worden.

Dick Piket



Gestolen goed gedijt niet - Genesis 27,1-40

Zondag 3 oktober is Israëlzondag. Op die zondagen is het gebruik om te preken uit het Oude Testament, om daarmee Israël ook in de Woordbediening centraal te stellen. Op deze zondag willen wij in de Petruskapel teruggaan naar de vorming van Gods uitverkoren volk. Daarbij zullen we zien dat het allemaal niet van een leien dakje ging. Voor deze zondag lezen we het verhaal over de martelgang van de tweede en derde generatie, zoals ons beschreven is in Genesis 27: 1-40. Het is het verhaal waar Jakob de vaderlijke zegen 'steelt' van zijn broer Ezau, met de vaardige hulp van zijn moeder Rebekka.

Het is een verhaal dat bij ons toch op zijn minst verbazing moet wekken. Verbazing dat de Here, nu er keus is, niet voor de oudste kiest. Verbazing dat de Here zijn keuze laat vallen op een man die ook nog eens niet rechtdoorzee is maar liegt en bedriegt. Natuurlijk had hij het eerstgeboorterecht ooit gekocht van zijn broer, die de verkoop ook nog bekrachtigde met een eed voor het aangezicht van de levende God. Maar helemaal zeker dat hij ook de bijbehorende zegen krijgt is hij toch niet, zeker niet wanneer Izaäk die wil wegschenken aan Ezau, de zoon in wie hij een welbehagen heeft. Hier is trouwens ook sprake van geloofsongheerzaamheid aan de kant van Izaäk, want Ezau had twee vrouwen getrouwd uit de Kanaänieten. Dat huwen van vrouwen uit de heidenen was 'een bittere kwelling', maar weerhield Izaäk er niet van om zijn zoon Ezau de goddelijke zegen mee te geven over zijn leven. In ieder geval dacht hij dat te doen.

Hij zou als zijn vader Abraham, het besef moeten hebben gehad dat een groot volk niet kan voortkomen uit een daad van ongeloof. Ezau had de goddelijke zegen veracht door het eerstgeboorterecht te verkwanzelen en had de wil van de Here veracht door heidense vrouwen te trouwen. En dan had God ook nog eens aan Rebekka laten weten dat de jongste ooit over de oudste zal heersen. Het zou genoeg moeten zijn voor alle betrokkenen om de wil van God te respecteren. Maar ja, zo werkt dat in het leven niet. De mens regelt de dingen liever zelf, zoals ook Abraham dat keer op keer probeerde.

Rebekka en Jakob laten niets aan het toeval over. Is Ezau over zijn lichaam behaard? Dan trekken ze de huiden van geitenbokjes over de handen en de hals van Jakob. De huiden van pas geslachte dieren zijn notabene onrein! Maar Jakob lijkt geen enkel probleem te hebben om in een staat van rituele onreinheid de goddelijke zegen te ontvangen. Hij heeft toch al weinig scrupules, want bij zijn blinde vader liegt hij er op los. Hij zegt dat hij Ezau is, 'uw eerstgeborene'. Hij noemt de gebraden bokjes 'wildbraad' en doet dus of het jachtbuit is. En wanneer Izaak zich erover verbaast dat hij zo snel wild geschoten heeft beweert hij ijskoud dat 'de Here hem geholpen heeft'. Nee, Jakob is geen man waar wij graag afspraken mee zouden willen maken. Wij zouden hem liever niet als buurman zien. Veel te onbetrouwbaar. En toch bouwt de Here God Zijn volk op deze man, op deze 'hielenlichter'. Daarom gebeurt hier uiteindelijk wat God voor ogen heeft. Alleen komen we hier niet verder dan dat Ezau ook naar menselijke maatstaf het eerstgeboorterecht verliest. Omdat een zegen die niet van God zelf komt in de lucht blijft hangen. Pas veel later, aan de Jabbok, zal Jakob zich dat realiseren. En zal zijn naam ook vernieuwd worden.

Maar eerst moet hij nog uit angst voor de wraak van Ezau naar Haran vluchten. Naar Laban. Waar hij een vrouw zal krijgen die niet uit de Kanaänieten is. Zo voegt ook een zondige Jakob zich in de goddelijke voorzienigheid, zonder dat te beseffen. Maar ook wanneer God recht maakt wat krom is wordt de menselijke zonde natuurlijk niet gerechtvaardigd.

H.I. Ambacht, 29-09-2021 *ds. J.W. Schellingerhout*

Hartenwens van Kees Mol

Na twee keer te zijn afgelast, staat nu voor donderdag 7 oktober vanaf half acht een lezing op het programma van historicus/journalist dr. Ad van Liempt in de Wilhelminakerk. Deze lezing was een hartenwens van (wijlen) KEES MOL.

Als hoofdkoster, zoals hij werd genoemd door fans, vond hij dat de Wilhelminakerk een activiteit de ruimte moest bieden, die te maken had met de oorlogsjaren 1940-1945. „We worden de kerk van verzet genoemd, dus moeten we mee doen aan het programma 75 jaar bevrijding in 2020. Daar moeten we wat voor over hebben", zo vond Kees Mol. Hij maakte zelf de eerste voorbereidende bijeenkomsten nog mee, maar snel bleek dat hij geen getuige zou zijn van de uitvoering van zijn idee. Kees overleed op 69-jarige leeftijd op 23 februari 2020.

De uitvoering had meer tijd nodig. De organisatie van "75+1" vindt dat de lezing op donderdag 7 oktober 2021 voor het laatst nog een keer op de kalender zou kunnen komen. Door de afvlakking van de corona maatregelen wordt nu dus een beetje de avond mogelijk die past in het eerste idee van onze voormalige hoofdkoster Kees Mol. Hij liet zo zien dat de kracht van het eerste idee kan blijven leven met daarbij nu herinneringen aan hem op donderdag 7 oktober 2020.

Hans Berrevoets

Persbericht

Ad van Liempt:

“Oorlog is chaos maar dat was de tijd na de bevrijding ook”

DORDRECHT - Journalist/historicus dr. Ad van Liempt houdt donderdagavond 7 oktober vanaf half acht een lezing in de Wilhelminakerk aan de Blekersdijk. Centraal staat daarbij zijn boek „De afrekening”. Dat gaat over de chaotische tijd direct na de bevrijding in 1945. Ook de stad Dordrecht had daarmee te maken. „We weten dat oorlog chaos is, maar in Nederland ging dat ook op voor de eerste drie maanden van het jaar van de bevrijding. In het gehele land waren schietpartijen en wraakacties”, aldus Van Liempt. De geschiedenis van de jaren 1940-1945 houdt hem al velen jaren bezig. Hij publiceerde veel boeken over de oorlogsjaren en promoveerde op de geschiedenis van de commandant van het kamp Westerbork, oorlogsmisdadiger Albert Konrad Gemmeke. Hij was tevens bij veel TV -programma's betrokken, zoals in 2009 de tv-serie van de NPS, de Oorlog. Van Liempt werd daarvoor onderscheiden met een ere-Zilveren Nipkowschijf.



Ad van Liempt foto Rolf Baas

De opzet is dat in de Wilhelminakerk, die ook de kerk van het verzet wordt genoemd, Van Liempt eerst de lezing geeft over zijn boek "De afrekening". Daarna gaat hij graag in gesprek met het publiek in de zaal, waarbij journalist Hans Berrevoets als gespreksleider zal optreden.

Een aantal onderwerpen, die direct Dordrecht raken, kan zo aan bod komen. Deze lezing komt mede tot stand door de inzet van het Regionaal Archief Dordrecht en ondersteuning door de gemeente Dordrecht. De Wilhelminakerk zorgt via het eigen internet-kanaal voor live streaming van de avond. Later kan worden terug gekeken. Door de corona beperkingen moest de lezing met gesprek na in 2020 twee keer worden afgelast. Dick Verheijen, coördinator (samen met Peter van de Leer) van het “75 + 1” programma, hoopt toch op een grote opkomst van belangstellenden op 7 oktober, 19:30 uur in de Wilhelminakerk, omdat onderwerp oorlog en bevrijding en de waarden van vrijheid van alle tijden is. „Het is goed dat we toen, nu en voor de toekomst deze belangrijke waarden en herinneringen vitaal houden”.

De kerk is open vanaf 19:00 uur; het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht.

Herinnering

In veel herinneringen anno nu was 1945 allereerst het jaar van de bevrijding, van de feestelijke intocht van de geallieerde troepen, van de tomeloze vreugde in Hollands straten. Ad van Liempt wil ook schaduwkanten laten zien: Het was toch geen jubeljaar. Daarvoor was er te veel om over te treuren. De duizenden doden in het westen, als gevolg van de hongersnood. De meedogenloze represailles van de bezetter, die talloze gezinnen in rouw dompelden. En vooral het vergeefs wachten op al diegenen die niet terugkwamen.

In mei drong langzamerhand het besef door dat uit de Joodse gemeenschap 102.000 onschuldige mensen in de vernietigingskampen waren vermoord. Om hun ras. Het was een bevrijding waar een zwarte wolk boven hing. En die zich afspeelde in een sfeer van chaos. Er vielen een paar honderd doden bij schietpartijen tijdens het gezagsvacuüm in de meidagen. En op straat werden NSB'ers naar kampen gesleept en zogeheten moffenmeiden openbaar vernederd en kaalgeknipt. Het duurde lang voor Nederland weer op een ordelijke samenleving begon te lijken. Wat uit de onderzoeken van Van Liempt ook duidelijk is geworden, dat de rol van de vrouw in het verzet lange tijd verwaarloosd is. Hij adviseerde dan ook het nationaal onderduikmuseum in Aalten dat eens een expositie verzorgde rond de vrouw als spil in het verzet. Dat leverde een nieuwe kijk op de actieve rol van vrouwen in het verzet. In Dordrecht zal in februari 2022 worden stilgestaan bij de honderdste geboortedag van de meest bekende verzetsvrouw Lenie Dicke, die in januari 1945 door het gewapende verzet werd bevrijd uit de gevangenis aan de Doelstraat.

Nadere informatie voor de pers

- Dick Verheijen, coördinator programma 75+1 jaar Bevrijding, 0653317445
- Hans Berrevoets, inhoudelijk gespreksleider bij de lezing van Ad van Liempt 0621835422

Kerkelijke agenda

- | | | |
|------------|---------|--|
| Do 7 okt | 19.30 u | Lezing Ad van Liempt |
| | 20.00 u | Moderamen |
| Zo 10 okt. | 10.00 u | Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds. Ton Zoutman
Kerkdienst Petruskapel, vg: Ds. Joren IJzerman |

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925 **Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht**

Interim predikant: Ds. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.

predikant: In de vacante periode is ds. Riet Boogaard beschikbaar voor dringende pastorale vragen. Zij is bereikbaar via de scriba.

scriba: dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, tel. 078-6578510. E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v. wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopii@gmail.com (voor donderdag 19 uur)