

Zondag 12 september 2021 – 10.00 uur
13^e zondag van de zomer
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg
De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Drs. Marriëtte Pullen
lector	Gijs van Willigen
organist	Hans van de Weg
ouderling	Fred Venus
diaken	Stefan Jongkind
koster	Anne Idzinga

In de kerk mag u zacht, op spreekniveau, meezingen.

U wordt dringend gevraagd onderling 1,5 meter afstand te houden.

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1 Diaconie algemene/wijk doeleinden**
- 2 Wijkkerk**
- 3 Toekomst van de kerk**



Kindernevendienst Gr 1-8

Bij de dienst

Wat gebeurt er met je wanneer je door de omstandigheden in je land je niet langer vrij bent je eigen politieke, religieuze of maatschappelijke keuzes te maken. Deze vraag zien we dagelijks beantwoord in onze kranten en nieuwsuitzendingen: het heeft wereldwijd een enorme stroom vluchtelingen op gang gebracht en verhalen over gruwelijkheden in zo'n land zelf.

Vandaag lezen we over het verhaal van Daniël en zijn drie vrienden. Ze zijn uit hun eigen vertrouwde Joodse maatschappij weggevoerd in ballingschap. In Babel wordt hen hun diepste toewijding verboden op straffe van een marteldood. Trouw blijven aan je overtuiging of meebuigen met het regime?

Het verhaal van Daniël wordt pas eeuwen later opgetekend. Op een moment dat de Joodse maatschappij opnieuw bedreigd wordt in de Makkabeese opstand tegen de Seleuciden, wordt een oud verhaal opnieuw verteld als om de Joden te herinneren en te bemoedigen dat God ook in eerdere diep-wanhopige situaties zijn volk niet vergeten is. Zo krijgt een overgeleverde geschiedenis legendarische trekken met een diepe moraal.

Marriëtte Pullen

ORDE VAN DE DIENST

woord van welkom

inleidend orgelspel 'Wer nur den lieben Gott lässt walten' - J. S. Bach

VAN BUITEN NAAR BINNEN

- de gemeente gaat staan -

stil gebed

aanvang psalm 137: 1 en 2

BEMOEDIGING EN GROET

zingen lied 902: 1 en 5

- de gemeente gaat zitten -

kyriegebed na elke bede zingen wij **lied 367 d**

glorialied lied 902: 6

moment met de kinderen, waarna zij naar de kindernevendienst mogen gaan

DE SCHRIFT

gebed van de zondag

lezing Daniël 3, 1 t/m 18

zingen lied 825: 1 en 6

lezing Daniël 3, 19 t/m 30

zingen lied 825: 2 en 7

VERKONDIGING

kort orgelspel

zingen lied 345: 1, 2 en 3

de kinderen komen terug

GAVEN en GEBEDEN

toelichting op de gaven door de Diaconie

gedachtenis

zingen lied 961

dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk 'Onze Vader'

VAN BINNEN NAAR BUITEN

slotzang lied 713: 1, 3, 4 en 5

HEENZENDING EN ZEGEN met gezongen antwoord 'AMEN, AMEN, AMEN'

orgelspel

Collectedoel diaconie: Diaconie algemene/wijkdoelen

De opbrengst is voor de ondersteuning van mensen die door onvoorziene omstandigheden hulp nodig hebben.

Deze hulp kan bestaan uit financiële ondersteuning of broodnodige boodschappen. Ook ondersteunt de diaconie mensen door het sturen van een kaart of andere attenties.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 t.n.v. Diaconie Prot Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van collecte Wilhelminakerk 12 sept. 2021.

Namens de diakenen *Willemien de Mol*

Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkmeesters



Gift Dicky Peters-de Bruyn heeft van mw. N.N. € 10,-- ontvangen voor het Sociaal Fonds van de kerken.

Hartelijk dank hier voor.

Leven is meeleven

Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een 'in memoriam' worden i.v.m. privacy op de website niet vermeld.

Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

bedankt!

Hierbij wil ik graag bedanken voor de bloemen uit de kerk, die ik afgelopen week heb gekregen. Verder wil ik al die mensen die me met een kaartje of telefoontje

bemoedigden van harte bedanken. Het was erg fijn om te merken dat er met je meegeleefd wordt.

Met hartelijke groet, *Martha Bicknese*



Koffie-Kan: donderdag 16 september

Iedere 3e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen in de Wilhelminakerk. We houden gepaste afstand en rekening met de andere maatregelen i.v.m. corona. U bent van harte welkom op donderdag 16 september 2021 tussen 14.00 en 16.00 uur in de Wilhelminakerk.

Maaïke, Rob en Anne.

Activiteitenkrant

'Wees Welkom' is het thema van de nieuwe activiteitenkrant. In de Startdienst van 5 september j.l. is het al bekend gemaakt. Een dezer dagen zal de krant verspreid worden, digitaal om verspilling te voorkomen. U kunt de krant dan zelf printen, of opslaan. Als u de zaaier digitaal ontvangt zult u ook de activiteitenkrant digitaal ontvangen. Wilt u de activiteitenkrant hebben, maar krijgt u De Zaaier (nog) niet digitaal, meldt dit dan via het e-mailadres van de drukkerij (drukkerij.wk.pk@gmail.com)

De mensen die de Wil op Zondag en De Zaaier altijd thuis ontvangen, zullen een papieren versie in de bus krijgen.

Kunt u zelf niet printen en wilt u toch een papieren exemplaar, dan kunt u dit doorgeven aan Trudi Ouwerkerk, tel.078 6149425. Zij zorgt er dan voor dat er voor u in de kerk een geprint exemplaar klaar ligt. Houdt u er wel rekening mee dat het printen van een krant tijd en geld kost.

De krant wordt ook op de website van de kerk gezet.

Werkgroep Vorming en Toerusting

(Trudi Ouwerkerk, Rob Landman, Willemien de Mol)



UITNODIGING

“Eetgroep alleengaanden 55+”

Beste disgenoten,

Na een periode van het niet kunnen organiseren van de maandelijkse maaltijden wordt er in oktober weer gestart in aangepaste vorm als de omstandigheden het toelaten.

We willen beginnen met een kleiner aantal personen en daarom hebben we twee datums gepland. Ook hebben we voor deze twee maaltijden de aanvangstijd gewijzigd. De kosten voor de maaltijd zijn € 6,-.

We hopen natuurlijk in 2022 weer zoals vanouds samen te kunnen komen.

U kunt zich opgeven voor één van de twee data.

Dit zijn:

Vrijdag 1 oktober om 12.30 uur

Vrijdag 26 november om 12.30 uur

De maaltijden duren tot ongeveer 14.30 uur.

Wilt u zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vóór

maandag 27 september aan Dicky Peters-de Bruyn, doorgeven op welke datum u komt eten. Kunt u niet komen dan dit ook doorgeven.

Wij als voorbereidingsgroep kijken er weer naar uit om u weer een lekkere maaltijd te mogen serveren.

Met vriendelijke groet,

De voorbereidingsgroep “**Eetgroep alleengaanden 55+**”

Margreet, Maja, Dicky, Corrien, Anneke



Dit worden de 143^e en 144^e maaltijd van de eetgroep

Verdere opening Wilhelminakerk Het advies van de PKN hebben we als kerkenraad vertaald naar de situatie in de Wilhelminakerk: Het aantal toegestane bezoekers in de kerkdienst is 120, inclusief medewerkers en kinderen. We maken daarbij gebruik van de ruimte beneden en boven, en houden ons aan de anderhalve meter afstand. Die anderhalve meter afstand nemen we ook in acht als we binnen komen, tijdens het koffiedrinken, en als we weer naar huis gaan. We kunnen allemaal weer meezingen, op spreekniveau, dus niet te hard. De diensten worden uitgezonden (streaming) via YouTube. Tijdens de dienst wordt er niet geïncenseerd. Na afloop staan er collecteschalen bij de uitgang. En natuurlijk kunt u uw gaven overmaken via de digitale weg.

Voor het overige roepen we u op om u aan de basisregels te houden, zoals thuis blijven als u ziek bent, handen wassen bij binnenkomst en afstand houden. En we vragen u om u aan te melden via de website of telefonisch bij Jeanine van den Steenhoven of bij Rob Landman tussen 10.00 uur en 17.00 uur, van maandag tot en met donderdag. Via de website kunt u zich tot zaterdag 12 uur aanmelden.

Bram Naaktgeboren, scriba

Henri Nouwen-lezing

De lezing met als thema 'Thuis' wordt gehouden door Abdelkader Benali ter gelegenheid van de 25ste sterfdag op 21 september van Henri Nouwen in de Wilhelminakerk.

Abdelkader Benali *1975

Benali is een bekend Nederlands schrijver en columnist, winnaar van o.a. de Libris literatuurprijs. Zijn thema 'Thuis' verwijst naar het meest bekende boek van Henri Nouwen 'Eindelijk Thuis'. Wat is de betekenis van thuis in onze tijd als persoon en als gemeenschap?

Statement Abdelkader Benali

Wanneer ben je thuis? Wat betekent thuis nog in deze mobiele tijd waarin de idee van een huis onder druk staat. Om te ontvangen moet men thuis zijn maar als men nog maar zelden thuis is, kan men dan nog wel ontvangen? Slaat de bejubeling van de thuisloosheid, het permanent onderweg zijn, door - want mensen hebben behoefte aan een huis. En hoe maken wij als gemeenschap dat huis groot genoeg dat iedereen zich thuis voelt of is het zaak om het huis intiem te maken, dus klein, want vinden we in het kleine de ruimte om te zijn? Ik teken graag voor u uit welke wegen ik ben gegaan om thuis te zijn.



Locatie: Wilhelminakerk

Dinsdag 21 september 2021

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur

Inloop: 19.30 uur

Toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Aanmelden bij Aad van Vliet: aadenmarian@gmail.com

Aanspreekpunt voor de gemeente:

Ronald van der Schelde

Kerkelijke agenda

Di 14 sep	14.00 u	Dinsdagmiddagkring, Eline v.d. Giessen, Wilhelminakerk
Do 16 sep	14 – 16 u	Koffiekan, vrije inloop, Wilhelminakerk
	19.30 u	Kerkenraad, Wilhelminakerk
Vr 17 sep.	19.00 u	Wilcome
Zo 19 sep.	10.00 u	Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk, Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds. Niels den Toom Kerkdienst Petruskapel, vg: Ds. Loes Breedveld



Petruskapel

Bij de dienst van 12 september

Heeft de kerk nog toekomst?

Het zal je maar gebeuren. Je bent een grote bekende in het land en mateloos populair. Na enkele dagen overal toespraken te hebben gehouden en mensen te hebben genezen kom je thuis en staat gelijk het hele dorp bij je op de stoep om je te zien en te horen wat je allemaal te vertellen hebt. Mensen dringen je huis binnen en een paar doorzetteren breken er zelfs het dak voor open. Wat doe je in zo'n situatie, hoe pak je het aan en wat zeg je tegen die mensen.

Het overkwam Jezus ruim tweeduizend jaar geleden. Maar de schrijnende beelden van mensenmassa's, demonstranten, ontheemden en vluchtelingen, in alle delen van de wereld, maken het Bijbelverhaal van Marcus verrassend actueel waar het gaat om het delen van Geloof, het bieden van hulp en het doen van gerechtigheid. We lezen: Psalm 103 vs 1-14 en Marcus 2 vs 1-12

Ds. Greetje Arnoldus

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.

predikant Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba

scriba dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)