

Zondag 26 september 2021 – 10.00 uur
2^e zondag van de herfst
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg
De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Ds. Marjo den Bakker
lector	Vincent van Dorst
organist	Hans van de Weg
ouderling	Anneke Idzinga
diaken	Anneke Gerritsen
koster	Gert van Bommel

In de kerk mag u zacht, op spreekniveau, meezingen.

U wordt dringend gevraagd onderling 1,5 meter afstand te houden.

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1 KIA - Noah's-Ark Children's-Ministry Uganda (NACMU)**
- 2 Wijkkerk**
- 3 Toekomst van de kerk**



Kindernevendienst Gr 1-8

Bij de dienst

De leerlingen en Jezus zijn ergens onderweg, op een weg. Het is niet steeds duidelijke waar ze zijn, maar dat is ook mooi: ze bevinden zich op een weg die overal kan liggen. Op een route waar veel valt te leren. Jezus spreekt harde taal vandaag. Zijn leerweg gaat over kwetsbaarheid en gelijkwaardigheid. Niet de makkelijkste weg: je kan zo maar onderuit gehaald worden. Maar Hij noemt het wel de goede weg en is bijzonder fel als de ander je op die weg hindert of jij de ander.

Ds. Marjo den Bakker

ORDE VAN DE DIENST

woord van welkom

inleidend orgelspel

“Schmücke dich, o liebe Seele” van Gustav Merkel
(1827-1885)

VAN BUITEN NAAR BINNEN

- *de gemeente gaat staan* -

stil gebed

aanvangslied lied 287: 1 en 2

BEMOEDIGING, GROET, DREMPELGEBED

zingen lied 287: 5

- *de gemeente gaat zitten* -

kyriegebed

glorialied lied 304

moment voor de kinderen - daarna mogen ze naar de kindernevendienst

DE SCHRIFT

gebed bij de opening van de Schrift

lezing Marcus 9,38-50

zingen lied 333 (2x)

UITLEG EN VERKONDIGING

luisteren naar: J.S. Bach: Jesus bleibet meine Freude

(arr. voor twee piano's door Myra Hess). Lucas en Arthur Jussen.

-*kinderen komen terug*-

GEBEDEN

toelichting op de gaven door de diaken

brood en wijn worden binnengebracht

gebed over de gaven

voorbede en stil gebed

MAALTIJD VAN DE HEER

nodiging

tafelgebed

vgr De Heer zij met u

gem Zijn Geest in ons midden

vgr Laten we denken aan God, die ons leven gegeven heeft

gem Onze gedachten zijn bij Hem

vgr De Heer, onze God, is goed.

gem Daarom willen wij Hem danken.

.....

allen 'Onze Vader....'

zingen De bekers zijn gevuld (melodie: lied 756)

1. De bekers zijn gevuld / het brood tot delen klaar,
waarin U zich onthult/ als gave, goed en waar.

2. Wij nemen dankbaar aan / uw teken, als het woord,
waarin wij God verstaan / en Hij ons heeft gehoord.

3. Uw tafel scheidt een band,/ dwars door de werk'lijkheid
met dromen van uw land/ en geur van eeuwigheid.

vredegroet

delen van brood en wijn

dankgebed na de maaltijd

VAN BINNEN NAAR BUITEN

slotzang **lied 1014**

HEENZENDING EN ZEGEN

- de gemeente gaat staan -

gezongen antwoord: **'Amen, amen, amen.'**

U wordt verzocht na de zegen weer te gaan zitten. Ds. Riet Boogaard wil als pastoraal predikant nog even wat tegen u zeggen.

orgelspel

Avondmaal

Vandaag vieren we het Avondmaal. Lopend, bijna als vanouds.

Nog wel met inachtneming van de veilige afstand van 1,5 meter. Neemt u vooral de tijd en let op de aanwijzingen van diakenen en ouderling van dienst.

Bij de Vredegroet knikken we elkaar toe en proberen via de camera de mensen thuis te groeten.

Het is het einde van de Vredesweek. In de voorbede zal dat zeker naar voren komen.

Annet de Vries-Koppe, diaken

Uitnodiging

Na de kerkdienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie/thee. Dit wordt geschonken bij het luik in de ontmoetingsruimte.

Vervolgens zoekt u een plekje met voldoende afstand. In de kerkzaal is ruimte genoeg! Voor de kinderen is er frisdrank/limonade in de linker zijbeuk van de kerkzaal.

Zoek met je koffiekop

De ruimte op!



Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkrentmeester.

Collectedoel diaconie A Noah's Ark Children's Ministry Uganda (NACMU).

Noah's Ark Children's Ministry Uganda is een interkerkelijke Christelijke organisatie in Uganda, die zich richt op Uganda's meest kwetsbare kinderen. Hun Kinderhuis biedt onderdak aan kinderen die verlaten zijn, mishandeld zijn of ongewenst waren door hun families. Dankzij hun sponsorprogramma bezoeken meer dan 350 leerlingen van het kinderkuis en de omliggende dorpen hun school.

Hun kliniek biedt betaalbare gezondheidszorg van goede kwaliteit voor de kinderen, het personeel en de omliggende dorpen.

Op dit moment noemen honderden kinderen Noah's Ark hun thuis, zijn er meer dan 350 leerlingen ingeschreven in hun scholen en heeft hun medische kliniek ontelbaar vele anderen in de omliggende omgeving geholpen.

Voor meer informatie zie <https://www.nacmu.org/nle>

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 26 sept. 2021

Willemien de Mol, diaken



Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een 'in memoriam' worden i.v.m. privacy op de website niet vermeld.

Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Hartelijk bedankt

Ik was aangenaam verrast toen ik uit handen van Fred Venus de bloemen uit de kerk kreeg.

Ook hartelijk dank voor alle kaarten met goede wensen en telefoontjes die ik heb gekregen voor mijn verjaardag.

Het deed me goed deze belangstelling.

Hartelijke groet van **XX**

bedankt!

Pastoraat

Beste gemeenteleden,

Bijna drie maanden ben ik intussen werkzaam onder jullie in het pastoraat; het wordt tijd voor een berichtje van mijn kant. Om te beginnen: In de Petruskapel heb ik me deze zomer na een kerkdienst even voorgesteld en onder de koffie na afloop verder kennism gemaakt. In de Wilhelminakerk is daar nog niet van gekomen. As zondag wil ik dat aan het einde van de kerkdienst en onder de koffie alsnog doen.

Intussen zijn er twee mensen overleden van wie ik de begrafenis mocht leiden.

Diverse mensen heb ik bezocht, veelal ouderen. In de pastorale organisatie hebben ouderen bijna altijd een contactpersoon die Hanneke, Mieke of Margriet kunnen bellen om een pastorale vraag door te geven. 'Jongeren' beneden de 75 hebben niet automatisch een contactpersoon. Dat is ontstaan vanuit de gedachte dat we als gemeenteleden onderling naar elkaar behoren om te zien - een mooie gedachte die hopelijk vaak in praktijk gebracht wordt. Tegelijk kan het ook zo zijn dat iemand met een pastorale vraag wel eens een gesprek wil met een dominee, iemand die net wat meer afstand heeft, een beetje 'van buiten' komt.

Tot nu toe loopt mijn agenda nog niet over; wees dus welkom! Stuur een email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl of geef het door aan Mieke, Hanneke of Margriet. Hartelijke groet, *ds Riet Boogaard*.



Stapje voor stapje

Na de recente versoepelingen van de coronamaatregelen door de overheid, heeft de PKN ook haar advies bijgesteld. We hebben dit in de Wilhelminakerk als volgt overgenomen:

Belangrijkste wijziging is dat we geen bezoekers van de kerkdienst meer registreren.

Niet meer in de dagen voorafgaand aan de kerkdienst; ook niet in de kerk zelf.

De anderhalve meter afstand laten we ook los, maar we vragen u wel om daar verstandig mee om te gaan en gepaste afstand te houden. U kunt weer gebruik maken van de garderobe om u jas op te hangen; ook daar geldt natuurlijk de vraag om gepaste afstand te houden.

Ongewijzigd is: handen ontsmetten bij binnenkomst, gebruik van de looproutes, collecte met schalen bij de uitgang en zingen op spraakniveau. Bij het koffiedrinken vragen we u om met uw koffie of thee de ruimte op te zoeken en niet bij het luik te blijven staan.

We zullen het aan de gastpredikanten overlaten of ze bij de uitgang gaan staan, bij het koffiedrinken of – want zo kan het uitkomen – direct weggaan.

Los van de kerkdiensten: als we het gebouw verhuren voor andere evenementen, dan zullen we er op toezien dat de hurende partij de bezoekers controleert met de coronacheck-app.

Bram Naaktgeboren, scribe

Bericht van de beroepingscommissie

Dinsdag 15 september was de sluitingsdatum voor kandidaten om te reageren op de vacature voor gemeentepredikant voor onze wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel. Er is afgelopen tijd een en ander gebeurd. Om u een beeld te geven over welke orde van grootte we het hebben hierbij enkele cijfers:

Een overzicht van het aantal reacties op de vacature	
Kandidaten aangedragen door gemeenteleden	8
Door gemeenteleden aangedragen kandidaten die door de commissie zijn benaderd en de profielschets hebben opgevraagd	0
Kandidaten die de profielschets over onze gemeente hebben opgevraagd	5
Kandidaten die hebben gesolliciteerd	4

Zoals u ziet zijn de aantallen gering te noemen. Wij zijn daarom verheugd dat van de vier sollicitatiebrieven die we hebben ontvangen, we bij twee kandidaten voldoende aanknopingspunten zien om nader kennis te maken middels een gesprek. De gesprekken zullen komende week plaatsvinden. We hopen op mooie en goede gesprekken en zullen u zodra we nieuws hebben hierover informeren. De beroepingscommissie beroepingscommissie-wkpk@outlook.com

Uit de kosterij

Afgelopen woensdag namen wij afscheid van XX i.v.m. zijn verhuizing naar Raamsdonkveer. XX, nogmaals hartelijk dank voor je jarenlange inzet bij het stofzuigen van de kerk, je positieve instelling en je gevoel voor humor. Wij zullen je missen. Wij wensen je alle goeds toe in de De Kloosterhoeve.

Wie helpt mee? Met veel vrijwilligers houden we ons kerkgebouw draaiende. Extra handen voor schoonmaakwerk zijn welkom. Dit kan in een roulerend schema op woensdagmorgen, maar ook op afroep (bijv. na verhuur van de kerk). Maar ook voor andere voorkomende klusjes zou ik graag een grotere namenlijst hebben van mensen op wie ik een beroep kan doen nu de activiteiten en hopelijk ook de verhuur na de stilstand in de coronatijd weer toenemen.

Coronacheck Voor 7 oktober 19 uur ben ik op zoek naar mensen die handig zijn met hun smartphone: Bij de ingang bezoekers controleren of zij een geldige QR-code hebben.

Stoelen: Wij krijgen de stoelen uit de voormalige Maranathakerk. Deze stoelen hebben een beter zitcomfort dan de huidige stoelen. Komende week komt de eerste partij. Volgende week zondag kunt u (deels) gebruik maken van de nieuwe stoelen.

Anne Idzinga, coördinator kosterij Wilhelminakerk

De Talentenbank

Tussendoor een spoedoproep aan (jonge?) mensen.

Wie wil zich inzetten om het via de moderne media

bijwonen van kerkdiensten mogelijk te maken?

Het is de bedoeling om op zondagmorgen een

gemeentelid te bezoeken, verbinding te maken met de dienst in de Wilhelminakerk en samen de dienst "bij te wonen"

Oudere gemeenteleden hebben vaak niet de vaardigheden om de dienst via de stream te openen.

Met hulp van iemand met talent hiervoor wordt het wel mogelijk.

Aanmelden bij de Talentenbank of email via contactformulier op

www.dewilhelminakerk.nl

Annet de Vries, Rineke Mol



Boodschappenkar

In Coronatijd was het niet altijd gemakkelijk voldoende aandacht aan de boodschappenkar in de hal van de Wil te schenken. We merkten dat deze manier van inzamelen van producten voor de voedselbank gemist werd. In Coronatijd zorgde de diaconie via uw gaven ervoor dat bij voorbeeld koffie of pasta kon worden aangekocht door de vrijwilligers van de Voedselbank.

Koffie, thee, rijst, soep in blik zijn altijd welkome producten.

Vanaf oktober ligt het accent op fruit in blik, gedroogde vruchten en noten.

Een soort voorbereiding op de fruitactie in november rond Dankdag zullen we deze inzameling maar noemen.

U doet vast weer mee. Wat heerlijk om weer wat normaler "Wil" te kunnen zijn.

Een groet van uw diakenen.

Annet de Vries-Koppe a

ps Er zijn al aanmeldingen voor de "fruit"actie rond Dankdag. Dat is verheugend. We zoeken nog wel mensen om de gaven te bezorgen.



Wilcome - verrassend spannend

Vorige week vrijdag startten we het seizoen in levende lijve met elkaar door een kunstwerk te maken. Binnen het thema verrassend/spannend bedachten we emojis die we ieder voor zich, samen vastlegden in een schilderij. Verrassend goed resultaat, vinden we zelf. 15 oktober dagen we elkaar uit met spannende bordspellen en hopelijk een verrassend spel of in elk geval een verrassende winnaar. Meer info in de app.

De leiding

Uitnodiging: lunch en wandeling door Maritiem en Joods Cultureel Kwartier Amsterdam



De komende tijd organiseer ik weer een wandeling in Amsterdam Oost & Centrum. Het vertrekpunt is het KNSM-eiland waar ik woon. Na de lunch lopen we via het Java-eiland en het Marine terrein naar de Plantagebuurt rond Artis. We genieten niet alleen van het uitzicht op het IJ en de architectuur maar bezoeken ook locaties met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de Joodse buurt.

Indrukwekkend is het om stil te staan bij het Nationaal Holocaust Namenmonument dat afgelopen zondag is onthuld. De route is circa 5 kilometer en kan uiteraard aangepast worden. Interesse? Voor een afspraak: email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Graag tot ziens! *Peter de Jong*

Henri Nouwen lezing

In de Wilhelminakerk trad afgelopen dinsdag de schrijver Abdelkader Benali met zijn moeder in zijn Henri Nouwen-lezing in de voetsporen van priester/schrijver Nouwen met zijn (innerlijke) reis naar de Hermitage in Sint-Petersburg.

Via internet vindt u info en de tekst van de lezing (zeer de moeite waard!):

<https://www.dordrecht.net/nieuws/abdelkader-benali-maakt-met-zijn-moeder-dezelfde-reis-als-henri-nouwen-2021-09-21>

Kerkelijke agenda

Vr 1 okt	12.30 u	Eetgroep Alleengaanden 55+, Wilhelminakerk
	20.00 u	Openhuiskring, Wilhelminakerk
Zo 3 okt.	10.00 u	Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk, Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds. Hans van der Sterre Kerkdienst Petruskapel, vg: Ds. J. Schellingerhout



Petruskapel

Aanstaande zondag (26 oktober) gaan we in de dienst nadenken over 'complottheorieën'. Vandaag de dag schijnt het gewoon te zijn om feiten te verdraaien, feiten te verzinnen en allerlei theorieën op te zetten om daarmee een of ander vaag doel te bereiken. Vaak zit daar het verlangen naar macht achter. De waarheid wordt, zonder blikken of blozen, geweld aangedaan en er wordt volop gelogen. Is het niet wonderlijk

dat dit bizarre verschijnsel zelfs onze politiek en onze journalistiek heeft vergiftigd? Is dat verschijnsel nieuw, of was er in de tijd van de Bijbel ook al sprake van manipulatie en complotdenken?

De dienst wordt geleid door **ds. F.L. Renes**, emerituspredikant uit Rotterdam.

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.

predikant Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
scriba dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v. wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)