

Zondag 31 oktober 2021 – 10.00 uur
7^e zondag van de herfst
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is wel te beluisteren via de kerkroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Pastor Jannie van der Berg
lector	Vincent van Dorst
organist	Hans Okkerse
ouderling	Patrice van der Heiden
diaken	Stefan Jongkind
koster	Jos Sint Nicolaas

U wordt dringend gevraagd elkaar te respecteren bij het houden van de onderling gewenste afstand.

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1 Ondersteuning Justitie-pastoraat P.I. Dordrecht**
- 2 Wijkkerk**
- 3 Toekomst van de kerk**

- ☺ Crèche. Rineke Mol en Benthe
- ☺ (Kindernevendienst (Gr 1-8) Evelien van der Zon

Bij de dienst

Zondag 31 oktober is het de zevende zondag van de herfst. Een bijzondere zondag aan het begin van een bijzondere week. Het is Hervormingsdag; we denken aan wat Maarten Luther meer dan 500 jaar geleden op gang heeft gebracht. Dan volgen Allerheiligen en Allerzielen (het gedenken van alle overledenen); voornamelijk rooms katholieke vieringen, maar in steeds meer protestantse kringen gemeengoed aan het worden. En dan viert een gedeelte van ons land op woensdag Dankdag voor gewas en arbeid.

We lezen deze zondag een aantal verzen uit Prediker en Marcus; over wind en zaad. Het thema van deze dienst zal zijn 'Wie wind zaait, zal storm oogsten'



ORDE VAN DE DIENST

woord van welkom

inleidend orgelspel

Jesu, meine Zuversicht opus 67 nr. 20 - Max Reger (1873-1916)

VAN BUITEN NAAR BINNEN

- de gemeente gaat staan -

stil gebed

aanvang **psalm 46: 1 en 2**

BEMOEDIGING EN GROET

- de gemeente gaat zitten -

kyriëgebed

glorialied **lied 8-b: 1 t/m 5**

moment voor de kinderen - daarna mogen ze naar de kindernevendienst

DE SCHRIFT

gebed bij opening van de Schrift

1^e lezing Prediker 11,1-6

zingen **lied 720: 1 t/m 5**

2^e lezing Marcus 4,26-29

zingen **lied 625: 1 en 2**

UITLEG EN VERKONDIGING *'Wie wind zaait, zal storm oogsten'*

kort orgelspel

zingen **lied 687: 1 en 3**

- de kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GAVEN EN GEBEDEN

toelichting op de gaven

dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

VAN BINNEN NAAR BUITEN

- de gemeente gaat staan -

slotzang **lied 718: 1 t/m 4**

HEENZENDING EN ZEGEN, met gezongen Amen, amen, amen

orgelspel

Uitnodiging

Na de kerkdienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie/thee. Dit wordt geschonken bij het luik in de ontmoetingsruimte. Vervolgens zoekt u een plekje met voldoende afstand. In de kerkzaal is ruimte genoeg! Voor de kinderen is er frisdrank/limonade in de linker zijbeuk van de kerkzaal. **Zoek met je koffiekop de ruimte op!**



Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkmeesters

Collectiedoelen; Ondersteuning justitiepastoraat P.I. Dordrecht

Ook gevangenen zijn op zoek naar wat hun leven (nog) de moeite waard maakt. Het protestantse justitiepastoraat werkt vanuit de overtuiging dat gedetineerden deel uit blijven maken van de (geloofs)gemeenschap en aandacht moeten krijgen voor hun persoon en hoe zij weer perspectief kunnen krijgen. Daarbij hoort ook de zorg voor familieleden van gedetineerden.

Er is daarom nauwe samenwerking met stichting Exodus voor hulp aan partners en kinderen van gedetineerden.

Elke week worden in de gevangenis kerkdiensten gehouden. De beperkende maatregelen vanwege corona zijn nog steeds van kracht. Daarom zijn bezoekers van buiten de gevangenis nog steeds niet welkom, maar de diensten kunnen gelukkig wel weer plaatsvinden.

We bevelen deze collecte van harte aan.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv Diaconie Prot.Gem, Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 31 oktober 2021 Namens de diakenen **Annet de Vries-Koppe**

Stapje voor stapje

Na de recente versoepelingen van de coronamaatregelen door de overheid, heeft de PKN ook haar advies bijgesteld. We hebben dit in de Wilhelminakerk als volgt overgenomen.

Belangrijkste wijziging is dat we geen bezoekers van de kerkdienst meer registreren. Niet meer in de dagen voorafgaand aan de kerkdienst; ook niet in de kerk zelf.

De anderhalve meter afstand laten we ook los, maar we vragen u wel om daar verstandig mee om te gaan en gepaste afstand te houden. U kunt weer gebruik maken van de garderobe om uw jas op te hangen; ook daar geldt natuurlijk de vraag om gepaste afstand te houden.

Ongewijzigd is: handen ontsmetten bij binnenkomst, gebruik van de looproutes, collecte met schalen bij de uitgang en zingen op spraakniveau. Bij het koffiedrinken vragen we u om met uw koffie of thee de ruimte op te zoeken en niet bij het luik te blijven staan.

We zullen het aan de gastpredikanten overlaten of ze bij de uitgang gaan staan, bij het koffiedrinken of – want zo kan het uitkomen – direct weggaan.

Los van de kerkdiensten: als we het gebouw verhuren voor andere evenementen, dan zullen we er op toezien dat de hurende partij de bezoekers controleert met de coronacheck-app.

Scriba Wilhelminakerk-Petruskapel



Leven is meeleven

Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een evt. 'in memoriam' worden i.v.m. privacy op de website niet vermeld.

Maar, meeleven doet goed!

Geef het aan ons door via het contactformulier op de website als u een aandachtspuntje heeft.

www.dewilhelminakerk.nl

Vespers op 3 november 2021 om 19.30

Op 3 november wordt zoals al eerder is aangekondigd een vespers gehouden. Vanwege de op 31 oktober startende klimaattop in Glasgow heeft de dienst het karakter van een Iona-viering.

We danken en bidden. In de stilte komen dankbaarheid, spijt en bereidheid tot hoopvol verder gaan naar voren.

De dienst is in samenwerking met de voorganger Roel Knijff voorbereid door de diaconie en de werkgroep eredienst.

De musici, die een belangrijke rol spelen in de viering zijn Hans van de Weg, Trudy Ouwerkerk en Filip Noot.

Voelt u zich uitgenodigd en van harte welkom in de Wilhelminakerk om 19.30

Inzameling gaven Dankdag.

Op 3 november van 9.00-11.00 en vanaf 19.00 bij de vesper kunt u uw gaven meebrengen.

Zeker ook op zaterdag 6 november tussen 10.00-11.00 bent u van harte uitgenodigd koffie, thee, losse suiker, pakjes sap, ontbijtrepn, koeken en niet te vergeten fruit naar de Wilhelminakerk te brengen.

De diakenen en enkele vrijwilligers nemen alles in ontvangst om pakketten en zakjes voor het Aandachtscentrum, Leger des Heils, de Hospice en andere instellingen te maken.

Zondag tijdens de dienst wordt het resultaat op de beamer getoond. Dat ziet er dan wel anders uit dan menigeen "van vroeger" gewend is, maar weet dat alle gaven in dankbaarheid ontvangen worden. Namens de diaconie *Annet de Vries*

Berichten van de diaconievergadering.

Op de vergadering van 27 oktober werd weer veel besproken. Dat is al te lezen in het stukje over Dankdag, maar er blijven nog een paar berichten over.

- We denken na over het weer neerleggen op de statafels in de Wil van (feliciteatie)kaarten in de zondagse dienst ter ondertekening, maar wachten de berichten over coronamaatregelen even af.
- Ook wordt nagedacht over een gebruiksvriendelijker gastenboek om te feliciteren.
- De Voedselbank heeft ook nog steeds onze aandacht. 31 oktober is de laatste dag van de artikelen noten, fruit in blik..... we volgen steeds het aangegeven inzamelingsadvies. In november kunnen bloem/meel pannenkoekmeel stroop poedersuiker rozijnen en krenten ingeleverd worden.
- Op zondag 7 november a.s. wordt het Avondmaal gevierd. Dominee Ben Heijting is de voorganger. In afwachting van de berichten van de regering gaan we er voorlopig van uit dat de viering praktisch gezien een "lopend" Avondmaal wordt, zoals we vierden op 26 september j.l.
- Wie heeft er tijd om met een (ouder) gemeentelid de zondagse dienst mee te vieren en daarna koffie te drinken.
- Sponsorpunten van de Plus zijn nog steeds van harte welkom.
- We zijn blij met de spontane aanmeldingen van gemeenteleden om de diakenen in de zondagse vieringen te assisteren.
- Heeft u vragen? De diakenen gaan graag met u in gesprek.

Namens de diaconie *Annet de Vries*

Sirkelslag

Op vrijdagavond 19 november van 19.30 – 21.00 uur gaan we weer de jaarlijkse Sirkelslag KIDS spelen (ca 8-12 jaar).

We spelen als groep tegen andere kindergroepen uit heel Nederland. Wie wint de enige echte Sirkelslag KIDS beker?

We starten al om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd.

Het thema is: Terug in de toekomst. Stappen jullie mee in de tijdmachine? Dit jaar gaan we namelijk terug naar de start van onze toekomst: het verhaal van de zeven scheppingsdagen. Beleef het scheppingsverhaal door diverse spannende en uitdagende spellen te spelen. En misschien halen jullie wel de hoogste score en ontvangen jullie een toffe prijs!

Dit jaar staan we stil bij de chaos waarin alles begon. Het bouwen aan rust en vrede gedurende de schepping. Wat gebeurt er precies in die zeven dagen volgens de Bijbel? En waar komen die zeven dagen vandaan?

Doe je mee? Geef je op en laat ook even weten of je mee-eet.

Stephan en Ronald, jeugdouderslingenwilhelminakerk@gmail.com

Leerhuis van ds. Paul Wansink.

Op maandag 8 november a.s. zal om 20.00 uur in de Wilhelminakerk het leerhuis gewijd zijn aan *de klassieke opbouw van een kerkdienst*. Een kerkdienst is niet zomaar een toevallige aaneenschakeling van wat liederen, lezingen en gebeden. Bij de vorige avond werd ingegaan op de diepere zin die in de liturgie en de opbouw van een dienst al aanwezig was in de eerste eeuwen van de kerk. Op deze avond gaan wij ons verdiepen in het oecumenische ordinarium. De kernopbouw van de liturgie zoals wij die kennen. Het kosten voor het leerhuis bedragen 2,50 euro. U kunt zich opgeven voor deze avond via het contactformulier op de website.

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting, *Rob Landman*



Bij de dienst op 31 oktober 2021 in de Petruskapel

Zondag 31 oktober: Hervormingsdag. Sinds de fusie van drie kerken tot Protestantse Kerk in Nederland viert onze kerk de Gedenktag van de Hervorming. Dat is te danken aan de inbreng van de Lutheranen die de nieuwe kerk met hun fijne theologie én liefde voor de muziek, werkelijk hebben verrijkt. Welke Psalm op deze zondag is passender dan Psalm 46? Het is de psalm die in drie bewegingen getuigt van onze burcht, onze vaste burcht: de Eeuwige die, zo werd Luther niet moe te benadrukken, zijn macht onthult in de kwetsbare gestalte van Jezus Christus. Luther

bewerkte deze psalm, die hem zeer moet hebben angesproken, tot het lied 'Een vaste burcht is onze God'. Want Luther heeft de gemeente leren zingen. 'Jonge mensen mogen geen predikant worden als ze zich niet flink in de Musica geoefend hebben', zei hij. Frau Musica noemde hij de zuster van de Theologia. De muziek kwam direct na de theologie. Hoe moet dit lied gezongen worden? Plechtig-trionfantelijk? Of, zoals het bedoeld is, als getuigenis van een gelovig maar tegelijk aangevochten mens. Maar een mens, die weet, dat het woord van God sterker is. 'Eén woordje maar', is genoeg om de duivel te doen vallen. Zo klinkt er ineens een onbezorgdheid en vrolijkheid die, als je goed luistert, het hele lied draagt. Eén 'woord', dat is het woord van God. En het is Christus. 'Vraagt u wie Hij is? Hij heet Jezus Christus, de Heer Zebaoth, er is geen andere God'. Hij is het Woord van God, het Woord dat ons optilt en ons de vrijheid geeft van het geborgen zijn bij God. Heerlijk om dit lied op deze zondag te zingen. Na de dienst van het Woord vieren we in deze dienst de dienst van de Tafel. Weet u hartelijk welkom. *Ds Hans van der Sterre*

Protestantse lezing 30 oktober

Op zaterdag 30 oktober 2021 houdt sterrenkundige Heino Falcke online de Protestantse Lezing over de vraag of wij, de mens, verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods schepping. Is die toekomst in onze handen of in die van God?

In zijn lezing - die aansluit bij het jaarthema 'Van U is de toekomst' - staat Falcke stil bij het uiterst actuele en urgente thema 'duurzaamheid'. Hij zoomt uit op de grootheid van de schepping, de aarde, het heelal, in contrast met de kleinheid van de mens. Om vervolgens in te zoomen op het vertrouwen op God en hoe dat onze houding bepaalt in de omgang met de natuur, dieren en mensen om ons heen.

Heino Falcke geeft in een interview met de dominees Visser & Visser in Petrus (september 2021) aan dat hij zijn hoop voor de toekomst helemaal uit God put. Ook als het gaat om de schepping. "Ik weet: ook als mijn einde komt, heb ik nog steeds een toekomst, mét God. (...) Ik vertrouw op een creatieve God. Het wás al een grote verrassing dat God dit heelal heeft geschapen. Wie weet wat Hij nog gaat doen."

De Protestantse Lezing is online te volgen op <https://petrus.protestantsekerk.nl/petrus-festival/>

Kerkelijke agenda

Za 30 okt	8.00 u	tuinieren bij de Petruskapel
	20.00 u	online Protestantse lezing Heino Falcke
Wo 3 nov	9.00-11.00	Inleveren fruit e.d. in de Wilhelminakerk ivm dankdag
	19.30 u	Vespers vg Roel Knijff
Do 4 nov	20.00 u	Moderamen
Za 6 nov	10.00-11.00	inleveren koffie, thee, losse suiker, pakjes sap, koek e.d.
Zo 7 nov.	10.00 u	Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk, Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds. Ben Heijting Kerkdienst Petruskapel, vg: Ds. F. Renes

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.

predikant: In de vacante periode is ds. Riet Boogaard beschikbaar voor dringende pastorale vragen. Zij is bereikbaar via de scriba.

scriba: dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, tel. 078-6578510. E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v. wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)