

Zondag 17 oktober 2021 – 10.00 uur
5^e zondag van de herfst
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Ds. Jos Aarnoudse
lector	Peter de Jong
organist	Hans Okkerse
ouderling	Patrice v.d. Heiden
diaken	Willemien de Mol
koster	Henk Nobel

In de kerk mag u zacht, op spreekniveau, meezingen.

U wordt dringend gevraagd onderling voldoende afstand te houden.

Uw gaven worden gevraagd voor

1 Werelddiaconaat: landbouwprogramma Kameroen

2 Jeugd PKN

3 Toekomst van de kerk

☺ Crèche. Herfstvakantie

☺ (Gr 1-8) Jeanette Klop

Bij de dienst

Deze zondag staan wij stil bij dienend leiderschap. Je zou het anders verwachten van juist intieme discipelen van Jezus zoals Jacobus en Johannes, maar ook zij zijn wel degelijk bezig met het pluche. Zij vatten leiderschap op als een privilege. Terwijl het eerder een verantwoordelijkheid is voor anderen. Jezus zelf is de grond en het voorbeeld van dienstbaarheid. Het heeft in de oudheid geen positieve klank. Dienen is voor de slaven en voor de onderklasse, maar toch niet voor vrije, blijde, zelfbewuste en welvarende burgers? Hoe zit dat eigenlijk bij ons? In de kerk en bij onze plaats in de maatschappij? *Ds. Jos Aarnoudse*

Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkrentmeester



ORDE VAN DE DIENST

woord van welkom

inleidend orgelspel

Koraalvoorspel over *Jesu, meine Freude* (opus 67 nr. 21)

Max Reger (1873 - 1916)

VAN BUITEN NAAR BINNEN

- de gemeente gaat staan -

moment van stilte

zingen psalm 100: 1, 2

BEMOEDIGING EN GROET

drempelgebed

zingen psalm 100: 4

- de gemeente gaat zitten -

kyriegebed

zingen lied 301 c

gloria lied 304

DE SCHRIFT

moment voor de kinderen - daarna mogen ze naar de kindernevendienst

gebed van de zondag

1^e lezing uit de profeet Jesaja 29, 18-24

zingen uit psalm van de zondag: psalm 124: 1, 4

2^e lezing uit de brief Hebrëeën 4,12-16

3^e lezing uit het evangelie Marcus 10,35-45

zingen lied 974: 1, 2

UITLEG EN VERKONDIGING

orgelspel

zingen lied 838: 1, 2, 3

GAVEN EN GEBEDEN

toelichting op de gaven door de diaken

filmpje project Seven+

gedachtenis

dankgebed, voorbede, stil gebed, 'Onze Vader'

VAN BINNEN NAAR BUITEN

- de gemeente gaat staan -

slotzang lied 747:1, 4, 8

HEENZENDING EN ZEGEN, met gezongen 'Amen, amen, amen'

orgelspel

Uitnodiging

Na de kerkdienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie/thee. Dit wordt geschonken bij het luik in de ontmoetingsruimte. Vervolgens zoekt u een plekje met voldoende afstand. In de kerkzaal is ruimte genoeg! Voor de kinderen is er frisdrank/limonade in de linker zijbeuk van de kerkzaal.

Zoek met je koffiekop

De ruimte op!



Collectiedoel: Werelddiaconaat Landbouwproject Kameroen

Op de site van Kerk in Actie staat heel veel informatie over de situatie in Noord Kameroen.

Voor de mensen en kinderen van de Wilhelminakerk wel heel bekend. Het vorige wijkdoel was immers "Vooruit met de geit" en droeg bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking in Noord Kameroen. Dit deel van Kameroen ligt in de Sahelwoestijn. De klimaatverandering maakt het leven op die plek nog zwaarder. Het project is gericht op duurzame landbouw. Meer voedselzekerheid zorgt voor een vreedzamere samenleving.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO134939840 t.n.v. Diaconie Prot Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 17 oktober 2021. *Annet de Vries-Koppe, diaken*

Gemeenteavond 25 oktober

Graag nodigen we u uit voor een gemeenteavond op maandagavond 25 oktober, om 20.00 uur in de Wilhelminakerk.

We willen op deze avond graag tijd en ruimte maken voor:

- * Onze interim predikant Roel Knijff die zich aan u voor zal stellen.
- * Een schets van de stand van zaken van het beroepingsproces.
- * U betrekken bij de financiële stand van zaken in onze gemeente.
- * Beraad over een aantal vacatures dat gaat ontstaan in de kerkenraad.
- * En er is vanzelfsprekend alle ruimte voor vragen die bij u leven.

Nogmaals, we nodigen u van harte uit en zien uit naar uw komst.

Bram Naaktgeboren, scriba



Stapje voor stapje

Na de recente versoepelingen van de coronamaatregelen door de overheid, heeft de PKN ook haar advies bijgesteld. We hebben dit in de Wilhelminakerk als volgt over genomen.

Belangrijkste wijziging is dat we geen bezoekers van de kerkdienst meer registreren. Niet meer in de dagen voorafgaand aan de kerkdienst; ook niet in de kerk zelf.

De anderhalve meter afstand laten we ook los, maar we vragen u wel om daar verstandig mee om te gaan en gepaste afstand te houden. U kunt weer gebruik maken van de garderobe om u jas op te hangen; ook daar geldt natuurlijk de vraag om gepaste afstand te houden.

Ongewijzigd is: handen ontsmetten bij binnenkomst, gebruik van de looproutes, collecte met schalen bij de uitgang en zingen op spraakniveau. Bij het koffiedrinken vragen we u om met uw koffie of thee de ruimte op te zoeken en niet bij het luik te blijven staan.

We zullen het aan de gastpredikanten overlaten of ze bij de uitgang gaan staan, bij het koffiedrinken of – want zo kan het uitkomen – direct weggaan.

Los van de kerkdiensten: als we het gebouw verhuren voor andere evenementen, dan zullen we er op toezien dat de hurende partij de bezoekers controleert met de coronacheck-app.

Bram Naaktgeboren, scribe Wilhelminakerk-Petruskapel

Bericht van de beroepingscommissie

Drie weken geleden meldden wij u dat we twee kandidaten hadden uitgenodigd voor een gesprek. Het waren mooie en goede gesprekken. Na uitbereid overleg zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat we met een van de twee kandidaten te weinig aanknopingspunten zien voor een vervolgesprek. Bij de andere kandidaat zien we dat op een aantal punten wel, maar we willen ons eerst breder oriënteren op mogelijk andere kandidaten.

Op advies van Roel Knijff willen we enkele aanpassingen doen op de advertentietekst, zodat meer benadrukt wordt wie en wat voor gemeente wij zijn. We hopen hiermee een specifiekere groep kandidaten aan te spreken. We hebben de overgebleven kandidaat hierover geïnformeerd.

Volgende week komen we als commissie weer bij elkaar om te spreken over de tekstaanpassingen. Hebt u zelf nog suggesties voor mogelijke kandidaten, dan vernemen we dat graag.

De beroepingscommissie beroepingscommissie-wkpk@outlook.com



Alpha et Omega

Ons gemeentelid Joop den Otter heeft twee jaar geleden voor de expositie "De Ramen" het schilderij "Alpha & Omega" gemaakt. Omdat hij het schilderij mede als ode aan de prachtige glas-en-lood-ramen van de Wilhelminakerk heeft gemaakt, heeft hij het ons in langdurig bruikleen gegeven.

Dit schilderij heeft een mooi plekje gekregen in de grote zaal.

Leven is meeleven

Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een 'in memoriam' worden i.v.m. privacy op de website niet vermeld.

Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl



Hartelijk dank!

Vorige week ontving mevr. XX de bloemen ter gelegenheid van haar 95^e verjaardag die afgelopen donderdag was. Zij vroeg me haar dank hiervoor aan u over te brengen middels een berichtje in de WoZ. Bij deze. Helaas is zij niet meer in de mogelijkheid de diensten bij te wonen. Dat er op deze manier naar haar omgezien wordt, deed haar goed.

Ronald van der Schelde

Ouderenpastoraat Wilhelminakerk

Contactmiddag voor alle contactpersonen van de Wilhelminakerk

Na een lange tijd van stilte en het niet bij elkaar kunnen komen als contactpersonen van de Wilhelminakerk, is er nu een mogelijkheid om elkaar weer te ontmoeten. Jullie hebben de uitnodiging inmiddels per mail ontvangen. Deze middag wordt gehouden op dinsdag 19 oktober om 14.00 uur in de Wilhelminakerk.

Het thema van deze middag is 'Eenzaamheid'. Wij hebben een gastspreker uitgenodigd in de persoon van Viveca Chatlain van MEE Plus om dit onderwerp met ons te bespreken. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Het belooft een interessante middag te worden en we hopen op een goede opkomst. Verder is er aandacht voor elkaar en wisselen we onze bezoek-ervaringen uit met mede-contactpersonen. We leren van elkaar en het doel is altijd: Hoe kan ik iets betekenen voor oudere gemeenteleden.

Spreekt het onderwerp je aan, ben je geen contactpersoon, maar wel geïnteresseerd in het bezoekwerk voor ouderen dan ben je ook van harte welkom. Graag even aanmelden dan weten we van je komst. Aanmelden kan per mail, een appje of een telefoontje.

Hanneke Kroonen, Mieke van der Schelde:

email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Zorg voor de aarde

Misschien heeft u weleens van het project Seven+ gehoord. Dit is een project met tieners uit de Ontmoetingskerk, Wijnstok en Wilhelminakerk waarmee de Zeven werken van barmhartigheid inhoudelijk behandeld worden en gekoppeld worden aan een activiteit. Zo is er vrijdagavond 1 okt. stilgestaan bij het werk: zorgdragen voor de aarde. We keken een stukje uit de documentaire A life on our planet van David Attenborough waarin de gevolgen van de klimaatverandering op duidelijke wijze in beeld gebracht worden (een aanrader om te kijken en te zien op Netflix!). Daarnaast werd er gediscussieerd n.a.v. enkele stellingen.

Vorige week zaterdagochtend zijn de handen uit de mouwen gestoken door de tieners (w.o. Eva Naaktgeboren uit de Wil) die zwerfafval gingen prikken in de buurt van het Weizigtpark. Een uurtje prikken leverde drie volle afvalzakken op. Dat is een mooi resultaat, maar het laat ook de werkelijkheid zien dat er nog een wereld te winnen is, ook in Dordrecht. Het was een fijn samenzijn. Na koek en drinken keerden de tieners voldaan huiswaarts.

In de dienst ziet u een kort filmpje van deze activiteit.

Stephan en Ronald, jeugdouders



Koffie-Kan

Deze maand wordt de Koffie-Kan geannuleerd.

U bent weer van harte welkom op donderdag 18 november 2021 tussen 14.00 en 16.00 uur in de Wilhelminakerk.

Maaïke, Rob en Anne



Kerkelijke agenda

Di 19 okt	14.00 u	Contactmiddag voor alle contactpersonen van de Wilhelminakerk
Do 21 okt	13.30 u	Uitvaartdienst Arly Schoningh-Mons, Wilhelminakerk
Zo 24 okt.	10.00 u	Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk, Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds. Roel Knijff Kerkdienst Petruskapel, vg: Drs. Marriëtte Pullen



Bij de dienst in de Petruskapel zondag 17 oktober

In het evangelie volgens Lucas vertelt Jezus zijn leerlingen een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven (Luc. 18, 1 – 8).

In deze gelijkenis zien we een rechter en een weduwe. Van de rechter wordt gezegd dat hij zich stoort aan God noch gebod en lak heeft aan de mensen. Hij gaat niet in op het verzoek van de weduwe om haar recht te verschaffen. Als weduwe verkeert zij in een uiterst kwetsbare positie. Maar de rechter heeft geen

boodschap aan haar, hoewel zij, volgens de Tora, vanwege haar bedreigde status aanspraak kan maken op bijzondere rechtsbescherming. De weduwe is het beeld van de mensen die altijd aan het kortste eind trekken, de kwetsbaren, mensen die niet worden gehoord in hun roep om recht, zoals bijvoorbeeld de slachtoffers van de Toeslagenaffaire. Maar de weduwe is ook beeld van de kerk die middenin een genadeloze wereld gaat staan voor de slachtoffers daarvan. Zij doet dat door te bidden, zonder de moed te verliezen: 'Uw Koninkrijk kome'.

Het laatste deel van de gelijkenis is het moeilijkste. Zou God zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen? Want, wat zien wij daar dan van?

Anneke van Mansum

Huisdienst

Donderdag 28 oktober is weer een huisdienst in de merwelanden.

De dienst begint om 14.30 tot 15.30 de voorganger is dhr. Frans van Herwijnen.

Het is op de 1^e etage.

Margriet Stavast

De Merwelanden zoekt vrijwilligers.

Chauffeurs voor de rolstoelbus, iemand die kan helpen bij het wandelen, ondersteuners voor kleinschalig wonen.

Informatie is te verkrijgen via www.demerwelanden.nl

Of mw. M. Kraal m.kraal@demerwelanden.nl telefoon nummer 06 38332265.

Margriet Stavast

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.

predikant Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba

scriba dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)

Uitnodiging Kristallnacht

Hierbij een uitnodiging voor iedereen die geïnteresseerd is in de Joodse cultuur en de Jodenvervolging tijdens de tweede wereld oorlog.

We zijn blij dat we kunnen vertellen dat er een paar bijzondere bijeenkomsten gepland zijn.

Dinsdagavond 9 november herdenken we met elkaar de “Kristallnacht”.

De “Kristallnacht” was een door de nazi’s gericht actie tegen het joodse deel van de Duitse bevolking. De “Kristallnacht” vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938. Joden werden massaal vermoord, aangevallen en hun bezittingen vernietigd. In die nacht werden er talloze ruiten van joodse winkels ingegooid, vandaar die naam. Het was de start van de systematische Jodenvervolging : de Holocaust.

Dinsdagavond 30 november vieren we met elkaar het vrolijke Chanoeka lichtfeest.

De grote kandelaar staat symbool voor het feest. Tijdens Chanoeka wordt de wederopbouw van de tempel herdacht. De Menora zou licht moeten geven tijdens de opbouw maar de olie was op. Wonder boven wonder vond iemand een kruik waar genoeg olie inzat zodat er voor 8 dagen licht was.

Om dit wonder te vieren word er op het lichtfeest voedsel gegeten dat gebakken wordt in olie en snoep gegeten.

We vinden het fijn om beide avonden met jullie te herdenken en te vieren.

Aanvang op beide avonden om 20.00 uur.

Locatie : Open Hofkerk, Herschelstraat 27 Dordrecht.

Aanmelden, per mail, is nog wel noodzakelijk omdat de ruimte beperkt is.

Er zijn volop ventilatiemogelijkheden.

De toegang is vrij. Je bent van harte welkom!

De organisatie is in handen van Ivrietkoor “Al Naharot” en de Joods Culturele groep: Bne Dor 2.0

B. (Bertie) E. Rodrigues, Telefoon :0646035540 Mailadres: j.troost8@chello.nl