

Zondag 21 november 2021 – 10.00 uur
10^e zondag van de herfst
-laatste zondag van het kerkelijk jaar-
GEDACHTENISZONDAG
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg
De dienst is wel te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Drs. Marriëtte Pullen
lector	Annet de Vries
organist	Hans van de Weg
ouderling	Bram Naaktgeboren
diaken	Stefan Jongkind
koster	Henk Nobel

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Stichting Omzo Vluchtelingen-werk
2 Wijkkas
3 Toekomst van de kerk

*U wordt dringend gevraagd elkaar onderling te respecteren bij het houden van gewenste afstand.

*In de kerk mag u zachtjes -op spreekniveau- meezingen.

*Als u zich verplaatst in de kerk dient u een mond-neus kapje te dragen.

 (Kindernevendienst (Gr 1-8) Jeanette Klop

Collectedoel

Stichting OMZO helpt mensen zonder verblijfspapieren en behartigd de belangen van vluchtelingen richting lokale en landelijke overheid en vertelt hun verhalen aan de stad. De ondersteuning gebeurt op het gebied van begeleiding, juridisch advies, tijdelijk onderdak en medische hulp.

Verder organiseert de stichting activiteiten voor een zinvolle dagbesteding en wordt er geïnvesteerd om vluchtelingenvrouwen en kinderen weerbaarder te maken. Deze mensen hebben recht op een behandeling die wijzelf, onder dergelijke omstandigheden, ook zouden willen ontvangen.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv Diaconie Prot Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van Wilhelminakerk 21 november Stichting OMZO Vluchtelingenwerk.

Hartelijk dank voor uw gift

Bij de dienst

Deze zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vóórdat met Advent het nieuwe kerkelijk jaar start, herdenken we de gemeenteleden, die ons dit jaar ontvallen zijn.

Dat is een belangrijk moment dat we samen willen beleven met de nabestaanden, familie en vrienden die dit jaar iemand verloren hebben van wie zij hielden en met wie hun leven verbonden was.

We noemen de namen omdat onze overledenen bij ons horen en blijven horen: in eerste plaats als de ouder, die ons het leven gaf en ons opvoedde. Als de partner met wie we vreugde en verdriet hebben gedeeld. De broer of zus met wie we veel van onze geschiedenis deelden. De vriend of vriendin die zo belangrijk werd in ons leven. Vandaag spreken we ons gemis uit, maar ook de vreugde om wie zij waren of het verdriet om wat er niet was. De kerk is de plek bij uitstek waar tranen en emoties er mogen zijn, want de kerk is er om ons te troosten en ons te helpen onze rouw te dragen en samen willen wij ons verlies brengen bij de Eeuwige, die ons als geen ander kent.

Het kan niet anders dan dat, naast het noemen van de namen van de overledenen van dit jaar, we terugdenken aan al die anderen die wij al eerder moesten missen. Soms al lang geleden. In stilte noemen we ook hun namen, in het vertrouwen dat onze doden in Gods hand geborgen zijn. Dat horen we ook terug in de tekst uit Jesaja die we vandaag lezen: 'Ik heb jou bij je naam geroepen – je hoort bij Mij'.

Marriëtte Pullen

ORDE VAN DE DIENST

woord van welkom

inleidend orgelspel deel uit: 'O Gott, du frommer Gott', Joh. S. Bach (BWV 767)

VAN BUITEN NAAR BINNEN

- de gemeente gaat staan -

stil gebed

zingen **psalm 90: 1 en 2**

GROET EN BEMOEDIGING

v Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,

g **die hemel en aarde gemaakt heeft;**

v De Heer zij met u en met jou.

g **Ook met jou is de Heer.**

Amen.

DREMPELGEBED

zingen **psalm 90: 3 en 8**

-de gemeente gaat zitten-

kyriegebed met na de woorden: 'Zo bidden wij' zingen we: **lied 367 d**

glorialied **lied 726:1 en 6**

moment voor de kinderen

de kinderen mogen naar de kindernevendienst

DE SCHRIFT

gebed van de zondag

1^e lezing Jesaja 43, 1-7

zingen **lied 792: 1 en 3**

2^e lezing Johannes 20, 11-18

zingen **lied 731: 1 en 2**

UITLEG EN VERKONDIGING

kort orgelspel

zingen **lied 657: 1, 2 en 4**

- kinderen komen terug van de kindernevendienst –

DIENST VAN GEDACHTENIS

inleidende woorden (voorganger)

lied 730 door Ronald (piano) en Stephan (gitaar)

- we noemen de namen van de gemeenteleden die dit kerkelijk jaar gestorven zijn.
- we gedenken: (door de ouderling van dienst)
- nadat de naam genoemd is, zal er een kaars worden ontstoken aan de Paaskaars.

Dit wordt gedaan door een familielid, gemeentelid of jongere uit de kerk.

- de laatste kaars die ontstoken wordt is voor allen die hier niet genoemd zijn en ons zijn ontvallen.

Hierna krijgen de mensen thuis ook de mogelijkheid om een kaars aan te steken.

De hele ceremonie wordt omlijst door live muziek van Trudie Ouwerkerk (blokfluit)

- gedicht als afsluiting van het kaarsenritueel : 'De mensen van voorbij'

'De mensen van voorbij' - Hanna Lam

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

GAVEN EN GEBEDEN

toelichting bij de gaven

dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk 'Onze Vader'

VAN BINNEN NAAR BUITEN

- gemeente gaat staan -

slotzang **lied 769: 1, 2, 4, 5 en 6**

HEENZENDING EN ZEGEN ()

Beantwoord met gezongen: 'Amen, amen, amen'

Uitnodiging

Na de kerkdienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie/thee. Dit wordt geschonken bij het luik in de ontmoetingsruimte. Vervolgens zoekt u een plekje met voldoende afstand. In de kerkzaal is ruimte genoeg! Voor de kinderen is er frisdrank/limonade in de linker zijbeuk van de kerkzaal.



Zoek met je koffiekop De ruimte op!

Leven is meeleven

Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een 'in memoriam' worden i.v.m. privacy op de website niet vermeld.

Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Meeleven vanuit het Ouderen Pastoraat

Kerstviering oudere gemeenteleden 2021

Gedurende enkele weken hoopten we dat de jaarlijkse kerstviering voor de oudere gemeenteleden van de Wilhelminakerk dit jaar wel doorgang zou kunnen vinden. We hadden zelfs al mensen benaderd om hun medewerking hieraan te verlenen. Inmiddels is het aantal Corona-besmettingen dusdanig gestegen dat nieuwe maatregelen nodig waren en de verwachting is dat begin december deze regels eerder verscherpt dan verruimd zullen worden.

Zeer tot onze spijt moeten wij nu concluderen dat het niet verantwoord is om dit jaar een kerstviering te organiseren.

We beseffen dat er veel oudere gemeenteleden zullen zijn die we hiermee teleurstellen, maar de gezondheid van onze oudere gemeenteleden en medewerkers staat voorop en dit heeft voor ons de doorslag gegeven.

Zoals gebruikelijk zullen de contactpersonen de jaarlijkse kersttentie bij de ouderen bezorgen.

We hopen op begrip voor dit besluit en laten we - met al de al de beperkingen die er zijn - naar elkaar omzien. Stuur eens een kaartje , bel eens iemand, als wij daar behulpzaam bij kunnen zijn laat het ons weten.

Meeleven doet goed. Laat het ons weten als u een aandachtspuntje heeft.

Mieke van der Schelde

Hanneke Kroonen

email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Sponsorpunten en meer.

Bij het activeren van de sponsorpunten zijn we de tel kwijtgeraakt, zoveel punten waren ingeleverd.

We hebben de punten gedoneerd aan het Aandachtscentrum; de Voedselbank en de Kledingbank.

Alle gevers hartelijk dank.

Op 14 november is de Plus weer gestart met sparen voor boodschappenpakketten. Deze zegels kunt u ook weer inleveren bij de boodschappenkar. De actie duurt nog tot 19 februari 2022. De diakenen hopen weer veel mensen blij te maken met een pakket.

Een hartelijke groet en nogmaals dank voor alle steun.

De diakenen



Voedselbank

In de maand november van 2021 verzamelen we Bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten.

En ... natuurlijk let u op de houdbaarheidsdatum.

Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.

Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectiedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkrentmeester

Coronamaatregelen

Omdat de coronabesmettingen nog steeds hard oplopen, hebben we als kerkenraad besloten om nu het volledig advies van de PKN over te nemen. Dat betekent dat we u vragen om een mondkapje te dragen als u zich verplaatst in de kerk. Dat is in ieder geval bij het binnenkomen, bij het weggaan, en als u koffie of thee gaat drinken.

Voor noodgevallen hebben we mondkapjes in de kerk, maar het is de bedoeling dat u zelf een mondkapje meeneemt.

Voor de volledigheid: we vragen u nog steeds nadrukkelijk om zelf anderhalve meter afstand te bewaren voor, tijdens en na de kerkdienst. En natuurlijk om u handen te wassen bij binnenkomst en thuis te blijven als u coronagerelateerde klachten hebt.

In de dienst zingen we ingetogen, op spreekniveau.

Bram Naaktgeboren, scriba



Bij de dienst in de Petruskerk op zondag 21 november

Op deze zondag, Eeuwigheidszondag, sluiten we met elkaar het kerkelijk jaar af.

We noemen de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn.

En we denken ook aan hen van wie wij zelf al eerder afscheid moesten nemen. Maar we treuren niet als mensen die geen hoop hebben. We mogen erop vertrouwen dat onze gemeenteleden en onze dierbaren ons zijn voorgedaan en dat

zij geborgen zijn bij God, die geen naam verloren laat gaan.

De Schriftlezing is Matteüs 5, 1 – 12, de Zaligsprekingen.

'Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden'. Geluk in het licht van verbondenheid, met God en met elkaar. In onze geloofsgemeenschap worden we niet alleen door God gedragen, maar ook door elkaar.

Op deze bijzondere zondag hoop ik velen van u te ontmoeten.

Anneke van Mansum

Kerkelijke agenda

Di 23 nov	19.45 u	Samen boeken lezen, Wilhelminakerk
Zo 28 nov.	10.00 u	Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk, Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds. Frits Renes Kerkdienst Petruskerk, vg: Drs. Loes Breedveld

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskerk Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.

predikant Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
scriba dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskerk

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)