

Zondag 16 januari 2022 – 10.00 uur
2^e zondag na Epifanie
liturgische kleur is wit

I.v.m. de lockdown is deze zondag de kerk gesloten voor bezoekers.

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is wel te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Ds. Jos Aarnoudse
lector	Annet de Vries
organist	Hans van de Weg
ouderling	Patrice v.d. Heiden
diaken	Fenneke van Hasselt
zangers	Jeanette Klop en Pleunie van Driel
koster	Gert van Bommel

Uw gaven worden gevraagd voor

1 Stichting Hoop voor Albanië

2 Jeugd PKN

3 Toekomst van de kerk

😊 Kindernevendienst Online verzorgt Janneke van der Schelde

Bij de dienst

Met Kerst stonden we in de Wilhelminakerk stil bij Maria, en hoe zij zicht bood op Jezus. Het eindigde met de vraag: wat doen wij er mee, met wat we met Kerst te horen krijgen? Hetzelfde als Maria, stelde ik voor: al die dingen een levenlang overdenken en bewaren in je hart, en er proberen bij te leven. Dat is het bestaan van de kerk. De evangelielezing over de bruiloft te Kana is standaard voor de tweede zondag van Epifanie. Dit jaar zondag 16 januari dus. In het verhaal van die bruiloft komt Maria, de moeder van Jezus voor. In het Evangelie naar Johannes komt zij twee keer voor. In Kana en op Golgotha. Je kunt op vele manieren bij het verhaal van de bruiloft te Kana stil staan. Wij laten aanstaande zondag heel veel liggen en focussen ons op Maria en de interactie van de hoofdrolspelers in het verhaal, in samenhang met wat we nog meer horen over Maria in het Johannes-evangelie. Tegelijk komen we dan bij het thema voor vandaag: Maria als type van de kerk, van de christelijke gemeente.

ORDE VAN DE VIERING

woord van welkom

inleidende orgelspel "Élévation" - Théodore Dubois (1837-1924)

VAN BUITEN NAAR BINNEN

stil gebed

zingen psalm 96: 1

BEMOEDIGING EN GROET

gebed voor de nood van de wereld

zingen lied 280: 1

kyriegebed gesproken; aansluitend **zingen: lied 301 f (Heer, ontferm U)**

glorialied lied 487:1

moment met de kinderen

DE SCHRIFT

gebed bij opening van de Schrift

eerste lezing Johannes 2,1-12

zingen lied 516:1, 4

tweede lezing Johannes 19, 25-30

zingen lied 558: 1, 10

VERKONDIGING 'Maria, moeder in de kerk'

kort orgelspel

zingen lied 968: 1, 5

GAVEN EN GEBEDEN

aandacht voor de gaven

gedachtenis

zingen lied 961

dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

VAN BINNEN NAAR BUITEN

zingen lied 425

ZEGEN

uitleidend orgelspel

Collectedoel Stichting Hoop voor Albanië

Sinds 1991 is deze stichting betrokken bij de hulpverlening en armoedebestrijding in Albanië. De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook uit in haar werk. Hoop voor Albanië blijft zich inzetten voor de Albanese bevolking aan de rand van de samenleving. Er worden voedselpakketten verstrekt; er wordt hulp verleend bij het (ver)bouwen van huizen. Ook is er aandacht voor scholen en kerken. De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO134939840 tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 16 januari 2022. Namens de diakenen **Annet de Vries-Koppe**

Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkmeesters

Van de diaconie

Voor deze zondag stond er avondmaal gepland, helaas kan dit niet doorgaan. We hebben dit moeten besluiten omdat enkele weken nog zoveel onduidelijk was over risico's op covid, maatregelen en mogelijkheden dat we niet konden bedenken hoe dit op een zorgvuldige wijze te doen. We gaan komende vergadering samen nadenken hoe we dit komende periode weer oppakken.

Ik moest denken aan dit mooie lied om samen de hoop vast te houden; "Straks bijeen als de dreiging voorbij is" (*origineel Hans-Olav Moerk, Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona Community; Nederlandse vertaling: Gert Landman*)

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

Een mooie Engelstalige versie vindt u op <https://www.youtube.com/watch?v=y4DpYuncrg>

Via <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/straks-bijeen/> vindt u de hele tekst in het Nederlands en de ontroerende achtergrond van dit origineel Noorse lied.

Namens de diaconie, **Fenneke van Hasselt**

Online koffie drinken na de dienst

De hele maand januari is er weer online koffie na de dienst. Wij verzorgen de techniek, u verzorgt de koffie of thee.

U kunt direct na de dienst inloggen (meestal ca 11.05). We starten ongeveer 5-10 minuten na het einde van de dienst met automatisch opdelen in een kleiner groepje om een minuut of tien bij te praten met elkaar. Als u wat later bent u kunt u zeker ook nog deelnemen en sluit u gewoon aan voor de 2e ronde in een ander klein groepje. U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u kunt gewoon zondag de link hieronder aanklikken of de codes invoeren bij Zoom.

<https://us02web.zoom.us/j/83900066714?pwd=NjdPR2tBTGRKMUZDb2RQd3FkYWdqUT09>

Meeting ID: 839 0006 6714 Passcode: welkom

Heb je technische vragen of wil je zo af en toe gastvrouw/heer zijn, mail dan met wilaanmelden@gmail.com . namens de diaconie, **Fenneke van Hasselt**

Pluspakketten

Er kan nog tot en met 19 februari 2022 gespaard worden voor Plus boodschappenpakketten. Inleveren in de Wilhelminakerk wordt wat lastig, maar er zijn mogelijkheden. Op woensdagmorgen is er altijd iemand in de kerk om de deur even open te doen. Ook in de brievenbus stoppen is een goed idee. Zo nodig komen de diakenen de zegels ophalen, maar u kunt ze ook bij de diakenen bezorgen. We hopen weer veel mensen blij te maken met een pakket.

Een groet van **uw diakenen**.



De boodschappenkar.

Ook voor de boodschappenkar geldt “kijken wat er mogelijk is” In januari ligt het accent op het inzamelen van peulvruchten en groenten in blik of glas.

Ook hier geldt: “op woensdagmorgen is de Wilhelminakerk open”

Nu het inzamelen wat lastiger gaat, hebben de diakenen besloten € 75,00 aan de Voedselbank over te maken.

Een groet van uw diakenen

Bericht van de beroepingscommissie,

Afgelopen weken is er rondom het beroepingswerk veel gebeurd. Er zijn mooie en goede gesprekken gevoerd met kandidaten en hier is binnen de commissie uitvoerig met elkaar over gesproken. Bij twee kandidaten zien we voldoende aanknopingspunten voor een vervolggesprek. We zullen verder gaan onderzoeken of er een wederzijdse match is. Deze gesprekken gaan komende week plaatsvinden. We houden u op de hoogte. **De beroepingscommissie.**



Actie Kerkbalans

Dit weekend gaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start en het motto dit keer is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De uitnodiging om ook dit jaar weer mee te doen ontvangt u per post of per e-mail. De opbrengst van de Actie Kerkbalans is voor onze wijkgemeente cruciaal, ruim 75% van onze totale inkomsten komt voort uit deze bron. De afgelopen jaren hebben we helaas met een wat teruglopende

opbrengst te maken gehad maar ondertussen worden u en ik, maar ook wijk als kerk, met stijgende kosten geconfronteerd. Daarom wil ik u met klem vragen om, als het maar even kan, meer te geven dan vorig jaar. Het zou fantastisch zijn als we samen als gemeente 10% meer weten te realiseren dan afgelopen jaar en uitkomen op € 160.000,-. Ik zal u op de hoogte houden van ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben kunt u natuurlijk contact met mij opnemen via het contactformulier op de website www.dewilhelminakerk.nl

Via Ds. Riet Boogaard ontvingen we een gift van € 20,- voor de Petruskapel. Hartelijk dank daarvoor!

Patrice van der Heiden Ouderling-Kerkrentmeester

Koffie-Kan Donderdag 20 januari

Iedere 3e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen in de Wilhelminakerk. In deze coronatijd natuurlijk met gepaste onderlinge afstand. U bent van harte welkom op donderdag 20 januari 2022 tussen 14.00 en 16.00 uur.

Maaïke, Rob en Anne.



Weer voorbij.....

Eind oktober kwamen we bij elkaar om plannen te maken voor het installeren van de kerststal en het regelen van de basisschoolbezoeken.

We hoopten dat het dit jaar wel mogelijk zou zijn om de onderbouw leerlingen van de scholen uit de buurt bij de kerststal te ontvangen en het kerstverhaal te vertellen. Hoewel alles nog onzeker was, stuurden we de uitnodigingsmail aan de basisscholen en we kregen meteen veel enthousiaste reacties.

Uiteindelijk ging het toch weer niet door en we waren blij met ons besluit de stal in het midden van het podium te plaatsen, zodat alle kijkers naar de livestream er een goed zicht op hadden.

Afgelopen dinsdag hebben we met elkaar, bijgestaan door wat sterke mannen, alles weer opgeruimd.

We hebben de klassen die zich opgegeven hadden, een mooie foto van de kerststal gestuurd, met de opmerking dat we hopen op volgend jaar!

Annet, Christa, Hanneke, Marijke, Rineke, Willemien



Leven is meeleven

Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een 'in memoriam' worden i.v.m. privacy op de website niet vermeld.

Maar, meeleven doet goed!

Geef het aan ons door via het contactformulier op de website als u een aandachtspuntje heeft.

www.dewilhelminakerk.nl

De Talentenbank.

In het nieuwe jaar een bericht van ons. Na bijna een jaar geleden van start te zijn gegaan vragen we ons af wat de reden van het stagneren van vraag en aanbod kan zijn.

Er is duidelijk behoefte aan iets te betekenen voor een ander en behoefte aan hulp en hand- en spandiensten.

Daarom lijkt het ons op dit moment niet zinvol in deze coronafase te stoppen met de Talentenbank. Wel hebben we gemerkt dat mensen huiverig zijn om nieuwe contacten aan te gaan. Misschien mede een oorzaak van de stagnatie. Gelukkig merken we ook dat mensen zelf initiatief nemen om hulp te vragen en aan te bieden.

Maar.... weet ons te vinden. We blijven voorlopig paraat en te bereiken via het contactformulier op de website.

Annet de Vries en Rineke Mol



Petruskapel

Helaas zondag weer geen dienst, voor mij extra jammer aangezien ik heel veel goede herinneringen deel met ds Ton Zoutman en graag met hem had willen bijpraten, hopelijk gaat de dienst 23 januari met ds Faber vd Meulen wel door maar leest u de W.O.Z volgende week daarvoor erop na.

Dick Piket



Vrijwilligerspas

Onlangs heeft de Buitenwacht de organisatie overgenomen van de Vrijwilligerspas. Met deze pas kun je als vrijwilliger korting krijgen - gemiddeld 10% - bij allerlei winkels, restaurants, theaters en andere organisaties in Dordrecht. De lijst uit 2021 kun je nog vinden bij Spuiweg93, de organisatie die voorheen de Vrijwilligerspas organiseerde: spuiweg93.nl/wp-content/uploads/2021/01/korting-per-wijk-2021.pdf. Als je ook een vrijwilligerspas wilt hebben, geef dan je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres aan mij door. Ik stuur dan in één keer alle aanmeldingen aan de Buitenwacht.

Wij betalen als kerk € 2,50 per vrijwilligerspas, dus vraag de pas alleen aan als je er ook gebruik van gaat maken.

Bram Naaktgeboren, scriba.

Kerkelijke agenda

Di 18 jan	20.00 u	Kerkenraad	Via Zoom
Do 20 jan	14.00 u	Koffiekan	
Zo 23 jan.	10.00 u	Streaming Kerkdienst	Wilhelminakerk, Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Ds. Jan Schellingerhout

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.

predikant: In de vacante periode is ds. Riet Boogaard beschikbaar voor dringende pastorale vragen. Zij is bereikbaar via de scriba.

scriba: dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, tel. 078-6578510. E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v. wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)