

Zondag 23 januari 2022 – 10.00 uur
3^e zondag na Epifanie
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is wel te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Ds. Jan Schellingerhout
lector	Nienke Broekroelofs
organist	Hans Okkerse
ouderling	Stephan Blazis
diaken	Anneke Gerritsen
koster	Anne Idzinga

*U wordt dringend gevraagd elkaar onderling te respecteren bij het houden van gewenste afstand.
*In de kerk mag u zachtjes -op spreekniveau- meezingen.
*Als u zich verplaatst in de kerk dient u een mond-neus kapje te dragen.

Uw gaven worden gevraagd voor
1 Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
2 Wijkkerk
3 Toekomst van de kerk

 Kindernevendienst Online verzorgd door Janneke van der Schelde

Bij de dienst

We lezen in de Wilhelminakerk op zondag 23 januari in Genesis 40 het verhaal over de bakker en de schenker. Jozef zit al een hele tijd in de gevangenis. Dat is niet een gevangenis zoals wij die kennen, want gevangenisstraffen waren in de tijd van de farao's onbekend. Je kreeg een lijfstraf of je werd vrijgesproken. Maar het gebeurde ook nogal eens dat het proces er nooit meer van kwam. Dan zat je de rest van je leven in een kerker. Je was 'vergeten'. Het is een lot dat Jozef lijkt te treffen, want niemand komt meer terug op die *#metoo* avant-la-lettre, de beschuldiging van ongewenst intimiteiten. En dat is maar beter ook, want Jozef zou het niet overleefd hebben en dat past niet in het heilsplan van God met zijn volk. Het is Potifar die Jozef vergeet, maar het is de Here God die, verheven boven alle tijd en eeuwigheid, dit ten goede zal gebruiken. Jozef zelf heeft daar nog geen idee van. Hij is onschuldig en zit gevangen. Dat is iets dat er heel erg inhakt bij een mens. Vraag het Lucy de B., of die zwagers uit Putten. Een gevangenisstraf is voor een schuldig mens al geen pretje, wanneer je onschuldig bent komt daar voortdurend het gevoel van onrechtvaardigheid bij. Jozef zal gehuild en gebeden hebben en hebben uitgeschreeuwd dat hem onrecht werd aangedaan. Maar muren hebben geen oren en iedereen om hem heen heeft zo zijn eigen zorgen. Dan blijft alleen nog het gebed. Jozef bleef geloven, hij bleef vertrouwen houden, eerst en vooral in zijn God.

En in de tussentijd legt hij zich neer bij het vooralsnog onvermijdelijke en maakt zich dienstbaar. De overste van de gevangenis vindt dat prima, het scheelt hem een hoop werk en die Hebreëer blijkt heel betrouwbaar. Overzie je alles in de tijd, van begin tot einde, dan weet je dat Jozef alleen daardoor in contact kon komen met die bakker en die schenker. Hovelingen verdwenen niet in een donkere kelder. Toeval? Zo denkt Jozef er niet over, en dat kan hij vanuit zijn positie ook niet. Wat hij wel ziet is een mogelijkheid dat zijn gebed verhoord gaat worden. Hij ziet de ontmoeting als een Godsgeschenk en handelt daar ook naar. Droomuitleggen is heidens en voor een Jood een verschrikkelijke zonde. Dromen zijn bedrog, behalve wanneer ze van de Here God af komen. Binnen drie dagen zal het gebeuren, dat is altijd de vingerwijzing dat Gods hand zichtbaar wordt in de werkelijkheid. En zo vertelt Jozef wat die dromen betekenen. Op het gebed, want de mens is zelf niet in staat deze dingen te doorzien. En hij bepleit zijn zaak bij de schenker en vraagt aan hem te denken. Maar de dingen gebeuren niet alleen omdat wij dat willen, maar omdat ze deel uitmaken van het grotere verband der dingen, zo legt Jonathan Sacks uit. En dus vergeet de schenker Jozef zodra hij weer vrij is. Want er is nog te veel tijd tot aan de grote droogte. Dat weet de schenker niet, dat weet Jozef niet, dat weet God alleen. En zo moet Jozef zich verder oefenen in geduld en vertrouwen. Want wanneer onze gebeden rechtvaardig zijn dan zullen ze ook verhoord worde. Alleen niet direct op de manier die we ons voorstellen en op het moment dat wij dat willen. Dat is dan ook het thema van de preek: *Gods tijd is niet onze tijd*

Ds. Jan W. Schellingerhout.

ORDE VAN DE VIERING

woord van welkom

inleidende orgelspel

Divoto e espressivo uit Sonate III over Psalm 121

van Margaretha Chr. de Jong

VAN BUITEN NAAR BINNEN

stil gebed

BEMOEDIGING EN GROET

zingen **lied 121: 1 en 4**

gebed om ontferming

glorialied **lied 195**

moment met de kinderen

DE SCHRIFT

gebed bij opening van de Schrift

eerste lezing Genesis 40

zingen **lied 479: 1 en 2 - uit de bundel Hemelhoog**

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt

Uw woord is het pad de weg waarop ik ga

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij

Heer, ik bid U, blijf mij nabij..

2. Ik geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd

eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons

en met God de Vader en verenigt met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

tweede lezing 2 Timoteüs 2, 8-13

zingen **lied 479: 3 en 4** *(uit de bundel Hemelhoog)*

3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd .
En in uw vergeving leef ik nu.

4. Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk.

UITLEG EN VERKONDIGING - Genesis 40,23: "De schenker dacht echter niet meer
aan Jozef" | Thema: 'Gods tijd is niet onze tijd'

kort orgelspel

zingen **lied 453** *(uit de bundel Hemelhoog)*

1. Wat komt en weer gaat, rotsvast blijft mijn God.
Hij staat aan mijn zij, al wisselt mijn lot.
Al bonkt soms mijn hart in het heetst van de strijd,
Zijn liefde geeft leiding en troost mij altijd.

2. Verleid door het kwaad dat steeds mijn belaagt,
bedrukt door mijn schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mijn leidt door zijn Geest.
Mijn zonden vergeeft en mijn wonden geneest.

3. Als God mij vertroost, is niets mij te zwaar,
dan ben ik niet bang, al dreigt ook gevaar,
dan krijg ik al strijdend vertrouwen en kracht,
en zing ik mijn psalmen, hoe donker de nacht.

4. Zo, loof ik mijn God, zo prijs ik zijn trouw,
de rots van mijn hart, waarop ik steeds bouw.
Ik zal hem lofzingen. Al nadert mijn dood,
dan nog klinkt mijn loflied: 'Zijn goedheid is groot!'

GAVEN EN GEBEDEN

aandacht voor de gaven

gedachtenis

dankgebed en voorbeden, stil gebed, 'Onze Vader'

zingen **lied 425**

HEENZENDING EN ZEGEN - beantwoord met 'Amen, amen, amen'

uitleidend orgelspel

Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectiedoel uw gift bestemd is?
Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765
Diaconie NL28RABO0134939840
Wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255

Collecte diaconie Diaconaal Aandachtscentrum



De vrijwilligers van het diaconaal aandachtscentrum zitten altijd vol plannen om hun hulp en steun aan de bezoekers van het aandachtscentrum te verbeteren en uit te breiden. Helaas hebben zij in deze tijd ook te maken met de beperkingen, die de coronamaatregelen veroorzaken. Zodra het weer kan, willen de medewerkers starten met maaltijden onder de titel "In gesprek" Met kleine groepen bezoekers gezellig eten en praten.

Een goed initiatief dat onze steun zeker verdient.

We bevelen deze collecte dan ook van harte aan.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 23 januari. Namens de diakenen *Annet de Vries-Koppe*

Online koffie drinken na de dienst

Ook deze zondag drinken we weer koffie na de dienst. Wij verzorgen de techniek, u moet helaas wel zelf voor koffie of thee zorgen.

U kunt direct na de dienst inloggen, ongeveer 5 minuten na het einde van de dienst zullen we de eerste ronde starten, (ca 11.10). Als u wat later bent u kunt u als u wil dan wel al inloggen voor de 2e ronde. U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u kunt de link en de codes aanvragen via wilaanmelden@gmail.com. Heb je technische vragen of wil je zo af en toe gastvrouw/heer zijn, mail dan met wilaanmelden@gmail.com . namens de diaconie, *Fenneke van Hasselt*



De kerk gaat weer open

Na de persconferentie van de overheid heeft de PKN advies uitgebracht over coronamaatregelen in de kerken. Wij volgen die op met een paar bijzonderheden. Vanaf zondag 23 januari zijn bezoekers van de eredienst weer welkom in ons gebouw. We houden het maximum van de PKN aan van 50 mensen in het gebouw. We zullen niet met reserveren werken; daardoor lopen we een klein risico dat we te veel mensen in de kerk hebben. De laatsten die dan in de kerk arriveren zullen we vragen vanuit huis de kerkdienst te volgen.

We gebruiken mondkapjes bij binnenkomst, bij het weggaan en andere verplaatsingen in het kerkgebouw. We vragen u uw jas mee te nemen in de kerkzaal, zodat we voor en na de dienst geen opstoppingen bij de kapstok hebben. Daarom zullen we ook geen collecte bij de uitgang hebben.

We mogen ook weer zingen in de dienst, zij het ingetogen. Verder houden we anderhalve meter afstand, wassen onze handen bij binnenkomst en blijven thuis bij symptomen die op corona wijzen.

Ook andere kerkelijke activiteiten zijn toegestaan in het kerkgebouw, natuurlijk volgens de regels van afstand houden, handen wassen en mondkapjes.

Graag tot ziens in de Wilhelminakerk.

Met vriendelijke groet,

Protestantse wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel te Dordrecht

Bram Naaktgeboren, scriba



Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie.

I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld.

Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een 'in memoriam' worden i.v.m. privacy op de website niet vermeld.

Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Afscheid en nieuwe gezichten

In de kerkenraad werd afscheid genomen van een aantal ambtsdragers.

Een aantal mensen hebben zich bereid een ambt op zich te nemen.

Verdere informatie kunt u krijgen bij de scriba via E-mail:

scriba.wilhelminakerk@gmail.com

Bram Naaktgeboren, scriba

Paasgroeten voor de Dordtse Poorten

Dit jaar zijn we er vroeg bij. De paasgroetenactie voor de gevangenen van de Dordtse Poorten kan zoals het er nu uitziet doorgaan. De diakenen mogen vanwege de Corona-maatregelen wederom niet zelf de zakjes met paaseieren en een bloem



brenghen, maar net als vorig jaar zal het overdragen aan de pastores van de gevangenis vast goed verlopen.

Om te beginnen: we hebben nog maar heel weinig kaarten om aan de zakjes met kaarten te binden. Wie heeft tijd en zin om te helpen deze kaarten te maken? Het zijn neutrale kaarten, die met afbeeldingen van bloemen, vogels of een landschap mooier gemaakt kunnen worden.

We komen graag een stapeltje brengen en weer afhalen.

Aanmelden bij Willemien de Mol of Annet de Vries, email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Op woensdagmorgen rond 10.00 afhalen in de Wilhelminakerk kan ook op zondag na de dienst aan de diaken van dienst vragen.

Over het inleveren van paaseieren en de inpakavond zullen we u tijdig informeren. Waarschijnlijk is op zondag 27 februari de start, maar dat hangt ook af van de verdere versoepelingen.

Een groet van de diakenen.

MiddagBijbelkring – start weer 8 febr. 2022 – nieuwe deelnemers zijn welkom!

Een aantal jaren heeft Eline van der Giessen de Bijbelkring op de dinsdagmiddag geleid. Eind vorig jaar is zij hiermee gestopt. Het komende halfjaar hoop ik deze draad op te pakken en verder te gaan. We beginnen op dinsdagmiddag 8 februari, en we gaan ook gewoon verder met deel 4 uit de serie Geloven NU rond de Apostolische geloofsbelijdenis, met kernthema's uit ons christelijk geloof dus, met Bijbelteksten als basis en een creatieve verbeelding hiernaast. Al onze zintuigen doen mee! Het boekje is niet meer in de handel, maar kopieën zijn bij mij te krijgen. Er is ook ruimte voor nieuwe deelnemers! Als je interesse gewekt is, schroom dan niet je aan te melden of eerst nog wat informatie te vragen bij ds Riet Boogaard, email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Kortom: 8 febr. van 14.00 - 15.30 in de Wilhelminakerk. *Ds Riet Boogaard*



Wilcome - wilgenknotten

Zaterdag 19 februari mogen wij knotgroep Alblas weer helpen met het wegwerken van het gezaagde hout. Lekker actief, buiten en binnen covid maatregelen mogelijk. De zaterdag meteen vroeg en actief begonnen en met erwtensoepp als einde (rond 13 uur).

Samen ontvangen we een leuk bedrag voor het goede doel.

Meld je aan bij Lennard voor meer details. email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl *De leiding*

Legaat

Het College van Kerkrentmeesters van de PGDD heeft een legaat van €5000 ontvangen van mw. H.G.(Hinke) Wiggers, overleden op 23 oktober jl. Zij was een trouw bezoeker van de diensten in de Wilhelminakerk en wilde graag dat dit legaat aan de Wilhelminakerk ten goede zou komen. Wij houden uiteraard met haar wens rekening en het is aan de Wilhelminakerk om voorstellen te ontwikkelen voor de besteding van dit legaat.

Joke van den Bandt-Stel, Voorzitter CvK PGDD

Actie Kerkbalans

Afgelopen week ging de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start en het motto dit keer is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. De uitnodiging om ook dit jaar weer mee te doen ontving u per post of per e-mail. De opbrengst van de Actie Kerkbalans is voor onze wijkgemeente cruciaal, ruim 75% van onze totale inkomsten komt voort uit deze bron. De afgelopen jaren hebben we helaas met een wat teruglopende opbrengst te maken



gehad maar ondertussen worden u en ik, maar ook wijk als kerk, met stijgende kosten geconfronteerd. Daarom wil ik u met klem vragen om, als het maar even kan, meer te geven dan vorig jaar. Het zou fantastisch zijn als we samen als gemeente 10% meer weten te realiseren dan afgelopen jaar en uitkomen op € 160.000,-. Ik zal u op de hoogte houden van ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben kunt u natuurlijk contact met mij opnemen (email via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl).

Patrice van der Heiden, Ouderling-Kerkrentmeester

Petruskapel



Vertrouwen en geloven (Jes.63:7-9 en Joh.14:8-9)

Er is maar weinig vertrouwen in het nieuwe kabinet. Burgers zitten vol wantrouwen... Nogal wat mensen raken onzeker. Hoe moet je nou leven en genieten van het leven als mensen zo vol gebrek aan vertrouwen zijn geraakt?

Heeft geloven ook te maken met vertrouwen? Wie gelooft heeft vertrouwen... Is dat zo? En hoe kom je er dan aan, Of komt dat vertrouwen zo maar met je mee – als je gelooft – en een niet-gelovige dan?

Hoe ligt nu in de bijbel de verbinding tussen geloven en vertrouwen. De leerlingen van Jezus zoeken naar zekerheid, willen graag vertrouwen geven, maar ze vragen toch even aan Jezus: laat ons de Vader zien. We hebben wat meer nodig dan alleen maar mooie woorden.

Vertrouwen en geloven. Over dit thema horen we op 23 januari om 10.00 uur in de Petruskerk. Tot zondag!

Harry Faber van der Meulen.

Blij ben ik dat er zondag weer dienst is in de Petruskerk zodat ik u en ds Faber vd Meulen kan ontmoeten, bewondering heb ik voor ds Faber vd Meulen die in februari een mijlpaal bereikt en natuurlijk voor u die altijd trouw de samenkomsten bezoekt in de kerk. *Dick Piket*

Kerkelijke agenda

- | | | |
|------------|---------|--|
| Di 25 jan | 14.00 u | Afscheidsdienst Mw.Pietertje Petersen-Versluis,
vg: Drs. Marriëtte Pullen, Wilhelminakerk |
| Zo 30 jan. | 10.00 u | Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,
Kerkdienst Wilhelminakerk, vg: Drs. Marriëtte Pullen
Petruskapel, vg: Ds. Riet Boogaard |

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.

predikant Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba

scriba dhr. A.L. Naaktgeboren, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6578510. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)