

Zondag 5 juni 2022 – 10.00 uur
PINKSTEREN - 50^e Paasdag
liturgische kleur is rood

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Ds. Thea Bouwman uit Papendrecht
lector	Rineke Mol
organist	Hans Okkerse
ouderling	Rineke Mol
diaken	Fenneke van Hasselt
koster	Anne Idzinga

Uw gaven worden gevraagd voor

1 Zendingscollecte **Kerk in Actie**

2 Wijkkas

3 Toekomst van de kerk

😊 Crèche : Maria Hoogvliet

😊 Kindernevendienst : Mieke van der Schelde

Bij de dienst Pinksteren is het feest waarop we allemaal, als gelovigen die samen de kerk van Christus vormen, geïnspireerd mogen raken door de Geest van God. We mogen die geest van God laten zien aan elkaar en zo met elkaar omgaan. Maar...Waar zie je nou iets van de Geest van God? Wat is er vager dan dat?? Je moet er wel óóg voor hebben, er wel op gespist zijn....want soms raak je overmand door alle ellende en zorgen in je bestaan.

En toch...overall waar je tussen mensen iets ziet opvlammen van Gods betrokkenheid bij mensen dáár is Gods Geest aan het werk. Waar mensen zich durven laten aanraken en werk maken van de gaven van de Geest.

De profeet Jesaja noemt zes van die gaven, van die talenten. Ze zullen rusten op de telg die ontspruit aan de stronk van Isaï:

“De geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid, van inzicht, kracht, verstandig beleid, van kennis en eerbied voor de Heer.

En ook Paulus schrijft verschillende keren over de gaven van de Geest. In zijn brief aan de inwoners van de stad Korinthe en in zijn brief aan de mensen van de kerk in Galatië.

In deze dienst, op pinksterzondag, lezen we uit Handelingen 2 maar ook uit Johannes 20 en bidden we om de gaven van de Geest. En wie weet ontvangen we de Spirit om het goede te doen en Gods Geest te laten rondgaan in kleine kring en als een lopend vuurtje over de hele aarde

Ds. Thea Bouwman

ORDE VAN DE VIERING

woord van welkom

inleidend orgelspel

Variatie nr.1 over *Veni Creator Spiritus* (Poco meno lento)
van Maurice Duruflé.

VAN BUITEN NAAR BINNEN

zingen **lied 150a: 1 en 3**

stil gebed

VOTUM EN GROET, DREMPELGEBED

- *gemeente gaat zitten* -

zingen **lied 687: 1 en 2**

gebed

zingen **lied 680: 1 en 2**

inleiding op het gebed om de Geest

zingen **lied 680: 4 en 5**

gebed om de gaven van de Geest: Na elke bede:

allen: Kom Geest van God, maak onze harten open.

moment met de kinderen

zingen **lied 683: 1 t/m 4** (*daarna gaan de kinderen naar de nevendienst*)

DE SCHRIFT

lezing Handelingen 2,1-13

zingen **lied 700: 1**

lezing Handelingen 2,14-21

zingen **lied 700: 2**

lezing Johannes 20, 19 – 23

zingen **lied 79: 1, 2, 3 en 4 (uit de Evang. LB)**

VERKONDIGING

orgelspel

zingen **lied 747: 1, 2 en 6**

- *de kinderen komen terug uit de kindernevendienst* -

GAVEN EN GEBEDEN

berichten uit de gemeente

toelichting op de gaven - inzameling

dankgebed en voorbede, stil gebed, gezamenlijk 'Onze Vader'

VAN BINNEN NAAR BUITEN

- *de gemeente gaat staan* -

slotzang **lied 422: 1, 2 en 3**

ZEGEN

De genade van de opgestane Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de Spirit, Gods Heilige Geest,
vuurt je aan om van hem te getuigen in wat je zegt en wat je doet .

gezongen antwoord: 'Amen, amen, amen'

orgelspel

Symbolisch bloemschikken - Thema: "Als Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen"

Handelingen 2, 1-21 en Johannes 20, 19-23

Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest. In Handelingen 2 wordt beschreven, dat het leek alsof de wind opstak tijdens Pinksteren. Om dit te symboliseren zijn er in de doopvont grassen te zien die wuiven in de wind. De bloemen symboliseren de vurige tongen van de apostelen die in verschillende talen het evangelie gaan verkondigen. De paaseieren en palmtak zijn een knipoog naar het thema "als Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen"

Collecte diaconie

De diaconale collecte deze week is voor de zendingscollecte. Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van 'jong geleerd, oud gedaan' investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van 5 juni 2022 Namens de diakenen *Stefan Jongkind, diaken*



Wekelijks vindt u op het prikbord in de ontmoetingsruimte onder dit kopje namen en adressen van mensen waaraan u een meelevend/bemoedigend kaartje kunt sturen.

Ouderenpastoraat weer een kort interviewtje met een contactpersoon.

Een gesprekje met Elly Hendrikse:

Hoe lang ben jij al contactpersoon ?

Ik ben nu al ruim 30 jaar contactpersoon, ik was dat al in de Stephanuskerk.

Waarom doe je dit werk en wat vind je er fijn aan?

Ik doe dit contactwerk om met mensen van de kerk in contact te komen en met ze mee te leven bij wel en wee.

Bij verjaardagen en andere dagen een bezoekje brengen, maar een telefoontje wordt ook altijd gewaardeerd. Het fijne is dat je dan ook contact hebt met de gemeente.

Welke eigenschappen heeft een contactpersoon volgens jou nodig?

Als contactpersoon moet je volgens mij goed kunnen luisteren en aan kunnen voelen of de mensen wel of geen behoefte hebben aan contact.

Kun je een ervaring met ons delen die je opgedaan hebt tijdens je bezoeken of iets wat leuk is om te delen?

Het leuke is dat je mensen soms alleen van gezicht kent en dat je ze later beter leert kennen, er komen soms mooie gesprekken uit voort.

Dankjewel Elly.

Een blik in het leven van ongedocumenteerden

Niemand schreeuwt van de daken dat hij of zij geen verblijfspapieren heeft, sterker nog deze mensen zullen zo onzichtbaar mogelijk willen blijven. Het gaat naar schatting om 50.000 mensen in Nederland. Maar onbekend kan ook onbemind maken.

Dit jaar hebben we als diaconie geld ingezameld voor projecten die zich inzetten voor ongedocumenteerden. Op dit moment is een vierdelige documentaire over ongedocumenteerden in Rotterdam te zien "Leven in Limbo". Een blik in het leven van deze mensen, van de dilemma's in vreemdelingenbeleid en een blik op projecten die hen helpen zoals het ROS - Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt en de Pauluskerk. Deze vierdelige documentaire gemaakt door HUMAN raden we u van harte aan. Hij is te zien via NPO start. https://www.npostart.nl/leven-in-limbo/30-05-2022/VPWON_1334805

Fenneke van Hasselt, diaken

Bachfestival

Van 17- tot en met 25 juni vindt het Bachfestival plaats in Dordrecht. Mooie momenten met muziek op bijzondere locaties. Ook in De Wilhelminakerk worden er twee concerten gehouden op zaterdag 18 juni en 25 juni.

Bijzonder om te melden, en voor ons als organisten een bijzondere eer, is dat Olivier Latry in samenspraak met het Bachfestival het orgel van de Wilhelminakerk gekozen heeft als oefeninstrument. Olivier Latry is vaste organist van de 'Notre Dame' in Parijs. In de periode van 22 juni tot 25 juni zal Olivier Latry het Bakker en Timmenga orgel gebruiken om te oefenen. Olivier Latry zal op vrijdag 24 juni een concert geven in de Grote Kerk en leidt een masterclass.

Om een indruk te geven, een link naar een bespeeling van het orgel in de Notre Dame tijdens de mis uitvoering. En een link met informatie naar Wikipedia.

https://www.youtube.com/watch?v=PmlW_cdG88s

https://nl.wikipedia.org/wiki/Olivier_Latry

en voor info over het festival:

<https://www.bachfestivaldordrecht.nl/>

Hans v.d. Weg, organist

Wilcome - kanovaren

Voor afsluiting van het seizoen willen we met elkaar kanovaren (op de Alblas).

Eigen bijdrage max €5, aanmelden zo spoedig mogelijk (in de app).

De leiding



Kerkelijke agenda

Vr 10 jun

Zo 12 juni. 10.00 u

Wilcome kanoën

Streaming Kerkdienst Wilhelminakerk,

Vg.: Drs. Marriëtte Pullen

Petruskapel, vg.: Ds. Jan Schellingerhout



Kledingbank

sen

In de maand Juni van 2022 verzamelen we voor de kledingbank: nieuw ondergoed en sokken/kousen

Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel.

Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL77 RABO 0373 7028 09 (nieuwe rekening)

Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkrentmeesters

Collectebonnen zijn te bestellen via bankrekening

NL 42 RABO 0373 7025 66 t.n.v. CvK Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van gewenste waarde/kleur, aantal en bezorgadres.

Er zijn kaarten van € 10 (20 oranje bonnen á € 0,50),
van € 15 (20 gele bonnen á € 0,75),
van € 25 (20 paarse bonnen á € 1,25).



Petruskapel

Tekst bij de dienst van Pinksteren 2022



Het leven door de Heilige Geest

Van onze christelijke feestdagen is het Kerstfeest het populairst en het Pinksterfeest het minst geliefd. Zo'n 60% van de Nederlanders weet niet wat de betekenis van Pinksteren is, Slechts 40% denkt aan de uitstorting van de Heilige Geest. Niet alleen voor mensen buiten de kerk, maar ook voor veel betrokken gemeenteleden blijft de betekenis van Pinksteren enigszins vaag.

Jammer, en aan de andere kant ook best verwonderlijk, want juist met de komst van de Heilige Geest komt God ons mensen het dichtstbij!. Met Kerst, de geboorte van Jezus, valt de naam 'Immanuël' ('God **mét** ons'); in een bekend kerstlied wordt Hij met die naam aangeroepen en aanbeden. Goede Vrijdag en Pasen is 'God **voór** ons', Jezus die Zijn leven geeft voor onze zonden en opstaat uit de dood! Pinksteren

betekent 'God *in* ons': Gods Geest komt niet wonen bij ons mensen, maar wil ons helemaal vervullen met Zichzelf! Nergens komt de Here God ons dichterbij dan met Pinksteren als Hij met Zijn eigen Geest ons bestaan binnenkomt, en dat als voorschot en garantie dat wij eens definitief met Hem in Zijn Koninkrijk zullen zijn! Over wat de Heilige Geest nú concreet in ons leven doet (wil doen!), daar gaat het a.s. zondagmorgen met Pinksteren over in de preek. Naast Handelingen 2 : 1 t/m 11 lezen we ook een gedeelte uit Romeinen 8 (verzen 12 t/m 17). Tekst voor de verkondiging is Romeinen 8 : 15 : *"U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met 'Abba, Vader'."* Het thema van deze Pinksterdienst is: *"Het leven door de Heilige Geest"*.

Ds. Jan Noordam

Ds. Jan Noordam (1956) is emeritus-predikant en woont in Nieuwendijk, aan de Brabantse kant van de Biesbosch. Hij diende de Hervormde Gemeente van Nieuwerkerk aan den IJssel en de Kapelgemeente, binnen de Protestantse Gemeente Drachten.

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.

predikant Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
scriba mw. A.C. van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)