

Bij de dienst

Een van de liederen die we zingen is *Hem even aan te mogen raken* (855), een lied geschreven n.a.v. de evangelie-lezing die klinken zal: Marcus 5. Marcus vertelt van een vrouw die gewond door het leven gaat. Ze is bang opnieuw bezeerd te worden en tegelijk verlangt ze naar ontmoeting en contact. Hoe gaan we om met de wonden die we oplopen in ons leven? Wint onze angst of wint ons verlangen?
ds Marius van der Sar

ORDE VAN DIENST VOOR DE KERKDIENT IN DE PETRUSKAPEL OP 10 JULI 2022

INTOCHT EN VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aankondiging van de intochtspalm door dienstdoende ouderling

Zingen **Psalm 81: 1,5**

BEMOEDIGING EN BEGROETING

Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente : **die hemel en aarde gemaakt heeft**

Voorganger : De vrede van de Heer is met u

Gemeente : **en zijn genade is met u.**

Voortzetting van de psalm: 81: 8

KYRIË EN GLORIA

Kyriegebed

Zingen **Glorialied 315: 1,2**

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Lezen uit het Oude Testament: Genesis 28: 10-22

Zingen **lied 316: 1,4**

Lezen uit het Nieuwe Testament: Marcus 5: 24-34

Zingen **lied 855: 1,2,5**

Uitleg en verkondiging

Zingen **lied 840: 1,2,3**

DIENST VAN DE GEBEDEN EN UITZENDING

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader.....

Inzameling van de gaven

Zingen **slotlied 650: 1,2,7**

Zegen met gezongen amen
