

zondag 7 augustus 2022 - 10.00 uur
8^e van de zomer
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	pastor Marjan van Weerden
lector	Vincent van Dorst
organist	Hans van de Weg
koster	Kees Ippel

uw gaven worden gevraagd voor

1. Diaconie algemene wijkdoelen
2. Wijkkas
3. Toekomst van de kerk

Bij de dienst

Deze zondag noemen we in het liturgisch jaar 'de 8e zondag van de zomer'. En vandaag staat de kerkdienst in het teken van de wereld en onszelf ontdekken. Zo horen we het verhaal van 'de verloren zoon' die op reis gaat. Maar echt een vakantie is het nou ook weer niet. Het kan meevallen en het kan tegenvallen. En dan wil je graag weer naar huis. Kinderen gaan hun eigen weg, dat moet ook, maar gemakkelijk is het niet altijd... Opvoeden is loslaten, zeggen ze dan weleens. Kinderen zoeken grenzen op en gaan ze over.

pastor Marjan van Weerden

Collecteren:

Uw gaven zijn nog altijd welkom en kunnen ook overgemaakt worden naar diaconie of wijkkas. Vergeet u niet te vermelden voor welk collectiedoel uw gift bestemd is?

Wijkkas Wilhelminakerk NL10INGB0001893765

Diaconie NL28RABO0134939840

Wijkkas Petruskapel: NL77 RABO 0373 7028 09 (nieuwe rekening)

Hartelijk dank en een groet van uw diakenen en de kerkmeesters

orgelspel

ORDE VAN DIENST

inleidend orgelspel *Elevation, Theodore Dubois*

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- *de gemeente gaat staan* -

stil gebed

aanvangslied **lied 280: 1, 2, 3**

- *de gemeente gaat zitten* -

GROET, BEMOEDIGING, DREMPELGEBED

- *de gemeente gaat zitten* -

kyriegebed - afgesloten met gesproken acclamatie – Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U

glorialied **lied 280: 4, 5, 7**

DE SCHRIFT

gebed bij opening van de Schrift

eerste lezing Kolossenzen 3, 13-17

zingen **lied 657: 1 en 3**

tweede lezing, **Lucas 15, 11-32**

zingen **lied 896: 3, 4, 5, 6**

UITLEG EN VERKONDIGING

kort orgelspel

zingen **lied: 838: 1 en 3**

GAVEN EN GEBEDEN

berichten vanuit de gemeente

toelichting op de gaven en inzameling

dankgebed, voorbeden, beantwoord met de acclamatie, **lied 367^e**

stil gebed; gezamenlijk gebeden Onze Vader

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- *de gemeente gaat staan* -

slotzang **lied 416: 1 en 4**

HEENZENDING EN ZEGEN

gezongen antwoord: Amen, amen, amen.

orgelspel

Beste gemeente,
Ik werd afgelopen zondag verrast met de bloemen voor mijn
verjaardag.
Ik was daar heel blij mee.
Hartelijk bedankt,
Met vriendelijke groet, Ella Naaktgeboren-de Visser

