

Zondag 27 november 2022 – 10.00 uur
1^e zondag van Advent
liturgische kleur is paars

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is wel te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	ds. Marco Visser
lector	Nienke Broekroelofs
organist	Hans Okkerse
ouderling	Patrice v.d. Heiden
diaken	Stefan Jongkind
koster	Kees Ippel

Uw gaven worden gevraagd voor

1 Diaconie - wijkdoel

2 Wijkkerk

3 Toekomst van de kerk

- ☺ Nevendienst: Marianne Heeling
- ☺ Tienerdienst: Maaïke de Graaff

Bij de dienst

Vandaag begint de Adventstijd waarin de gemeente van Christus zich voorbereidt op het kerstfeest. In de Wilhelminakerk is het thema in deze periode, 'Ik kan niet wachten.' De kindernevendienst gebruikt dit en ook de werkgroep liturgisch bloemschikken. Het is een project van Bijbel Basics. Zondag aanstaande wordt Jacobus 5:7-11 gelezen. In dit stukje een illustratie bij dat wachten. Het gaat over een boer die zaait en vervolgens moet wachten. Hoe en wat er gebeurt in de aarde onttrekt zich aan zijn zicht. Er wordt niets geforceerd. Er is geen kunstmest om mooie resultaten te boeken, geen haast en regeldruk om met Lied 480 te spreken. Geen rennen, vliegen, draven maar wandelen. Het gaat niet om successen, geweldige kijkcijfers, meer winst, maar om 'een kostbare oogst'. Lied 433 zal in deze dienst klinken. Het lied 'Kom tot ons de wereld wacht' is gebaseerd op 'Veni redemptor gentium', 'Kom, Verlosser der volkeren.' Het is een adventslied dat wijst naar de voleinding, naar de grote oogst. De lezing uit het Aloude Testament is Jesaja 11:1-10.

Ds. Marco Visser

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel - Koraal en variatie nr. 7 uit de orgelpartita over
'Nun komm der Heiden Heiland' Opus 8 nr. 1 van Hugo. Distler (1908 -1942)

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Moment van stilte

Aanvangslied **Psalm 25: 1 en 6**

Bemoediging en groet

Adventskaars wordt aangestoken

Drempelgebed **Lied 442: 1 en 2**

Kyriegebed met acclamatie **Lied 299 D**

Toelichting op symbolische schikking

Moment met de kinderen

Projectlied Zingend naar kerst

Refr: Je kunt het voelen, horen, zien,
het zingt in mensen dag en nacht.
Het wordt weer kerst. Eén kaars gaat branden,
want er wordt een kind verwacht

We hopen op een nieuw begin;
de donk're aarde licht weer op.
We dromen van een nieuwe wereld,
de bloemen springen uit de knop

- de kinderen gaan naar de kindernevendienst -
DE SCHRIFT

Gebed bij het lezen van de Bijbel

Eerste Schriftlezing Jesaja 11: 1-10

Zingen **Lied 670: 1, 2, 6 en 7**

Tweede Schriftlezing Jacobus 5: 7-11

Zingen **Lied 433: 1, 2, 3, 4 en 5**

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied als antwoord **Lied 439: 1, 2 en 4**

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Gedachtenis

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- de kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

- gemeente gaat staan -

Slotzang **Lied 438: 1, 3 en 4**

Heenzending en zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.

Orgelspel

1e advent

In een wereld vol met zorgen,
Wachten wij al eeuwenlang,
Op een lichte, nieuwe morgen
Hoor je 't engelengezang?
Straks zal alles weer gaan
bloeien, Jezus wordt
verwacht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.

Symbolische schikking voor Advent en Kerst

De Kindernevendienst maakt ook dit jaar gebruik van het programma van Bible Basics. Zij hebben als thema voor deze Advent: Ik kan niet wachten.... Het thema "verwachten" willen wij in deze periode ook in de symbolische schikking vormgeven. Deze eerste adventszondag zien we boomschors met daarbinnen de eerste adventskaars en een tak met knoppen, als beeld voor verwachting.

Het licht van een kaars kan opmerkzaam zijn als een wachter op de toren.

Collectiedoel diaconie

Wijkdoel, een vakopleiding geeft jongeren toekomst in Guatemala

Het wijkdoel voor deze aankomende periode is het steunen van de toekomst van jongeren in Guatemala. Dit land werd 36 jaar lang geteisterd door een burgeroorlog. Nog steeds is er veel geweld en corruptie en grote sociale en economische ongelijkheid. Vooral jongeren die tot de inheemse Maya-bevolking horen, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Het Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren vakopleidingen zodat ze extra geld kunnen verdienen met varkens of bijen houden, koken, naaien, zeep of manden maken. Inheemse jongeren leren ook wat hun rechten zijn en hoe ze voor hun belangen kunnen opkomen. Door dit werk te steunen kan Kerk in Actie ieder jaar 45 inheemse jongeren en vrouwen een vakopleiding laten volgen voor extra inkomsten.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 27 november 2022

Namens de diakenen Stefan Jongkind

Tienerdienst

Nu het thema over de schepping is afgerond, gaan we met de tienerdiensten aan de slag met een nieuw thema. We gaan werken over Christelijke feestdagen. Tijdens de eerste bijeenkomst op 27 november zullen we ons gaan verdiepen in de Christelijke feestdagen. Op zondag 11 en 18 december zullen we op muzikale wijze aan de slag met Kerst. We hopen jullie allemaal te zien!

Let op, voor de bijeenkomst op 27 november heb je je mobiel nodig.

met vriendelijke groet, de leiding van de tienerdienst

Stand van zaken kerkelijk werker

Van de 2 kandidaten die overgebleven zijn na de kennismakingsronde hebben we aan een van hen een voorstel gedaan, zij heeft dat mondeling geaccepteerd. Wij willen haar aan u voorstellen: Ester van Dijk uit Rotterdam, die eerder al kerkelijk werker is geweest in Zwijndrecht, Rotterdam en Zoetermeer en ook ervaring heeft als geestelijk verzorger bij Aafje.

Volgens de richtlijnen van de PKN hebt u als gemeentelid de gelegenheid tot 10/12/2022 om bezwaar te maken tegen haar aanstelling. Dit hopen we natuurlijk niet, maar mocht dat wel zo zijn kunt u daarover contact opnemen met Jeanette Klop via 06-13538330. Als er dan geen bezwaren zijn ontvangen zullen we de arbeidsovereenkomst definitief maken. Wij hopen dat zij begin januari kan starten.

Namens de Wilhelminakerk/Petruskapel, Jeanette Klop

Adventsproject

Met de kinderen van de kindernevendienst volgen we tijdens deze advent de verhaallijn van Bible Basics. Het thema is: "Ik kan niet wachten!". Voor deze eerste adventszondag gaat het verhaal over wachten op de dag dat Jezus terugkomt. In de komende weken gaat het over Maria, Jozef, Hanna en Simeon en ten slotte over de wijzen. Elk van hen wacht op een andere manier.

De kinderen gaan elke week iets toevoegen aan een werkstukje, wat u op 1^e kerstdag kunt zien.

Maar we hopen dat de volwassen gemeenteleden ook een bijdrage willen leveren aan dit thema. Kent u een stuk tekst, een gedicht of een lied, waarin uw verwachtingen voor deze advent mooi verwoord worden? Dan kunnen we dat hopelijk met elkaar delen, afhankelijk van het aanbod zullen we een vorm kiezen waarin we dat delen. Dat kan zijn dat uw bijdrage in de dienst wordt voorgelezen of afgespeeld, maar het kan ook zijn dat we alles verzamelen en met kerst gebundeld (digitaal) aanbieden aan de gemeente. Wij laten ons graag verrassen! Inzendingen kunnen gestuurd worden aan info@dewilhelminakerk.nl onder vermelding van "Advent 2022".

Dankdag

Van het Aandachtscentrum ontvingen de diakenen een bericht, dat we graag aan u doorgeven.

"Blij verrast door een grote hoeveelheid koffie, suiker, thee, koek en siroop. Dank aan alle gemeenteleden voor deze gulle gaven, het is in dankbaarheid ontvangen.

Onder het genot van de koffie en thee hopen we weer veel goede momenten te hebben met onze bezoekers"

Deze tekst spreekt voor zich. Wat fijn dat we dit hebben kunnen doen.

Een groet van de diakenen

Samen boeken lezen.

A.s. woensdag 30/11 is er weer een boekbespreking, bij Willemien en Martin de Mol, We bespreken Bodo Kirchoff – Wedervering. Ieder die het boek gelezen heeft, is welkom! Graag even laten weten of je komt via het contactformulier op de website of het bekende telefoonnummer. **Hanneke Kroonen-van der Ven**

De Kerststal

Op 4 december a.s. is het zover. Iedereen mag helpen om alle kerstversiering, beelden en ander materiaal naar de kerkzaal te brengen.

We gaan dit jaar de kerststal weer opbouwen "bij de doopschaapjes". De start wordt gemaakt op dinsdag 6 december.

Dit jaar ontstaat met uw/jouw hulp een woestijnlandschap met een oase. In de oase staat de stal met Jozef, Maria en het Kind. De os en de ezel zijn er ook bij. De herders in het veld. De Wijzen zijn in de woestijn al in aantocht. Ze hebben de Ster gezien.

Voor woestijn en oase zijn we op zoek naar mensen die hun cactussen en vetplanten willen laten logeren tot Driekoningen.

We hebben al toezeggingen voor zowel planten als hulp bij het opbouwen en versieren, maar vele handen maken licht werk.

We verwachten dinsdag, woensdag en donderdag 6, 7 en 8 december bezig te zijn met het creëren van het woestijnlandschap en de oase met de stal.

Het optuigen van de kerstboom en het versieren van de hal en kerkzaal hopen we dinsdag en woensdag te realiseren.

Wie graag een paar uurtjes wil helpen, kan zich aanmelden bij één van de mensen van de Kerststalgroep. Of via het contactformulier op de website.

Een hartelijke groet van Annet, Christa, Marijke, Rineke en Willemien.

Voedselbank In de maand november verzamelen we bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten, oliebollenmeel. Houdt u de houdbaarheidsdatum in de gaten?

Diaconie Wilhelminakerk en Petruskapel



Petruskapel

Bij de dienst van 27 november in de Petruskapel

Op deze eerste zondag van Advent lezen we Lucas 1 vers 5-23. Het verhaal over de aanzegging aan Zacharias dat zijn vrouw een kind zal krijgen. Een jongen nog wel. En die jongen zal als een heraut voor God uitgaan om mensen met elkaar te verzoenen en om zondaars tot bekering te brengen.

Om wie onrechtvaardig was tot rechtvaardigheid te brengen. Een heel belangrijk begrip in de Bijbel en dus ook in het

Jodendom. Rechtvaardigheid. Dat is meer dan een voortdurende poging om geen zonde te begaan. Het is het voortdurend zoeken naar rechtvaardigheid voor anderen. Wie rechtvaardig is brengt vooral een ander tot zijn of haar recht. Die ziet om naar weduwe en wees. Die bekommert zich om de vreemdeling, die los van de eigen stam normaal geen bescherming geniet en dus uiterst kwetsbaar is. Het is het betonen van barmhartigheid, volgens rabbinale opvatting belangrijker dan alle ander geboden van de Thora tezamen.

Zoals ook de Here Jezus later zal zeggen: *heb God lief boven al en de naaste als uzelf, aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten.*

Een zoon die dat tot stand mag gaan brengen, die verwacht je met vreugde. Wat is er nu mooier dan het vooruitzicht van een betere wereld? Maar Zacharias twijfelt. Sterker nog: hij betwijfelt. Hij wil een teken hebben dat het waar is, die belofte van een zoon. Want de jaren dat hij samen met zijn vrouw een kind kon verwekken liggen al lang achter hem. Zacharias vervult elke dag braaf zijn plichten als priester, maar hij is kennelijk uitgeblust. Het zijn de gewoonten van de steeds weerkerende rituelen die hem overeind houden, maar er zit niet zoveel vuur meer in. Ooit zat hij vol verwachting, maar de tijd heeft die uitgeblust.

Kinderloosheid in de Bijbel is nooit een toevallig optredend biologisch toeval. Er zit altijd een goddelijk ingrijpen achter. Zoals mensen elkaar de grond in kunnen boren, toen net zoals nu, werd kinderloosheid aangemerkt als een straf van God. Maar God straft zo natuurlijk niet, die gedachte is niet goddelijk maar menselijk. Kinderloosheid staat in de Bijbel voor geloofsaf-val, zoals het omgaan met vreemde goden vergeleken wordt met overspel. Het volk was niet zo vroom meer. De Romeinen benoemden priesters, zeg maar: dominees, die daar niet voor waren opgeleid. Het aanzien van het ambt was voor velen van hen het belangrijkste. Het dragen van priestergewaden was een zelfbevestiging. En het was geen enkel probleem dat het volk zich te buiten ging aan wereldse genoegens. Niet naast, maar in plaats van het eren van God. Het is een beetje zoals dat in onze tijd weer het geval is.

In de kerk zowel als in de samenleving gaat het niet in de eerste plaats om de Here God, maar om de mens. Iedereen moet kunnen zijn die hij of zij wil dat hij is. De mens centraal, ook in de kerk. En in heel veel gevallen is het spreken over God nog maar marginaal. God is doodverklaard. De mensen geloven nog wel 'iets', maar dan houdt het ook op. Recent heb ik twee keer een begrafenis bijgewoond waar de kerk volledig buiten beeld bleef. Verbazingwekkend is het dat er dan wel kaarsjes worden gebrand, dat de overledene een bestaan na de dood wordt toegedicht, dat men hoopt elkaar later weer te zien. Maar God wordt nergens genoemd. Ons land is langzaam maar zeker onvruchtbaar geworden voor Gods boodschap van liefde en genade. Net als toen. En het helpt helemaal niet wanneer we een *inspirator* aanstellen in plaats van een dominee, het religieuze achter het gordijn zetten en klankschalen en stiltemeditatie gaan invoeren, zoals een Remonstrantse gemeente aankondigde. Het is het geloof dat niet meer wordt doorgegeven en dus ook geen nageslacht voortbrengt, in veel te veel gevallen. De kerken lopen leeg bij gebrek aan werkelijke geloofsbeleving. De jeugd verdwijnt nog veel sneller. Er wordt bijna niet meer gedoopt. We worden een volk dat in donkerheid wandelt. Net als toen. En toch weten we dat geen duisternis zo diep kan zijn of de Here zal redden. Voor velen is dat iets van vroeger en *niet meer van deze tijd*. Maar die belofte ligt juist in het verleden. Die belofte van de wederkomst voor ons, en in het verhaal van vandaag de belofte van de Messias, die Zoon van God die het volk zal bevrijden van zijn zonden. Dat vuur moeten we brandend houden, al duurt het nog zo lang. Het thema vandaag is dan ook: *levenslang in verwachting*.
H.I. Ambacht, 21-11-2022 ds. J.W. Schellingerhout

In de Petruskapel zijn afgelopen zondag de overledenen herdacht. De nabestaanden konden een kaars aansteken aan de Paaskaars, daarna een waxinelichtje die in een kruis werd gezet. De kaars mochten de nabestaanden meenemen. We hadden een bloemstuk gemaakt met 12 gerbera's voor de 11 overledenden en 1 voor wie niet werd genoemd. De hedera was verbonden met het kruis en de paaskaars. **Margriet Stavast**



Op de gedachtenis of eeuwigheidszondag was er een mooie dienst in de Petruskapel waarbij ook aanwezig waren de fam van Mansum, heel fijn, ik moet denken wat eens tegen mijn medepassagiere werd gezegd; je hoort nu bij de familie. Welnu dat horen zij al lang.

Ik moest denken aan het derde couplet van "Ik zal er zijn" waarin staat: als ik eens moet sterven als ik U ontmoet dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. Zondag 4 december de tweede advent hoopt voor te gaan ds Koole, hij komt voor de tweede keer en ik heb hem beloofd dat er meer mensen zullen zijn dus stel mij niet teleur!

Zondag 11 december, de derde advent, komt ds Schuddebeurs de vroegere predikant van ziekenhuis Refaja en daarvoor de Boei aan de Zeehavenlaan in Papendrecht, dus echt een weerzien. Beide zondagen waard om te komen maar u bent trouw in het bezoeken van de samenkomsten, zo leven wij samen toe naar de menswording van Christus. **Dick Piket**

Kerkelijke agenda

Wo 30 nov	19.45 uur	Samen boeken lezen, bij Willemien de Mol
Zo 4 dec	10.00 uur	kerkdienst Wilhelminakerk, vg drs. Marriëtte Pullen
	10.00 uur	kerkdienst Petruskapel, vg ds. Chris Koole
	11.00 uur	Engelenbak
	11.00 uur	voorbereiden kerstversieringen en kerststal

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.

Predikant: In de vacante periode is ds. Riet Boogaard beschikbaar voor dringende pastorale vragen. Zij is bereikbaar via de scriba.

Scriba: mw A.C. van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, tel. 078-6176387. E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v. wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)

Engelenbak, kans voor mooie ontmoetingen!

Volgende week zondag, 4 december, zal de "Engelenbak" weer aanwezig zijn. Mensen, die het wel eens leuk vinden om nieuwe mensen te ontmoeten via de Wilhelminakerk, krijgen hiermee de kans. Voor wie de vorige keren gemist heeft, het werkt als volgt:

* De Engelenbak staat op de statafel in de hal van de kerk.

* Iedereen, die het leuk vindt om eens bij een ander lid van onze kerk op bezoek te gaan of bezoek van te krijgen, vult voor de dienst zijn/haar naam, adres en telefoonnummer in op een "engelenbriefje" en deponeert dit in de Engelenbak. Een briefje of adreskaartje van thuis meenemen mag natuurlijk ook.

* Na de dienst neemt ieder die een briefje heeft ingeleverd weer een briefje mee uit de Engelenbak. De persoon die op dit briefje staat is degene waarmee een afspraak wordt gemaakt, ergens in de komende week/weken.



Engelenbak Wilhelminakerk

Naam

Adres

Tel.nr.

(evt.emailadres)

.....