

Zondag 20 november 2022 – 10.00 uur
Eeuwigheidszondag
liturgische kleur is wit

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link

www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	ds.Frits Renes
lector	Peter de Jong
organist	Hans van de Weg
ouderling	Anneke van Bleek
diaken	Maartje van der Weide
koster	Henk Nobel

uw gaven worden gevraagd voor

1. St. OMZO Vluchtelingenwerk
2. Wijkkas
3. Toekomst van de kerk

- Creche: Eva Naaktgeboren
- Nevendienst: Jeanette Klop

Bij de dienst

Jezus zegt in zijn Bergrede: 'Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden'. Dat klinkt ons wat ongemakkelijk in de oren. Jezus maakt ons met deze woorden echter duidelijk dat je in een periode van treurnis, van rouw, soms intensere gevoelens en waarden in het leven ervaart. Het is ook troostend voor ons dat er alleen maar rouw mogelijk is, wanneer er sprake is van liefde. Zijn we met de gestorvene in liefde verbonden, dan pas kan er gerouwd worden. Dat is vanzelfsprekend niet gemakkelijk, maar het kan ons wel troost schenken. We noemen in deze dienst de namen van hen die ons ontvallen zijn. Het volgende gedicht wordt in deze dienst gelezen:

Omarm, o Heer

In tijden van rouw
zijn wij op U gericht.
Wij spreken U dan zo maar aan
in gebed of in gedicht.

Wanneer de dood ons nadert en benauwt
en niets meer vertrouwd lijkt in ons leven
zoeken wij U, om ons troost te geven.

Omarm met Uw eeuwigheidsarmen
wie wij prijsgaven aan de dood
en schenk ons, nabestaanden, Uw erbarmen.

Troost ons Heer, in ons verlies en onze strijd
en vul de leegte met Uw aanwezigheid!

ds. Frits Renes

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel Courante uit Auf meinen lieben Gott BuxWV 179 -

Dietrich Buxtehude

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

Aanvangslied Psalm 42: 1 en 7

Bemoediging en groet

vg Onze hulp is in de naam van de Heer

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

vg Die er altijd voor ons is

allen: die ons bewaart.

vg Genade, vrede en troost van God voor u en jou.

allen: Amen.

- De gemeente gaat zitten –

Kyriegebed

Glorialied: Lied 150a: 1 en 4

Moment met de kinderen

zingen 'We gaan voor even uit elkaar'

1 Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

2 Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich open stelt,

Ervaart misschien een beetje licht,

Door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op,

En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,

Het is voor allemaal.

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst -

DE SCHRIFT

Gebed bij opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing: Jesaja 60 : 1-11

Lied hierbij: Lied 444 : 1, 2, 3 en 5

Tweede Schriftlezing Mattheus 5 : 1-12

Lied hierbij: Lied 1005: 1, 2 en 4

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord: Lied 900 (5x)

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

DIENST VAN GEDACHTENIS

Inleidende woorden

Zingen: Lied 730: 1 en 3

We noemen de namen van de gemeenteleden die dit kerkelijk jaar gestorven zijn.
Wij gedenken:

I.v.m. de privacy worden de namen niet in deze editie op de website vermeld.

De laatste kaars die ontstoken wordt, is voor allen die hier niet genoemd zijn en ons zijn ontvallen.

Gelegenheid voor iedereen, om een kaars aan te steken bij één van de tafels die daarvoor zijn ingericht.

Gedicht

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan -

Slotzang: Ik zal er zijn (Hemelhoog, lied 460)

1. Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam,
verborgen aanwezig, deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim,
Uw naam is: "Ik ben" en "Ik zal er zijn".
2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt "Ik ben bij jou".
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

"Ik ben die Ik ben", is Uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is "Ik ben" en "Ik zal er zijn".

4. O Naam aller namen, aan U alle eer!
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer.
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

"Ik ben die ik ben" is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is: "Ik ben" en "Ik zal er zijn".
Uw naam is: "Ik ben" en "Ik zal er zijn".

Heenzending en zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Collectedoel diaconie Stichting OMZO Vluchtelingenwerk

Deze stichting ondersteunt en verleent hulp aan mensen die om juridische redenen geen verblijfspapieren hebben. En om verschillende redenen niet terug gaan of kunnen gaan naar hun vaderland. St. OMZO biedt o.a. medische hulp en ondersteuning aan hen. Zij hebben natuurlijk geen ziektekostenverzekering. Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 20 november 2022
Stefan Jongkind, diaken

In de Petruskapel worden herdacht:

I.v.m. de privacy worden de namen niet in deze editie op de website vermeld.

Kyrie voor de schepping

Afgelopen zondag hebben we de derde en laatste bijeenkomst over de schepping gehad met de tieners. We hebben het nummer 'Earth song' van Michael Jackson beluisterd en besproken. We hebben gesproken over het kyrie: waar in de dienst zit het kyrie, en wat is het? En we hebben ons eigen kyrie geschreven: het kyrie voor de schepping.

Aan het eind van de dienst hebben ze het voorgelezen in de kerk, misschien heeft u het toen al gehoord. U kunt het ook terugluisteren op YouTube, in combinatie met het nummer 'Is this the world we created' van Queen

https://www.youtube.com/watch?v=N_0rG99OC2o

Bram Naaktgeboren

Kan kerkwebradio/ kerkomroep stoppen?

De afgelopen jaren kunt u van afstand of later de kerkdiensten meevieren. Dit kan na overleg met betrokkenen ook voor trouw- of rouwdiensten. We doen dit nu met

twee verschillende systemen. Het ene is de kerkwebradio/kerkomroep, hierbij wordt alleen het geluid van de kerkdienst uitgezonden. Het andere is via ons YouTube-kanaal waar beeld en geluid mogelijk zijn. Om geen dubbel werk te hoeven doen en geen dubbele kosten te hebben willen we toe naar één systeem en stoppen met kerkwebradio. Echter we willen dan wel zeker weten dat iedereen die met ons mee wil vieren dit ook kan doen. We weten dat de kerkwebradio een aantal weken niet beschikbaar is geweest. In die periode hebben we geen berichten ontvangen dat iemand helaas niet kon luisteren. Echter we willen het zorgvuldig doen en het ook bij u navragen. Wilt u met de scriba (scriba.wilhelminakerk@gmail.com tel. 078-6176387) contact opnemen als u nu kerkwebradio luistert en geen gebruik kan maken van de uitzending op het YouTube-kanaal. We zullen op basis van de reacties dit besluit verder overwegen.

Fenneke van Hasselt, diaken

Interview Dick Piket

Dick is officieel Ouderling voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis, maar sinds de lockdown worden er niet meer wekelijks diensten georganiseerd in het ziekenhuis. Men is misschien nog van plan om alleen met feestdagen nog wel diensten te organiseren, maar daar is nog veel onzekerheid over. Naast deze taak is Dick ook pastoraal medewerker en bezoekt hij regelmatig mensen in allerlei leeftijden. Sinds hij op z'n 16^e startte met mensen bezoeken in de Daniël den Hoedkliniek doet hij dit soort werk al. Vroeger heeft hij ook in Rotterdam op de markt van het Afrikaanderplein gestaan bij de evangelisatiekraam. Daar heeft hij ooit eens een heel verhaal aangehoord van een dame, hij heeft zelf niets gezegd, maar na afloop bedankte de vrouw hem "voor het mooie gesprek". Hij kan goed luisteren (niet meer zo goed horen, maar dat terzijde), vindt het leuk om contact te hebben met uiteenlopende mensen en draagt dan graag uit wat hem zelf beweegt. Dat kan over verschillende onderwerpen gaan, maar is vaak ook over zijn geloof. Zeer regelmatig is hij te vinden bij het Leger des Heils en heeft ook daar contact met uiteenlopende soorten mensen.

Wat hij lastig vindt aan zijn rol, is dat hij soms persoonlijk wordt aangesproken op zaken die in de kerkenraad besloten zijn, terwijl zijn mening soms niet dezelfde is als wat er gezamenlijk besloten is. Maar hij begrijpt wel dat men hem dan "als representant van de kerkenraad" graag wil spreken.

Als hij anderen enthousiast zou willen maken voor een taak binnen de kerk, zou hij aangeven dat daarmee "ja zegt tegen de Eeuwige, dat je dat werk van hem *mag* doen".

Ik verwacht dat Dick nog heel lang in contact met mensen om hem heen zal blijven en daarbij het leuk zal blijven vinden om nieuwe contacten op te doen – dat past echt bij hem en hij zoekt graag de diepte op in gesprekken. *Jeanette Klop*

Voedselbank: maand november: Bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten.



Kerkelijke agenda

Di 22 nov	20.00 u	Kerkenraad, Petruskapel
	19.15 u	Singelkoor, Wilhelminakerk
Vr 25 nov	17.30 u	Eetgroep alleengaanden 55+
Zo 27 nov	10.00 u	Wilhelminakerk: Ds. Marco Visser Tienerdienst Petruskapel: Ds. Jan Schellingerhout

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925 **Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht**

Interim predikant: Ds. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.

predikant Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba

scriba mw. A.C. van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopii@gmail.com (voor donderdag 19 uur)

Actualisatie van sociaal werk politievrouw Eilke Berghuis

De sociaal bewogen levensgeschiedenis van de gereformeerde politievrouw Eilke Berghuis (1922-2013) - die ook in historie staat van de Stefanuskerk en de Wilhelminakerk - werd donderdag 17 november geactualiseerd. Dat gebeurde na de aftrap van burgemeester Wouter Kolff. Daarna ging het nadrukkelijk om de jeugdzorg toen en nu en de zorgen daarbij.

Schrijfster Saskia Lensink, die in maart 2020 haar boek Dochters van Dordt presenteerde in de Trinitatiskapel, gaf vooraf in de centrale bibliotheek een bewogen (levens) schets van het werk en leven van de in Dordrecht geboren Eilke.

De zorg voor kinderen liep als een rode draad door het leven van Eilke Berghuis.

“Een bevlogen politievrouw” noemde Saskia Lensink haar eerder in AD De Dordtenaar vanwege haar werk bij de Dordtse jeugd- en zedenpolitie. Maar ook als bestuurslid van de Stichting Jeugdhaven (‘De Boei’), kinderopvanghuis ‘De Schuilhoek’ in de Bankastraat, het Christelijk Lyceum en de Kinderbescherming gaf Eilke Berghuis vorm aan haar zorg voor kinderen.

Van huis uit werd Eilke gestimuleerd om te gaan studeren. Ze ging naar het Marnix in Rotterdam, waar ze in juni 1940 eindexamen gymnasium A deed. Daarna ging ze rechten studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In april 1943 eiste de Duitse bezetter dat studenten een loyaliteitsverklaring zouden ondertekenen, waarin zij beloofden dat ze zich zouden onthouden van iedere tegen het Duitse Rijk gerichte handeling. Van de studenten aan de VU weigerde 95% te tekenen, onder wie Eilke Berghuis. In het geheim studeerde ze verder.

In 1958 erfde Eilke Berghuis een groot huis aan de Singel en keerde ze terug naar Dordrecht. Twee jaar werkte ze als maatschappelijk werkster bij de sociale dienst. In 1961 kwam ze in dienst bij de Dordtse gemeentepolitie, waar ze leiding gaf aan wat

toen nog de kinderpolitie heette. Eilke Berghuis hield van kinderen en vond dat in haar functie bij de politie absoluut noodzakelijk. "Alleen als je veel voor kinderen voelt kun je diep met ze doorpraten en doordringen tot de kern. Mijn ervaring is dan dat ze het vaak fijn vinden gepakt te zijn. En dan moet er schoon schip gemaakt worden. Zolang er iets achterblijft dat ze verbergen is de kans op herhaling groot. Veel (oudere) mensen die bij het verhaal van de Stefanuskerk/Wilhelminakerk horen, kennen nog verhalen over haar.

Mieke Zwart - die kerkelijk werker in de Wilhelminakerk was tot haar pensioen in 2014 en een open oog voor ouderen heeft - staat ook in het opgetekende levensverhaal.

Zij leerde vanuit de Wilhelminakerk Eilke Berghuis kennen. Mieke vertelde eerder aan Saskia Lensink, dat Eilke een enveloppe naliet met allemaal kladjes en aantekeningen.

Daarin bewaarde ze onder meer de volgende tekst, die vertelt hoe zwaar en serieus zij haar taak opnam:

'God zal dragen en redden', voor mij betekent dat:

Ik stuur je erop uit.

Ik geef je een moeilijke taak, maar ik help je.

En als je het zelf niet meer kunt, als je de aan jou toevertrouwde mensen moet overgeven, zal ik ze dragen en redden.

Eilke Berghuis overleed in juli 2013 en werd niet vergeten. Peter Dillingh stelde haar kandidaat als dochter van Dordrecht.

Bij de Pluktuin op de Essenhof heeft Eilke als Dochter van Dordrecht een bijzondere bloem toebedeeld gekregen



Bodemverbeteraar **blauwe zoete lupine** is gekoppeld aan **Eilke Berghuis**, een bevlogen politievrouw die zeer begaan was met kinderen.

Hans Berrevoets