

Kerstavonddienst
Zaterdag 24 december 2022 – 21.30 uur

THEMA: DE VIERDE WIJZE
liturgische kleur is wit

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg
De dienst is wel te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger Drs. Marriëtte Pullen
organist Hans van der Weg
viool Gerard van der Niet
ouderling Stephan Blazis
diaken Maartje van der Weide
koster Gert van Bommel

Uw gaven worden gevraagd voor: Kinderen in de knel (Kerk in Actie)

Bij de dienst

Op Kerstavond komen we in de kerk bij elkaar ná de lichtjesticht. Na de kou buiten is het in de kerk goed opwarmen naar lijf en geest. Dit is de nacht waarin we gedenken wat er lang geleden gebeurde in die stal van Bethlehem en hoe dat de wereld heeft veranderd. Een eenvoudige dienst: Veel zingen, we lezen het Kerstevangelie en luisteren naar het verhaal van de Vierde Wijze, het verhaal van de Oosterse geleerde Artaban die op zoek gaat naar het Koningskind, maar onderweg steeds opgehouden wordt. Is die wereld met de komst van het kind wel echt veranderd? Artaban vraagt het zich af... Geen preek dus, maar een klassiek kerstverhaal dat aan het denken zet. Naast het orgelspel van Hans van de Weg horen we muziek uit de viool van Gerard van der Niet. **Marriëtte Pullen**

ORDE VAN DIENST

Orgelspel
Moment van stilte
Orgelspel 'Ik kniel aan Uwe kribbe neer', Willem Vogel (1920 – 2010)

De kerstkaars wordt aangestoken

Het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen.

U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schoudera.

Deze namen zal hij dragen:

Wonderbare raadsman

Goddelijke held

Eeuwige vader

Vredevorst

- de gemeente gaat staan -

Zingen **lied 477: 1, 3 en 4**

Bemoediging en groet

Vg. Wij komen bijeen in de Naam van het Kind van Bethlehem.

Gem. Zijn geboorte vieren wij.

Vg. Wij geloven dat Hij het kind van God is,

Gem. Die de wereld zal redden.

Vg. Ik wens jou toe de genade en vrede van God de Vader

En van Jezus Christus onze Heer

En van de Heilige Geest die ons bijeenbrengt en bijeenhoudt.

Amen.

- gemeente gaat zitten -

Muziek Largo uit de sonata da camera, J.C.Pepusch (1667-1752)

Openingsgebed

zingen **Lied 473: 1 en 3**

lezen Lucas 2: 1-14

zingen **lied 476: 1, 2, 3 en 4**

Lezen Matteus 25: 31 – 40

Muziek Adagio uit sonate nr.5 A.Corelli (1635-1713)

KERSTVERHAAL: DE VIERDE WIJZE

Muziek Largo uit sonate nr 5, A. Corelli (1635-1713)

zingen **lied 474: 1, 2, 3, (allen) 4 (vrouwen), 5 (mannen) 6 (allen)**

Dankgebed en voorbeden

Toelichting op de gaven en inzameling

Muziek Andante uit sonate nr.4, A. Vivaldi (1678-1858)

-gemeente gaat staan -

zegenbede

slotzang **lied 483 vers 1, 2 en 3**

orgelspel

Collecte Kerk in Actie: Kinderen in de knel

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?