

Zondag 4 december 2022 – 10.00 uur
2^e zondag van Advent
liturgische kleur is paars

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

voorganger	Marriëtte Pullen
lector	Nienke Broekroelofs
organist	Hans van de Weg
ouderling	Anneke Idzinga
diaken	Willemien de Mol
koster	Maaïke Mol

uw gaven worden gevraagd voor

1. Inloophuis De Hoop Dordrecht
2. Wijkkas
3. Toekomst van de kerk

- Creche: Maria Hoogvliet
- Kindernevendienst: Jeanette Klop

Bij de dienst

December is de maand van de drukte. Van volle winkels en lange boodschappenlijstjes, zelfs nu we het allemaal financieel zwaarder hebben. Van: vieren we Sinterklaas of leggen we de cadeautjes onder de kerstboom dit jaar?

En dan zijn er onze verwachtingen.... Hoog gespannen en tegelijkertijd wat ongemakkelijk: Zal het gezellig zijn bij het kerstdiner en kunnen oude en nieuwe grieven buiten de conversatie worden gehouden? Komt er überhaupt iemand langs of wordt dit mijn zoveelste Kerst alleen? Heeft alle drukte van de voorbereiding me al uitgeput al vóórdat het feest goed en wel begint?

Die dubbelheid van het beleven van Kerst is niet nieuw. De aanloop naar die allereerste Kerst, de geboorte van de Messias, is zelf al een ongemakkelijk verhaal. Maria mag zich dan bereid hebben verklaard om het wonder te ondergaan, feit is dat ze in die tijd en die cultuur niet veilig is wanneer ze zwanger blijkt van... ja van wie eigenlijk? De boodschap van de engel is té groot voor haar en ze vertrekt niet voor niets naar het zuiden, naar het huis van Elisabeth en Zacharias, waar ze voorlopig veilig is.

Kerst is geen ongecompliceerd verhaal en om het wonder te beleven hebben we voorbereidingstijd nodig. Dat is het doel van de adventstijd. De kleur is veranderd van het groen van de groei naar het paars van de inkeer, van de stilte, van verwachting. Dezelfde kleur als in de veertigdagentijd. Stilte en inkeer. De verwachting, als van een jonge moeder die zich richt op het leven dat groeit en in rust de komst van haar kind afwacht. Héél anders dus dan de overspannen plannenmakerij die onze cultuur rond Kerst ervan heeft gemaakt. Misschien toch een idee?

Marriëtte Pullen

orgelspel

ORDE VAN DIENST

inleidend orgelspel

Nun komm, der Heiden Heiland, BuxWV 211 (D.Buxtehude)

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- de gemeente gaat staan -

stil gebed

zingen psalm 72: 1 en 2

-de gemeente gaat zitten -

BEMOEDIGING EN GROET

vrg Onze hulp is in de Naam van de Heer,

gem DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

vrg De Heer zij met u en met jou.

gem OOK MET JOU ZIJ DE HEER.

zingen psalm 72: 4

adventskaarsen worden aangestoken

2e advent

Zelfs in 't land van melk en honing, Wachten mensen al zo lang.
Wanneer komt toch onze koning? Wanneer zijn we niet meer bang?
Hij zal alles anders maken, Tot de hele wereld lacht.
God zal wonen bij de mensen, Komt als kind in onze nacht.

kyriegebed met acclamatie **lied 299 d**

moment voor de kinderen

projectlied 'Zingend naar Kerst'

refrein: Je kunt het voelen, horen, zien,
het zingt in mensen dag en nacht.
Het wordt weer kerst. Twee kaarsen branden,
want er wordt een kind verwacht.

We hopen op een nieuw begin;
wie weet wordt onze wens dan waar
We dromen van een nieuwe wereld,
waar brood gedeeld wordt met elkaar.

- de kinderen gaan naar de nevendienst-

DE SCHRIFT

gebed voor de zondag

eerste lezing Micha 4, 1 - 8

zingen lied 433: 1

tweede lezing Micha 5, 1 - 4

zingen lied 433: 2 en 3

derde lezing Lucas 1, 39 t/m 55

zingen lied 433: 4 en 5

VERKONDIGING

kort orgelspel

zingen

lied 439: 1, 2 en 4

GAVEN EN GEBEDEN

toelichting bij de gaven en inzameling

dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk 'Onze Vader'

VAN BINNEN NAAR BUITEN

-gemeente gaat staan-

slotzang **lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5**

HEENZENDING EN ZEGEN

met gezongen antwoord: 'Amen, amen, amen'.

Symbolische schikking voor Advent en Kerst

De Kindernevendienst maakt ook dit jaar gebruik van het programma van Bible Basics. Zij hebben als thema voor deze Advent: Ik kan niet wachten....

Het thema "verwachten" willen wij in deze periode ook in de symbolische schikking vormgeven. De tweede en volgende adventszondagen bevinden zich in de boomschors bloembolletjes, die gedurende deze weken van verwachten geleidelijk hun geheimenis prijsgeven.

Vandaag zal de tweede adventskaars worden aangestoken:

Het licht van een kaars kan opmerkzaam zijn als een wachter op de toren.

Het licht van een kaars geeft zicht op het pad om te gaan

Toelichting Diaconale collecte

De diaconale collecte is vandaag voor inloophuis de Hoop. In het inloophuis van de Hoop in Dordrecht zijn verschillende activiteiten voor bezoekers. Naast de gelegenheid om een gesprek te voeren met de vrijwilligers, kunnen bezoekers gebruik maken van internet. De vrijwilligers in het Inloophuis staan altijd klaar om te helpen met hand- en spandiensten, zoals het schrijven van een brief aan de sociale dienst of het opstellen van een CV. Ook voor een maaltijd of het doen van een was kunnen bezoekers bij het inloophuis terecht. Veel van de bezoekers geven aan dat de sfeer hen de rust biedt waar ze behoefte aan hebben, en in die rust komt het vaak tot een goed gesprek. Mensen die een verslaving hebben en behandeling willen worden gewezen op de opties voor behandeling. Het inloophuis wordt volledig betaald uit giften. Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 4 december 2022. *Fenneke van Hasselt, diaken*



Engelenbak, kans voor mooie ontmoetingen!

Vandaag, zondag 4 december, zal de "Engelenbak" weer aanwezig zijn. Mensen, die het wel eens leuk vinden om nieuwe mensen te ontmoeten via de Wilhelminakerk, krijgen hiermee de kans. Het werkt als volgt:

- * De Engelenbak staat op de statafel in de hal van de kerk.
- * Iedereen, die het leuk vindt om eens bij een ander lid van onze kerk op bezoek te gaan of bezoek van te krijgen, vult voor de dienst zijn/haar naam, adres en telefoonnummer in op een "engelenbriefje" en deponeert dit in de Engelenbak. Een briefje of adreskaartje van thuis meenemen mag

natuurlijk ook. * Na de dienst neemt ieder die een briefje heeft ingeleverd weer een briefje mee uit de Engelenbak. De persoon die op dit briefje staat is degene waarmee een afspraak wordt gemaakt, ergens in de komende week/weken.

Inspireer elkaar deze advent

Digitaal heeft u kunnen zien dat er een extra-tje bij deze Wil op Zondag zit. Het is een adventsbijlage met teksten om elkaar te inspireren. We hopen elke advents-week weer zo'n bijlage toe te kunnen voegen, maar daar hebben we wel uw hulp voor nodig. Kent u een stuk tekst, een gedicht, een lied of een afbeelding waarin uw verwachtingen voor deze advent mooi verwoord worden? Inzendingen kunnen gestuurd worden info@dewilhelminakerk.nl onder vermelding van "Advent 2022". Het lukte deze week nog niet om deze ook te printen voor hen die de Wil-op-Zondag op papier krijgen. Volgende week hopen we speciaal voor hen die het op papier thuis krijgen ook alle teksten als bijlage op papier toe te kunnen voegen. Mocht u behoefte hebben aan een geprinte versie maar u krijgt deze nog niet, neem dan contact met ons op.

We kunnen niet wachten om uw bijdragen te ontvangen, *Jeanette en Fenneke*



De Kerststal

Op zondag 4 december 2022 hopen we alle versiering, beelden en ander materiaal naar de kerkzaal te brengen. Dat zal niet veel tijd in beslag nemen.

De opbouw van het woestijnlandschap, de oase met stal en het versieren van de kerkzaal zal wat meer tijd kosten. Vanaf dinsdag 6 december is iedereen, die een paar uurtjes wil helpen welkom. We maken een schema. Al komt u/ kom je maar een uurtje om de stal te zien groeien... De woestijn zal bloeien.... Zondag 11 december (3e Advent) is de opbouw gereed.

Op 17 december 2022 van 11.00-16.00 is het "Kom in de stal dag"

Er wordt koffie, thee en chocolademelk met iets lekkers erbij geserveerd, voorgelezen, geknutseld, gezongen. De Kerststal kan bewonderd.

Wie heeft er zin om een uurtje te helpen bij al deze activiteiten?

Info via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

of aanmelden bij één van de mensen van de Kerststalgroep.

Annet, Christa, Marijke, Rineke en Willemien



Intrededienst. Na mijn vraag om hulp voor de organisatie van de intrededienst op 8 januari 2023 kan ik u het volgende vertellen:

Met een groepje van zes personen bereiden we de praktische zaken rond de intrededienst voor; wat doen we, hoe gaan we dat uitvoeren en wie kunnen we om hulp vragen. De uitnodigingen hiervoor zijn per post verstuurd.

Als lid van de wijkgemeente

Wilhelminakerk/Petruskapel ontvangt u een digitale uitnodiging. Deze kunt u na de Kerstdagen verwachten

via de adreslijst van de Wil op Zondag en de Zaaier. Nog geen abonnee? Meldt u dan aan via mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com Binnenkort zal er een beroep op u of jou worden gedaan om iets te doen of te helpen op deze zondag.

Namens de voorbereidingscommissie - *Anneke van Bleek.*

Wilcome – Sinterruilspeel

Speelden we de laatste keer diverse (bord)spelletjes met elkaar, willen we de komende keer het Sinterruilspeel doen. Breng 2 cadeautjes mee. 1 ding waar je vanaf moet en 1 unisex leuk cadeautje (max 5 euro), leuk ingepakt. Wellicht ga je met meer leuks naar huis dan dat je gekomen bent, maar hoe dan ook belooft het veel speel plezier. Aanmelden en meer details in de app. Vrijdagavond 9 december 20-22uur. *De leiding*

Open Huiskring 9 december

De afgelopen Open Huiskring bespraken we hoofdstuk 1 van het boekje 'Ontworteld' van Stefan Paas over Daniël 1, waarin Daniël en zijn drie vrienden in ballingschap aan het Babylonische hof terechtkomen. Het is de bedoeling dat ze de gewoontes en religieuze regels van hun nieuwe woonplaats overnemen, maar ze willen het geloof vasthouden zoals ze dat van thuis hebben meegekregen. Aan de hand van de vragen hadden we goede gesprekken over persoonlijke ballingschapservaringen, hoe je geloof tijdens je leven veranderd is en het ervaren van een 'knipoog van God'. De eerstvolgende bijeenkomst, op vrijdag 9 december, gaan we het hebben over hoofdstuk 4. We beginnen om 20.00 uur.

De 3e bijeenkomst is op 14 januari 2023.

Ben je rond de 30, 40 of 50 jaar en wil je aansluiten: Van harte welkom! Meer informatie of opgave kan via <https://www.dewilhelminakerk.nl/open-huiskring/>
Mirjam en Erika

Het kampeerweekend staat weer gepland!

We moesten het twee jaar overslaan, maar nu kan het weer: we gaan kamperen met de Wilhelminakerk. We hebben een mooie camping gevonden in Berg en Dal: De Grote Flierenberg.

De SVR-camping ligt rond een monumentale boerderij uit 1652. De camping heeft zo'n 70 plaatsen en twee groepsvelden. Er is ruimte voor tenten, caravans en campers. We zitten op loopafstand van het Eversbos, landgoed Nederrijk, het Afrikamuseum en je kunt er volop fietsen.

We hebben het weekend van 12, 13 en 14 mei gekozen.

Heb je zin om mee te gaan? Meld je even bij mij aan. Heb je nog vragen over of suggesties voor het weekend, dan hoor ik het graag.

Bram Naaktgeboren, info via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl



Afscheid van ASZ kerkdiensten

Veel vrijwilligers vanuit de Kring van de Wilhelminakerk waren op vrijdagavond 25 november aanwezig op de afscheidsviering van de interkerkelijke dienst in het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ). Dat past ook bij de historie van de kerk in het ziekenhuizen, want in het verleden werden twee voorzitters van de wijkkerkenraad voorzitter van de stichting IRCAS. Sybe L. de Lint was op de afscheidsviering aanwezig. Piet van Huizen, zijn voorganger, was dit jaar op 92-jarige leeftijd overleden. Met de afscheidsviering kwam er een einde aan een bijzondere traditie van kerkdiensten in het Dordtse Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ).

De kerkelijke attributen werden aan het slot de ruimte uitgedragen. Zeventig kerkgangers stonden erbij, organist M.H. Chon speelde en als slotlied klonk: amen, amen, amen! Leden van het bestuur dat tientallen jaren zorgde voor de diensten in Zwijndrecht en Dordrecht brachten het kruis, de kanselbijbel, de kelk, schaak, beker en paaskaars uit het zicht.

De voorgangers - parochier-vicaris Sander Verschuur van de Heilige Theresia van Avila parochie en geestelijk verzorger van het ASZ, - ds. Martie Ottens, sloten de rij op wat leek op een slotprocessie.

Ds. Ottens vertelde dat zij dertig jaar kerkdiensten in een ziekenhuis had geleid. „Ik was tot mijn verrassing wel zenuwachtig voor deze viering: de laatste dienst in het ziekenhuis." Het bestuur van de stichting IRCAS had besloten - met gevoelens van verlies - om te stoppen met de kerkdiensten, zo heette voorzitter Hans de Goeij de kerkgangers welkom.

Vier jaar geleden was de laatste zondagse dienst in ASZ Zwijndrecht. Door corona konden de diensten in Dordrecht lange tijd niet meer doorgaan. Opstarten bleek geen optie meer te zijn. Daarom was er voor de vrijwilligers gekozen voor een afscheidsviering.

Door een kortere verpleegduur in het ziekenhuis en de mogelijkheid om de kerkdiensten via een live stream uit de eigen kerk te volgen, was er geen draagvlak meer om door te gaan. De stichting gaf dat signaal al eerder af aan de kerken die voor predikanten zorgden, zoals de RK en gemeenters die behoren bij de PKN in Dordrecht. De Goeij hoopte dat alle betrokkenen toch fijne gedachten kunnen behouden in de vorm van goede herinneringen aan de lange traditie van kerkdiensten in de ziekenhuizen in de regio Drechtstreek. Ds. Ottens noemde in haar overweging afscheid nemen zwaar. Dat gebeurt een leven lang. De kerkdiensten in het ziekenhuis waren jarenlang voor de patiënten een pleisterplaats om in een eredienst gevoed te worden, een bron van inspiratie. Na de viering konden vrijwilligers nog eenmaal met elkaar herinneringen delen.

Voorzitter De Goeij gaf aan, dat natuurlijk bij de koffie en thee een stuk cake was. Dat deed nog een keer denken aan de ontmoetingen met patienten in het verleden, die soms met bed en al door vrijwilligers trouw naar de kerkdienst waren gereden. Na afloop werden vaak diepe gevoelens gedeeld, die horen bij een levensfase waarin mensen soms kunnen vertoeven in een ziekenhuis.

Hans Berrevoets



Zelfs de 24 vakjes zijn niet meer heilig in de adventskalender.

Met deze regel begon Orkun Akinci zijn artikel in TROUW. Hij vertelt van het aanbod van adventskalenders in deze tijd. De aftelkalenders naar Kerst bestaan niet meer uit 24 luikjes, die je kunt openmaken om van 1 december tot Kerst elke dag iets te vinden. Voorheen vrome plaatjes van het kerstverhaal, later vaak chocolaatjes. Maar de kalender van Dove heeft bijvoorbeeld alleen iets in petto op de zondagen. En zo gaat het even door.

Ik moet zeggen: het verhaal van Akinci had ik ook willen schrijven voor deze WIL. Tien dagen terug waren mijn vrouw en ik bij u in de stad te gast en we liepen binnen bij Juffrouw Pollewop. Terwijl mijn vrouw voor de kleinkinderen kadootjes uitzocht, keek ik verbaasd naar de uitgestalde doosjes met thee. Op de verpakking las ik: Advent kalender Thee met 24 verschillende theesoorten. In builtjes verpakt, één voor iedere dag in de aanloop naar Kerst. Ernaast zag ik een meterhoge aftelkalender van Tony's Chocolonely staan. Met 24 opdrachten en tips. Ik vertel u wat er op het vakje van 4 december te lezen staat: "Zing vandaag een kerstliedje voor iemand die 'n beetje zuur kijkt." En met 24 cadeautjes van chocolade om te geven of om zelf op te eten.

U en ik – we weten samen waar het allemaal voor dient: bedrijven willen op deze manier de verkoop van hun producten stimuleren. En daar is niets mis mee. Want van de verkoop bestaan die bedrijven.

In hetzelfde artikel van Akinci lees ik wat een marktstrateeg ervan vindt of er minstens van verwacht: 'De adventskalender is geschikt om kleine geluuksmomentjes te creëren. De kalender is daarvoor een makkelijke manier, minder plat dan een advertentie. Door 24 keer een cadeautje te geven, kom je bij mensen in het hart. December is een gezellige maand, waarin iedereen binnen zit. Dit past daarbij. Commerciële kalenders mogen weinig met deze religieuze periode te maken hebben, reken maar dat ze een plaatsje dichtbij de kerstboom krijgen.'

24 dagen op weg naar het Kerstfeest als feest van huiselijkheid, moederlijkheid en daarmee kinderlijkheid. Opeens denk ik aan wat de destijds populaire dominee Okke Jager schreef over ondernemers als moderne zielszorgers. Zij kennen het verlangen naar een ongerepte Kerst, dat diep in het onderbewustzijn van mensen leeft. "Als zij naast hun andere schatkamers ook zouden beschikken over die van de sneeuw, zouden zij elk jaar zorgdragen voor een witte Kerst."

-7-

Kerken, en dus ook de gemeenschap rond de Wilhelmina-kerk en de Petrus-kapel moeten er verstandig mee omgaan. Bedrijven hebben hun boodschap, wij hebben ons eigen verhaal. Een traditionele, christelijke kalender helpt om inhoud te geven aan de tijd van Advent. Dat is een boodschap van hoop en verwachting. Vorige week zondag zijn we begonnen met het – denkbeeldig - openmaken van een vakje, komende zondag doen we dat weer tot aan de Kerstavond en heilige Kerstnacht. Dan gaat het om de menswording van God, "het opwindende, verwarrende en onuitputtelijke geloofspunt van de christelijke religie" (W.J.Otten).

Ds. Chris Koole



Voedselbank: maand december: Houdbaar broodbeleg in doos of pak (denk aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels)



Kerkelijke agenda

Di 6 dec	Vanaf 9 uur	Kerststal opzetten, Wilhelminakerk
Wo 7 dec	Vanaf 9 uur	Kerststal opzetten
Do 8 dec	Vanaf 9 uur	Kerststal opzetten
	20.00 u	Moderamen
Vr 9 dec	20.00 u	Wilcome, Sinterruilspeel
Zo 11 dec	Wilhelminakerk: 10..00 u	Ds. Kees Streefkerk Tienerdienst
	Petruskapel: 10.00 u	Drs. Erik Schuddebeurs

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

Interim predikant: Ds. Roel Knijff is aangesteld voor het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Knijff is bereikbaar via de scriba.

predikant Vacant. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de scriba
scriba mw. A.C. van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. E-mail: scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963.

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL48ABNA0425446255 t.n.v wijkkas Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website www.dewilhelminakerk.nl

kopij Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (voor donderdag 19 uur)