

Zondag 15 januari 2023 – 10.00 uur
2^e zondag na Epifanie
liturgische kleur is rood

In deze dienst zal Ester van Dijk ingeleid worden in de bediening van
pastoraal werker

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg
De dienst is wel te beluisteren via de kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663>

| | |
|------------|------------------------|
| voorganger | ds. Evelien Plaisier |
| lector | Peter de Jong |
| organist | Hans van de Weg |
| ouderling | Patrice van der Heiden |
| diaken | Willemien de Mol |
| koster | Henk Nobel |

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1. Diaconale landelijke afdracht**
- 2. Jeugd PKN**
- 3. Toekomst van de kerk**

- ☺ Crèche
- ☺ Nevendienst
- ☺ Seven Plus voor de tieners

Bij de dienst

In deze dienst vieren we de komst van pastoraal werker Ester van Dijk. En dat met een wel heel feestelijke tekst over de bruiloft in Kana. Middenin een verhaal dat over problemen en tekorten lijkt te gaan, loopt het opeens over van vreugde, overvloed, verbondenheid en scheppingsdrift. Je zou ervan gaan zingen en dansen!

Ds. Evelien Plaisier

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel

Wer nun den lieben Gott lässt walten , J.S.Bach

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

aanvangslied

Psalm 121: 1

bemoediging en groet

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft.

v. De Heer is met U en met jou

g. Ook met jou is de Heer.

zingen

Psalm 121: 4

- De gemeente gaat zitten –

kyriegebed

glorialied

Lied 304

moment met de kinderen

zingen

'We gaan voor even uit elkaar'

Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich open stelt,

Ervaart misschien een beetje licht,

Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,

En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,

Het is voor allemaal.

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst –

DE SCHRIFT

gebed van de zondag

eerste Schriftlezing

Jesaja 62: 1-5

zingen

Psalm 96: 1 en 6

tweede Schriftlezing

Johannes 2: 1-11

zingen

Lied 791: 1, 3 en 5

uitleg en verkondiging

kort orgelspel

lied als antwoord

Lied 839: 1 en 4

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst –

INLEIDING IN DE BEDIENING

presentatie en onderwijzing
geloften, gebed en handoplegging
aanvaarding

- *de gemeente gaat staan* -

v. "Gemeente, dit is uw nieuwe pastoraal werker.

Wilt u haar in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar bediening?"

g. Ja, dat willen wij van harte!

zingen Lied 416: 1 en 4

- *de gemeente gaat zitten* -

GEBEDEN EN GAVEN

berichten vanuit de gemeente
toelichting op de gaven en inzameling
dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- *de gemeente gaat staan* -

slotzang lied 425

heenzending en zegen

gezongen antwoord: 'Amen, amen, amen'

orgelspel

Collectiedoel diaconie: Diaconale landelijke afdracht

Een helpende hand kan het verschil maken, waardoor de diaconie tot de juiste actie kan overgaan. Deze ondersteuning wordt al jaren geboden vanuit het Protestants Dienstencentrum. De diaconie kan hier terecht met vragen op allerlei gebied, er worden trainingen verzorgd en er wordt hulp en informatie gegeven voor en over de keuze van diaconale projecten. Deze collecte is bestemd om dit te kunnen blijven doen.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 tnv PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 15 januari 2023

Willemien de Mol, diaken

Wat was het een mooi begin, de intrededienst! Zoveel gezichten, zoveel mooie bijdragen, zoveel vriendelijke woorden... Nu Ester van Dijk vandaag ook officieel welkom geheten wordt, kunnen we samen van start om alle gezichten, activiteiten, verhalen, gebouwen, commissies, clubjes en andere verbanden van de Wilhelminakerk en Petruskapel te leren kennen. Wat hebben we geluk met een inwerkgroep, om ons een beetje op weg te helpen. Uiteraard gaat dat kennismaken niet van de een op de andere dag; het zal even duren voordat we onze weg helemaal hebben gevonden. Schroom ondertussen niet om contact op te nemen. Mijn e-mailadres en telefoonnummer staan voortaan op de Wil op Zondag vermeld: ds.evelienplaisier@etmail.nl en 06 48413796.

Ds. Evelien Plaisier

Symbolische schikking

Afgelopen zondag hebt u bij de intrededienst van ds. Plaisier de schikking kunnen zien met de diversiteit van bloemen, in reageerbuisen op een boomstronk als basis. De bloemen zijn na de dienst door het rode lint samengebonden en aan ds. Plaisier aangeboden.

De basis staat er nog en de buisjes zijn nu gevuld met rode tulpen. Rood, is ook deze zondag de liturgische kleur vanwege de "inleiding in de bediening" van kerkelijk werker Ester van Dijk. Na de dienst zijn de bloemen voor haar bestemd.



Hartelijk dank

Zondag 8 januari was het zover...We mochten onze nieuwe dominee Evelien Plaisier verwelkomen in onze gemeente.

Na de mooie dienst was er een gezellig samenzijn waarbij we tijdens een high tea hebben genoten van enorm veel lekkernijen die waren gemaakt/meegenomen door onze gemeenteleden. Geweldig om op deze wijze als gemeente met elkaar de komst van ds. Evelien te vieren.

We willen iedereen die hieraan bijgedragen heeft hartelijk bedanken!

De voorbereidingscommissie intrededienst

Ten afscheid:

Lieve mensen van de Wilhelminakerk en de Petruskapel, Ineens ben je ergens aan begonnen en ineens ben je ook weer weg! Daarom een paar woorden ten afscheid. In de afgelopen anderhalf jaar heb ik aardig wat mensen mogen bezoeken, vaak rond ziekte en zorgen, bij opname of rond sterven en dood, en ook enkele keren in de gespreksgroep. Overal was ik hartelijk welkom; soms, niet altijd, was een bezoek maar eenmalig, en dat je dan in korte tijd een diepgaand gesprek krijgt en van hart tot hart kunt delen wat van wezenlijk belang is in je leven en hoe God daarin meespeelt, dat heb ik in beide gemeenten telkens als heel bijzonder ervaren. Hartelijk bedankt voor het vertrouwen dat jullie mij gaven. Ook spreek ik graag mijn dank en waardering uit naar al die mensen die behulpzaam waren met info, hulp en steun op de achtergrond – in de kerk kun je niet zonder elkaar! Dank voor alle samenwerking. Nogmaals dank ook voor het warme meelevende dat ik kreeg nadat ik mijn arm gebroken had. Met de komst van ds Evelien Plaisier en Ester van Dijk als kerkelijk werker is er nu een nieuwe tijd aangebroken en wens ik jullie vrede en alle goeds!

Met hartelijke groet, *ds Riet Boogaard*.

In memoriam de heer Philippus Johannes Jonkheer

Op 28 december 2022 overleed de heer Philippus Johannes Jonkheer; Flip, zoals de meesten van ons hem kennen. Begin december kreeg Flip te horen dat hij ongeneeslijk ziek was en ruim 3 weken later overleed hij op de leeftijd van 83 jaar.

Op 6 januari hebben we in een dienst in de Wilhelminakerk afscheid van hem genomen en zijn leven herdacht, waarna we Flip naar zijn laatste rustplaats hebben begeleid op de begraafplaats te Dubbeldam.

Flip werd geboren op 29 juli 1939 in Yerseke als jongste van een gezin met 8 kinderen. Hij groeide op in Zeeland. In zijn werkzame leven begon hij met de zaak, Drukkerij Jonkheer, inmiddels een begrip in Dordrecht.

In de dienst luisterden en zongen we liederen die Flip zelf had opgeschreven.

We lazen in de dienst Psalm 139, een psalm van David. Psalmen zijn liederen om te zingen als het moeilijk is in het leven, of als je geen woorden hebt voor wat je overkomt.

De dichter van psalm 139 bezingt de aanwezigheid van God op alle wegen van het leven.

Het leven van een mens kun je opvatten als een weg om te gaan.

Ieder mens maakt de reis van zijn of haar leven. Ieder mens is onderweg.

Dat is een mooi beeld. Want onderweg kom je op kruispunten waar je moet kiezen welke kant op te gaan.

Er zijn vele wegen, paden en even zoveel kruispunten en hobbels te nemen.

Ook Flip Jonkheer heeft de reis door het leven gemaakt. Letterlijk en figuurlijk. Want hij heeft vele reizen gemaakt en was regelmatig onderweg.

Per boot, per vliegtuig of op zijn elektrische fiets door de natuur.

Op de rouwkaart stond zijn karakter mooi omschreven:

Levensgenieter, reiziger,

Super-opa, geweldige pa,

Op de fiets van daar naar hier,

'Stroomt er nog water in de rivier?'

'n Praatje op een bankje of terrasje,

Een geweldig mens, dat was je!

Soms komen twee wegen bij elkaar. Dan gaan twee mensen samen verder.

Zo kwamen de paden van Flip en Hannie bij elkaar. Flip trouwde met Hannie Ferdinandusse en ze kregen samen twee kinderen: Marjolein en Hans.

Met liefde heeft Flip voor Hannie gezorgd totdat zij in juni 2011 overleed.

De trouwtekst van Flip en Hannie was de tekst over de liefde uit 1 Korintiërs 13. De tekst die ook gelezen is bij het afscheid van Hannie en daarom ook bij het afscheid van Flip weer mocht klinken.

De tekst uit 1 Korintiërs 13 van Paulus kun je ook opvatten als een lied: een loflied op de liefde. Het is mooi dat er zo twee liederen uit de Bijbel in zijn afscheidsdienst centraal stonden.

Flip zong graag. Vroeger in het gezin bij het orgel en later bij diverse koren.

Het loflied op de liefde waarover Paulus schrijft, bezingt de liefde die nooit vergaat.

Hij schrijft prachtige dingen over de liefde: 'de liefde is geduldig en vol goedheid.

Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en in alles volhardt ze'.

Het is de liefde die Flip gegeven heeft aan veel mensen: zijn vrouw, zijn kinderen, zijn (achter) kleinkinderen.

Paulus schrijft niet alleen over de liefde tussen twee mensen, maar heeft het ook over de allesomvattende liefde die als dragende kracht in ons leven aanwezig is. Als we ziek zijn, als we de weg kwijt raken, als we rouwen, als we ons zorgen maken. Die allesomvattende liefde zal nooit vergaan.

Ook niet nu de reis van Flip Jonkheer ten einde is. Dat alles wat hij gegeven heeft, een troost mag zijn voor allen die hem missen. Aan het einde van de dienst, werd een filmpje afgespeeld waarin Flip zelf achter het orgel zat en de melodie speelde van het prachtige lied 'Ga met God en Hij zal met je zijn'. Dat is de boodschap die wij allen met ons mee mogen nemen op onze levensweg:

Ga met God, de toekomst tegemoet.

ds. Christa Jonkheer



Van de diaconie:

Op onze vergadering van 11 januari 2023 hebben we onze nieuwe predikant Evelien Plaisier mogen verwelkomen.

De 40 dagen tijd en Avondmaalsvieringen stonden centraal. Nadere berichten hierover volgen, maar er zijn een paar data die we alvast willen noemen: avondmaal op 5 februari en Witte Donderdag. Op Aswoensdag -22 februari- wordt een sobere maaltijd gehouden met aansluitend de vespers. Inmiddels hebben we bericht gekregen van de Dordtse Poorten over de paaseitjesactie voor de gevangenen. We zijn weer van harte welkom. Er kunnen al kaarten om aan de zakjes met eitjes te bevestigen gemaakt worden. Wie doet mee met het versieren van deze nog lege kaarten?

Na de zondagse viering kaarten meenemen is mogelijk. Ook kunnen we kaarten thuisbezorgen. Even vragen aan Annet of Willemien via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl, dan brengen we het gewenste aantal kaarten. Verder hebben we gesproken over het project in Guatemala. Opleidingen financieren voor kansarme jongeren. De collecten voor dit doel zijn op 12 februari en 26 maart.

Ook de opbrengst van de spaardoosjes in de 40 dagen tijd is voor Guatemala. Wel een kanttekening: We bestellen dit jaar geen spaardoosjes. Zelf een doosje of blikje voor het doel bestemmen is beter voor het milieu – al gooien we de niet gebruikte doosjes bij het oud papier. Vorig jaar waren er te veel over.

Tot 25 februari kan gespaard worden voor de Pluspakketten. Ook D-E punten kunnen ingeleverd worden voor de voedselbank. De spaardozen voor de zegels vindt u in de boodschappenkar in de hal.

Tot slot een mooi bericht. In het winkeltje is voor € 120,00 verkocht. In overleg met Magda van de Breggen wordt dit bedrag bestemd voor de diaconie om in schrijnende situaties hulp te bieden.

Annet de Vries, diaken

Koffie-Kan Donderdag 19 januari

Iedere 3e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op donderdag 19 januari 2022 tussen 14.00 en 16.00 uur.

Maaïke, Rob en Anne.



Vespers Donderdag 19 januari 16.15 uur.

Elke 3e donderdagmiddag van de maand kunnen wij als gemeenteleden samenkomen in een gebedsdienst: Een korte dienst met Schriftlezing, lofzang, stille momenten en voorbede voor onze gemeente en de wereld om ons heen. Ons open stellen voor God en Zijn leiding vragen in alles wat ons bezig houdt. Van harte welkom! *Maaïke, Rob en Anne*

Wilgenknoten

Zaterdag 18 februari 2013
omgeving Streefkerk ca 8-13



Knotgroep-Alblas.nl
Landschapsonderhoud en -verzorging

Ook dit jaar mogen we Knotgroep Alblas helpen bij het Wilgenknoten. Dit levert ons altijd een leuk geldbedrag op, voor het goede doel. Daarnaast is het een gezellige ochtend hard werken, met goede verzorging en snert als afsluiting. Wil je meehelpen, geef je dan op bij Lennard.

Lennard Mulwijk

Het kampeerweekend staat weer gepland!

In november konden jullie de oproep lezen in de Wil op Zondag: we gaan weer kamperen met de Wilhelminakerk. Er zijn al tien aanmeldingen, dat wil zeggen ongeveer 35 kampeerders! Maar mocht je de oproep gemist hebben, dan kun je je alsnog bij mij aanmelden.

We gaan in het weekend van 12, 13 en 14 mei en de camping is in Berg en Dal: De Grote Flierenberg.

De SVR-camping ligt rond een monumentale boerderij uit 1652. De camping heeft zo'n 70 plaatsen en twee groepsvelden. Er is ruimte voor tenten, caravans en campers. We zitten op loopafstand van het Eversbos, landgoed Nederrijck, het Afrikamuseum en je kunt er volop fietsen.



Bram Naaktgeboren



Bij de dienst van 15 januari in de Petruskerk

Traditioneel wordt de maand januari in de Kerk beheerst door het feest van Epifanie. Epifanie is het feest van het verschijnen van Jezus in heerlijkheid en glorie. Het feest van de openbaring. Het feest van een God, die mens werd. In de Oosters-orthodoxe Kerk is het één van de belangrijkste feesten van het kerkelijk jaar.

In de Epifanieperiode staan 3 verhalen centraal: Die wonderbaarlijke geschiedenis van de Wijzen uit het Oosten, een verhaal, dat alleen in het Mattheüsevangelie voorkomt. De doop van Jezus, en het eerste wonder van Jezus op de bruiloft in Kana. Deze zondag luisteren we naar de geschiedenis van de bruiloft in Kana, waar Jezus zichzelf voor de allereerste keer manifesteert als de Messias, als de Bruidegom. Een verhaal met een onwaarschijnlijke gelaagdheid en symboliek. Daarover gaat de verkondiging. En in onze liederen en gebeden zullen we vanmorgen dankbaar stilstaan bij de verschijning en de openbaring en het werken van Jezus Messias.

Marriëtte Pullen

Kerkelijke agenda

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| Di 17 jan | 20.00 u | Werkgroep eredienst, Wilhelminakerk |
| Do 19 jan | 14.00 – 16.00 u | Koffie-Kan, open inloop, W |
| | 16.15 u | Vespers, Wilhelminakerk |
| | 20.00 u | Muziek onder woorden, Wilhelminakerk |
| Zo 22 jan | 10.00 u | Wilhelminakerk: ds. Frits Renes uit Rotterdam Petruskapel: ds. Jos Schellingerhout |

Voedselbank

In januari is het inzamelen van gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak



Collectebonnen zijn te bestellen via bankrekening NL 42 RABO 0373 7025 66 t.n.v. CvK Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam onder vermelding van gewenste waarde/kleur, aantal en bezorgadres.

Er zijn kaarten van € 10 (20 oranje bonnen á € 0,50), van € 15 (20 gele bonnen á € 0,75), van € 25 (20 paarse bonnen á € 1,25).



Word abonnee van de Kerk op Dordt

Op 16 december heeft u het Kerstnummer van het kerkblad Kerk op Dordt ontvangen. De Kerk op Dordt verschijnt eenmaal in de twee weken en het bevat een schat aan informatie vanuit alle PKN-wijkgemeenten die Dordrecht rijk is. Bent u nog geen abonnee? Meld u aan als abonnee door een e-mail te sturen met naam en adres naar abonnement@kerkopdordt.nl. Voor meer informatie zie www.kerkopdordt.nl.

Wilhelminakerk Bokersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier
past. werker: mw. Ester van Dijk
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Bokersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com
kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com
wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk
wijkkas PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas PWG Petruskapel
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
website: www.dewilhelminakerk.nl
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vóór donderdag 19.00 uur)